

## Enar och Kong

Enar som levde i mitten av 1500-talet och hans eftersläkt på Brännö hade ett samband med släkten Kong utgången från Krokslätt. Hur Assar Kong och den samtida Enar på Brännö hörde ihop går inte att säga, bara att de gjorde det. Här är en sammanställning av det man kan få fram om dem.

**Enar** var ett ganska vanligt namn i Styrso socken på 1500- och 1600-talen, men kom sedan ur bruk. Ett par av de sista personerna som bar namnet var Enar Larsson på Brännö, gift där 1712 och död 1744, och Enar Persson på Köpstadsö som dog utomlands senast 1735. Maret Enarsdotter som gifte sig 1743 på Brännö dog 1764. Ännu senare dog de sannolika bröderna Anders och Lars Enars söner i Kongegården i Krokslätt, resp. Västra Skår, båda 1771. De hörde med största sannolikhet till de här avhandlade Enar- och Kong-släkterna.

Namnet Enar är här en normalisering av ett otal varianter, t.ex. Ener, Enor, Enert och Enart. Enar skall ha kommit av isländska Einar, men det fanns även ett namn Enner som skulle kunna ha varit ursprunget. I namnlexika står det i övrigt inte så mycket om detta än att det var ett medeltida namn. I Styrso socken förekommer det fr.o.m. den äldsta skriftliga källan, jordeboken 1545.

**Kong** (eller Konung(h), eller Kung(h)) var ett släktnamn som i Askims härad hittas fr.o.m. mitten av 1500-talet. Skrivningen Kong var vanligast och ansluter sig till det dialektala uttalet. Det bars då av *Assar Kong*, en bonde som gjort insatser för kung Gustav Vasa och förlänats frihet "Till Euerdelige ägor" (hans livstid) för en skattegård i Krokslätt som han bebodde och brukade, vilken därför kom att kallas Kongegården. Namnet Assar stavades vid den tiden som vanligt på högst olika sätt enligt varje skattskrivare, t.ex. Asser, Adzer och Attzer.

Under 1500-talet blev Krokslätt by delad mellan Örgryte socken i Sävedals härad och Fässberg socken i Askims härad. Senare överfördes dessa gårdar i Örgryte till Askim. I detta område har människor bott i 10.000 år. Även en kronogård i Krokslätt i Fässberg socken samt en halv i Livered och en halv i Spårröd i Kålltorp socken ingick i friheten. Kongegården i Balltorps by (Fässberg socken) hörde till släkten men hade ingen skattebefrielse. Namnet Kong var säkert ett släktnamn, vilket kom att bli namn på de nämnda gårdarna. Det ses bl.a. av att det i jb för 1545 och 1547 skrivs en *Nils Kong* i Balltorp och 1547 en *Erik Kong* för en gård på Donsö, jämnåriga med Assar. Se även nedan.

I Hjalmar Lindroths ortnamnsbok står det att Assars tillnamn inte hade kom av att han gjort tjänster för kungen. Det antyds där att han gjort vissa tjänster. I avkortningen till jordeboken 1603 bekräftas detta, då det står om sonen Sten Assarsson följande (fetstil min markering):

I marginalen t. vä: *Enn Bonde be:d Steen Abersonn I Krogzlett.*

*Hans f: N:de hafuer Nådigest wndt och efterlåtitt Steen Abersonn i Krogblett Enn Bonde, friiheet på it Schatthemann som hann besitter, wthi Örgrythe Sochn J Säfuedalz Hered/: till enn behageligh tijd:/ för denn troheet och tienst som hans framledne fader ABar Kongh Salige och högloflig i åminnelse Konung Göstaff giordt och bewijst hafuer, der opå hans f: N: bref Gifuitt thenn 30 februarj Anno 1595.*

*Schattehemman - 1*

R:

*Peninger – 1. öre 6. th.r*

*Rogh - ½. tna*

Osv

Första gången detta nämns i jb är 1572, då det står så här:

I marginalen t. vä: *Asser Konngh anno d 72 Schattebonden rächnas i gierendenn*

*Haffwer Konung M: gunsteligen förlänt en gammel Bonde benempd Aßer Kongh huilcken hade samme heman fridt wdij S: Konung Giödstaffz tidh, ther på K: M: breff datum 30 Junij Anno d 69.*

*wdj Askims heredt Schattehemman – 1 N: Krogzslätt*

*i Fesbärgz och Kellerydz Sochnner – Cronoheman – 2. N: Krogzslätt oc Sparedh*

*Ränntar*

*Peningar – 1 öre 6 th.*

Osv

”Gierendenn” i texten ovan är en del av skatten, där räntan (avkastningen) är en annan.

I jb 1576 står det i marginalen att friheten gällt inte bara under kung Göstas tid (han dog ju 1560) utan även kung Eriks (XIV) tid.

Man får anta att det fanns ett ännu tidigare brev, men man förde inte in avkortningen i räkenskapen före 1572. Ända från 1545 till 1569 står Assar för Krokslätt i Örgryte socken utan någon marginalanteckning om skattefrihet. Assar dog säkerligen 1581, då han i marginalen står som död 1582 och 1583 (i avkortningen). Skatteindrivaren uppmärksammar detta förhållande i jb 1584 och vidtar åtgärden att till kronan räkna den vanliga skatten för 1585 (i marginalen). Och så texten: *”Adtzer Konngh medh thett weder namn och ähr enn gamell bonde, haffuer friheet wtti sin liiffstidh...”*. Här sägs namnet Kong vara ett ”vedernamn”. Enligt exempel i SAOB var ett sådant ofta lika med öknamn. Det kunde också ha betydelsen binamn, tillnamn eller smeknamn. Kanske det var ett ironiskt smeknamn som övergått till släktnamn. Det kan ha uppfattats som ett släktnamn av släkten själv vid den här tiden, men av andra lite mer som öknamn (att släkten inte var så märkvärdig som den själv ville framstå). Assar var nog inte den förste i sin släkt att bära namnet Kong, då det fanns minst två andra ”Kongar” samtida med honom. Den tjänst en bonde kan ha gjort konungen kan ha varit att donera ett antal djur under en tid av krig eller hungersnöd (något jag känner till från norra Halland under kriget på 1640-talet).

Och mycket riktigt har Assars namn efter hans död borttagits från avkortningen i jb 1585, där han tidigare nämnts jämte storheter med skattefrihet som greve Per Brahe och tullskrivaren vid Älvsborgs slott Harald Bengtsson. Sonen Sten Kong nämns efter honom fr.o.m. 1585. Han hade (enligt jb för år 1600) år 1596 30/2 av hertig Carl fått nytt brev på gården om att skattefriheten överförts från fadern, men nu ”i behaglig tid”, vilket betyder en begränsad tid. Fadern hade ju friheten i hela sin livstid.

m. **Enar**, nämnd på Brännö (jb 1545 och 1547), död före 1566 (änkan då)

h. **Gunnur**, nämnd som änka utan namn 1566-83 (jb) och med namn i domboken avseende ett intyg från 1596 (vilket inte betyder att hon då ännu levde)

s. Per, se nedan

Kommentar:

I jb 1550 står en gård på Brännö som "Länsmansgård", vilken enligt min analys bör avse Sörgården som de här personerna bodde i. Sonen Per nämns redan 1565, och därefter änkan och sonen om vartannat med änkan sist 1583. Hustrun Gunnurs namn nämns 1596 i en vittnesskrift (domb. 1634 11/2) sägs ha ägt jord i Grevegården i Tynnered, Frölunda sn och m.fl. andra låtit sig utköpas därifrån.

m. **Per Enarsson**, sannolikt född på Brännö cirka 1540 och nämnd där 1565-90 (jb)

h. **Ingeborg**, nämnd som änka ("Ingeborg Peders") 1606 (mtl) och var då "över 60 år"

s. Enar, se nedan

s. Nils, möjlig son nämnd på Brännö som jordeboksnamn 1601-20, men i övrigt okänd

d. Börta, nämnd 1637 1/3 i domboken som delägare i Brännö Sörgård och gift och boende där

Kommentar:

Nils förekommer som jb-namn ovan nämnda år (tillsammans med Alf Jonsson), men ö.h.t. inte i någon av de mtl som finns bevarade och upptar alla boende (till skillnad från jb som bara tar med huvudmannen för gården). I övrigt bodde Nils Andersson och Erik Svensson med sina hustrur på gården. Nils Andersson (=Kock) nämns 1601-42 och var gift med Börta Persdotter, sannolikt Börge Enarssons på Brännö faster (se även artikel om släkterna Kock). Erik Svenssons sammanhang med de andra på gården undandrar sig t.v. varje bedömning.

m. **Enar** (sannolikt Persson), nämnd i Eckran i Frölunda sn 1587-1601 (död då)

h. NN, nämnd som änka 1603-1609

s. Börge, gift på Brännö, se nedan

s. Anders, i Krokslätt, Fässberg sn, nämnd 1621-35 (bosk.l.) och 1633 (domb. ¼), död 1664 (mtl)

s. Assar, nämnd 1633 i domb. enligt ovan, men säkerligen död 1629 i Krokslätt, Örgryte sn (se nedan)

s. Per, dottern Anna i Käringsberget, Frölunda sn, nämnd i domb. 1633 ¼

Kommentar:

*Börge Enarsson* på Brännö börjar nämnas 1615 (silverskatt) och ses sist 1637 (boskapslängd), varför han knappast kan ha varit son till gamle Enar på Brännö (ovan). Åldersmässigt går det precis att få in de här generationerna under ifrågavarande tidsperiod.

Enar har troligen bott å annan ort, då han inte någonstans nämns i Styrös socken. En Enar ("Ennor") återfinns under rätt tid 1587-1601 (jb) som torpare i Eckran (äckra/ekra=åker för fäfat eller som återgått till att vara äng) i Frölunda socken. Sönernas m.fl. namn fås i domboken 1633 4/4 och 1689 29/10, då Börge löste ut de andra från arvejord på Brännö. *Anders Enarsson* i Krokslätt (Fb sn) nämns i skattelängder från 1621 och dog 1664 (mtl 1665). Han var nog far till den gamle Enar Andersson i Krokslätt som dog 1740 och begravdes 26/10, och han i sin tur far till Anders Enarsson i Kongegården i Krokslätt som dog 1771 (bg 10/9) i en ålder av 81 år. Det är frestande att sätta Lars Enarsson i Västra Skår som en son också: död 1771 (bg 14/2), 72 år gammal. Dessa återfinns i Örgryte sn:s register.

*Assar Enarsson* var troligen den Assar utan efternamn som nämns i boskapslängden 1621 i Krokslätt (Ög sn). Flera år 1627-39 är också kontrollerade. Assar nämns t.o.m. 1629. År 1630 nämns änkan Bengta på samma plats som Assar året innan. Hur som helst levde dessa tre syskon under perioden 1615-64, vilket stämmer med att de var barn till Enar på Eckran. Denne Assar kan ha haft en dotter Kerstin som blev gift med Olof Andersson. De nämns i domboken 1690 5/6, då de sålde arvejord i Nils Anderssons gård på Brännö (=Sörgården, där Nils Andersson nämns i början av 1600-talet enligt ovan) till Anna Enars (nedan, troligen enligt andra ställen=å hennes barns vägnar, vilkas farfar var Börge Enarsson ovan) och Gunne Hansson där. En *Per* som far till Anna i Käringeberget har det varit svårt att hitta.

m. **Börge Enarsson**, nämnd på Brännö 1615-43, död 1643 (mtl 1644)

h. **Ingrid Jonsdotter**, nämnd som hustru/änka utan namn 1644 (mtl), med namn i domboken 1677 enligt nedan

s. Enar, nämnd på Brännö 1643-84 (se nedan)

s. Lars, nämnd från mtl 1652 som gift båtsman, död 1669 (mtl)

Kommentar:

*Börge Enarsson* ägde enligt domboken 1637 1/3 två tredjedelar av halva Brännö Sörgård ("den yttre gården på Brännö"). Samtidigt ägde Börta Persdotter (g.m. Nils Andersson Kock) en tredjedel. Detta motsvarar en broderdel och en systerdel (Enars och Börtas). Börge hade sedan fått ihop sin del (motsvarande faderns) genom arv, lösen och leja. Hustrun Ingrids namn fås i domboken 1677 8/11, då hennes syster Kerstin och andra släktingar omnämns i samband med arv efter avlidna Karin Olofsdotter i Göteborg. Dennes far Olof Nilsson och Ingrids far Jon Nilsson på Styrösö var bröder.

*Lars Börgesson* var bror till Enar Börgesson, vilket framkommer av domboken 1689 29/10 angående utlösning av faderns bröder från arvejorden på Brännö. Han var båtsman och nämns som sådan från

mtl 1652 (i KR 1651), var i mtl 1669 en "gammal förlamad båtsman" och dog det året (mtl 1670). Hustrun hette Ingrid Eriksdotter och var enligt olika ställen i domboken dotter till Erik Larsson på Köpstadsö. Hon skulle då ha varit syster eller halvsyster till brorsonen Enar Börgessons hustru. Hennes förnamn nämns ibland i mtl i och med att maken som båtsman var skattebefriad. Hon dog 1701 29/11 och var enligt åldern då född 1623. Deras namn framkommer även i dottern Karins dödboksbiografi 1721 12/2, då hon avled ogift 57½ år gammal. Sonen Börge Larsson (1660-1736) blev gift på Brännö 1700 28/12 med Ingeborg Larsdotter (född 1675, död 1757, bgr 24/7). De verkar inte ha fått några barn.

m. **Enar Börgesson**, skutskeppare, lots och nämndeman, nämnd på Brännö 1643-84, död i slutet av 1684 (mtl)

h. **Anna Eriksdotter**, född på Köpstadsö 1613 (enligt åldern vid dödsfallet, sannolikt överdriven med några år – fadern nämnd först från 1621) som dotter till Erik Larsson ohh Karin Gudmundsdotter, Anna nämnd på Brännö som änka 1686-94, död 1703 23/10. Som gammal bodde hon hos och sköttes av sonen Anders. Långt senare (1715 20/6) blev det en tvist mellan syskonen om denna insats, men de enades.

d. Börta, född cirka 1641, gift 1679 (mtl) med Jon Andersson Fagg på Donsö, hon död 1736 23/12 ("95 år")

s. Börge, född cirka 1653, rest utomlands cirka 1663 (domboken 1683 11/7 – två ställen) och sedan aldrig hörts av

d. Kerstin, född 1649, död på Brännö som ogift (hela livet) 1724 23/4. Bodde hos brodern Anders från omkring 1695, då hon var sjuk och inte kunde förflytta sig själv (domboken 1715 20/6)

s. Lars, född 1656 (bm-längd), lots nämnd på Brännö från 1690/92, i övrigt nämnd 1681-1708, gift 1684 (mtl 1685) med Börta Hansdotter, han död 1708 bgr 12/6

s. Anders, född 1657 (enligt åldern vid dödsfallet: troligen rätt, år 1663 enligt bm-längd), lots nämnd på Brännö från 1690/92, gift 1694 med Börta Jonsdotter, han död 1728 10/11 ("lots i 40 år")

d. Ingeborg, född sannolikt 1660, gift 1693 med Per Andersson på Köpstadsö som var född 1663, hon död 1717. Barn:

s. Gudmund, född 1663/64 (enligt åldern vid dödsfallet och bm-längd), gift 1696 till Donsö med Karin Svendsdotter (död 1710), han död 1735 9/2. Barn: Kerstin (1696), Anna (1700), Britta (1703), Sven (1704), Britta (1708) och Börge (1710).

Kommentar:

*Enar Börgesson* dog mellan 1684 18/9 (lagmanspenningen) och 1685 28/1 (mtl, då änkan betalar skatt). Ersättare utsågs inte förrän 1687 (domboken 25/6, då dottern Börtas svärfar Anders Fagg blev nämndeman). Enar hade en skuta tillsammans med länsmanen Lars Jonsson och nämns så i Gbg RR 1671 16/10, då de hade blivit bestulna på redskap i skutan.

*Gudmund Enarsson* som kom till Donsö tog 1712 med fyra andra kapare från Donsö priser och fick 1714 1/6 ut sina andelar i betalningen. Han råkade dock strax i dansk fångenskap och satt 1715 i Köpenhamn. Detta anges i rullorna 1716-17. Han hade där sällskap med Olof Andersson från Styrso. Olof nämns i mtl 1716 som fången i Danmark, medan Donsös sida är brandskadad. Ingen av dem tas upp 1718-19, men Gudmund på Donsö är tillbaka, änkling, 1719 (mtl 1720, daterad 8/1). Olof kom väl tillbaka samtidigt, eftersom kriget gick mot sitt slut då, men han var skattebefriad. Efter att ha överlevt denna pärs gick det inte bättre än att han 1721 9/5 med tre andra drunknade, sannolikt under fiske.

*Lars Enarsson* var gift med Börta Hansdotter och bodde i Klavesgården på Brännö. Hon var med stor säkerhet (tydligt enligt mtl) dotter till Hans Nilsson (död 1674) och Maret Jonsdotter på Brännö. Barn: Enar (1685), Nils (1687), Hans (1689), Börge (1691), Anders (1693), Karin (1694), Mattias (1698) och Jon (1701).

Sonen Enar Larsson bör ha varit född 1685 (enligt föräldrarnas vigsel och syskonens födelseår och att han enligt mtl var äldst, samt åldern vid dödsfallet som säger att han var född någon av de första dagarna i oktober 1685). Han nämns med brodern Nils hos modern i mtl 1710. Nils kan ha blivit gift i Klavesgården, men Enar flyttade vid vigseln 1712 till Sörgården. Hans hustru Ingeborg Gunnesdotter var född 1682 och dog 1740, bgr 16/3. Enar var lots. Han dog 1744 och begravdes 16/12. Deras barn: Maret (1713), Britta (1720), Gunnar (1722) och Anders (1726).

Sonen Mattias Larsson, född 1698, var namne med länsmanssonen, men denne var född före 1679 och alltså mycket äldre. Trots det har det varit upplagt för förväxling i mtl. Lotsen *Mattis Larsson* nämns som 16-årig båtsman i enrolleringslängden 1716. Året efter var han frånvarande vid mönstringen. Han var dräng hos en Anders i Klavesgården från mtl 1718 och med hustru i mtl från 1721 (=gift 1720 15/4). Hustruns namn var enligt födelseboken och hennes bou 1745 (död 1744) *Regina Larsdotter*. Ho var född 1693 på Donsö som dotter till Lars Persson ohh Anna Eriksdotter. Barn: dödfött 1720 30/10, Jon (1722), Kerstin (1723), Lars (1726 1/1), Lars (1727 29/11), Annika (1731) och Johannes (1733).

Mattis blev omgift 1745 med pigan Gunnela Eriksdotter och fick med henne en son Erik (1747 16/9). Gunnela dog 1751 och var då bara 38 år gammal. Mattis dog 1748 7/2 och var då "50 år [så när som på] 14 dagar".

*Ingeborg Enarsdotter* var gift med Per Andersson. Maken var född 1663, och hon bör ha varit något äldre än han, då hennes mor uppges ha varit född 1613, ett födelseår som måste ha varit för tidigt: hon fick barn ända till 1663/64 och var knappast 50 år då, även om det är biologiskt möjligt. Ett födelseår omkring 1660 förefaller rimligt, något som inte motsägs av att hon fick barn t.o.m. 1702 och inte senare. Barn: Anna (1694), Enar (1695), Kerstin (1698) och Ingrid (1702).

Deras son Enar var ute på äventyrligheter under kriget. Med 6 andra blev han stämd av löjtnant Gathe för att i förtid ha lämnat hans kapare Göta Lejon efter att ha uppbringat 2 fartyg och fört dem till Marstrand. Fadern Per Andersson svarade för Enar. Gathe sade sig ha förhyrt dem på 5 veckor. Men de påstod att det varit för en resa, antingen den tog mer eller mindre än 5 veckor. Löjtnanten hade själv avslutat sin resa där utan att vara tvungen. Båtsmännen hade strax begivit sig till Karlskrona i kungens tjänst på skeppsflottan. Målet remitterades "till sitt forum", säkerligen Amiralitetskollegiet (domboken 1714 16/2). Enar Persson hade en obändig natur och var

äventyrslysten och gjorde lite som han ville. Han gick olovligen 1723 till sjöss med "herr presidenten Utfalls skepp Concordia från Göteborg, intet än hemkommen", som det heter i bm-rullorna 1727 och 1735.

### Kong

Översikt och smb med Styrösö sn (se även inledningsavsnittet)

#### **Släkt A**

m. **Assar Kong**, nämnd i Krokslätt, Örgryte sn, från 1545, död 1581

h. NN

s. Sten, född cirka 1545, se nedan

Kommentar:

Det finns ett (i domboken 1626 13/3) något svårutrett samband med Styrösö sn. Assar Kong i Krokslätt ägde 1/5 gårdspart i Brännö Nordgård, vilken han sålde till Nils Stensson på Brännö. Dennes far Sten Grep(p) på Brännö, nämnd 1546-69, ägde två femtedelar, vilka sålts till sonen Nils och hans hustru. Nils Stensson nämns i jb 1572-80, änkan Kerstin Andersdotter från 1581 och sedan sonen Jon Nilsson till 1635. Jon hade ärvt 1/10 och 1576 20/7 köpt 1/10 av Per Månsson i Långeberg, Frölunda sn (nämnd där 1545-83). Den sista delen, 1/5, hade Jon Nilsson köpt 1603 (vid ting på Styrösö 23/9 – ett ting som tidigare inte noterats av socknens hävdatecknare) av Sven Hanssons barn på Styrösö (som kan ha haft denna 1/5 från sina föräldrar Hans Larsson, nämnd 1545-50, ohh NN). Vid tinget 1626 sades denna gård på Brännö ha varit i Jon och hans föräldrars släkts ägo oklandrad i gott och väl 100 år (vilket leder tillbaka till sekelskiftet 1500). Det närmaste man kan komma ett släktskap är att Assar Kong kan ha varit gift med en syster till Sten Grep. De var jämngamla. Assar hade ungefär hälften mot Sten på Brännö: syster- och brorslott. En systerlott kan ha ägts av hustrun till Hans på Styrösö.

Men så finns också ett samband med Brännö Sörgård och slakten utgången från gamle Enar. Möjligen var det så att en dotter till Assar var gift med Enar på Eckran (den yngre Enar av de två på 1500-talet och sonson till den äldre), som ju fick en son Assar.

m. **Sten Assarsson Kong**, född cirka 1545 i Krokslätt, Örgryte sn, nämnd där 1585-1606 (kvar som jbnamn 1609, men sonen Lars det året i en hjonelagslängd, varför Sten sannolikt var död då)

h. NN, var liksom maken över 60 år i mtl 1606

s. Lars, född före 1590, se nedan

Kommentar:

Sten Kong stred vid Askims häradsting 1595 24/10 för en åkerren som han ville lägga till sitt gårde i Södra Krokslätt (Sörgården och Hökegården låg till Fässberg sn, medan Kongegården och Nordgården låg till Örgryte i Sävedals härad).

m. **Lars (Lasse) Stensson**, född före 1590 i Krokslätt (Ög sn) nämnd ibm 1606-27 (1628 fattas) och åren 1621-27 samtidigt som Assar Enarsson (ovan under Enar Persson)

h. NN

### ***Släkt B***

**Nils Kong** i Balltorp, Fb sn, nämnd 1545-50, änkan 1565 (jb – saknas mellan 1550 och 1565)

**Hans Kong** i Balltorp, nämnd 1580-1609 (tiondelängd och jb)

**Helge Kong** i Balltorp, nämnd 1606-13 (jb) och 1642 (mtl)

**Nils Kong** i Balltorp, nämnd 1635 11/7, då han uppbjöd arvejord i Kongegården (domboken)

Kommentar:

I Kongegården i Balltorp kan man alltså ana en släkt med minst fyra generationer (ovan). Enligt domboken 1593 27/9 hade *Hans Kong*  $\frac{1}{4}$  arvsandel i en kvarnström i Mölndal, vilken han enligt 22/11 s.å. sålde och i stället 1594 29/4 köpte en halvpart i Balltorp.

I mtl 1606 har *Helge Kong* hustru. Då nämns även änkan Karin, över 60 år gammal, kanske Helges mor. Helge Kong nämns i boskapslängden åtminstone 1626. Säkerligen är Helge identisk med den Helge Hansson i Kongegården i Balltorp som nämns i domboken 1636 17/4, då han köpte till sig Ingrid Nilsdotters (g.m. Arvid Assarsson) arvepart ibm. I domboken 1622 22/1 nämns Helges hustru vid namn: Ingeborg Anundsdotter. Hon sålde då arvejord i Kållereds gård och sn. Både Helge och hustrun verkar ha varit hetsiga, då de i domboken på 1620-talet förekommer mer än en gång för okvädingsord och slagsmål. Olof Helgesson i Balltorp var säkerligen deras son (domboken 1695 22/10), då han sägs vara bördeman till Kongegården och hade systersonen Helge Månsson. Olof skulle då vara bror till Nils Kong ovan, troligen yngre enligt de årtal som nämns här.

### ***Övriga personer med möjlig anknytning till släkten Kong***

Assar, nämnd i Rud, Frölunda sn, 1546 (tiondelängd) och 1550 (jb)

Olof Assarsson (ingen hemort) 1579 (jb - böter)



Kommentar:

Osäkert samband, då namnet Assar inte var helt ovanligt. I landskapshandlingar från år 1600 nämns t.ex. en fogde i Mark och Kind som hette Assar Persson, och en tjänsteman vid Älvsborgs slott vid namn Per Assarsson.

Henrik Karlsson 2020

Tillägg 20200715

*Vid juninget 1664 i Sävedals härad erhöll Johan Elers änka Ingrid fasta på hela hemmanet Böö, som hennes sal man hade köpt av Fru Christina Bergengren, Anders Enarsson i Krokslätt och hustrurna Anna och Margareta Jönsdotter i Böö, som flyttat till Göteborg. Olga Dahl.*