

Några gästgivare i Kvistrum¹

Eskil Persson Falck, slutet av 1600-talet-1710² (då dottern gifte sig med efterträdaren nedan). Eskil död 1719 bgr 9/1, på sitt 91:a år. Hustru och dotterns moder enligt dotterns vigselnotis **Maren Persdotter**, död 1709 bgr 16/2³.

Dotter **Catharina Falck**, född 1683, död 1769 12/9, gift I 1710 28/12 med gästgivaren och strandridaren⁴ **Magnus Wallengren** (född enligt vigselnotisen i Uddevalla som son till rådmannen Per Bryngelsson (död 1713) ohh NN Månsdotter⁵ (död 1713), död 1716 20/6). Handelsmannen Magnus Persson Wallengren gift I 1701 6/11 i Uddevalla med jfr **Maria Joakimsdotter Lemmich** (rådmansdotter från ibm, död 1710 bgr 16/3 i Uddevalla)

gift II 1718 24/6 med inspektorn⁶ och gästgivaren **Johan Gafvelholm**, född som son till krukmakaren i Gävle Hans G. ohh Anna Andersdotter Gadd, död 1740 8/3) i hans andra gifte (gift I 1698 10/7 i Väse sn (S) med Alliken⁷ Jönsdotter Möller, död 1713 bgr 16/12 i Brastad sn (O)), död 1740 8/3, 70 år gl.

Dotter **Anna Maria Gafvelholm**, född 1725 13/6, död 1767 28/9 (bou 1767:965), gift I⁸ 1741 6/1 i Foss med fräsefogden⁹ och gästgivaren **Rasmus Andersson Kihlström**, född 1699¹⁰ i Sörkila, Lyse sn (O), som son till klockaren Anders Rasmusson ohh Maren Alfsdotter, död 1759 25/5 (bou 1759:2099)¹¹

¹ Vissa uppgifter via artikel på nätet i Hällungen 1979, i sin tur via Sven Rydstrand. Ibland skrivs traktör i stället för gästgivare. Kvistrum eller Kviström. Här Foss sn om inget annat skrivs.

² Nämnd med hustru från mtl 1680 (alltså troligen gift 1679) som husman vid Kvistrums bro (Kvistrum då avbränt under kriget). Anges i flera mtl vara förlamad och hustrun vanför (troligen "skattemässig" överdrift, då de ju kunde bedriva gästgiveri). Från mtl 1693 i Kvistrum och Kvistrums bro ej med i längden som särskilt boställe.

³ Uppgift på nätet fel (att hon dog 1741 på Saltkällan – detta var enligt dödboken änkan till länsmannen Ludvig Falck, en person svår att härleda). Dödboksnotisen från 1709 odiskutabel.

⁴ Benämns gästgivare vid vigseln, men bara strandridare vid dödsfallet.

⁵ Enligt nätet. Säkerligen riktigt med tanke på son Magnus (=Måns).

⁶ På Holma säteri i Brastad sn (O). I mtl från 1701 21/1 (längder efter 1697 saknas) och t.o.m. 1718 3/2. Barn födda i Brastad sn 1704-10.

⁷ Ofta skrivet Alken. Hade uä sonen Arvid, född 1696 30/3 i Väses n. Fadern var den blinde (skottskadad) änklungen, överstelöjtnant Arvid Eriksson Soop på Hammar i Väse sn, svärson till Rutger von Aschenberg på Holma gård i Brastad sn (O).

⁸ Han 42 år, hon 15½.

⁹ Sörkila lydde under Holma säteri.

¹⁰ Födelsebok saknas, men i en familjeöversikt på nätet finns ett utrymme vid precis det år då han enligt åldern i dödboken skall ha varit född. På nätet hittar man en något yngre kusin; Rasmus Kihlström, son till Hans Rasmusson i Norrkila. Det står tydligt i vigselboken att Rasmus som kom till Kvistrum var från Sörkila, och där nämns han hos föräldrarna i mtl från 1718. Han var länge ogift och försvann mellan mtl 1742 (uppgifterna från 1741 12/10) och 1748.

¹¹ Familjen avhandlad på sid. 240 i Nils Lindberghs bok om Brastad.

gift II 1761 15/5 med studenten, sedan gästgivaren, *Jacob Landberg*¹², född 1736 i Landskrona Garnisonsfs (M) som son till skomakaren Jöns Mattsson ohh Kerstin Andersdotter¹³, död 1787 20/4.

Anna Maria Gafvelholm hade enligt bou inga överlevande barn i något av äktenskapen.

Jacob Landberg gift II 1769¹⁴ med *Maria Elisabeth Hedelia* i hennes första gifte av två, född 1749¹⁵ i Hogslätt, Svenneby sn (O) som dotter till komminister Johan Hedelius ohh Margareta Elisabeth Kollinia (dotter till kyrkoherde Nils Nilsson Kollinius i Stora Lundby (P) och död 1786 25/7 hos dottern i Kvistrum), död 1832 6/5 (bou 1832:2757).

Anna Maria fick enligt bou 1793 efter andre maken i första giften 11 barn och i andra 2¹⁶.

Maria Elisabeth Hedelia gift II 1789 23/1 med tingsnotarien *Magnus Lorentz*¹⁷ *Hallenberg* i hans andra gifte av två, född , född¹⁸ 1727, död 1793 20/2, 66 år gammal (bou 1793:2203).

Magnus Hallenberg gift I 1762 5/5 i Svarteborg sn (O) med *Christina Kiöhl*, född 1734 i Dromålsröd, Kville sn (O) som dotter till trumslagaren Jonas Svensson Kiöhl ohh Hedvig¹⁹ NN, död 1772 17/9, 38 år gammal (bou 1772:937)²⁰.

Släkten Kiöhl/Köhl från Kville

(Kort utredning av fyra generationer)

m. **Jon/Jonas Kiöhl**, ej belagd annat än som patronymikon/far till sannolikt tre söner:

s. *Sven*, se nedan

¹² I bland skrivet Lamberg. Han återfinnes i mtl för Bro sn (O) åren 1760-63. Han kallas då "praeceptor stud", vilket kan tydas som lärarstuderande. Bodde då med en annan lärarstuderande och ett par notarier hos häradshövdingen Carl Rahmn i Medby Över- och Nedergård.

¹³ Död 1783 19/7, 81 år gammal, och benämns då traktör Jacob Landbergs moder (nämnd 1773 15/1 i Kvistrum som fadder för ett barnbarn- "Kirsti Landberg"). Faderns namn via nätet (Hans Edman) och SBL. Skall ha avlidit 1743 (nämnd med hustru i mtl i norra roten, nr 73 (Säbygatan), från 1734 (daterad 1734 4/1, öde i mtl 1733 daterad 1732 23/11), men struken i mtl 1742 11/3).

¹⁴ Troligen. Var gift i mtl 1770 17/1 (1768-69 saknas). Började få barn 1770.

¹⁵ Födelsebok saknas. Födelseår enligt ålder vid dödsfallet.

¹⁶ Uppgiften att det föddes 21 barn felaktig, måhända pga att alla barnen hade två förnamn (men ändå fel).

¹⁷ Troligen "förfinat" och ändrat från Magnus Larsson Hallenberg som han först skrivs. Hans härkomst svår att finna. Han och företrädaren i äktenskapet Jacob Landberg, samt Magnus första hustru bodde som ogifta i samma hushåll hos häradshövding Rahmn. Ett glatt gäng får man förmoda, vilka fortsatte att ha kontakt, bl.a. genom fadderskap för sina barn.

¹⁸ Oklar härkomst. Födelseår enligt ålder i dödboken. Fick 1759 18/12 uä barn i Tanum. Uppges då ha haft hemvist i Kragenäs. Troligen den skrivare NN som nämns där hos häradshövding Birger Hwasser 1758-60 (mtl). Gift I i Svarteborg sn. Bodde då i Medby Övregård i Bro sn (där i mtl 1761-63 – hustrun 1763 skriven i Färlev Sörgård).

¹⁹ Namnet enligt Rolf Berlins verk om familjerna i Morlanda sn (O).

²⁰ I bou under fordringar nämns en Sven Köhl. Säkerligen broder. Christina (eller Stina) Köhl var husjungfru hos häradshövding Carl Rahmn i mtl 1761-63 (se även not 12): 1763 står det att hon gift sig med Magnus Hallenberg och att hon skrevs i Färlev Sörgård. Därifrån 1765 till Sörevik i Herrestad sn. Från 1766 i Norra Stale i Foss. Resultat av utredning av hennes släkt i srsk avsnitt nedan.

s. *Anders Jonasson Kiöhl*: dragon, hustru Blanzefflor Jörgensdotter när han 1704 14/8 fick sonen Carl i Dingevall, Svarteberg sn. Dock ej nämnd där i mtl 1701 och 1705 och svår att hitta i GMR 1694 och 1708. Bevisligen bror till Sven, då en fadder 1704 var Margareta Håkansdotter i Klingseröd i Kville sn och då det enligt mtl bara finns Sven Kiöhl att välja på där.

s. *Erik Kiöhl*: skallmejblåsare, nämnd i GMR 1712-15 vid första fyrmänningskompaniet (antagen 1709), 1718 vid andra oindelta kompaniet, 1719 död. Född enligt GMR 1688²¹, ogift 1712-15 (ej angivet 1718-19), död 1719 bgr 18/1 i Uddevalla som oboist ("hautboist")²².

m. skallmejblåsaren (piparen) **Sven Jonsson Kiöhl** i Klingseröd, Kville sn (O)

nämnd från 1687 (mtl daterad 1686 22/11), död 1718 (mtl 1719 14/2). I GMR 1689-1708. Tillhörde Sotenäs och kapten Rothliebs kompani. 1689-94 förste pipare (av två) men 1708 andre pipare, därefter ej i tjänst: från 1712 hade man bara en pipare (Olof Skoug)

h. **Margareta Håkansdotter**²³, gift 1692 (man och hustru från mtl 1693 (daterad 1692 24/11). Vid makens död bortflyttad och gården obesutten²⁴

s. *Jonas*, född 1703, se nedan

d. *NN*, nämnd i mtl 1720-22

m. trumslagaren²⁵ **Jonas Svensson Kiöhl**, född 1703 i Klingseröd, Kville sn, död 1753 i Dromålsröd, Kville sn²⁶

h. **Hedvig NN**, född 1704²⁷, död 1782 26/2 i Slätthult, Morlanda sn

d. *Helena*²⁸, född 1728, död 1807 15/9 i Lilla Alnevik under Skree²⁹, gift 1761 25/3 i Svarteberg sn med skomakaremästaren Nils Svensson Falberg, född 1731, död 1791 19/3 i Majaborg, Foss sn.

²¹ Stämmer inte helt med de sannolika föräldrarnas giftermål. Det skiljer 3-4 år, men åldersuppgifter i GMR är generellt inget att lita på.

²² Felaktigt dödsdatum i GMR. Ovanligt många dödsfall i Uddevalla i jan och feb 1719, troligen någon farsot som härjade.

²³ Hennes namn enligt ovan och Anders Kiöhl i Svarteberg.

²⁴ Till familjen hörde antagligen skallmejblåsaren Erik Kiöhl i första fyrmänningskompaniet, senare andra oindelta kompaniet, i GMR åtminstone 1712-18. Han skall enligt rullorna ha varit född 1688 i Bohuslän.

²⁵ Antagen i tjänst 1717 15/12 som andre trumslagare efter Hans Brunman som då lämnade gården pga ålder och hade varit fången i Norge 1716. Sjuk de sista åren (GMR 1749 och mtl 1753). Utfattig. Ingen bou.

²⁶ Födelseår enligt ålder i GMR och dödsår enligt mtl (mellan 1752 30/10 och 1753 1/11).

²⁷ Födelseår enligt ålder i dödboken. Död hos dottern Sara.

²⁸ Helena och alla syskonen kallas i källorna ibland Jonasson/Jonassdotter Kiöhl. De kan också knytas samman genom faderskap. Namnet Kiöhl mkt ovanligt, varför det nog rörde sig om en och samma släkt. Den ende som inte gått att knyta samman med de här nämnda är Gustaf Köhl, överlöjtnant vid amiralitetet, nämnd 1709-12 (Lewenhaupt). Obs att överlöjtnant inte är detsamma som överstelöjtnant.

²⁹ Helena bodde enligt barns födelse 1757 i Bokenäs sn, familjen 1764-65 i Bön, Bokenäs sn och 1769-71 i Aslageröd, Hede sn. Var 1777 skriven i Röd i Foss. Ej skriven på dödsorten Lilla Alnevik i hfl. Åldern 87 år och 9 månader i dödboken betydligt överdriven och födelseåret 1728 i enlighet med hfl. Helena testamenterades

d. *Petronella*, nämnd 1754 14/7 då ett uä barn (Juliana) döptes i Ulseröd i Tanum. Bodde då i Gramsås. Barnet begravt 23/9 s.å., då det i dödboken finns en lång passus om detta äktenskapsbrott med dragonen Anders Bratt från Västergötland, då boende i Hala i samma gård som kornetten Hård men sedan drog bort därifrån.

d. *Christina*, född 1734, se Magnus Lorentz Hallenberg

s. *Sven*, född 1736, dragon³⁰, död 1806 15/2, 88³¹ år gammal, i Stale, Bokenäs sn. Gift 1755 21/12 i Bokenäs sn med Karin Hansdotter, född³² 1732 2/1 i Stale som dotter till Hans Jonsson ohh Börta Bengtsdotter³³, död 1801 22/3, 72 år gammal, i Stora Bräcka där man bodde några år. Sven var dräng hos kapten Johan Magnus Hierta i Klef i Bokenäs sn 1754-57 (mtl) och flyttade det senare året till Ödegården under kornettbostället Lassehaga i Lyse sn och står där med hustru 1757-58. Därefter på Heden under Stale.

d. *Sara*, född 1747, gift med häradsdomaren Olof Jacobsson från Hästekälla i hans andra gifte (gift I 1740 9/4 med Anna Olsdotter, född 1715 i Hoga, Tegneby sn³⁴, död 1773 22/6 i Hästekälla, 58 år gammal), död 1811 27/5, 64 år gammal, i Slätthult.

Släkten Lund

m. faktorn på Risvarpet i Foss³⁵ **Mattias Rasmusson Lund**, son till Rasmus Hansson och Anna Jacobsdotter i Pilagården, vilken åtminstone i mtl 1755-58 bodde i Risvarpet men sedan flyttade tillbaka och dog där 1761, Mattias nämnd i Risvarpet i mtl åtminstone 1755-62, och i en bou 1781:1237 som förmyndare, samt i en bou från 1807:827 som arvinge, död 1794 31/7 i Lilla Foss, 67 år gammal.

h. **Helena Olsdotter Dalström**, född 1727 27/12 på Musön, Tanum sn, som dotter till Olof Halvardsson (död 1728 16/7 – drunknad) ohh Elsa Olsdotter Dalström, död 1765 29/3 på Musön, 62 år gammal (gift II 1729 12/10 med skärgårdsmannen Nils Larsson, död 1772 19/5), gift 1754 27/11 i Tanum sn

1777 en anseelig summa pengar (250 dr smt) av kapten Johan Magnus Hierta på Stenarsböen i Sanne sn (enligt bou 1777:75 – skriven där från mtl 1774 och senast 1770 till 1773 i Aslageröd i Hede sn). Förklaringen är att hon var mor till hans barn (Carl Magnus med olika efternamn Hierta, Johansson och Jertsson – vilken kom att ärva fadern och bodde kvar på Stenarsböen till 1783 men sedan inte kunnat följas, gift 1777 12/3 i Foss med Anna Catharina Lund – se srsk avsnitt om hennes ursprung), fött uä 1757 21/5 i Bokenäs sn. Hon var piga hos kaptenen och följde med från Västersäter i Svarteborg sn (mtl 1752-53) till Klef i Bokenäs sn (mtl 1754-57). Brodern Sven tjänade också där samtidigt.

³⁰ Vid majorens kompani. I tjänst från 1756. Avsked 1788 25/6. Var då enligt GMR 52 ¼ år gammal och hade varit med i Finska kriget.

³¹ Åldern betydligt överdriven och rättare 70 år. Rättålder framgår av GMR, vilken återkommande har en ålder som ger en födelsetid under våren 1736.

³² Enligt hfl och födelsebok.

³³ När Karin föddes står det bara Hans och Börta, men genom mtl, kyrkböcker och bou 1763:1579 framgår att det här namngivna paret bodde i Östra Stale men sedan flyttade till Stora Kärr och sist till Egersten, samt att de hade en dotter Karin.

³⁴ Ej kontrollerad nätuppgift.

³⁵ Enligt vigselboken, men i mtl 1755 står han bara som son i högerkolumnen.

d. *Anna Catharina*, född 1756 23/9 på Risvarpet, Foss sn, död 1829 5/9 på Jonshogen under Lilla Foss, Foss sn.

gift I³⁶ 1777 12/3 i Foss sn med *Carl Magnus Hierta*, se not 29, han död efter 1783 och före 1793 (ej införd i dödboken)

gift II 1793 1/1 i Foss sn (hon då i Lilla Foss) med inspektor *Erik Magnus Hagman*, död 1794 15/1 på Bråland³⁷, 65 år gammal, bou 1794:59.

gift III 1795 8/3 i Foss sn med inspektor *Christian Falgren* från Hensbacka³⁸, född enligt hfl 1754 24/7, död 1817 10/6 i Jonshogen, Foss sn, 63 år gammal

Släkten Tive

m. skomakaremästare *Jacob Jacobsson*³⁹ *Tive* från Norge, skomakare i Strömstad 1726-34 (i mtl 1727-35 – det senare året står att man flyttat till Norge). Död efter oktober 1760 i Norge⁴⁰ (ett barn föddes 1761 14/7 av "afledna norska mannens Jacob Tives Encka som nyl. flyttat hit från Norrige")⁴¹

h. *Ellen*⁴² *Ivarsdotter*, nämnd med namn i födelseboken för barnen

Barn födda i Strömstad:

s. *Jacob*, född 1728 11/12, gift 1762 1/10 i Slagen sn i Norge med *Anna Maria Johannesdotter Former* (född 1734), sedan gift ytterligare två ggr⁴³

d. *Dorte Maria*, född 1730 26/6, död 1730 29/6, se not 42

³⁶ Något svårforskadt, då det fanns två *Anna Catharina* Lund i Foss samtidigt, med i registren sammanlagt fem giftermål. Att det är som här framgår tydligt av hfl från 1799, där *Anna Catharina* som då var gift *Falgren* hade sönerna *Jertsson*, alltså dem hon fick med *Carl Magnus Hierta*. Den andra *Anna Catharina* Lund var kusin till den första, född 1748 21/5 i Saltkällan som dotter till sjötullsbesökaren (enligt mtl 1772) *Andreas Rasmusson* Lund ohh *Anna Maria* Lundberg. Hon var änka efter en *Rutger* Lund när hon 1746 21/11 gifte sig med *Andreas*. Se vidare under släkten *Tive*.

³⁷ Säteri och sågverk. Ej nämnd där i mtl kring vigselåret. Står 1792 som gamle mannen *E. H.* under blivande (jämngamle) svärfadern *Mattis Rasmusson* i Lilla Foss.

³⁸ Dock ej där i mtl 1794-95.

³⁹ Patronymikon framkommer i mtl. I mtl och kyrkböcker på 1720-30-talen används inte namnet *Tive*.

⁴⁰ Ej införd i dödboken. Kan inte vara den "gamle mannen *Jacob Jacobsson*" som avled 1760 5/1 i Strömstad, 84 år gammal (stämmer inte med dotterns tillblivelse i oktober 1760, och att hon fick namnet *Jacobina* (=efter fadern) visar att det inte gällde ett uå barn.

⁴¹ Ingen av dem i mtl 1759-63, inte heller i Riksgäldens avkortningslängder för de åren.

⁴² Möjligen, med tanke på dottern, *Ellen Maria*.

⁴³ Fel dödsdatum för *Jacob Tives* barn (1729 26/2) i registret för Strömstads döda. Namnet står inte i dödboken men det kan knappast ha rört sig om någon annan än *Dorte Maria*. Barnet kulle ha dött tre dagar innan systemen *Dorte Maria* föddes. Då denna pga svaghet döptes samma dag hon föddes, kan det vara hon som inte klarade sig utan dog efter några dagar. I så fall har man förväxlat datum i kyrkboken. Något som talar för detta är att det i mtl 1761 (1760 10/11)-1763 (1762 13/11) nämns en "*Jacob från Norge*", man och hustru, vilka det senare året (=under 1762) flyttade tillbaka till Norge. Det kunde vara sonen som flyttade med styvmodern och hjälpte henne. (Obs att mtl i Strömstads arkiv är daterade ett par månader senare än dem i den vanliga huvudserien och nog är avskrifter. De är också något olika i vissa andra detaljer och båda kan behöva läsas). *Jacob Jacobsson Tive* i Slagen var född omkring 1730. Det stämmer bra med december 1728. Han bodde vid *Vallø* saltverk i Slagen sn och fick fyra barn 1763-73.

d. Otild, född 1732 29/3

s. Ivar, född 1734 24/2, ogift tunnbindargesäll i Sanden under Saltkällan i mtl 1764-65, gift där 1766 27/12 med pigan Elsa Haraldsdotter ibm⁴⁴, Ivar död 1800 16/11, 70 år gammal, i Tryckhålan, Klövedal sn. Sex barn födda 1767-82 i Uddevalla⁴⁵.

h. *Helena Maria Christiansdotter Rask*⁴⁶ (hennes första gifte; omgift 1782 27/1 i Foss med tunnbindargesäll, senare utlärd tunnbindaren Nils Pettersson, född 1749, död 1808 14/11 på Sanden i Foss, 59 år gammal (bou 1808:1999), i hans första gifte av tre (gift II 1789 ½ i Foss med pigan Barbro Hansdotter från Kruthusbacken, gift III 1794 6/6 med änkan Margareta Månsdotter på Sanden), Helena Maria död säkerligen 1787 (levde i mtl 1787, daterad 1786 29/11, ej medtagen i mtl 1788, daterad 1787 7/11, eller i dödboken), bou 1788 23/1;2483

Barn födda i Slagen sn vid Tønsberg i Vestfold:

s. Lars född 1752, se nedan

d. Ellen Maria, född 1753 dpt 1/1, nämnd som Maria hos modern i mtl 1770 och som Ellen hos modern och brodern Lars i mtl 1777-78. Gift 1779 4/7⁴⁷ i Foss med dragonen⁴⁸ Johan⁴⁹ Sandberg (född omkring 1750, död 1812 29/8 i Bokenäs sn, "60 à 65 år gammal") och bosatt i Skredsvik sn, död 1808 26/10 i Hemmingsbacken under Hällebäck, Skredsvik sn, 50 år gammal⁵⁰

s. Christian, född 1756 dpt 30/5, död 1761 2/6 i Strömstad, 5 år gammal

d. Anna, född 1758⁵¹, död 1759 bgr 21/1, ½ år gammal

s. Christen, född 1760 dpt 6/1, död 1760 bgr 20/1

Född i Strömstad:

d. Jacobina, född 1761 14/7, död 1791 16/9 som ogift piga i Hällebäck, Skredsvik sn. Fick 1791 1/6 ibm uä dottern Olena.

⁴⁴ Död 1789 16/2 i Uddevalla, 54 år gammal.

⁴⁵ Ett sjunde barn måste ha varit den dotter Anna Maria som dog 1791 25/5, 16 år gammal. Troligen den Anna som nämns i mtl 1791, men är borta 1792. Ej med i födelseboken. Den Anna Catharina som föddes 1767 finns inget spår efter och kan ha dött liten utan att komma med i dödboken.

⁴⁶ Kallas i mtl åtminstone 1775-78 "Ifwarsmora". Men hon var styvmor till Ivar Tive.

⁴⁷ Kallas då Maria Adela, men sedan alltid Maja. Enligt åldern vid dödsfallet skulle hon ha varit född 1758, men det stämmer inte med kyrkböckerna för Slagen som har en Anna född det året. I hfl har hon en ålder som skulle ge 1756 som födelseår, men detta är i födelseboken upptaget av en Christian. Ellen i mtl försvinner när Maria gifter sig.

⁴⁸ Vid dödsfallet titulerad avskedad korpral.

⁴⁹ Skrivs även Jean och Jon. I hfl 1756-84 uppges hans födelseår vara 1753.

⁵⁰ De fick 10 barn 1779-96. Bl.a. föddes tvillingarna Helena och Lisa 1787 13/11, varvid det står tillfogat om Lisa i födelseboken "död" (säkerligen i samband med födseln – ej införd i dödboken). Det stämmer med att man inte kan finna henne någonstans senare. Helena dog också, men tre veckor senare (missat i släktnamnsregistret).

⁵¹ Ej införd i födelseboken.

m. tunnbindaren *Lars Tive*, född 1752 i Norge⁵², död 1806 14/3, 54 år gammal, i Tryckhålan, Klövedal sn. Sex barn 1777-88 i Foss, Uddevalla och Klövedal.

h. *Anna Catharina Lund*, född 1748 21/5 i Saltkällan som dotter till sjötullsbesökaren Andreas Lund ohh Anna Maria Lundberg (hennes andra gifte⁵³), död 1808 9/4 hos dottern Helena i Kyrkesund⁵⁴, Klövedal sn

⁵² Ej införd i födelseboken. Borde snarare vara född 1751 än 1752. Enligt åldern i flyttningsbetyget skulle han ha varit född 1754.

⁵³ Gift I med änklungen Olof Amundsson. Denne gift I 1752 6/9 i Skredsvik sn med Britta Rundqvist, född å okänd ort, död 1769 ½ på Backen under Skree i Foss, 50 år gammal. Vid vigseln (och ända från åtminstone mtl 1748) var Britta hushållerska hos hovrättsrådet på Gullmarsberg, och Olof var dräng där (möjligen även han redan 1748 men inget patronymikon i mtl). Från mtl 1753 (daterad 1752 5/10) i Utängen, 1757 på tegelbruket under Gullmarsberg och 1758 i Saltkällan i Foss. Inga barn, förutom dödfödd dotter 1752 14/10. Barn med Anna Catharina Lund: Hans 1772 och Anna Maja 1774.

⁵⁴ Då kallat Staffansholmen.