

Forts:

Jag höll på en hel del med Fjärås sn när jag utredde släkten Utbult, även de äldsta domböckerna. I somras kom jag in på forskning i Onsala och familjerna runt skepparen Mikael Mårtensson Lund. Då gick jag igenom domböckerna igen, utifrån dessa personer. Så nu har jag lärt mig mycket om Onsala och gårdarna där. Mest har jag hållit mig kring den äldsta tiden fram till en bit in på 1700-talet. T. ex. gick jag inte in på Mikael Hanssons efterlevande.

Min teori till att man hoppat över en generation är att man inte varit säker på Nils Knape, då det blivit fel i vigselboken och då man känt sig tvungen att lita helt på det skrivna. Det förekommer många fel i originalkällorna, och om något inte verkar stämma måste man kontrollera med en annan källa och fundera över logiken och hur man levde på den tiden och hur man flyttade mm.

Som nämnts tidigare idag hittade jag en del om Nils Knapes bror Carl. Han finns inte i någon dödbok som jag gått igenom och kan ha omkommit på sjön. Det var vid larsmässotiden 1786 som han dog (enligt flyttningsattesten), dvs omkring 10/8 (men före 8/8 som attesten är daterad).

Nils Knape nämns hemma i Knapegården t.o.m. mtl 1770. Han finns kvar i senare mtl, men det står att han "bor vid Göteborg". Sist nämns han 1789. 1790 fattas. 1791 är han borta. Inget i dödboken åren efter. Olga Dahl nämner honom i sitt verk om tomterna i Gbg. Han hade hus på Torggatan. Hustrun påstås där ha avlidit 1782 27/2, 50 år gammal, men har liksom maken inte kunnat hittas i dödboken för Domkyrkofs som man hörde till.

Om Göteborgsforskning: De som bodde där då skrev sig i en vald församling. En församling var alltså inte territoriell. Därför är det så med Nils Knape att han hörde till Domkyrkofs, men bodde vid Gamla varvet. Där nämns han i mtl t.o.m. 1785 på nr 14. Man hittar denna notering i Örgrytes mtl, dit varvet hörde liksom de övriga stadsdelarna utanför centrum. År 1771 finns han där på sidan 426 med sonen **Mikael** (=Mikael Peter, 2 år) och dottern Christina (den nyfödda Anna Christina). Gossen Carl där då visar sig senare vara "systemsonen Carl Lidbom". I nr 14 bodde 1785 också sjömannen Alexander Boman, året därefter även "svärmodern Kullman" som var Johanna Nordtman, dotter till kaparen Per Nordtman i Öckerö Sörgård! Ett lustigt sammanträffande!

Man kan säga att man vid forskning i Gbg kan kontrollera ett släktnamn i registret före 1800 över Gbg och Bohus län. Om personen inte finns där, kan den finnas i en stad, ofta Gbg. Där får man leta i registren för respektive församling. Mtl finns inte lika många i Gbg som i övriga länet. Om man går in på "Göteborgs stad" i Arkiv Digital, finns register över taxerade i mitten av 1700-talet. Det är nyttigt och kan leda till en rote som man kan kontrollera mot Olga Dahl (men där finns ju en sökfunktion så man hittar personen även så, direkt). I Olgas verk tas personer med som ägde tomter eller hängde ihop med sådana. Därför finna inte alla göteborgare med, så det är bra att titta i taxeringen ändå.

Det är bra att det finns register över flyttningsattesterna i de olika församlingarna. Kolla de två jag nämnde innan! Den 1786 gäller Amiralitetsvarvsfs och den 1787 Mariebergs sfs. Du kan själv leta efter fler uppgifter om Nils Knapes hustru, om du vill, för att träna på Gbg. Förste maken hette Petter Hagelberg och själv hette hon Sara Muhr. Hon var dotter till en Jöns Muhr i Gbg, tyckte jag mig se. Det finns bou som säkert ger mer om dem.

Men vart tog paret vägen efter 1789? Det är något du kan leta efter, om du vill. Mtl för Hallands län hittas via "Hallands läns landskontor" i AD. I Gbg bodde många, men mtl är väl skrivna. Om man tar

sig tid med att läsa igenom Örgryte (Sävedals härad) för ett år, kan man på köpet hitta flera personer som flyttat in till Gbg från Norra och Södra skärgården och andra delar runt Gbg. Örgryte i AD har ingen ingång till tidiga mtl från 1748 och framåt (en miss!), men det är lätt att gå via en annan fs; jag brukar ta Öckerö. En del av Örgryte är "Torpare under gamla Göteborgs ladugård". Där finns handelsmän, sjömän och många andra. 1784 finns det fastigheter upp till nr 29. Sedan kommer "Sågängen" med likadana yrken, alltså även sjöfarare, med 208 nr. Så kommer "Gamla varvet" (33 st). Sist kommer "Skeppsvarvet Wikan" med många hantverkare som bara nämns med namn.

Amiralitetsstaten på Gamla och Nya varvet har en särskild rubrik bland städerna i inledningen till varje års mtl. Tidigt under 1700-talet kan man hitta Nya varvet under Västra Frölunda sn.

Vänl hälsn

Henrik