

**Alexander och Mårten, söner till Mårten Olsson** ohh II Cornelia Helgesdotter i Björkö Västergård, döda 1808 12/12 resp. 1812 26/1 (brorsöner till ett annat problembarn, Sven Olsson i Bångegården).

Här är det rörigt igen! Enligt fb föddes inga söner med de namnen, men i hfl 1802-07 nämns en Alexander född 1807 och död i hfl 1808-13. Gossarnas ålder vid dödsfallen ger ett födelsedatum för båda i månadsskiftet juni/juli 1808. Var de tvillingar? Det finns utrymme i fb för en födsel då (mellan 1807 4/6 och 1809 18/12), men det är magert för belägg för detta. Ingen Zackarias nämns någonstans. Dessutom står det i fb 1807 att det föddes en dotter Anna och inte en son Alexander. Om det var Anna finns hon i så fall inte med i hfl eller dödbok efter den påstådda födseln. Om en Alexander föddes 1807 och inte en Anna, ser det bättre ut, men då stämmer inte dödbokens födelsedata för honom och Zackarias.

Ingen tillfredsställande lösning erbjuder sig. En Anna 1807 är inte nödvändig. Paret fick en Anna Maria 1802 4/2 (född före vigseln med Cornelia) med namndelen Anna efter Mårtens första hustru Anna Olsdotter Grotte. Alexander som dog efter 4 månader kunde ju haft anledning till att inte komma med i hfl, medan Zackarias som levde 3½ år borde nämnts där. Nu är det tvärtom.

Möjligen var det så att Alexander föddes 1807 och att Anna är helt fel, och att Zackarias föddes bara 12-13 månader senare men inte kom med i fb eller hfl men med rätt ålder i db, och att Alexander var 1½ år vid dödsfallet och inte 4½ månader.

Det blir alltså bara spekulationer men ingen bra lösning på detta problem.

**Amund Edberg**, dräng i Öckerö Sörgård (enligt hfl), född 1760 (hfl), död 1827 16/8, 67 år gammal. Uppges ha varit g.m. Kerstin Jonsdotter, men källan till detta anges ej:

I hfl står Amund alltid som ensamstående. Han nämns först från hfl 1816-19, men finns inte med i ifl-attester eller bou. Ej nämnd i Öckerö Sörgård (eller Norgård) i mtl 1817-20.

Nämns ingenstans i tillgängliga register för Gbg och Bohus län, Västergötland, Halland-Skåne (DDSS), Gbg, Örgryte eller Fässberg. Kan ha antagit namnet som vuxen och därför inte kommit med i släktnamnsregister. Kom kanske från Uppsverige och då mkt svår att spåra härifrån.

HK-20

**Anders Andersson Stätta**, född ungefär 1719 (hfl), död ungefär 1799.

h. Inger Sörensdotter, död som änka 1801 24/5.

Anders och Inger gifte sig 1752 6/1 i Öckerö sn. Han står då som rotebåtsman. I mtl nämns han fr.o.m. 1752 (saknas 1749-51, och 1748 finns han inte där). I båtsmansrullorna saknas många år från den perioden. Det var en annan på roten t.o.m. 1746. Den hade nr 31 i Västra Hisings härad, vilket enligt Grill skulle betyda Gunnesby i Säve sn. Han kan dock inte hittas i mtl någonstans i häradet. Han tog snart avsked som båtsman och blev lots. Detta läser man i mtl 1757, och i lotsrullan 1759 meddelas att han antogs som lotsdräng 1757 18/8. Då var hans ålder 40 år. I rullan 1763 var han 45 år. Alltså var han **född 1718/19**. I rullan 1763 står också att han var **född på Inland**.

Det är inte lätt att komma vidare med hans härstamning. Emellertid finns ett spår: i mtl 1756 har Anders Stätta systersonen drängen Petter. Han kan de följande åren ses flytta mellan olika öar, men kom tillbaka till sin morbror på Kalven då och då. Till slut försvinner han därifrån och är borta 1766. Säkerligen är det han som är den dräng Petter Andersson som 1765 6/2 gifter sig med Ingeborg Ingesdotter (enligt geni.com född 1745 i Stenung, Norum sn) i Gårda Västergård. De får en son Johannes 1765 30/8 med faddrar från Ramsön, och därifrån till Hönö inflyttade personer, i Jörlanda sn. I mtl står det så att han städslat sig till rotebåtsman. Året efter är han borta.

I mtl för åren för Anders och Petters inflyttning till Öckerö sn hittas ingen av dem i Inlands Södra härads socknar eller Jörlanda. Dessa år på 1750-talet är ändå mycket bra personhistoriskt, då det i marginalen står om varje tjänstepersons flyttning.

Anders Stätta **dog mellan 1800 12/11** (levde då=mtl 1801) **och** hustruns död **1801 24/5** (båda borta i mtl 1802).

**Anders Andersson**, änklings från Öckerö Nordgård, gift 1814 20/9, död 1825 17/6 85 år gammal. Född i Kareby.

Hustru Ingeborg Andersdotter. Hon död 1814 20/9 i Öckerö Nordgård, "62 år gammal":

Bör vara den svärfader A. A. till Bengt Larsson i Ö. N. som 1808 gifte sig med änkan Maret Andersdotter ibm. Hon hade gift sig 1801 med Hans Svensson, varvid gemensam hemort var Ö. N. Denna Maret hade en ifl-attest från 1790 9/10, där hon sägs komma från Flateby Nordgård och vara född 1774 31/3, samt ha föräldrarna A. A. och Ingeborg A.d. I hfl för denna gård (finns inga före 1809) upptas de på Heden under F.N. och var 1809 födda 1743, resp. 1744. De är borta i nästa hfl 1812-13. I mtl kan de följas t.o.m. 1812 men är borta 1813 (=uppgifter från 1812 som vanligt i mtl). I mtl 1809 (=1808) sägs de båda vara 68 år gamla.

I Ö.N. nämns Anders Andersson inte före hfl 1814-16. Hustrun Ingeborg död 1814 20/9 i Ö.N.

Uppgiften om "gift 1814 20/9" i problemregistret är fel och bör vara att han *blev änklings* då. "Kareby" som födelseort för A.A. verkar komma från Claes-Görans Sörenssons databas, dock utan angiven källa. Vigseln mellan de båda skedde 1773 27/6 och inte 1772 27/6 (lättförståelig felläsning, då årtalet 1773 kommit lite i skymundan).

Enligt mtl 1773 (1772 16/12) för Flateby Nordgård hade Anders Hindriksson ohh döttrarna Ingeborg och Helena och drängen Anders. Nästa år är alla dessa borta. Året innan finns inte drängen Anders där. I infl-attesterna hittar man A.A. med stor säkerhet och med en förklaring till födelseorten Kareby: år 1770 5/10 kom drängen A.A., 21 år gammal, till Torsby pastorat från *Romelanda/Kareby pastorat* och anges som född där. Han borde ha kommit med i mtl 1771 och 1772 men har inte kunnat identifieras där. Någon enrolleringslängd där han skulle ha kunnat nämnas har inte hittats. De olika åldersuppgifterna sträcker sig mellan åren 1740 och 1749. Uppgiften i hfl om 1743 kan kanske anses vara rätt, men bör nog justeras upp till *cirka 1745*.

Anders och hustrun bodde å annan ort efter vigseln (dottern Maret som gifte sig till Ö.N. föddes dock i F.N. 1774 31/3). Familjen återkom dit till mtl 1787, varvid Anders kallas enrolleringskarl. De bodde enligt en noggrann analys av mtl inte i Romelanda/Kareby de åren. Vid återkomsten föddes två söner Olof 1788, resp. 1791. År 1791 anges modern Ingeborgs ålder till 44 år, vilket väl ger henne ett födelseår om tidigast 1747.

**Ingeborg Andersdotters** födelse kan sättas till *Flateby Nordgård*, där fadern ohh nämns från tiden för hennes olika angivna födelseår, åtminstone från mtl 1742 (näst föregående 1736 brandskadad). Födelseåret varierar mellan 1744 och 1752. Mest sannolikt föddes hon *cirka 1750*.

**Anders Berndtsson**, lantvärnist, död på Rammen 1809 24/1, 18 år gammal:

Ses ej i hfl eller mtl då. Som lantvärnist måste han ha hört till ett sådant regemente som sattes upp då i samband med kriget om Finland som Sverige förlorade 1809. Det var ett hastverk. De stackars ynglingarna frös och svält och gjorde ingen nytta militärt. Lantvärnistkåren avskaffades därför snart.

Anders Berndtsson går nog inte att hitta fler uppgifter om än den om dödsfallet. Han måste ha uppehållit sig tillfälligt på Rammen. Möjligen var han bror till fiskaren Johannes Berndtsson ibm och bara där på besök eller en kort tid som medhjälpare utan att hinna registreras av myndigheterna. I och för sig finns rullor över sådant manskap (t.ex. Göteborgs lantvärnsbrigad 1808-17), men de är inte digitaliserade.

HK-20

**Anders Boman, bokhållare, död 18291001, 69 år, 9 månader och 23 dagar gammal.**

Änka: Anna Persdotter och svärmodern Karin Larsdotter (hfl).

Anders nämns fr.o.m. hfl 1801-02, då först som kypare med fadersnamnet Per och född 1760. Var redan gift, men ej i Öckerös vigselbok. Ingen ifl-attest. Dock hittar man hos honom i hfl brodern Sven Boman, född 1782 27/5. Han finns med ifl-attest 1798:227, där det sägs att han föddes i "Hierpås". Det är Järpås i R län, och där finner man Sven född nämnda datum som son till soldaten Per Boman ohh Britta Eriksdotter på Häggeslätt. Och **1760 7/12** får samma par (fadern Peter Jonsson) sonen Anders, vilket stämmer bra med åldern i dödboken (borde vara 68 år osv). Vid den tiden bodde familjen som torpare på **Ekebacken under Hinderstorp**, som är Anders Bomans födelseort.

HK 2020

**Anders Hansson, änklings i Skarvik**, död 1812 18/1, 69 år gammal (=född 1743).

Om honom finns intet.

Ingen med det namnet i Skarvik åren före 1812 i hfl och mtl. Ingen lämplig flyttattest (en Anders Hansson från Fjällbacka född 1753, inflyttad 1779:110 och gift med Karin Olsdotter på Grötö, även hon från Kville). Inte heller möjlig att hitta via olika former av Johansson. En Anders Johansson Pik fanns i Skarvik men dog 1809, och hustrun överlevde. Han var dessutom född cirka 1756 (hfl).

Troligen tillfälligt besök i socknen och inte registrerad mer än i dödboken.

HK 2020

m. **Bokhållare Anders Hellgren**, död 1805 17/1, 49 år gammal.

h. *Christina Maria Nyman*, född 1756 1/3 (hfl), oklart vart hon tog vägen efter 1805.

I hfl 1802-07 kallas Anders "Holtgren". Familjen skrivs i mtl-uppg. 1804 18/1 på Wedelins salteri på Lilla Kalven. Han var **född 1756 26/10**. De hade barnen (ej födda i Öckerö eller Torslanda sn):

s. *Carl Peter*, född 1791 15/6

d. *Anna Maria*, född 1792 14/6

d. *Charlotta Sophia*, född 1794 29/4

d. *Catharina Cecilia*, född 1796 5/1

Vid letande efter deras härkomst kan konstateras att någon ifl-attest inte finns. De nämns inte i släktnamnsregistret. Alltså till Gbg: där finns de i Christine sfs födelseböcker. Anders var då buteljör vid Ostindiska kompaniet. Hustrun kallas ibland bara Maria. De hade dessutom sonen Anders Gustaf, född 1788 ¼, död 1795 14/1.

Parets vigsel finns också i Christine sfs: 1785 13/11. Han kallas då hovmästare vid OIK, hon jungfru, båda 29 år gamla.

Anders flyttade till församlingen 1776 i februari och bodde hos direktör Tham (sannolikt identisk med superkargören vid OIK Volrath Tham). Han kallas tjänare. Det betydde nog mate/math, alltså medhjälpare eller i lära hos i det här fallet en buteljör (bottle-bottler-butler-buteljör), sedan hovmästare/servitör. Tyvärr saknas attest här också. Trots ihärdigt letande i alla via AD tillgängliga källor och sökningar på nätet har det visat sig omöjligt att få upp ett spår efter Anders före tiden ovan.

Något som gjorts och lett till ytterligare upplysningar om familjen är att gå igenom faddrarna för barnen i Gbg. Det gav till resultat att en sannolik, senare bevisad, syster till hustrun upptäcktes. Det var *Cecilia Catharina Nyman*. Hon gifte sig 1804 4/5 med handelsmannen i Gbg Erik Gabriel Grahm (född i Växjö) och nämns i bou 1822:779 och 1851:2003. I den sistnämnda, efter henne - död 1851 14/6 i Gbg Christine sfs, 78 år och 2 månader gammal - sägs hon ha systemen Marias dotter Charlotta Hellgren, änka efter bryggaren Kihn (Kuhn?) i Hamburg. Det var Anders Hellgrens hustru och dotter *Charlotta Sophia* ovan.

Cecilia Catharina (gift Grahm) kan följas via flyttningar. I ifl-längden för 1788 (nr 83) sägs hon ha inkommit från "Kropp i Skåne". Detta ligger i Malmöhus län. Något matnyttigt i dessa kyrkböcker eller mtl finns inte. Ingen i familjen nämns heller i DDSS. I längden för 1795 (nr 160) kom hon 18/12 från Alingsås och hade flyttat dit 1790:81. Där finns hon mycket riktigt i hfl AI 4:153 med födelseåret 1766 (jmf med åldern vid dödsfallet som skulle betyda 1773). Där sägs hon, i likhet med ett par andra pigor på samma sida, ha flyttat till Grefbäck (=Grevbäck) 1793. Detta är en församling i Skaraborgs län, men där finns hon inte i flyttlängderna. Ingenstans avslöjas födelseorten.

I bou 1822:779 ovan var ombudsmannen en *C. P. Hellgren*. Det var sonen född 1791 ovan. Men han kan inte hittas i registren för perioden kring detta årtal. Olga Dahl nämner inget om familjerna Hellgren och Nyman och, egendomligt nog, inget om Grahm.

Vi får alltså lämna de här personerna. Kanske de kom från Finland eller Stockholm. Som faddrar hade man 1796 personer från dessa ställen, liksom en från Wolgast i norra Tyskland (då tillhörig Sverige).



En möjlighet är det ostindiska registret på GLA, men det har jag inte kunnat kontrollera. Vi har i alla fall fått Anders födelsedatum, om än inte –orten.

HK 2020

**Anders, son till Anders Arvidsson ohh Petronella Olsdotter i Björkö Sörgård, död 1805 27/9, 3 månader gammal (=född i juni).**

Paret gifte sig 1804 15/4. Andreas var första barnet och **föddes 1805 13/2**. Cornelius föddes 1806 8/8. Det är inte någon tvekan om att det är Andreas som avses. Anders och Andreas användes om vartannat. Åldern borde vara 6 1/2 månader, men med sådana beräkningar var det ju som det var.

HK 2020

**Anders Johansson Pik**, fiskare i Skarvik, död 1809 30/11, 48 år gammal (=född 1761). I hfl född 1756. Gift 1796 26/12 med änkan Olena Andersdotter. Barn: Johannes 1797 1/6, Andreas 1799 17/7 och Emanuel 1804 20/5.

Faddrar var främst syskon till Olena; Lorentz och Ingrid, barn till Anders Toresson ohh Annika Andersdotter i Björkö Västergård.

Inget i inflyttning avslöjar Anders härkomst. En Anders Johansson kom 1774 till Öckerö sn efter 5 år i Ytterby; Johannes i Öckerö Norgård (1776:68) och var född i "Ryra församling under Uddevalla" (Lane-Ryr) men kan inte hittas i fb där kring 1757 (i attesten 19 år gammal 1776) eller 1760-62. Anders Pik nämns i Skarvik fr.o.m. mtl 1802, men i hfl 1800-02 och i fb fr. o. m. 1797. Namnet Pik används där. Det är svårt att härleda via vanliga register. Som båtsmansnamn förekom det i Blekinge. Bou saknas.

Den här personens härkomst får nog lämnas tills vidare.

HK 2020

**Anders Mårtenson**, född 1777, från Kungälv, gift 1804 21/5 i Öckerö sn med Britta Andersdotter. Han död 1825 22/3, 48 år gammal:

Skall alltså enligt åldern vid dödsfallet ha varit född 1777. Troligen kommer detta från en felläsning av åldern i inflyttningsattesten 1798 1/10. Det står där att han var 26 år gammal. I registret från GLA står det (felaktigt) 21 år. I den odaterade inflyttningslängden uppgjord enligt hfl står att han kommit från Kungälv och varit född 1772 (vilken ålder alltså stämmer med den rätta i flyttbeviset). Genom detta har vi hittat rätt person, och det står dessutom att han var född på Dal och (1798) kom från Spekeröds pastorat till Öckerö sn. Han hade bott i det pastoratet i 16 år. I ufl-längden sägs han ha flyttat från Norum sn. "Kungälv" måste betyda att man menade att han kom från Kungälvstrakten, inte själva staden.

Nästa steg är att leta i ifl-attesterna för Spekeröds pastorat. Där hittar man en från 1783 17/2 för rotebåtsmannen för Bohusläns 2:a kompani *Mårten Unger*, född i Gesäter på Dal. Han hade på beviset även en påskrift om god vandel från Karlskrona 1784 26/5. I Norum fanns i hfl 1795-98 en rbm Anders Unger i Kållungeröd, som kanske var roten för Unger.

Det finns nu tillräckligt med data för att leta efter en Anders Mårtensson i Gesäter, född omkring 1772 och helst son till Mårten Unger. Födelsedatum visar sig vara 1773 28/7 och hemorten Västra Kålsätter. Fadern hette Mårten Andersson och modern Börta Gulbrandsdotter. Så mycket mer går inte att utläsa av kyrkböckerna, men mtl ger full visshet: Anders Mårtensson kan följas till den närbelägna byn Delefors 1775 och framåt. Beviset avslöjas steg för steg: i mtl 1782 sägs Anders vara båtsman och 1783 "till Bohuslän". I Kållungeröd (därav namnet Unger) ersatte Mårten Unger i mtl 1785 den avskedade Anders Unger. Mårten Unger dog 1806 21/8 på Stenungs mark, hustrun 1798-180: ej med i dödboken, men bou finns (1805:1119). De hade enligt bou två barn; sönerna Anders och Erik. Denne Erik Mårtensson skrivs i två hfl (1802-13) på Rörö som dräng hos sin äldre bror.

**Anders Mårtensson alltså född 1773 28/7. Det var inte i Kungälv (som det står som säkert i problemlistan) utan i Västra Kålsätter, Gestad sn på Dal. Han gifte sig i Öckerö sn, vilket inte skrivits in i problemlistan.**

**Anders Olsson, lots på Kalven, född 1733 11/9, död 1810 13/2.**

Gift 1767 13/9 och kom då från Rörö. Hustrun Elin Sörensdotter från Kalven död 1805 19/8. Vid vigseln nämns en dräng Anders på Rörö, hos Jöns Olsson som var gift där. Man kan följa drängen Anders hos Jöns bakåt t.o.m. mtl 1762, då han står som utomlands (liksom 1765). Mtl fattas tyvärr för 1768-69, men 1770 är drängen Anders borta från Jöns på Rörö. Vi rör oss under en tid, då det inte finns ifl-attester bevarade. Men vi har lotsrullan. Där står det 1774 att Anders Olsson på Kalven var född på Inland, i **Ytterby socken, 1733 11/9**. Födelsedatum är alltså precis lika i rullan som i kyrkböckerna och kan tas för sant.

Datum och socken är klara, men inte gården i Ytterby. Kyrkböcker saknas till stor del före 1794. Ett försök att lokalisera födelsegården via mtl 1752 när han skulle vara 18 år gammal ger endast ett napp (vilket ju underlättar letandet, men man måste hoppas att det är rätt då). I Mellangården Iskälla nämns en Olof Andersson med hustru i mtl 1752 och hade då en son Anders, en Torkel och en dotter Annika. Olof nämns även vid Anders födelse. Olof och hustrun flyttade på äldre dar till sonen Torkel i Grinnan och skrevs under honom från mtl 1760. I mtl 1755 står det att sonen Anders och drängen Jon begivit sig till Göteborg. Om det är rätt Anders Olsson kom han alltså till Öckerö socken mellan 1755 och 1761.

Att Anders skrevs så många år som dräng hos Jöns Olsson på Rörö kan betyda att han var bror till honom, även om Jöns var 15 år äldre. Jöns gifte sig 1745 till Rörö och sades då i vb komma från Myggstad. Det är enligt närmare efterforskning ett torp under Bremnäs i Lycke sn vid stranden till Myggstaviken. Det står dock inte med namnet i mtl. Det har inte gått att se något samband mellan dem i mtl eller via faddrar till Anders barn 1768, -71 och -75. Det har också visat sig finnas ett Myggstad i Torsby sn (hfl 1785).

*Säkert är i alla fall att Anders var född 1733 11/9 i Ytterby sn.*

**Anders Olsson, gosse** död 18050626, 3 mån och 8 dag gammal (i db 14 veckor).

Fadern skall ha varit Olof/Ole Andersson.

Denne Anders står i problemlistan under Hönö Heden, men det skall vara **Rörö**. Föräldrarna var Olof Andersson Ryberg från Ryd ohh Anna Christina Andersdotter från Rörö, och de gifte sig 1805 10/2.

Sonen Anders borde ha **fötts** den 20 mars **1805**, men finns inte noterad i fb, däremot den **4 maj**. Det har alltså blivit ett fel på åldern i db. Anders kom aldrig med i hfl.

En dotter Olena skall enligt hfl ha fötts 1806, men är inte med i fb. Tidsavståndet till Anders kan därför inte beräknas, men kan stämma vad gäller årtalen 1805 och 1806. En Lisa föddes 1809, men är väl en av trillingarna födda 1810 22/2.

Tillägg. Den Olof Andersson som står som **fel** överst i Heden i problemlistan: skall han inte vara med då?

HK 2020

**Anders Pettersson, son till Petter Jonsson.**

Död 1809 28/3, "8 år gammal". Skulle då ha varit född 1801. Men ingen Anders kan hittas mer än den som föddes 1796 28/9. En Erik föddes 1799 2/1, och en Nils 1802, död 1802-07 enligt hfl, men ej med i varken födelse- eller dödbok. Det finns alltså ett litet utrymme för ytterligare en Anders första halvåret 1801, men det mesta talar emot det.

Man kan alltså sätta Anders som född 1796 och död 1809. Prästen har skrivit fel ålder i dödboken.

HK 2020

**Andreas Arvidsson på Florentinskäret**, ogift, död 1809 24/7, 28 år gammal (=född 1771). I hfl född 1779.

Denne är redan utredd och via flyttattest 1801:307 befunnen vara född i Harestad sn. Han föddes 1777 1/8 i Flateby Sörgård som son till Arvid Jonsson ohh Anna Götesdotter (Jödasdotter), han från ibm, hon från Västra Näreby vid vigseln 1768 8/1. Enligt bou 1786:1265 efter hustru Anna fanns stora skulder till Björlandabor, bl. a. i Lilleby. Namnet Arvid förekom där enligt vad jag tidigare funnit, men släktskapet ligger i så fall minst en generation bakåt. I bou 1812:833 efter både Arvid Jonsson och hans andra hustru Malin Olsdotter nämns deras tre barns förmyndare, halvbrodern Hans Arvidsson i Flateby Sörgård. Han var enligt hfl född 1779, i fb 1779 11/12. År 1770 10/8 föddes sonen Johannes och 1775 3/9 en son NN som strax avled. Det är svårförklarligt att Johannes (1770) nämns i bou 1786 och inte Hans (1779). I mtl 1798 nämns både Johannes och Hans samtidigt.

I hfl för Öckerö sn skrivs Andreas Arvidsson under Tommetaskan, men så gjorde man i början för dem som bodde på Florentinskäret (även kallat Tommetaskaskäret).



**Andreas Gillbergs dotter Britta Maria**, död 18021012 på Damholmen, 2 ½ år gammal.

Den här familjen (inkl. Britta Maria) går inte att finna i Öckerö sn, bortsett från ant. i dödboken. Namnet finns inte heller i släktnamnsregistret. Alltså till Göteborg! Där finns i Amiralitetsfs register en ifl-attest 1800:316 i Mariebergs sfs för tunnbindaren Anders Gillberg med familj: hustrun Anna Christina Hansdotter, född 1758 i Skällinge i Halland (Anders född 1765 i Halmstad), och barnen Christina Lovisa 5 år, Greta Helena 3 år och Anna Catharina 1 år, samt Anders mor. Attesten är uskr 1798 i Falkenberg. Flyttningen gick till "Flatholmen vid Marstrandstrakten". I tillägg berättas de ha flyttat vidare 1800 18/5 med de tre barnen, tydligen till Mariebergs sfs.

I Gbg bodde man på **Masthuggsberg**. I födelseboken där (**Mariebergs sfs**) hittar vi så Britta Maria. Hon **föddes 1802 1/1** och står med ett kors som död i fb. Britta Maria var alltså inte 2½ år när hon dog; bara drygt ½ år. Kanske prästen förväxlade födelseåret 2 (1802) med åldern vid dödsfallet.

I Skällinge kan hustrun inte hittas som född. Enligt kyrkböcker från Falkenberg (flyttning dit 1792 26/6) och Varberg (lysning där 1792, vigsel i Falkenberg 1792 30/8) hette hon Bonander. Längre har inte denna familj följts.

m. **Andreas Olsson**, torpare i Ryr (Mellan och Stora), född 1764 (ej Lycke sn det året), död 1846 25/12 som backsittare på Slätten under Stora Ryr, gift 1797 26/6 i Lycke sn (han dräng vid Bremnäs, hon änka efter Sven Larsson (g.m. honom före 1788 och fr.o.m. mtl 1789, daterad 1788 13/12, boende i Instöns hamn, dotter Laurina f. 1788 15/4, han enligt hfl född två år före henne, död 1790 – levde i mtl 1790 (23/1) men var död i mtl 1791, daterad 1791 26/1, ej införd i dödboken)

h. I. **Inger Torbjörnsdotter**, född 1766 18/4 i Bremnäs som dotter till rotebåtsmannen Torbjörn Mört och hans hustru Kerstin Andersdotter, nämnda ibm fr.o.m. mtl 1756 (=troligen gifta 1755), Inger död 1801 9/4

(Avskedade båtsmannen Torbjörn Mört död 1792 20/10 i Hyttan under Bremnäs, 74 år gammal, hustrun död 1806 4/5, 77 år gammal)

d. **Olena**, född 1797 12/10 i Lycke sn, se nedan

h. II **Elisabeth Zackariasdatter**, född cirka 1765 (ej i Lycke sn), ej gift i Lycke sn, död 1807 6/4

d. Johanna, född 1803 26/11

h. III **Ingrid Eriksdotter**, född cirka 1667, först piga hos Andreas, gift 1812 12/2 i Lycke sn, död 1812 24/9

inga överlevande barn

h. IV **Ingeborg Larsdotter**, född 1782, gift 1813 5/12, död 1851 23/11 som änka på Slätten

d. Marja, född 1814

d. Anna Christina, född 1816

s. Olle, född 1818

### Olena

Enligt givna uppgifter var hon född 1797 i Bohuslän. Hfl ger födelsedatum 1797 12/10. Hon skall först ha hetat Andersdotter och vid dödsfallet Olsdotter. Möjligen kom hon från Lycke sn, då hennes uä dotter flyttade dit 1841. Det var inte så ovanligt att döttrar flyttade som pigor till en förälders hemsocken för att tjäna i slakten. Om man letar i register över inflyttade till Gbg Domkyrkofs är det lite knepigt med tanke på hennes olika fadersnamn, men om man spanar efter en Andersdotter, hittar man henne under *Andreasdotter* och med rätt födelsedatum enligt ovan. Då finns en bevarad inflyttningsattest A 1822:1439 som löser problemet med hennes födelsesocken.

Olena fick en attest från Håltå till Kville 1820 23/10. Det står något om flyttning till Marstrand 1820 24/12. Om man vänder på attesten står det att hon flyttat till Gbg 1822 17/4. Där fås även förklaringen till hennes namnbyte: 1822 11/5 "*antaget tillnamnet Olsson*". Det skall då egentligen vara Olsson och inte Olsdotter.

Olenas föräldrar i Lycke framkommer genom födelseboken: hon var dotter till torparen Andreas Olsson och hans hustru Inger Torbjörnsdotter (hans första hustru av fyra, enligt sammanställningen ovan). Någon bou efter Andreas är inte bevarad, och av hans fyra hustrur är det bara Ingrid Eriksdotters som är bevarad. Där nämns inga barn, eftersom dessa båda var utan bröstavingar.

Om man sedan följer familjen framåt genom åren avslöjas i hfl att Olena redan i hfl 1813/14 flyttade till Göteborg. Hon återkom inte hem förrän 1817/19 som 20-åring och flyttade 1818/19 till Gullbringa. Detta låg i Hålda sn och stämmer med attesten i Gbg 1822. Tydligt hade hon blivit med barn i staden och kom hem för att föda: i inflyttningslängden till Hålda 1820 18/4 står att hon kommit från Torsby (=pastorat) och hade ett oä barn Johan Edvard, född 1819 17/1. Födelsen finns registrerad i Lyckes födelsebok. Troligen dog han som liten, kanske i Kville, då han inte nämns i fortsättningen. Men där finns dåligt med bevarade kyrkböcker.

Om man går efter dotterns flyttning 1841 hittar man henne i utflyttade från Fässberg 1841 12/11, till Lycke sn. Hon kallas där "flickan Thekla Charl. Lundqvist", ett namn som kanske kan antyda vad fadern hette. Tyvärr finns ingen motsvarande inflyttning i Lycke sn, varför man inte får reda på vilken gård hon flyttade till. Det var enligt hfl inte moderns hem.

**Andreas Paulsson**, död på Kalven 1814 14/9, 11 år 2 mån och 7 dag.

Det måste vara Anders som **föddes 1804 1/6 i Skarvik**. Paul Olofsson ohh Ingrid Olofsdotter finns med i Skarvik i hfl och har flera barn, bl.a. ett november 1801 och ett juni 1807. Fadern dog i hfl 1808-13=1810 (av lungrot), varvid sonen Andreas flyttade till Kalven och återfinns som den 8-årige gossen Andreas (kan betyda att det var 1812 han flyttade dit). Borta i nästa hfl 1814-16.

HK 2020

**Andreas Runström**, död 18040605, 8 år gammal (=född 1796)

Son till *artilleristen Runström* enligt dödboken. Ej med i födelseboken. I hfl ingen Runström på Hälsö då, men Isak på Kalven och Johan på Wolfarts salteri, samt en gosse Johan vid Särnströms salteri.

Utredning om Runström (även Rundström, men på Gotland **Ronström** som borde vara det rätta):

m. **Jacob Runstöm**, född 1736 23/9 i Visby som son till Jacob Jacobsson Trumslagare ohh Margareta Persdotter, från Visby till Gbg, kypare i Gbg (några år i Torslanda, attest dit 1775:52, 1778 återinfl Gbg), död 1792 30/4 på Tommetaskan (införd både i Gbg Domkyrkofs och Torslanda dödbok), 60 år gammal

gift 1760 16/12 i Örgryte sn med

h. **Catharina Elisabeth Ekbon**, vid vigseln från Stockholm

s. Johannes, född 1763 27/9 i Gbg Domkyrkofs, tvilling, död samma dag

s. Olaus, född 1763 27/9 i Gbg Domkyrkofs, tvilling, död samma dag

s. Olof, född 1766 20/5 i Gbg Domkyrkofs (möjligen den bokhållare Olaus R. som 1793 gifte sig i Stenkyrka sn, dog 1803 och bl.a. fick sönerna Jacob och Olaus)

s. Johannes, född uä (av "kvinnspersonen Catharina Elisabeth Runström") 1768 på Masthuggsberg, död 1768 14/3 i Örgryte sn, 3 månader och några dagar (oläsligt) gammal (ej i fb)

s. Johannes, född 1775 27/3 i Torslanda sn, se nedan

s. Peter, född 1777 11/3 i Torslanda sn

s. Isak, född 1781 27/7 i Gbg Domkyrkofs, se nedan

**Johan Runström**, född 1775 27/3 i Torslanda sn, kypare på Kalven, senare fiskare ibm och så bryggaredräng i Gbg, död 1834 19/8 i Domkyrkofs (men hela tiden i Öckerö hfl, de senare åren hos svärsonen och styvdottern – flyttedel 1828:2920 i Gbg Domkyrkofs: flyttade 1820 till Gbg och åter 1824 till Öckerö sn, samt 1828 till Örgryte sn för arbete i Burgården)

Gift 1797 2/7 i Öckerö sn med änkan

h. **Anna Olsdotter**, född 1754, död 1831 4/2 i Gbg Domkyrkofs

inga barn (Anna för gammal)

Anna Olsdotter tidigare gift (1790 2/1 på Rösselvik strand i Stenkyrka sn) med kyparen på Nolö Hans Hammar, född 1763 (oklart var – en Lars Hammar kom samtidigt till Öckerö sn, född 1761 20/10 i Varberg men Hans kan inte återfinnas i fb där), död 1792 9/9, med honom dottern Pernilla/Petronella, född 1790 17/11 på Nolö, och sonen Hans Henrik, född 1792 21/12 ibm (postum)

m. **Isak Runström**, född 1781 27/7 i Gbg Domkyrkofs, sjöman på Kalven och i Gbg, senare arbetskarl (stuvare) ibm, till Masthugget i hfl 1808-13 (attest 1810 27/11, nr 49, där det sägs att han flyttade 1½ år tidigare), död 1834 12/8 i Gbg Karl Johan sfs (enligt hfl Majornas 2:a rote)

Gift I 1803 11/8 i Öckerö sn med

h I. **Marta/Maret Andersdotter**, född enligt hfl 1770 (oklart var, möjligen inflyttad 1803:425 till Damholmen och i så fall född 1772 i Tvååker sn i Halland), död 1816 2/7 i Gbg Marieberg sfs

s. Jacob, född 1805 5/7 på Kalven, död 1825 12/4 i Gbg Karl Johan sfs

s. Carl Peter, född 1812 6/6 i Gbg Marieberg sfs

d. Catharina Elisabeth, född 1814 10/6 i Gbg Marieberg sfs

Gift II 1825 20/11 i Gbg Karl Johan sfs med

h II. **Anna Christina Johansdotter**, född 1793 2/4 i Rommele pastorat (attest 1824:116 Gbg Karl Johan – kom via Björlanda och Högsbo till Majorna), död 1868 19/3 i Gbg Karl Johan sfs

s. Carl Johan, född 1827 26/5 i Gbg Karl Johan sfs

d. Catharina Elisabeth, född 1829 11/12 i Gbg Karl Johan sfs, död 1830 17/1 ibm

d. Catharina Elisabeth, född 1831 14/4 i Gbg Karl Johan sfs

d. Josefina Carolina, född 1833 20/7 i Gbg Karl Johan sfs

#### **Övriga Runström med anknytning till Öckeröarna:**

*Kyparen Johan Rundströms son Andreas död 1775 19/2 i Öckerö sn (ingen närmare hemort)*

Vem var då artilleristen Runström som fick sonen Andreas omkring 1796? Av de ovanstående i samma familj är det ingen som åldersmässigt kan komma ifråga. Fanns det någon i Gbg? Nja, i Garnisonsfs fanns en artillerist som dog cirka 1817. Detta enligt ifl-attest 1823:3, då hans änka Maja Jonsdotter Österman skulle gifta sig med en Johan Runström. Vigseln skedde 1824 4/7. Men denne Johan var troligen för ung. Egendomligt är att Andreas dog på Hålsö, trots att det inte går att hitta någon Runström där i hfl eller mtl.

Det verkar inte bättre än att Andreas Runström var ännu en av alla dem som av olika anledningar inte kan spåras i bevarade källor. Men detta har i alla fall lett till att vi fått ordning på de flesta Runström i Öckerö sn.

**Anna Beata Kolleback** i Björkö Bångegård, född 1751 eller 1756 i Björlanda, **död 1813 7/11**, 62 år:

Anna Beata **gifte sig 1774 16/1 med Anders Rasmusson** (Öckerö sn). Hon kom då från Lilleby och kan ses i mtl hos modern, änkan Kajsa Åkervall, i *Lilleby Nordgård*. Detta var bara 5 dagar efter datum för mtl. Fadern hette *Petter Hindriksson Kolleback*. Han var skrivare/sekreterare vid Amiralitetet. I boken "Gbg:s eskader och örlogsstation" står han i listan över skrivare med tjänstgöring 1739 19/9 (stämmer också med Riksgäldens längd över Amiralitetet) t.o.m. 1749 19/2. Detta var hans dödsdatum (dödsorsak "stark flussfeber"). Han begravdes vid amiralitetet 24/2 (ersattes på tjänsten dagen efter dödsfallet, samma datum som i Riksgälden för 1749, då han är borttagen ur längden).

Petter Kolleback nämns 1736-38 (Riksgäldens längd över ridderskap, adel och ståndspersoner – möjligen redan 1735, men den längden fattas) som ogift skrivare under häradshövdingen Hedenquist i Bärby Nedergård, Säve sn. Som fadder nämns han i oktober 1735 utan hemort hos klockaren Torslanda och i november 1739 hos brodern Lorentz.

I Riksgäldens längder över änkor noteras Kajsa inte som änka 1750 (21/2), men det rörde sig kanske om en fördröjning som det verkar ha varit även i många andra fall. Faderns dödsdatum gör att Anna Beatas födelsedatum inte kan sättas senare än till slutet av 1749, och inte heller tidigare än så (se nedan). Föräldrarnas vigsel är svår att datera, då mtl är så glesa då, men den måste ha skett efter 1741 26/11, som är datum för mtl 1742: Kajsa bodde då ännu hos modern som var änka. Sedan är det ett glapp till 1748 i mtl, och Riksgäldens längder däremellan ger inget till nytta för denna bedömning. Men om Svens födelsedatum nedan accepteras, betyder det att vigseln sannolikt skedde 1744 eller 1745.

*Anna Beata*. En möjlig förklaring på hennes födelse och faderns död kan vara följande (för den som till äventyrs vill lägga tid på att följa mitt resonemang): i mtl 1767 nämns hon första gången. Datum är 1766 15/11. Då skall hon enligt anvisningarna för mtl ha varit över 15 år, alltså minst ha fyllt 16. Om det var exakt 16, skulle hon ha fötts i slutet av 1750. Går det att trolla bort ett år? Ja: det beror på när mtl skrevs då. Om hennes födelsedatum (ej år) var efter mantalsskrivningens datum, stämmer det. Om vi utgår från slutet av 1749, betyder det att hon måste ha varit född efter den 14 /12 (datum för 1765=mtl 1766) och ha fyllt 16 år då (=över 15 år gammal), men inte 17. Om man räknar ut födelsedatum efter faderns dödsdatum, bör Anna Beata ha fötts senast omkring den 10 december 1749 (=42 veckors havandeskap=normalt 40 +/-2). Fadern fick en akut infektion och kan ha varit pigg tills alldeles innan (han var t. ex. uppe i rätten bara 10 dagar före sin död i en jordtvist med Kärr). Det är svårt att helt få det till före mtl-datum 14/12, men modern var höggravid och kunde troligen inte komma till mantalförrättningen 1749. Sedan tog det 6 veckor till kyrktagningen, då hon inte fick lämna hemmet. Man kan ha missat denna mantalsskrivning av den gravida eller nyförlösta änkan. Om man ser det så kan Anna Beata ha varit född före det uträknade datum 10/12 (upp till 6-8 veckor tidigare). Summa summarum: **Anna Beata föddes 1749, i oktober-december.**

Hur blev Anna Beatas liv efter det att maken försvann (angående detta se nedan)? Hon kan följas i hfl boende kvar på Bångegården t. o. m. 1808-13. Där står det att hon och barnen Petter och Maja flyttat till Björlanda, vilket nämns i flyttningslängden 1808. I mtl tas hon upp t. o. m. 1809 (=1808), varefter gården drevs som utbruk av Petter Kolleback i Björlanda sn. Det var sonen Petter Andersson, vilken 1808 12/6 gift sig till Alleby Skattegård med Charlotta Rabe. Modern borde ha nämnts där 1810, men gör inte det och var väl utgammal. År 1811 är Petter borta från Alleby och återfinnes då och framgent på Bångegården, i hfl då utan modern som avled i slutet på perioden.

Anna Beatas man, **Anders Rasmusson**, har inte kommit med i dödboken. Han nämns t. o. m. 1784, då "uhrsinnig". Hon står därefter med sitt namn, men inte som änka förrän i hfl 1800-02. Anders kan

alltså enligt detta ha levt ända till 1799. Så här såg det ut – att inte bli mer. Men det var fel. Det gick att hitta Anders dödsdatum! Med noggrannhet och envishet kan mycket lösas.

Då Anders blev "ursinnig" kunde det vara så att han hamnade på "Spetalet". I Gbg finns bevarade kyrkoräkenskaper och register för denna institution. Först såg det ut att inte ge något. En genomgång av bou gjordes då med avseende på denna familj. Och då hittades något mycket intressant. Två bou från 1809 (nr 37 och 175) efter Anders Rasmussons far Rasmus Mattsson gällde det, och sonen Matts Rasmusson höll i det. Det står då under skulder: "*Lemnat kleder till min Broder Anders Rasmusson som är uthi hospitallet for 30:-*". Anders levde alltså ännu 1809 och var intagen på Hospitalet i Göteborg. Efter en ny, noggrannare, kontroll visade det sig att man hade delat upp original och register med en särskild del för "dårhushjon". Och där fanns Anders: *bonden Anders Rasmusson dog 1814 2/10 av ålderdom, 65 år gammal*. Det stämmer precis med hans födelseår. Han kom trots sin sjukdom att överleva sin hustru. Så här tragiskt blev Anders liv. Han blev i princip levande begravd (han hade, som det heter på våra öars gamla mål "speddarns garn"): hustrun kallades så småningom änka. Det var väl genant att hela tiden säga varför hon levde ensam. Men familjen hade tydligen kontakt med Anders och köpte kläder till honom. Troligen kom Anders in på Hospitalet tidigt under sin psykiska sjukdom, då han inte nämns i mtl efter 1784 (=1783). Paret fick tre barn. Det sista föddes 1781, och Anders nämns sedan inte i kyrkböckerna heller.

### Familjeskiss

m. **Petter Hindriksson Kolleback**, skrivare vid Gbg:s Amiralitet 1742-49 (vikarie från 1739 och nämns vid Amiralitetet från det året), se i övrigt nedan i utdrag från Olga Dahls *Göteborgs tomtägare*, född 1712, dpt 14/1, i Lilla Tumlehed, Torslanda sn, död 1749 19/2 vid Gbg:s Amiralitet (se mer nedan)

gift 1744/45 med

h. **Catharina/Kajsa Åkervall**, född cirka 1719 (hfl 1786-94) i Lilleby Nordgård som dotter till länsmannen Sven Åkervall, död 1786 (mtl 1787 och hfl 1786-94), ej med i db som börjar 1793, ibm

s. *Sven*, född 1746 i april, brukade födelsegården

s. *Lars*, född 1748 i början av året, gift till Torslanda sn

d. **Anna Beata**, född 1749, i okt-dec, gift till Björkö Bångegård med **Anders Rasmusson**, född 1749 16/10 i Björkö Bångegård som son till Rasmus Mattsson ohh Anna Persdotter (Nordtman), död 1814 2/10 i Göteborgs Hospitalsfs

### Göteborg, tomt 10.10

"...den 1.6.1747 låter hovrättskommissarien Per Hindrik Kolleback första gången uppbjuda ett vid östra hamnen och Lilla Bommen beläget hus och gård emellan Herr Cantor Bånges hus å södra och Madame Brita Carlboms å norra sidan, som han köpt av sekreterare Herr Nils Brunjeansson för 1 380 d smt den 30.5.1747. Onekligen en snabb värdestegring. Kolleback hade 1743 och 1744 (EIIb:31) sökt kämnärsbefattningen efter rådman Olbers. Han förklarade sig då vara "ett borgerskapets barn". Hans far Henrik Larsson hade en lång tid varit borgare i staden. I 13 års tid hade han brukats till sådant som hör till domarämbetet. Han hade fört protokoll vid häradsting och andra publika förrättningar i åtta år under häradshövding Hedenquists jurisdiktion och var ordinarie kanslist vid amiralitetet i Göteborg och auditör på femte året. Inte heller Kollebacks ägandeskap blev långvarigt. I en årshandling 1750 (EIIb:63,4.8.1750) krävdes "numera avlidne amiralitetssekreteraren Peter Hindr Kollebacks arvingar" (bl.a. änkan Catarina) med anledning av att han den 17.10.1745 för lån av 250 d smt mot 6% ränta av skräddaremästare Johan Fredrich



**Vogel pantsatt en skuld motsvarande del av sin fasta ograverade egendom ett fjärdedels skattehemman Amhult uppegård i Västra Hisings härad, Torslanda socken samt hus och gård på Vallgatan.**

Kommentar:

Petter Kolleback står i mantalslängderna som ägare till detta hus, men bor inte där själv. Vanliga mtl finns bara för 1748 (innan dess 1742, och efter 1752). Änkan skrivs i Lilleby Nordgård i den första längden efter 1748, varför man kan anta att familjen bodde där även innan 1751. Men i mtl 1748 finns de varken i Björlanda eller Torslanda socknar eller under Amiralitetet, och inte heller i avkortningen för militär- och civilbetjänter i Riksgälden det året.

Här kan inflikas att vi tidigare (Studier i släkten Utfalls/von Utfalls äldre personhistoria) har träffat på en släkting till familjen Nordtman som också hamnade på Hospitalet. Det var sjömannen Christian Utfall "vars skruv blivit förryckt på ett olyckat skepp", troligen av en hjärnskada. Detta enligt Linné som skrev en reseskildring (utgiven 1746) och nämnde denne Christian (säkerligen Christian Jan, född 1706 8/1 som son till Joakim Utfall och sonson till kyrkoherden Christen Jacobsson i Uddevalla, död 1767 6/7, 61½ år gammal, efter 22 år på den allmänna avdelningen).

Under en genomgång av en serie mtl ser det ut som om Anna Beata och Sven hade två bröder till: Emanuel och Lars. De skrivs i en enda mtl som "Sven, Emanuel och Lars", men i övrigt utan kommatecken. Ett år står det en 3:a i kolumnen för söner men de övriga åren bara en 2:a, så det kan vara fel med 3:an. Namnet Emanuel har varit svårt att följa efter 1776. Då någon sådan inte heller nämns i andra källor, får vi acceptera att Sven hette *Sven Emanuel*. Skrivningen i mtl ger Svens och Lars inbördes ålder. Sven skall enligt dödboken 1820 14/7 ha varit 74 år och 3 månader gammal, dvs född 1746 i april.

Lars var den *Lars Kolleback* på Sanden i Torslanda sn som var gift med Anna Olsdotter, född 1759. De fick barnen Peter (1789), Samuel (1791), Catharina (1794), Olof (1796) och Lorentz (1799). Lars Kollebacks födelseår anges i hfl till 1748, vilket stämmer med ordningen ovan. Sven 1746, Lars 1748 (i början av året) och Anna Beata 1749 (i slutet av året). Lars Kolleback på Sanden dog 1821 19/3, 76 år gammal. Det ger födelseåret 1745, men 1748 bör vara mer rätt enligt ovan och stämmer dessutom med flyttsedeln nedan.

Ytterligare uppgifter om *Lars Kolleback*: han skrivs som dräng hos Rabe (gift med hans släkting) i Lilleby Kronogård några år innan han flyttade till Sanden. Där tjänade även pigan Anna Olsdotter, född 1759. I hfl för Björlanda står det 1786-94 att de "gift sig åt Torslanda". Det går också att hitta en ifl-attest för Torslanda från 1789 29/12 om de här två. Han uppges där vara 41 år gammal (stämmer helt med tidigare uppgivet födelseår). Det står där också att de *gifte sig 1789 1/11*, alltså strax innan flyttningen. Under ett par år i Kronogården skrevs de dubbelt där och på Sanden. Detta var en skatteäng under Tumlehed (Kollebacks släktgård), vilken brukades under Lilleby Kronogård (åtminstone under en period) och var länsman Sven Åkervalls (Maria Danielsdotter) hustrus arvejord. Det finns uppgifter om detta i bou 1740 9/9 efter länsmannen. Även bou 1819 28/10 efter Lars Sahlström som blev ingift i denna familj, ger uppgifter om släktskap: Sahlströms änka Olena Åkervall (dotter till Berndt Svensson Åkervall ohh Kerstin Olsdotter) hade (i bou nämnda) som närmaste arvingar; Sven Kolleback, Anders Carlsson, Samuel Åkervall och (bara nämnd som underskrivare och inte i ingressen, och då benämnd syskonebarn till den avlidna) "Lars Kolleback på San" (Sanden).

Sven var bror till Lars (barn till Catharina/Kajsa Svensdotter Åkervall), Anders Carlsson son till Carl Olofsson i Alleby som var gift med Malena Börgesdotter (han var inte kusin till Olena, utan sysslings son), och Samuel son till Daniel Svensson Åkervall (g.m. Catharina Börgesdotter, syster till Malena).

Ytterligare fynd till denna släktkrets:

Länsmannen *Carl Reinhold Rabe* (g.m. Christina Svensdotter Åkervall) fick enligt uppgift via nätet barnen Anna Greta (1738), Johan Petter (1743) och Carl Magnus (1745). Födelseåren verkar stämma enligt hfl och dödbok. Men det fanns ett barn till (som visserligen nämns i en släktöversikt, men i den är Anna Greta inte med): dottern Catharina (Kajsa Maria). Hon nämns t.ex. i mtl 1787 som syster till Johan Petter (Catharina). Dessutom finns hon med som jfr Kajsa Maria Rabe hos komminister Varenius ohh Anna Greta Rabe 1786-94 i Nolvik Västergård i Björlanda sn. Födelseåret sätts där till 1736, vilket stämmer med uppgiven ålder i dödboken 1799 4/1 (63 år). Men då det var så tidigt på året kan hon lika gärna ha varit född 1735 som 1736. Hon dog som gammal ogift jungfru, alltså äldst av syskonen.

CRR gifte sig sannolikt sent 1734 eller vid årsskiftet 1734/35. Han nämns som gift och länsmän i mtl 1736 (daterad 1736 20/1). Mtl 1735 fattas, och 1734 nämns han inte, men i Riksgäldens längder finns han med som gift 1735 (daterad senast 28/4), men inte 1734 (daterad senast 17/5). Genom dessa uppgifter kan man nog flytta CRR:s vigsel och Kajsa Marias födelse ett år längre tillbaka i tiden än som angetts tidigare.

HK-20

**Anna Britta Moberg i Skarvik**, död 1808 23/6, 26 år gammal (=född 1782).

Troligen hittad via inflyttningsattesterna 1809:135 som gällde födelsebevis för brodern Magnus, född 1790 5/4 på Flatholmen i Stenkyrka sn. En Anna Britta född 1783 21/8 i samma familj. Svår att hitta i hfl och mtl för Öckerö. Men de två födelsebevisen 1809 och 1814 (nedan) i Torslanda pastorats kyrkoarkiv tyder på att man hade anknytning dit.

Via släktnamnsregistret ses att fadern, tunnbindaren Petter Moberg, flyttade till Långön i Lycke sn, där dottern Sara Britta föddes 1794 4/10. Petter Moberg ströks i hfl 1793-97 och dog 1795 enligt mtl (1795-96, daterade 22/1 resp. 23/1). Ej införd i dödboken. Änkan borta i mtl 1797 (23/1) och ej funnen i vigselboken efter det året. Dottern Anna Britta nämnd i hfl 1793-97 för Lycke sn, 11 år gammal. Födelsebevis begärdes 1814:333 (Torslanda pastorat) för dottern Sara Britta men det framgår inte var hon bodde då.

Petter Moberg och hustrun gifte sig 1783 4/7 i Stenkyrka sn. Båda då från Flatholmen. I mtl 1783 (=1782) upptas Petter Moberg med hustru (eller fästmö). Även 1782 nämns han där men utan hustru. På holmen då en piga Anna och en NN, vilka inte fanns kvar 1783. Flatholmen öde 1767 när hustrun Anna Maria Persdotter enligt hfl skulle ha fötts.

HK 2021

**Anna Christina Larsdotter**, död 1809 12/4, 2 år gammal.

Skulle enligt ovan vara född 1807. Finns inte i födelseboken. Bör vara dotter till Lars Svensson ohh Britta Olofsdotter: se även Lovisa Larsdotter.

Den här familjen erbjuder forskaren oöverträffade inkonsekvenser och fel. Det är inte lätt att nå fullständig säkerhet. Vi kan börja med att titta i hfl (de gifte sig 1802 15/8, båda då på Kalven, inga ifl-attester, han ej född i Öckerö sn, hon dotter till lotsdrängen Olof Andersson ohh Sara Corneliusdotter på Kalven – se hfl 1800-02):

**1800-02: Björkö Sörgård:** drängen Lars Svensson, född 1772 25/9, till Kalven 1800.

*Kalven:* drängen Lars Svensson, född 1772 25/9, från Björkö Sörgård, p. 47(=41)

h. Britta, till 1802 (hon nedflyttad från föräldrarna ovan i hfl)

Två drängar Lars i Björkö Sörgård i mtl 1797-1800, båda borta 1801.

<b>1802-07</b>	<b>1808-13</b>	<b>1814-16</b>
Lotsdräng Lars Svensson	=, död	Lotsdräng Lars Svensson, struken
Britta Olsdotter	=	=, 32 år, struken
d. Sophia 1802	=, död	=, 12 år, struken
s. Bernt 1806	=	=, 8 år, struken
	d. Cajsa 1810, död	d. Anna Britta 1812, struken
Födelseboken:	1802 11/10 d. Sophia	
	1804 15/12 s. Zackarias	
	1806 16/3 s. Zackarias	
	1808 2/12 d. Olena	
	1810 25/11 d. Sophia	
	1812 8/10 d. Anna Britta	

Analys:

**Lars** står som död 1808-13, men dog enligt hfl inte förrän 1814. I hfl-registret står han som utflyttad till Lundby i hfl 1814-16, men det gällde bara hustrun och barnen. Han nämns i lotsrullorna 1805-07 och 1810 och har där rätt födelsedatum; 1770 25/9 (i första hfl 1772, i andra 1776, men i tredje rättat till 1770). Han blev lärodräng 1807 2/1 och ordinarie dräng 1809 2/1. Tyvärr finns ingen rulla 1815 som visar när han dog 1814.

**Britta:** syster till Annika som var mor till Christina; se Kristina, uä dotter till Annika Olofsdotter. Vart hon tog vägen är höljt i dunkel. Man kan undra om prästen hade koll på detta, när han inte hade det i fråga om så mycket annat. Jag har lusläst Lundby och Tuve 1814-16, både hfl och mtl och letat både på hennes *namn* och *födelseår* och *änka*. Hon står inte som omgift där heller de närmaste åren och nämns inte i Sveriges register från 1840 i AD.

**Sophia**, född 1802: står som död i hfl 1808-13, men lever 1814-16.

**Bernt**, född 1806: ingen Bernt föddes i familjen. Verkar vara ett rent påhitt i hfl.

**Cajsa**, född 1810: död i hfl 1808-13. Säkerligen den dotter som föddes 1810 25/11 under namnet Sophia, men bör ha varit Lovisa som det står i dödboken.

**Anna Britta**, född 1812: hon stämmer med födelseboken, men fadern kallas där Lars *Larsson*, men någon sådan fanns inte på Kalven då.

De tre barnen **Zackarias** (1804), **Zackarias** (1806) och **Olena** (1808) nämns inte alls i hfl eller dödboken! Zackarias i fb 1806 kunde möjligen vara "Bernt" i hfl.

Alltså fullständig förvirring i källorna. Man skulle behövt uppgifter från Lundby (flyttsedel och hfl) om vilka barn Britta hade med sig dit. Men detta har visat sig omöjligt att få fram (ovan).

**Anna Jacobsdotter, änka på Ryd**, död 1803 13/3, 92 år gammal (=född 1711).

Namnet tveksamt. Det står "*Enk. Anna Jacobssons Dottr f Rytt*". Hon nämns inte i hfl 1800-02 eller 1802-07. Inte heller i mtl kan man hitta henne, troligen för att hon var för gammal. Bou finns inte.

I problemlistan sägs hon ha varit gift med en Rasmus Arvidsson. Någon sådan är omöjlig att hitta i källorna. Bland inflyttningsattesterna finns en från så sent som 1861 för ett par med dessa namn, så det är svårt att se varifrån uppgiften ovan kommer.

Men det visar sig vara möjligt att få fram vem denna anteckning avser. Visserligen får man vända och vrida på det, tänka brett och acceptera att åldern är lätt överdriven, att namnet inte är rätt, och att en bou finns från några dagar före dödsfallet!

Då får vi fram att det gäller **Per Jacobsson Nordtmans dotter Kerstin**! Om vi går till hfl 1800-02 ser vi att denna nämns på Ryd, liksom i nästa hfl där hon är struken som död. Kerstin **döptes 1714 1/1** (=föddes i slutet av december 1713) och var då vid dödsfallet 89/90 år gammal. Ingen annan så gammal änka fanns på Ryd. Kerstin hade en syster Anna som var 1-2 år yngre, men hon dog redan 1770. Namnet "Jacobssons dotter" får sin förklaring av att hon var dotter till en Jacobsson, nämligen Per. Kerstin hade bott på Ryd hela sitt vuxna liv.

Nu till bou. Här blir det knepigt. Den är daterad 1803 9/3 och inlämnades till tingsrätten 8/4. Barn och andra arvingar var samlade. De vid bou vanliga myndighetspersonerna var närvarande. Uppteckningen var fullständig och innehåller inget som tyder på att den var provisorisk. Problemet är att Kerstin dog den 13 mars och begravdes den 22. Bou gjordes alltså 4 dagar före hennes död. Kan man som släktforskare acceptera detta? Var det så att alla hade samlats för att vara närvarande när hon gick till sin sista vila? Men varför var då nämndemännen där? Var det så att alla som nämns i bou kom dit när det verkade som om hon var död, men att hon visade livstecken ännu efter 4 dagar (men inte därefter)?

Var det fel i fråga om datum? Bou brukar det inte vara sådana fel i. Det var ett normalt intervall från uppteckningen till inlämnandet. Dödboken kan tänkas ha fel datum: det var ju mycket vanligt med fel där då. Men det är ändå svårt att se hur det rätta skulle vara. Man kan också se det som att Kerstin Persdotter i hfl som dog 1802-07 inte är införd i dödboken under det namnet, vilket hon ju borde om det inte var så att det blivit Anna Jacobssons dotter i stället, en person/ett namn som i övrigt inte existerade.

I alla fall avser noteringen i dödboken Kerstin Persdotter Nordtman som ända tills nu inte haft någon anteckning om dödsfallet annat än via bou. Den som kanske betvivlar min slutsats måste i så fall visa vem denna "Anna Jacobssons dotter" var. Så länge ingen kommer fram med bevis för vem hon var, anser jag att min slutsats är rätt och att det kan skrivas in i dödboken och i släktutredningar (med förbehåll för de data som är svåra att förklara).

### **Anna Maria Nilsson och Anders Hansson Smedman på Knippla**

Alla data finns i problemlistan. **Anna Maria** var född i **Dotetorp i Ölmevalla sn** i norra Halland. Hon kallas omväxlande **Nilsson** efter fadern rotebåtsmannen Nils Hallberg och *Johns- eller Jonasdotter* efter modern Pernillas fadersnamn Jöns. Personligen tycker jag det låter bäst med Nilsson. Att vara fästfolk var då för tiden näst intill att vara gift, så faderskapet är mycket sannolikt. Anna Maria bodde som änka med sonen Hans och hans familj när han kom till Öckerö socken och först bodde i Röd på Hönö.

Maken *Anders Hansson Smedman* var rotebåtsman i Onsala och enligt DF född 1761 i Göteborg. Det finns en ifl-attest från 1783 för en Andreas Johansson (som kan betyda Anders Hansson) som säger att han var född i Kungsäter sn det året. I så fall kan han ha varit född uä 1761 8/2 som tvilling och son till en Johan Andersson och Karin Bengtsdotter, men detta är ganska löst. Anders Smedman dog sannolikt redan 1788 under ryska kriget.

Detta och mycket mer om familjen framkommer i Daniel Franssons bok om Källö-Knippla under sonen Hans Anderssons rubrik på sidan 131.

**Anna Olsdotter**, död 1806 18/3 i Öckerö Nordgård, 2 månader gammal, dotter till Olof Persson ohh Ingeborg Larsdotter:

Finns inte med i födelseboken, men blev född: har en riktig dödsnotis med säkerligen rätt ålder och en angiven dödsorsak (slag – som man ofta skrev som orsak i spädbarnsåldern och kunde betyda nästan vad som helst). Övriga barn närmast före och efter januari 1806 föddes 1804 7/5 (Karin) och 1807 28/3 (Per). Detta ger utrymme för ytterligare ett barn då (Anna). Hennes födelsedatum har biologiskt infallit mellan ungefär maj 1805 och juni 1806, och uppgiften om 2 månader vid dödsfallet måste kunna tas som sann: *januari 1806*. Kanske det var så att hon inte hann döpas pga isvinter och därför inte kom in i födelse/dopboken.

HK-20



**Anna Vengren**, gift hustru, död 1812 7/9, 38 år gammal.

Mycket svår, kanske omöjlig. Har letat i alla register för Öckerö sn, Gbg och Bohus läns släktnamn och Göteborgs stad. I Gbg fanns flera Vengren, men ingen Anna. I Öckerö sn fanns samtidigt kyparen Peter Vengren på ett salteri på Kalven. Han skrivs oftare Werngren/Wärngren och sägs i ifl-attester 1794:64 och 1799:261 ha varit född i Malmö S:t Petri sfs och flyttade därifrån 1794, men fick även en sedel 1799 och kom då till Hasselgren på Kalven. Ses i mtl t.o.m. 1802, men är sedan borta t.o.m. 1806. Återfinns dock i mtl-uppg. 1804 19/1 på Waerns salteri på Brattholmen i Torslanda sn. Han var son till timmergesällen Jöns Werngren ohh Cecilia Persdotter. Dessa hade ingen dotter Anna som skulle kunnat ha varit hos Peter på besök 1812.

Sonen Abraham föddes 1806 och nämns även i mtl 1807, men är inte med i fb för Öckerö. Hustrun hette i hfl Britta Catharina. Hon står som död 1808-13 men nämns inte i dödboken under det namnet. Det har inte gått att hitta parets vigsel och Abrahams födelse i Gbg eller Marstrand under hans bortovaro 1803-06. Av en tillfällighet upptäcktes familjen i Torslanda sn, där sonen Abraham föddes 1806 13/3. Födelseorten var Brattholmen. Tyvärr saknas hfl för åren 1803-07.

Frågan är om Britta Catharina var den som dog 1812 7/9 och i db kallades Anna. I så fall var hon gift Vengren/Werngren och inte född under det namnet. Stöd för detta fås genom mtl, där det finns markering för man och hustru 1812 (stavas då Werngren) men bara för man 1813 (stavas Wengren). Då kan man uttrycka det så här: *Peter Werngren (ibland stavad Wengren/Vengren) hade en hustru som dog 1812. Den enda med det namnet i dödboken är "Anna Vengren". Eftersom hustrun i två hfl hette **Britta Catharina**, är nog det namnet riktigt, och den som dog 1812 var Peters hustru, född cirka 1774.*

Änklingen Peter Werngren med barn försvann i och med hfl 1814-16 och har inte kunnat spåras via Sveriges register fr.o.m. 1840 i AD.

En annan Vengren i socknen var Gunilla, g.m. Lorentz Hasselgren, alltså en generation äldre än Britta Catharina ("Anna"). Om de var släkt är osannolikt, snarare att Peter var det.

**Annika Andersdotter, piga i Skarvik**, död 1829 17/2, 27 år gammal (=född 1802).

Hon är svår att hitta i hfl 1826-29. Här finns i problemlistan en uppgift om födsel **1801 28/4 i Björkö Västergård** som dotter till Anders Andersson ohh Gunilla Larsdotter. Om man följer denna familj i hfl ser man att dottern Annika 1820-24 *flyttade till Göteborg*. Om hon ev kom tillbaka kan ses i inflyttningsattesterna. Där finns en stark kandidat 1826:179 för en Annika Andersdotter, född 1801. Hon sägs där ha varit född på rätt datum och ort och flyttade till Gbg Domkyrkofs 1824 och *åter till Öckerö sn 1826 31/10*. Dock svårt att hitta henne i hfl då (under Annika eller 1801). Men det är helt klart att det är rätt person.

HK 2020

**Anna/Annika Helgesdotter**, gift med Ture Falkman:

Här kan hänvisas till Daniel Franssons bok om Källö-Knippla, då paret bodde där först, till 1819. Annika var **född 1788 16/2 i Stockevik i Stenkyrka sn** på Tjörn som dotter till Helge Gustafsson ohh Barbro Andersdotter.

Ture/Thure/Tore uppges vara född 1786 i Lyse sn. Ej införd i varken födelse- eller dödboken (död 1826-29 enligt hfl) där, eller i Lysekil (där dock brodern Jacob föddes 1792). Fadern Christian Falkman flyttade till dem 1826 (modern död 1800), närmast från Axtveten som ligger i Bro sn. Varit lärare i Bro och Brastad.

HK 2020

**Bengt Andersson, dräng**, död 18060812 (drunknad), 27 år gammal (=född 1779)

Denne kan följas via hfl och inflyttning 1798:195: han var född 1777 i **Partille församling** och kom till Anders Hansson på Hälsö. Där i hfl 1800-02, men till Nils Bengtsson på Hälsö 1800 och kvar där till sin död. I hfl född 1777, och i födelseboken sägs han vara **född 1777 4/4 i Jonsereds gårde som son till Anders Bengtsson ohh Anna Isaksdotter**.

HK 2020

**m. Bengt Svensson**, kronolots, född 1775 4/5 i Hjällsnäs, Stora Lundby sn, Vättle härad (P) som son till Sven Svensson ohh Britta Larsdotter, död 1827 12/4 på Kalven

gift 1809 26/12 med

**Olena Andersdotter**, född cirka 1783 (hfl – enligt åldern vid dödsfallet 1776), död 1823 23/12 på Kalven, 47 år gammal

Kommentar:

*Bengt Svensson* har ifl-attest 1808:111. Där sägs han vara född 1775 4/5 i "Gällenas" i Lundby sn i Vättle härad och återfinns i den födelseboken på rätt datum. Att det är rätt Bengt framgår av bl.a. lotsrullan som har samma födelsedatum (dock annat dödsdatum, 1827 15/5, vilket måste vara fel då dödboken har 12/4). I flyttsedeln sägs Bengt ha kommit till Kalven 1798 27/10. Att han tog ut bevis 1808 berodde väl på att han förlovade sig då.

Bengt dog 1827 och hustrun 1823. I problemlistan har hennes dödsdatum (nästan rätt) hamnat i kolumnen för vigsel och borde vara i kolumn M.

*Olena* kan vara den som har ifl-attest 1803:421. Den meddelar enbart hennes födelseort, -datum och föräldrar: Sörröd i Björlanda sn, 1786 4/4, Anders Andersson ohh Maret Andersdotter. Forskning i Björlandas hfl och mtl resultatlös vad gäller Olena. Dottern i den här familjen var i alla fall inte kvar i hfl 1802-05, och Olena Andersdotter dyker upp som piga på Kalven i hfl 1802-07 och är gift med Bengt Svensson i nästa hfl.

HK 2020

**Bernt Christensson Alm på Tommetaskan**, död 1812 13/1, 52 år gammal (=född 1760). I hfl född 1757 21/4. Personer Alm i denna trakt kommer med stor sannolikhet från Amhult i Torslanda. Även exakt födelsedatum i hfl. Det stämmer: han var **född 1757 21/4 vid Amhults grind** ("Amhults grin") av Christen Eliasson ohh Sigrid Jönsdotter. I mtl skrivs detta ställe mellan Uppe- och Nedergården.

HK 2020

**Bernt Jonasson i Bovik, död 1800 12/4**, 58 år gammal (=född 1742). I hfl född 1750 juli. **Gift 1788 25/12 i Öckerö socken** med änkan Olena Andersdotter (född 1769 på Björkö Huvud).

I problemlistan står att Bernt var född 1750 19/7 i Morlanda sn som son till Johan Hansson ohh Katarina Hansdotter. Det framgår inte hur man hittat denna koppling. Det står inget i vigselboken, och inflyttningsattest finns ingen. I Bernts bou 1800:23 nämns inga släktingar eller annat om hans ursprung. Fadrdarna ger inget.

Om man följer den Bernt som föddes i Morlanda hamnar man fel. Det föddes en Bernt Jonasson på nämnda datum. Det var i Grönskult (Stora). Fadern hette riktigt nog Jonas och inte Johan: det finns två snedstreck över Jonas i fb, men det är avtryck av motsvarande streck på sidan före som legat emot. Under dessa tjocka streck ser man att det står Jonas. Familjen hittas i Rolf Berlins stora register, och där har han också skrivit *Jonas Hansson*. Katarina dog 1755 (bou finns med bl.a. sonen Bernt). I registret står att *Bernt dog 1805 11/11 i Fiskebäckskil*. Familjen hittas utan större svårighet i hfl. Bernts ålder ligger där på två födelseår; 1758 och 1754, men det måste ändå vara Bernt från Grönskult, född 1750: i vigselboken 1780 30/1 för F-kil står att Bernt kom från Grönskult.

Så det är svårt att få fram varifrån Bernt i Bovik kom. Han nämns som dräng hos Arvid Nilsson i mtl 1786, sedan som fiskaren Bernt Jonasson nedanför Arvid Nilsson ett par år som ogift. Hittas inte i flyttattester Inlands södra eller norra eller de olika församlingarna i Gbg.

**Bodel Sjögren**, kypare (tunnbindare) på Rörö salteri, född 1767, död 1808 6/8 på Rörö:

I ifl-attest 1793:14 (1 augusti) står att hustrun **Hanna** Mattisdotter då reste till sin man i Gbg, vilken var tunnbindargesäll och kommit dit vid påsk. Det står att båda vistats här (=Christianstad som det är underskrivet i) i flera år. Man hittar dem i vigsellängden 1793 10/5 (Bodel hade tydligen rest tillbaka några dagar för att gifta sig). Tyvärr finns inga register för Christianstad och inga ifl-attester som kan säga varifrån de kom. Vid en snabbtitt i mtl för Christianstad (inkl. Åhus) 1790 kan ingen Bodel Sjögren hittas. Bodel var ett vanligt mansnamn i Skåne förr.

På Rörö fick de barnen Fredrik (1794) och Maria Catharina (1801). Inga faddrar som kunde tyda på släktskap med andra inflyttade. Inga träffar via DDSS. Hustrun (också född 1767) flyttade till Gbg efter makens död. En titt i ifl-registren för de olika församlingarna blir dock negativ, till stor del pga att hon enligt hfl flyttade utan bevis. Barnen hittas inte heller i bou för Gbg eller via nätet.

Svårt att komma längre.

HK-20



**Bokhållaren Jöns Aspelund**, född 1773 24/12, död 1814 11/12 på Kalven.

Vid inflyttningen (1803:395) var betjänten JA gift med Britta Andersdotter och kom närmast från Christine sfs i Gbg. Sedeln var uskr 1803 9/7 (baksidan). På framsidan står att de 1801 2/6 hade bott 3 år i Kronhusfs i Gbg. Barnen var döda.

Jöns fick attest 1794 9/4 i Karlskrona om behörighet till nattvarden, uskr av C. N. Stenstrand, amiralitetspastor. Han bör då ha varit 16-17 år gammal. Det är inte säkert att han var född i staden bara för att han konfirmerades där. Tillhörde enligt flyttningsattester Domkyrkofs 1795 19/3-97 21/3.

m. **Jöns Aspelund**, salteribokhållare, född 1773 24/12 eller 1775 möjligen i Karlskrona, död 1814 11/12 på Kalven

gift I 1797 28/7 i Gbg Amiralitets- och Varvsfs med

h I. **Britta Andersdotter Ahlgren eller Sandström**, född 1774, död 1803 18/11 på Risö (Öckerö sn, men infört i Torslanda db)

s. Jacob, född 1797 9/9 i Gbg Garnisonsfs, död 1798 29/4 ibm

d. Johanna Britta, född 1798 7/9 i Gbg Amir-Varvsfs, död 1798 25/12 i Garnisonsfs

d. Johanna Wilhelmina, född 1800 2/4 i Gbg Amir-Varvsfs, död 1800 27/12 i Garnisonsfs

s. Johan Jacob, född 1801 19/10 i Gbg Christine sfs, död 24/11 s.å. ibm

Kommentar:

Första hustrun Britta svår att härleda. Nämns vid vigseln 1797. Står med i flyttningsbeviset 1803. Kan dock inte hittas i Öckerös dödbok innan giftet med hustru II Paulina 1807. Jöns nämns visserligen i hfl 1802-07 vid von Holtens salteri, men inte i mtl de åren. Inte heller kan han hittas i mtl för Gamla Varvet 1797-98. Andra hustrun står som Sandberg i problemlistan, men Sandström i olika register i Gbg, vilket också stämmer med faderns namn.

Fortsatt forskning ger som tillfällighetsfynd att Jöns Aspelund före flyttningen till Öckerö sn var verksam på Risö som ofta i fb och db skrivs under Torslanda sn. Där sägs hans hustru Britta Sandström ha avlidit 1803 18/11, 29 år och 3 månader gammal. Hon skall alltså ha hetat Sandström och inte Ahlgren och varit född 1774. Även under namnet Sandström svår att härleda. Jöns var ännu 1807 19/12 fadder för ett barn fött på Risö.

gift II 1807 28/11 i Öckerö sn med

h II. **Paulina Sandström**, född 1785 14/11 i Alekärret i Tölö sn (N) som uä dotter till änkan Thala Matsdotter. Fadern uppgavs vara sockenskomakaren Peter Börgesson ibm. Thala flyttade till Gbg Amir-Varvsfs och de gifte sig där 1789 23/8. Han kallade sig då Sandström. I hfl 1790-91 står han som "volontair", död på "Lovisa Ulrica". Det visar sig vid närmare efterforskning att detta var en f.d. ostindiefarare som 1790 9/8 förläste vid Vinga. Detta är alltså hans dödsdatum, detsamma som för 240 av hans kamrater. En dramatisk beskrivning av förlisningen finns i boken Göteborgs eskader och örlogsstation på sid. 271-273.

Paulina fanns i Torslanda pastorat redan 1802 1/11, då hon var fadder för ett barn fött på Risö, liksom 1804 5/3.

Paulina flyttade enligt 1823:122 i Garnisonsfs tre år tidigare till Lundby på Hisingen. Lyst till äktenskap med båtskepparen Olof Nilsson Backman från Morlanda men upphävd genom skiljebrev. Lysningen skall ha skett i Torslanda pastorat där denna sedel är uskr 1823 1/12. Men nederst dagen därefter tillskrivet att hon bott 2 år i Lundby.

Paulina omgift 1826 17/12 i Garnisonsfs med den 47-årige kronobagerigesällen Gustaf Rydström. Han var enligt Garnisonsfs 1823:2 född 1779 11/4 i Karlskrona (dock ej med i fb där) och kom 1815 från Banebratten på Styrso till Norröarna. Flera år före 1817 från Marstrand till Torslanda pastorat. Död i Garnisonsfs 1834 25/8 (enligt registret, troligen av koleran). Hon nämns där ännu i hfl 1846-71 men är struken och svår att komma vidare med i olika register.

HK 2020

**Britta Fransdotter Ekman**, död 1812 18/3, 58 år gammal (=född 1754). I hfl född 1759. Gift 1786 23/4 med tunnbindaren på Boviks udde, Wetterlings salteri, Hans Peter Malmberg, död i hfl 1802-07 (=1805 enligt mtl).

Inflyttning 1786:245. Bevis om **vigsel 1786 23/4**. Underskrivet dagen efter vigseln av nådårspredikanten H. H. Ström. Vid en kontroll av herdaminnet framgår att han 1778-92 tjänstgjorde i **Domkyrkofs**. Där hittar man också vigselnotisen, där hon kallas "pigan Birgitta Ekman". Födelseorterna anges inte. Men i inflyttningarna till församlingen finns en kort notis från 1782:183 (22/4) som säkert gäller henne. Hon kom då från Flo och var född i Tunhem. Dessa västgötska socknar kontrollerades med avseende på födelsen angivna period men gav inget.

I det här läget gjordes en sökning via nätet och gav en träff. Jag måste här berömma geni.com som i detta fall redovisar en fin sammanställning av familjen. Brittans födelseort skrivs där Trollhättan, men den fanns inte som stad då utan ingick i Gärdhem sn. Och där finner man hennes **födelsedatum 1760 7/9**. **Fadern var mjölnaren Frans Ekman och modern Kerstin Jonsdotter i en kvarn under Stora Hajomsågen.**

**Hans Peter Malmberg** var enligt geni.com från **Halmstad sfs** och **son till timmermannen Nils Malmberg ohh Cecilia Christina Bökman, samt föddes 1764 3/4**. Attesten 1785:209 (28/6) är underskriven i Halmstad och säger att Hans Peter vid Mikaelitiden 1783 flyttade till den "Bohuslänska skärgården". Jag har funnit att fadern Nils Malmberg 1761 17/8 fick burskap som timmerman i Halmstad. I övrigt skall bara sägas här att Hans Peter och Britta enligt vanliga källor fick barnen Nils Peter 1788, Christina 1790 (död 1793), Catharina Maria 1792 (död liten), Anna Christina 1794 (död liten), Johannes 1797 och Fredrik 1804.

**Britta Jonsdotter på Grötö**, död 1829 20/4, 81 år gammal (=född 1748). Enligt hfl **född 1748 27/1** (ändrat i 1802-07 från 23 i 1800-02). Gift 1775 i Öckerö socken. Maken Per Olsson död omkring 1802. Ej med i dödboken, men död 1802 mellan 14/1 och 27/11 (mtl).

Ingen inflyttningsattest. I mtl 1775 fanns pigorna Olena och Britta hos Per Olsson på Grötö. Året innan var Britta inte där. Och 1776 när Per Olsson står som gift nämns inte Britta som piga. Per hade tydligen valt Britta som hustru. Olena blev gift på Hönö Heden. Jag har tidigare utrett denna Olena och funnit att hon var **dotter till Jon Börgesson och Margareta Jönsdotter i Lilleby Elvergård**. Säkerligen var de systrar, vilket antyds av att de kom till samma gård som pigor. I moderns bou 1759 7/2 (Inlands Södra häradsrätt) nämns båda, Britta 10 år och Olena 8 (troligen skulle de fylla ett år till senare samma år för att det ska stämma med födelsedata i hfl mm).

**Börta Andersdotter, sillgälerska, död 1807 25/1.**

Omöjlig att härleda: ej med i övriga källor och vanligt namn. Troligen var sillgälerskorna tillfälliga arbetare under sillsäsongen höst-vinter (och kanske –vår) och registrerades inte i hfl eller mtl. Gälerskan Lena Persdotter på Rammen dog inte förrän 27/3. I hennes fall har man angett varifrån hon kom. Det är dock påfallande ofta (snarare regel än undantag) att prästerna i de fall flyttattester finns anger födelsesocknar, där man sedan inte hittar personen och då inte heller i övriga pastoratet. Det är mycket frustrerande, och man undrar vad det kan ha berott på. Det var ju viktigt för världsliga och kyrkliga myndigheter att ha ordning på invånarna.

HK 2020

**Börta Jacobsdotter**, död 1802 27/6 i Öckerö Nordgård, 38 år gammal. Uppges född 1764 19/3 (källan ej angiven). Gift 1786 med Anders Larsson:

Det finns en ifl-atteest från 1787, uppvisad på Öckerö 26/4, som säger att hon var född i Jörlanda och 22 år gammal. I Jörlanda hittar man henne på detta datum som dotter till Jacob Andersson ohh Anna Andersdotter i *Tortorp*.

I ifl-attesten får man även *vigseldatum: 1787 29/3 i Jörlanda sn*, där man också finner detta i vigselboken. *Anders Larsson* var enligt ifl-attesten 24 år gammal och född i Hjærtum, men kom vid vigseln närmast från Skår. Detta ligger i Solberga sn, där det också finns en dräng Anders före vigseln. Efter Börtas död gifte Anders om sig och flyttade tillbaka till Inland. I Hjærtum och Västerlanda födelseböcker går det inte att hitta Anders 1762-64.

HK-20

**F. d. soldaten Carl Andersson (Boberg) i Kolvik, död 1806 9/4.**

Min farfars mormors farfars far (mera finns i min antavla). **Född 1756 25/12 i Bosgården, Horred sn (P)**. Fadern soldat där, Anders Svensson Boberg. Carl sedan soldat på samma rote. Bodde i Grimmared och Gunnarsjö i Kungsäters pastorat, innan han 1793 flyttade till Kalven. Attest 1796:123 och sedan 1806:47, samt 1815:387 (sonen Tore).

Sonen Tore föddes 1797 på Kalven, men Carl skrevs i mtl 1799-1801 på Tommetaskan. Därefter till Lilla Edet i Fuxerna sn i Rommele pastorat (P). Var där båtkarl och bodde i en backstuga. Hustrun Ingrid Toresdotter och barnen bodde där också först men flyttade efter Carls död 1806 tillbaka till Öckerö sn och bodde hos sonen Anders i Kolvik (hfl 1802-07), vilket väl gjorde att Carls dödsort sattes till Kolvik. Flyttade med honom till Hult 1811 (mtl). Ingrid nämns i hfl 1808-13 men kan inte återfinnas i dödboken. Hon visade sig 1816 1/3 ha flyttat till Majorna men kan inte hittas där i Gbg-register eller i mtl 1816 för alla rotarna i Mariebergs fs, det år då hon är borta från Hult.

En annan familj Boberg fanns ungefär samtidigt; Martin ohh Gertrud samt sonen Andreas, men dessa var inte släkt med Carl.

**Carl Ellström**, skräddare, död på Rörö 1810 12/7, 49 år gammal:

Omöjlig att härleda: ej med i flyttlängder, hfl eller mtl och inte heller i olika register i Göteborgsområdet. Sökning på olika tänkbara namnvarianter; Ellström, Elfström, Elgström, Hellström. Troligen bara vistas tillfälligt på Rörö 1810.

HK-20



**Carl Jacobsson i Skarvik**, död 1825 25/1 (=född 1759). Inflyttning 1783:165. Född i Hjärtum sn. Flyttade till Göteborg och blev sjöman, sedan till Öckerö sn. Gift med Börta Larsdotter, enligt hfl född 1775. Inflyttning 1799:255: född i Björlanda sn.

Carl föddes **1761 23/9** i **Sanna i Hjärtum sn** som son till Jacob Olsson ohh Gunilla Olsdotter.

**Börta** var sannolikt **dotter till Lars Olsson i Björlanda Prästegård** och hans andra hustru **Johanna Olsdotter**. De nämns i hfl som börjar 1786 (sid. 18). I en tidigare utredning (Petter Andersson Åberg) och nu via hfl och mtl har jag fått fram att Börta var den Brita som nämns som dotter i familjen och **född 1776** som första dotter i andra äktenskapet med namn efter faderns första, Britta Larsdotter. Dottern Lena i första giftet var gift med Petter Åberg. Hon var alltså Brittias halvsyster. Britta nämns i mtl hemma t.o.m. 1799 men var borta 1800, vilket stämmer med attesten.

**Carl, son till kyparen Magnus Björkman ohh Ingrid Bergdahl på Tommetaskan och herr Hedmans salteri**, död 1804 30/7, 6½ år gammal, kanske bara ½ år gammal (6:an skriven nedanför den tänkta linjen). Skulle då vara **född** vid årsskiftet 1797/98 (eller 1803/04).

Barn föddes 1797 6/7, 1799 5/4, 1800 24/11, **1803 6/7**, 1805 8/9 och 1808. Vid de senare av dem står det Johan i stället för Magnus och soldat i st. f. kypare, men i hfl verkar det vara kyparen Magnus som var far till alla dessa barn. Sonen Carl Johan var den som föddes 1803 6/7. Han står 1802-07 som död och finns inte med familjen när den 1810 flyttade till Gbg. Så det måste vara denne som avses med Carl i dödboken. Att han skulle ha varit 6½ år gammal är fel. Det finns inget utrymme för ett barn 1798. Åldern borde ha skrivits som 1 år och 3 veckor.

Magnus skulle enligt inflyttning 1797:149 närmast från Torsby ha varit född 1767 i "Karls---" och gift 1790 i Karlskrona (enligt vb 3 april i Amiralitetsfs). Han kan ha varit född i Karlskrona eller Karlshamn, troligen den förstnämnda, men hittas inte i fb. Enligt bou fanns det många Björkman i Kkr men nästan inga i Khmn.

Familjen flyttade till Gbg och skrevs i Christine sfs. År 1821 26/7 flyttade de igen, inte angivet vart. Sonen Sven Magnus (född 1800) blev soldat och skrevs i Garnisonsfs, samt dog 1834 (troligen i koleran).

**Carolina, dotter till Sven Svensson på Nolö**, död 1814 17/1, 1½ år gammal (=född på sommaren 1812). I hfl 1812.

Sven Svensson var "förstärkningskarl" (allmänt även kallat vargeringskarl), sannolikt båtsman. Han skall ha varit född 1775 (hfl 1808-13). Ej nämnd i vb eller fb för Öckerö sn. Ingen inflyttningsnot eller-attest. I rotebåtsmanslängderna hittas tre Sven Svensson 1810-16, men ingen av dem kan vara den eftersökte. Inget hittas i fråga om bou eller andra källor från Västra Hisingen eller Södra Inland.

Ulrika fick namnet Johanna Ulrika vid dopet. Hon föddes 1779 28/8 på Nolö som dotter till Nils Jöksson ohh Maret Larsdotter. Ulrika uppvisade en attest 1806:40 om att 1805 17/11 ha flyttat till Masthugget med återkomst 1806 24/3, uskr Domkyrkofs (finns infl och utfl samma år där); 1806:26. I hfl 1802-07 sägs hon tjäna i Göteborg. I flyttningslängden 1810 står hon som åter utflyttad till Göteborg. Men ingenstans i Gbg:s alla församlingars register nämns hon ö. h. t.

En möjlig förklaring på problemet och data ovan är att Ulrika verkligen flyttade till staden 1810, men av någon anledning inte kom med i handlingarna. Hon kan ha gift sig med Sven där och fått dottern Carolina och sedan flyttat hem till Nolö en kort tid. Paret är struket i hfl 1814-16. I mtl nämns de bara 1813-14 (=1812-13).

Då Carolina nämns både i hfl och db får hennes existens accepteras, och så länge inte annat kan bevisas var hon född på sommaren 1812, okänt var.

**Catharina, dotter till Andreas Larsson ohh Beata Andersdotter i Kolvik**, död 1804 14/7, 5 mån och 15 dag gammal (=född 1804 månadsskiftet jan/feb).

Föräldrarna nämns i hfl 1800-02 och 1802-07 (strukna i den senare). Han född 1767 22/2, hon 1770, son Lars född 1798 i januari. I marginalen "från Björlanda 1799 med sedel". Dock finns inte denna sedel bevarad. I fb för Björlanda hittar man sonen Lars född 1798 6/1 i Lilleby. De fick även en dödfödd son 1795 4/11. I Kolvik nämns de i mtl t. o. m. 1808. Det året står även dottern Anna i marginalen men har inte kunnat beläggas på annat sätt. I hfl nämns de sedan i Lilleby Elvergård. Andreas hade då födelsedatum 1761 22/2 och Beata 1769 4/3. De fick 1808 31/8 sonen Carl (död liten) och 1812 1/4 en son Carl till.

Andreas Larsson dog 1815 18/12 (54 år och 10 mån gammal) och hustrun 1817 13/12 (49 år gammal), bou efter båda 1818:90 (12/3). Sönerna Lars och Carl levde då.

Andreas svår att hitta i hfl för Björlanda som börjar 1786 och har inte gått att härleda. Beata var dock säkerligen dotter till hälftenbrukaren Anders Bengtsson ohh Kerstin i Östergärde fräsegård och nämns hos dem i hfl med rätt ålder, sedan som piga i Lilleby (vid vigseln). Anders Bengtsson nämns i mtl fr. o. m. 1779. Året efter hade han i mtl den äldsta dottern Catharina. Senare även Beata. Familjen är struken i den första hfl för Björlanda men har inte gått att spåra vidare där eller i dödboken. Någon bou verkar inte finnas.

Dottern Catharina som skall ha **fötts 1804 jan/feb i Öckerö sn** nämns inte i fb varken för Öckerö eller Björlanda men bör ha existerat: det finns ett långt tidsmellanrum mellan Lars 1798 och Carl 1808.

**Catharina Arvidsdotter**, född cirka 1778, död 1804 10/8, 28 år gammal, efter tvillingfödsel.

Gift 1802 27/6 i Öckerö sn med kyparen Christian Åkerberg. Han i flyttlängden "Till Göteborg. Död". Hittas i Domkyrkofs som död 1810 23/4 av frossfeber. Står som tunnbindare från Kalvsund, 35 år. Dock var han 41 år. Hittas i Varbergs fb 1769 22/5 som son till landtullsvisitören Tuve Åkerman (född cirka 1735) och hans första hustru Karin Svensdotter. Christina står i hfl som lärogosse hos en tunnbindare och efter några år gesäll och "vid Göteborg".

Catharina har en attest 1800:294, där det står att hon var född i Skepplanda församling och alltid levte där, när hon nu 1800 27/9 flyttade till Masthugget (och därifrån till Öckerö sn). I Skepplanda sn var hon inte född. Övriga socknar i pastoratet behövde då kollas. Hålanda gav inget. Men i **Ale-Skövde** blir det napp: där **föddes 1778 15/10** en Catharina som dotter till Arvid Jonsson ohh Anna Halvardsdotter i **Gål**. Dessa gifte sig 1768 3/1 i Ale-Skövde. Han kom från Kattleberg i Skepplanda, hon från Tallen. Familjen flyttade 1779 (mtl 1780) till Ekerna Sörgård i Tunge sn och senare till Småberg i samma socken. Där dog Arvid 1794 ¾, 62 år gammal. Bou 1794:331. Där nämns tre döttrar, bl. a. Catharina 15 år. Hustrun var sjuklig och dottern Britta skötte gården. Catharina nämns där i mtl t.o.m. 1796.

Tyvärr finns ingen bou efter Anna Halvardsdotter, varför slutgiltigt bevis för Catharinas härstamning inte kan fås. Men det är mycket säkert med alla uppgifter som ändå finns.

**Catharina Olofsdotter**, död 1814 16/12 på Kalven, g.m. jaktkarlen Christian Norberg.

I ifl-attesten 1787:219 står att hon var född i Bokenäs pastorat och 1786 27/11 (när attesten var uskr) var 32 år gammal. Hon lämnade då Skredsvik pastorat efter flera år för att flytta till Torslanda pastorat och hade en dotter Christina 6 år gammal. Maken hette Christian Olsson Norberg.

Om man tittar på dessa två pastorat, går det dock inte att finna dem i födelseböckerna. Dottern hette nog Inger Christina, då hon i fb 1781 6/7 för Herrestad sn kallades Inger. Då var Catharina gift med styrmannen Håkan Norman sedan 1779 30/11. De bodde i Rörvik under Misteröd i denna socken. Håkan dog 1782 (mtl 1783 – ej införd i db). Catharina gifte 1784 21/11 om sig med drängen Christian Olsson. Det var han som kallade sig Norberg sedan. Enligt mtl var han son till en Olof Rör i Rörtorp. Han nämns där i mtl 1784-88 och 1789-93 i Rörvik, död 1793 (mtl 1794). Hustrun hette Catharina Olofsdotter. I hfl 1788-96 är Olof 65 år 1791 och hustrun 61. Hon nämns sedan t.o.m. mtl 1796.

I hfl för Rörvik 1788-96 är Christian och Catharina strukna men har födelseåren 1765 och 1748 samt dottern Inger född 1781. Catharina alltså född betydligt tidigare än vid flyttningen och i hfl.

Olof Rör är svår att följa bakåt i mtl. Men i släktnamnsregistret nämns en Olof Rör i Forshälla, vilken fick barn 1758 och -63 och skulle kunna vara far till Christian. Då Christian inte finns med i registret, tittade jag på Uddevalla men fann inget.

Här framkommer alltså bara en del om familjen, men inget säkert om födelseort och -datum.

**Christina, dotter till fiskaren Hans Persson på Huvud Udde**, död 1811 4/1, 6 mån och 15 dag gammal (=född 1810 i mitten av juli).

Visar sig enligt fb vara **född 1810 29/5**. Första barnet. Nästa barn var Nils Petter, född 1811 11/10 (hfl). Han ej införd i fb, men föräldrarna bodde på Björkö Huvud då (mtl 1811-13). Dottern Anna Christina föddes 1814 (hfl), men har inte heller kommit med i fb eller db. Hon nämns t. o. m. hfl 1816-19 men är borta i nästa. Christina som ingår i detta namn kan komma av att en första Christina var död då. Anna Christina levde trots allt ännu 1824 vid flyttningen till Lycke sn. Övriga barn: Johannes 1816, Helena 1818, Johanna/Johanna Kajsa 1820 och Edvard 1823. En dotter Carolina föddes enligt fortsatt forskning 1825 18/10 i Lycke sn.

Det har blivit mer än ett fel med barnen i kyrkboken. Christina 1810 och Nils Petter 1811 kom inte med i födelseboken. Anna Christina kom inte heller med där. Helena togs inte in i dödboken, men måste ha dött innan flyttningen till Lycke 1824. Hon ströks i hfl 1816-19 och måste vara den dotter som dog 1819 6/9 och då felaktigt fick brodern Johannes ålder (han levde ju bevisligen vidare). Dottern som i fb skrevs Johanna fick i senare hfl alltid dubbelnamnet Johanna Kajsa.

Hans skall ha varit född 1782 och hustrun **Ingeborg Nilsdotter** 1784. Hustrun hette så enligt hfl.

Till inflyttningsattesterna. Hans och hustrun finns där 1808:122, 27 resp. 24 år gamla. **Hans Persson/Pettersson var född i Ytterby** och flyttade nu från **Skansen** i Ytterby till Björkö. Föräldrarna var Per Hansson ohh Catharina i Skansen (hfl 1800-05). Vigseln ägde rum 1808 5/4 i Ytterby sn. Då sägs hon ha kommit från "Vånga" och varit född 1785. Det stämmer enligt kontroll inte med någon av flera Vångasocknar i Sydsverige. Det skulle passa bättre med Vena i Ytterby, där en piga Ingeborg nämns i hfl och mtl de år som är aktuella (från inflyttningsår till vigsel- och utflyttningsår). Nu finns det en attest i Torslanda pastorat som sannolikt gäller denna Ingeborg. Det står bl. a. i vigselnotisen ovan att hon fått attest i Torslanda 17 mars 1808. Attesten har datum 11 maj, men det kan ändå vara rätt. Där sägs att hon var "omkring 27 år gammal" och född i Romelanda församling, samt att hon 3 år tidigare i Jörlanda sn fött en uä dotter Maria (Ingeborg skriftad och avlöst i Romelanda drygt ett år efteråt). Denna Maria hette enligt fb Margareta och föddes 1805 18/3 i Bråland i Jörlanda sn. Ej med i Jörlandas eller Ytterbys db.

År 1824 15/11 flyttade familjen till Tofta i Lycke sn, så småningom till backstugan Sjöboden under Tofta. Under åren till 1830 26/11, då man flyttade vidare till "Majbergs kyrka" (Gbg:s Marieberg och Karl Johan sfs – Majorna eller Masthugget), försvann dottern Anna Christina. Familjen kan följas i registren för Gbg. Hans står som arbetskarl. Han dog 1834 4/8, säkerligen av koleran. Ingeborg som kallade sig Pettersson som änka levde t. o. m. 1857 2/10 och blev 73½ år, dvs född 1784, vilket stämmer med tidigare uppgifter.

I samband med att jag av en annan anledning tittade i Odenviks lilla bok om Öckerö socken hittade jag även Hans Persson med familj utförligt beskriven under tiden på Huvud och som inflyttad till Göteborg. Men det stannar där utan att han hittat deras senare öden i staden.

## A

m. **Christoffer Andersson**, född 1764 12/2 på platsen Ska(d)hall under Prästgården, Spekeröd sn, som son till dragonen Anders Åkerman ohh Cecilia Christoffersdotter (ifl-attest 1783:157 och Spekeröds kyrkböcker), Christoffer död 1810 i Björkö Sörgård (mtl - ej införd i db)

gift 1788 1/6 med änkan

h. **Anna Carlsdotter**, född 1752 (hfl), död 1812 (mtl - ej införd i db)

## Kommentar:

När Christoffer flyttade till pastoratet 1783 står det på attesten att han kom till Olle på Hälsö, och han nämns där i mtl 1784 (dock som son till Olof Grotte - men han hade inga söner - borta i nästa mtl). I stället hittas han i mtl 1785-86 på Tommetaskan som dräng hos Håkan Andersson. Nästa år var han dräng hos Pål Svanbergs änka i Sörgården, och 1788 hos Olof Engelbretssons änka. I mtl 1789 var dessa gifta och bodde på 1/12 i Björkö Sörgård.

Anna Carlsdotter har en ifl-attest från 1782 10/4, nr 134. Där står att hon kom med maken Olof NN (fadersnamnet borta pga att hörnet på sedeln är bortrivet, men det var ett fadersnamn=slutade på son). De hade gift sig den 7 april samma år och kom till Björkö Sörgård. Attesten var underskriven i Kungälv. Där fattas tyvärr en stor del av kyrkoarkivet.

Maken var *Olof Engelbretsson*. Han avled 1786 29/6 och var då 40 år gammal. **Senare har en möjlighet yppat sig genom fynd av en Engelbret Engelbretsson i Hälltorp i Ytterby sn, nämnd åtminstone från mtl 1742. Han hade flera barn, bl. a. sönerna Nils och Erik som kanske var de med dessa namn som kom till Öckerö sn. Dessutom nämns sonen Olof i mtl 1777-81.**

## B

m. **Christoffer Andersson**, född cirka 1767 10/1 i Sölvatorp i Kullings-Skövde sn (P) som son till Anders Andersson d.ä. ohh Ingegerd Larsdotter, död 1841 9/12 på Kalven, 74 år gammal

gift 1804 3/1 med änkan

h. **Britta Larsdotter**, född 1746 1/3 i Linnåsen, Erska sn (P) i Stora Mellby pastorat som dotter till Lars Larsson ohh Märith Andersdotter, **död 1827 6/5** på Kalven, 81 år gammal

## Kommentar:

När de gifte sig var han ungtkarl och hon änka på Tommetaskan. Finns ifl-attest 1803:410 för Christoffer med anteckningar på baksidan om även tidigare flyttningar. Födelseorten anges där som Skövde i Kullings härad, och han kan hittas i just denna församling angivet år. Det finns inga utflyttningslängder bevarade, men genom att det finns fler än en flyttning på sedeln kan födelseorten pusslas ihop med fullständig säkerhet. Hans flyttningar kan delvis följas via sedeln och mtl. Först var han enligt attesten hos Anders Larsson på Hönö, 1794. I mtl 1798 var han dräng hos Anders Persson



på Tommetaskan. Efter några år i socknen flyttade han hem till sin födelsesocken 1801, varvid det står något om änkan Britta Larsdotter, och återkom 1803. I hfl hittar vi honom 1800-02 hos Claes Larsson på Hälsö, dit han kommit 1799 från Björkö Bångegård. I hfl står att han flyttade från församlingen under den perioden.

Britta Larsdotter var först gift med den gamle änkligen *Per Håkansson* på Tommetaskan. Han var född cirka 1729 och dog 1799 16/4, efter bara ett par månaders äktenskap (1799 8/2).

Förra hustrun drunknade 1797 22/10 med två andra. Hon var då 50 år gammal. Det måste ha varit Liva från Tjörn, med vilken han gifte sig 1774 13/4. Per var även då änkling, i Hult.

Per Håkansson var rotebåtsman Klädesholm ("Klässholm") från Tjörn när han gifte sig allra första gången 1760 30/1 med Johanna Persdotter från Heden. Det var ett stort problem med hennes arv och mycket skrivet i domböckerna om dem. De fick flytta till Hult. Där dog Johanna 1771 21/4.

*Britta Larsdotter* har en ifl-attest 1794:56 under namnet Brigitta Larsdotter, liksom för maken med flera flyttningar på samma sedel (hon 5 st på fram- och baksida och på olika ledd). Hon flyttade från Mellby pastorat 1775. Från Lundby (O) 1778. Från Örgryte 1786. Från Lundby (O), Hallen 1787. Från Gbg Garnisonsfs 1794 till Torslanda pastorat. Under den tiden ändrade prästerna namnet från Brigitta till Britta. Att Britta var dotter till Lars Larsson i Linnåsen får anses som tillräckligt säkert genom födelseår i det här fallet enligt åldern vid dödsfallet (ingen föddes i pastoratet omkring hfl:s 1750) och att just hon i födelseboken kallas Brigitta, liksom i den första flyttsedel. Någon bou efter föräldrarna finns inte bevarad.

**David Aemsal, salteriidkare**, död 1802 15/11, 46 år gammal.

Svårtolkat namn i dödboken. I hfl 1800-02 står det *Hans Daniel (Sten...)*, 55 år gammal, död. I tanke att det rörde sig om Sten... kontrollerades attesterna, och där fanns han: 1793:5. Han var handlande och hette rätteligen **Hans Daniel Stenvall**. År 1793 hade han vistats på andra året vid Göteborg och i flera år dessförinnan varit handelsman i Ängelholm. I mtl 1799 står han som salteriidkare Stenvall, med piga. I bou efter Hans Daniel Stenvall (1803:82) sägs att enda barnet var dottern Anna Christina, och att hennes närmaste frände var kyrkoherde Christian Ludvig Ström. Det går dock inte att sammankoppla honom med den här familjen släktmässigt (genom hustrun eller föräldrarna).

Födelseåret anges mkt olika. Vi får 1756 (db) och 1747 (hfl). I Ängelholm blev han enligt attesten änpling 1789 och hade en dotter Anna Christina, född 1783 30/6. Dessa händelser är lätta att hitta. Hustrun hette **Helena Hallman** och dog 1789 22/2 vid 31 års ålder=född 1758. Mtl för Ängelholm är välskrivna och löper i långa serier, så det är lätt att följa Stenvall där. Han bodde i hus 52,53 1784-87. Men fr.o.m. 1783 och bakåt i tiden i nr. 30. Han var då ogift bokhållare hos handelsmannen Jonas Bronckman, men började som bodbetjänt i mtl 1779. I mtl 1778 kan han inte hittas i staden, och någon ifl-attest går inte att finna tillbaka till 1771. Burskap vann han 1782 18/3, då han väl hade klarat utbildningen till handelsman och kunde tas in i skrået, eller rättare gillet. Längre än så går det inte att hitta något säkert. Stenvall är mycket sparsamt förekommande i register, t.ex. DDSS. Men:

I DDSS nämns en piga Elna Stenvall som gift 1780 7/1 i Helsingborgs stad med murgesällen Nils Lindberg. De fick 1780-97 åtta barn, av vilka två födslar var tvillingfödslar. I fb 1785 25/5 var en fadder *Bengt Stenvall*. Han var också murgesäll och dog 1789 4/5 i staden, 61 år gammal, alltså född cirka 1728. Bengt Stenvall hade varit gift. Hustrun (inget namn i db) dog enligt DDSS 1781 13/4, 51 år gammal, alltså född cirka 1730. Dessa var kanske för unga för att ha fått en son Hans Daniel, i alla fall om 1747 är rätt födelseår. Under letandet får man intrycket att Hans Daniel Stenvall ändå kom från Helsingborgstrakten. Kanske han var född i en församling där kyrkböckerna brunnit och därför inte kommit med i registren. Det är möjligt att han var son till en inspektor. Det fanns åtskilliga sådana på godsens i södra Halland och i Skåne.

Hustrun *Helena Hallman* går det i alla fall att härleda. Som faddrar 1783 i Ängelholm fanns flera med namnet Hallman: inspektor Hallmans hustru och Peter och Elof Hallman, samt jfr Christina Hallman. I DDSS får man fram familjen fint via dödboksdelen. Den kom från **Stubbarp i Brunneby sn** Fadern var inspektor Claes Hallman, död 1785, 76 år gammal. Han hade varit inspektor i 47 år. Den ovannämnde Elof Hallman dog 1784 som bokhållare på Krapperups gård, blott 26 år gammal. Det ligger också i Brunneby sn. Man får här en inblick i hur svårt lungsoten härjade: av barnen i familjen dog fyra i Brunneby sn åren 1784-89, alla av lungsot och alla i sina bästa år. Kanske fler dog så i andra socknar. Claes Hallman och hans hustru Anna Christina Stegling fick hela 14 barn (DDSS). Av dem dog fyra i spädbarnsåldern. Vi hittar Helena Hallman som dotter i denna familj, **född 1762 4/6** (alltså 4 år senare än som anges i källorna ovan).

Det finns alltså en del som tyder på att nämnda Elna och Bengt Stenvall var syskon: fadderskapet 1785 och samhällsklassen/yrket (murgesäll). Men det är svårt att knyta dem till Hans Daniel.

**Dotter till Johannes Berndtsson på Rammen, död 1814 22/12, 3 år och 4 månader gammal:**

Ej med i födelseboken, men existerade och var född i socknen (exakt ålder i dödboken och anteckning om född dotter – anges bara med "dotter –" i hfl 1808-13). Modern född 1779 och inte för gammal 1811 (i övrigt inga barn efter 1808, till 1816, i hfl). Fadern Johannes/Johan fiskare och nämns t.o.m. hfl 1814-16.

Missad och kan inte noteras mera exakt. Bör kanske kallas Johans- eller Johannesdotter och inte Jonasdotter. I dödboken och hfl "Joh." och i födelseboken 1804 "Johan". Ej i vigsel- eller ifl-notiser, och första barnet 1797 ej i födelseboken. Nämns först i hfl 1802-07. I mtl på Västra Rammen och hade 1809 svågern Lars, vilken även finns med i hfl som Lars Persson med bror och mor. Familjen flyttade från Rammen i hfl 1814-16, men har varit svår att spåra därifrån enligt uppgifter i hfl, liksom varifrån de kom till Rammen från början.

HK-20

**Dotter till Olof Christensson** ohh Catharina Viderberg, död 1808 23/4 en halv timma gammal.

Blev inte döpt och fick inget namn. Knivigt problem för prästen: var hon dödfödd eller inte? Hade man inte hunnit med ett nöddop på ½ timme? I alla fall inget i födelseboken om detta.

Alltså finns ett födelsedatum=dödsdatum, men inget namn.

HK 2020

**Dotter Wernbom på Florentinskäret**, död 1808 9/7, 7 mån och 15 dag gammal (=född i slutet av december 1806).

Denna familj ser mycket spretande ut i de tillgängliga källorna och behöver ordnas för att se hur det var med denna dotter. Det ser ut som om det fanns två Wernbom; en läkare/fältskär och en bokhållare. Men det var en och samma person. En inflyttningsattest finns från 1817:433 (2 maj) underskriven i Gbg Domkyrkofs. Men familjen fanns i Öckerö socken ända fr. o. m. mtl 1795, då man skrevs på Kalven och 1796 på Stora Rörvik. I kyrkböckerna hittar vi först en son NN död 1795 3/10 på Kalven, 2 månader gammal. Med hjälp av register och originalhandlingar från Öckerö och Göteborg får vi fram följande familj:

m. **Abraham Peter Wernbom (Waernbom, Värnbom)**, "chirurgie et medicine studiosus" (vid vigseln 1791) i Göteborg, sedan fältskär (1795) och läkare (1817) i Öckerö socken, men samtidigt salteribetjänt/bokhållare på Tengbergs salteri på Florentinskäret och både skriven i Domkyrkofs och Öckerö sn (vilket bl. a. ses av att dottern Eva Marias födelse registrerades på båda ställena 1805 3/12 och att man ordnade flyttningsattest så sent som 1817), född 1767 i april (enligt åldern vid dödsfallet) okänt var, men modern Rebecka bodde hos honom till sin död 1815 24/3, 79 år gammal (skrivs i hfl och mtl som svärmor, men kan inte vara det då denna hette Christina och dog hos dem redan 1799, dessutom "Wernboms moder" i dödboken). Abraham Peter död 1830 14/7 på Kalven som f.d. underläkare

gift I 1791 4/3 i Gbg:s Domkyrkofs med

h. **Anna Elisabeth Hansdotter**, född 1765 6/3 i Gbg Domkyrkofs som dotter Anna Lisa till båtkarlen Hans Torstensson (1734-89) ohh Christina Fullström (död 1799 16/7 på Tommetaskan, 72 år gammal – i registret "Jullström" men bör läsas "Fullström", registret i Gbg har också problem med stavningen). Anna Elisabeth död 1797 20/8 som madame Elisabeth Wernbom på Tommetaskan, 34 år gammal. Att hennes föräldrar gått att få fram får tillskrivas det faktum att hon kallas Hansdotter men även Torstensson (i attesten 1817).

d. *Rebecka*, född 1792 25/11 i Gbg, sannolikt den dotter som kallas Fredrika i hfl 1802-07, 1817 (Marieberg 238) till Majorna

s. *Hans Peter*, född 1795 7/9 i Gbg, död 1795 3/10 som son NN på Kalven

gift II 1800 10/6 i Gbg Domkyrkofs med

h. **Laurina Hansdotter** (eller Laurentia), född 1775 12/7 i Gbg Domkyrkofs som syster till hustru I (!)

s. *Abraham Peter*, född 1800 6/7 på Florentinskäret, underkonstapel i flottan vid Nya Varvet och sergeant i Karlskrona, Carl August död 1850 17/9 i Karlskrona (bou 1851:375), se särskild notis nedan

s. *Carl August*, född 1802 30/3, till Gbg 1819:140, konstapel vid sjöartilleriet på Nya Varvet, död där 1832 1/10 ("ihjälfallen"), gift 1824 22/8 med Anna Christina Kjempe, som änka 1833 11/12 till Karl Johan sfs, inga barn

d. *Christina Helena*, född 1803 10/12, någon gång "Christina Malena", till Gbg 1823:1746

d. *Eva Maria*, född 1805 3/12, till Gbg 1853:12699

d. *NN*, född 1806 i december, död 1808 9/7

s. *Johannes Vilhelm*, född 1809 31/8, död liten och nämns inte efter födelsen

d. *Amalia*, född 1810 9/12, till Gbg 1829:3086

s. *Johan Olof* (Olle), född 1813 11/7, sjöman, utrikes i 19 år vid faderns bou 1847

m. **Abraham Peter**, född 1800 i Öckerö sn, underkonstapel vid Nya Varvet i Gbg och i Karlskrona Amiralitetsfs, där sergeant (dit 1833:453 (2/5) och hittas i hfl 1831-35 på sidan 24, död där 1850 17/9  
gift I 1827 28/3 med

h I. **Anna Elisabeth Bergdahl** (inte släkt med Johan Bergendahl), född 1787 6/7 i "Råberga", vilket betyder Rogberga i Jönköpings län (Råberga finns i Täby i Närke, men hon var inte född där), där hon föddes detta datum i torpet Knifshult som dotter till regementsmusikern Jonas Magnus Bergdahl ohh Christina Ekequist, Anna Elisabeth död 1827 22/9

s. *Carl Viktor* född 1827 15/4

gift II 1828 13/6 med

h II. **Beata Elisabeth Lindström**, född 1803 23/10 i Gbg Christine sfs som dotter till muraren Lars Lindström ohh Britta Beata Åkerlund, Beata Elisabeth död 1855 24/4 i Stockholm (hfl)

barn: 7 stycken, 3 i Gbg, 4 i Kkr

**Dottern Anna på Fotö**, föräldrar Lars Andersson och Ingrid Danielsdotter, död 1805 9/4, ½ år gammal (=född i oktober 1804).

Detta barn verkar inte ha funnits! Föräldrarna gifte sig 1802 20/6 och fick barnen Olena 1804 23/5, Pernilla 1806 2/10, Christina 1809 9/2, Anna 1811 14/4, Anna 1815 25/2, Christina 1817 19/9 och Daniel 1822 21/1. Olena och Pernilla levde kvar men de första Christina och Anna dog, varför man fick två till som gavs samma namn. Och så kom lille Daniel efter de sex döttrarna.

I och med att den första Anna dog och ersattes med en annan Anna, kan det inte vara så att prästen menade att den som dog 1805 var en Anna, för i så fall skulle man inte fått en dotter Pernilla efteråt, utan en Anna (1806). Man ser ju tydligt att Lars och Ingrid följde traditionen noga med att namnge barn efter döda syskon (egentligen efter den som den första med samma namn fick sitt efter=ett nytt försök). Och Olena kan det inte ha avsett, även om hon var drygt 10 månader vid det problematiska dödsfallet och nästan ett halvår gammal. Ett barn kort tid efter vigseln vore tänkbart men finns inte i fb och stämmer inte med ½ års ålder och inte med namngivningen enligt ovan (då skulle ju Pernilla inte hetat det utan Anna).

Egendomligt nog verkar prästen ha missuppfattat två barn på Fotö 1805 och 1809 och infört dem i dödboken utan att det går att hitta något sätt de skulle ha kunnat födas på. De har inte existerat!?

**Drängen Anders** på Kalven, död 1813 13/12, 29 år gammal.

Kan vara den dräng Anders Olsson som är struken i hfl 1808-13: född 1784. "Från Fotö". Med flottan. Detta med flottan skrivs även vid andra unga män i dödboken. Fotö svårt att förklara. Ingen Anders Olsson föddes där omkring 1784, och han nämns på Kalven även i hfl 1802-07, hos Per Utbult. Han verkar då ha kommit dit efter 1806, det år då den förre drängen Jacob flyttade bort.

Av alla de fem Anders Olsson födda 1782-85 som flyttade till Torslanda pastorat stämmer det bäst med den som kom från Valla på Tjörn och enligt åldern var född precis 1784 (1807:96, uskr 6/10, 23 år gammal då). Han skulle då ha varit **född 1784 19/5** som son till Olof Andersson ohh Helena Larsdotter i **Östra Kil** (eller egentligen **Kils strand**: torp eller stuga under denna gård) i Valla sn. I hfl för Valla står också att drängen Anders Olsson i Östra Kil (visserligen "född 1786" men vad kan man begära av en hfl?) i oktober 1807 flyttade till Torslanda pastorat! Han bodde då hos Bernt Larsson, född 1760, efter att hans far dött och gift om sig. Närmare efterforskning visar att Anders mor Helena Larsdotter var född 1750 i Östra Kil och hade samma föräldrar som Bernt. Det var alltså hos sin morbror som Anders bodde och vä arbetade som dräng ett tag.

Vi kan alltså säga att drängen Anders på Kalven "med till visshet gränsande sannolikhet" var denne i Valla på Tjörn. Egentligen tillräckligt säkert för att inte behöva ange någon sådan sannolikhet i registret.



**Elin Carlsdotter**, ogift piga, död 1807 17/11, 42 år gammal (=född cirka 1765).

Kan inte hittas i hfl 1802-07, inte heller under namnet Helena. Ej född i socknen. Ifl-attesterna ger inget.

I ifl-attesterna en *Helena Juliana Betzen* till Öckerö sn 1807:102, daterad 9/3 men hon till Öckerö sn "vid Michaeli tid förl", alltså sept/okt 1806, inte nämnd i hfl 1802-07 och inte heller i mtl 1807 – hon var från Fiskebäckskil, dotter till Carl von Betzen, och född 1778). Tillfälligt besök som inte hann komma med i hfl eller mtl.

HK 2020

**Elin Olofsdotter**, död 1810 5/6 på Rörö, 2 år gammal, dotter till Olof Andersson ohh Kajsa Petersdotter:

Ytterligare ett av flera barn missade i födelseböckerna. Ej nämnd ö.h.t. i hfl 1802-07 eller 1808-13. Det finns ett utrymme mellan brodern Andreas 1804 och Immanuel 1810, så man behöver inte betvivla uppgiften att det funnits en dotter född 1807/08.

HK-20

**Elin, dotter till Johannes Helgesson** i Björkö Sörgård, död 1809 25/1, 6 år gammal (=född 1803).

Denna familj har undersökts tidigare (brodern Helge). En Elin **föddes 1798 25/12** och nämns i hfl 1802-07, men inte 1808-13 och måste då ha dött. Det måste vara hon som avses i dödboken, även om prästen gissat grovt på åldern. Hon var rätteligen 10 år gammal när hon dog (föddes i slutet på ett år och dog i början av ett år, men ändå ett fel på 4 år). Om hon föddes precis i början av 1803 skulle det dessutom vara ett ganska kort avstånd till brodern Hans som enligt hfl föddes 1802 (ej i fb).

Familjen skrevs i Sörgård i hfl 1800-02, men senare i Kolvik som mera låg under Bångegården.

HK 2020

**Emerentia Lindstedt:** se Maria Emerentia Lindström.

**Kajsa Börjesdotter:** se utdrag nedan, särskilt det blåa. Utredd i smb med Kerselius. Svårt att komma längre (idag kompletterat med mera i not 1).

m. **Anders Blomstedt**, jakt- och enrolleringskarl, nämnd på Kalven fr.o.m. mtl 1777 (daterad 1776 23/10), anges som rymd i mtl redan 1793 men 1800-01 ändå uppsatt för beskattning i mtl, **död sannolikt 1790** (nämns då och i många år men inte som död, hustrun änka i mtl 1802, se även nedan om hustrun)<sup>1</sup>

h. **Kajsa Börgesdotter**, född cirka 1745, död 1805 23/3 på Kalven (60 år gammal). Hon uppbar under många år fattigunderstöd (finns räkenskap t.o.m. 1800). Egendomligt nog skrivs hon ända från 1791 (27/2) som "Blomstedts änka på Kalfven".

d. Lotta, född 1777 7/11 på Kalven

s. Olle, född 1781 på Kalven

d. NN ("Lotta"), född 1785 7/5 på Kalven

m. **Olof Blomstedt**, sjöman, född 1781 (ej med i fb) på Kalven, till Majorna 1811 27/5, död 1827 27/2 i Majorna, Marieberg sfs

gift 1804 30/9 i Öckerö sn med

h. **Anna Maria Hölander** (Helander, Hylander), född 1783 13/1 i Göteborgs Domkyrkofs<sup>2</sup>, i Majorna 1811-28, död 1844 15/9 i Domkyrkofs

HK 2020

<sup>1</sup> Möjligen född i Göteborg, då det i RG:s mtl 1757 nämns en visitör Olof Blomstedt i rote II, nr 46 (dock inte åren före eller efter). Någon enrolleringslängd som nämner honom finns inte bevarad. Dock finner man i Gbg Garnisonsfs att besökaren Olof Blomstedt ohh Catharina Johansdotter 1749 25/6 fick tvillingarna Johannes och Ottiliana, av vilka Johannes strax dog. Olof dog 1784 7/11 ibm, 58 år gammal och hustrun 1792 10/5, 68 år gammal. Denne Olof säkerligen identisk med den förstnämnde. Dock omöjligt att i Gbg:s församlingar hitta Anders som född eller gift där.

<sup>2</sup> Fadern var salteriinspektorn på Sörhallen i Lundby sn på Hisingen, Anders Hölander (skrivs alltid så), se nedan.

**Erik Andersson, fiskare på Florentinskäret** (Tommetaskaskäret, bara Skäret, och tidigt utan eget namn under Björkö Sörgård), död 1811 15/12, 72 år gammal (=född 1739). Född 1746 enligt hfl. Hustrun hette enligt hfl Olena Nilsdotter. Erik har en bevarad bou: 1812:120 (4/4). Den ger inget om släktskap. Några barn blev det inte i äktenskapet.

I hfl nämns de under Tommetaskan, med "på Skjäret" i marginalen. Båda födda 1746 och döda enligt hfl 1808-13. Olena ej införd i dödboken. I mtl 1812 står Erik Anderssons änka, 65 år, under Tommetaskan, men är borta 1813: alltså död 1812.

Om man följer Erik bakåt i mtl, hittar man honom första gången som gift 1780 (daterad 1779 26/10), ogift 1779, och sannolikt som dräng hos Sven Olsson ibm 1777-78. Eftersom han står ihop med och efter Anders Eriksson ibm, är det frestande att söka belägg för att denne var fadern. Dock gifte han sig 1751 20/8 som husman på Björkö Huvud med pigan Catharina Larsdotter från Lexby i Björlanda och var då inte änklings, varför han verkar ha varit för ung för att ha varit far till Erik som föddes omkring fem år innan dess. Dessa två nämns i Odenviks lilla bok om Öckerö socken men utan något om deras härstamning.

I stället visar det sig mera fruktbart att leta enligt en annan linje: i mtl 1780 heter det "Erik Andersson, broder Lars". Och 1782-83 "Erik Andersson, dräng Lars". En inflyttningsattest från 1773 24/8 (nr 34) gäller säkerligen denne Lars (och då bör Erik ha kommit från samma ställe). Lars sägs då vara 22 år gammal och född i Forshälla församling (=cirka 1751). Han skall ha flyttat till Torslanda socken. Senare hittas Lars Andersson alldeles under Erik Andersson (i längden med omkastat namn – Anders Eriksson) som gift på Tommetaskan i mtl 1784 (inte 1785), samt i fb som far till dottern Anna, född 1783 19/12. Hustrun hette Johanna Nilsdotter. Nu kan man ana ett syskongifte: två bröder som gifte sig med var och en av två systrar.

Först gjordes därför en chansning med vigselböckerna för Öckerös närliggande socknar. Och det gick direkt; med Torslanda. Lars gifte sig där 1783 16/2 med pigan Johanna Nilsdotter från Amhult. I vb står att han kom från Fräkne härad, vilket bevisar att det är den Lars Andersson som inflyttade 1773 (ovan). Och Erik gifte sig 1780 16/1 med pigan Olena Nilsdotter från Amhult. Ett nedslag i mtl gjordes då, till en början med året 1777. I Amhult Nedergård fanns en Petter Nilsson med syskonen Olof, Annika, Johanna och Olena. Det var alltså två av dessa systrar. De var döttrar till Nils Olsson ohh Bengta Jonsdotter. Alla barnen utom Olena har kommit med i fb. Om man följer årtalen för barnens första omnämmanden i mtl kan man påstå att Olena var född 1750 (inte 1746 som i hfl). De andra föddes 1743 (Annika), 1748 (Johanna), 1752 och 1756. Olena kan därför teoretiskt ha varit född 1746, men hon skrivs sist i raden av systrar så 1750 är mera sannolikt.

Så till bröderna Erik och Lars. Att det i flyttsedeln står att Lars var född i Forshälla församling måste betyda att det var i pastoratet. Ingen annan med det namnet omkring 1751 föddes i häradet än den Lars som var son till Anders Lassesson (född 1706 28/9 ibm som son till Lars Hansson ohh Börta Helgesdotter) ohh Malin Jonsdotter i Lilla Aröd i Ljung sn. Han föddes i september 1750, mycket nära 1751. Anders Lassesson nämns med hustru fr. o. m. mtl 1742, men inte 1736 (fattas däremellan). Kyrkböcker 1709-1746 fattas. Sonen Lars nämns t. o. m. mtl 1771 som dräng hos svågern Jon Björnsson. Någon Erik kan inte hittas på den gården i mtl, men kan åldersmässigt vara född i den familjen.

En brasklapp: det fanns en annan möjlig familj i mtl. Det var Anders Andersson i Södra Korsvik i Ljung sn. Han hade 1771-72 brodern Lars (borta 1773). Modern hette Malin. Anders nämns ogift ända från mtl 1764 men inte innan dess i Ljung sn. Inget i fb fr. o. m. 1747. Anders Andersson gifte sig 1769 4/12 och var alltså jämnårig med våra Erik och Lars. Han försvann efter 1770 och har inte kunnat följas med rimlig arbetsinsats. Några bou som skulle kunna vara till hjälp har inte hittats. /HK 2021

m. **Johan Gabriel Müller** (Meuller, Möller), bokhållare (salteriinspektör), född 1770 15/3 på Färjenäs, Lundby sn, som son till likaledes kyparen Johan Henrik Möller ohh Anna Persdotter. Gabriel död 1854 21/5 på Björkö Västergård.

Gift 1795 14/4 i Göteborgs Domkyrkofs.

h. **Britta Lisa** (Brigitta Elisabet) **Petersson**, född 1768 6/7 i Gbg Domkyrkofs som dotter till tullvisitören Bengt Petersson (död 1778, 50 år gammal) ohh Anna Stina Feldt. Brita Lisa död 1828 20/8 på Rörö (hfl), Öckerö sn.

d. Charlotta, född 1796 15/12 i Björkö Bovik, Öckerö sn

d. Anna Maria, född 1797 29/12 i Stora Rörvik, Öckerö sn

d. Cornelia, född 1799 8/11 i Stora Rörvik

d. Vilhelmina Dorotea, född 1801 22/6 i Gbg:s Amiralitetsvarvsfs, död 1801 30/12 i Stora Rörvik

d. Magdalena, född 1803 16/3 i Stora Rörvik, död 1805 8/6 ibm

s. Johan Fredrik, född 1805 9/7 i Stora Rörvik

d. Vilhelmina Fredrika född 1811 1/7 på Rammen, Öckerö sn

Kommentarer:

*Johan Gabriel* enligt hfl född på Färjenäs. Detta tillhör Lundby sn, och där finns han som född på det datum som uppges i hfl. Familjen flyttade 1797 30/10 från Amiralitetsfs till Öckerö sn men ses inte i hfl förrän 1802-07, då i Stora Rörvik. I nästa hfl 1808-13 på Rammen vid Rörö. Flyttade från socknen 1816 29/4, till Lundby sn. Åter i Öckerö sn, Hala Berget, i hfl 1824-27.

*Hustru Britta Lisa* var född i Domkyrkofs. Det står i olika flyttbevis att hon var född i Göteborg, och i det 1795 till Amiralitetet att hon tillhörde Domkyrkofs. Ingen annan Britta Lisa föddes i Gbg:s olika församlingar kring uppgivet födelsedatum. Detta datum är enligt födelseboken rätteligen 6/7 och inte som det står i hfl och dödbok 23 eller 29/6. Det hela blir helt säkert i vigsellängden för Domkyrkofs, där hennes ombudsman sägs vara "hennes morbror packhuskarlen Åberg". Denne var enligt register gift med Helena Fält och således ingift morbror.

*Barnens* data erbjuder vissa svårigheter. En son NN dog 1800 12/2,  $\frac{3}{4}$  år gammal. Han skulle alltså varit född i maj 1799. Det kan inte vara rätt, då det skulle bli ett för litet utrymme till Cornelia. Troligen menas Cornelia och att det i stället var en dotter och att hon bara var  $\frac{1}{4}$  år gammal. Det stämmer med att hon aldrig nämns i hfl eller flyttbevis. Och så är det anteckningen i dödboken 1805 8/6, där det sägs att Magdalena var ett halvår gammal vid dödsfallet: hon borde ha varit  $2\frac{1}{4}$  år gammal. Det går inte att få in en dotter Magdalena, då sonen Johan Fredrik i så fall föddes bara 7 månader efter henne. Alltså bör det vara fel ålder i dödboken. Dessutom påstår hfl 1802-07 att familjen (förutom Anna Maria med rätt data) hade barnen Lotta (född 1798), Maria (1799) och Magdalena (1800). Lotta=*Charlotta* (1796), Maria=*Anna Maria* (1797). Och *Magdalena* en dotter som inte återfinns i födelseboken. I mantalsuppgifterna 1804 18/1 har Müller (som han själv stavar det) skrivit att han hade tre minderåriga barn (ej namngivna), alltså att två av de fem födda före 1804 måste varit döda då. Det stämmer med de tre som förmodas strax här ovan och att Cornelia född 1799 var död (1800 12/2 enligt ovan). I hfl 1808-13 står Magdalena född 1799 och död i detta

årsintervall (borde varit i den förra hfl 1802-07). I hfl 1824-27 står Charlotta, Anna Maria, Johan Fredrik och Vilhelmina med nästan rätt data.

HK-20

**Gunilla Andersdotter** g.m. Johan(nes) Börjesson, död 1829 11/2, 57 år gammal (=född 1772). Enligt vissa hfl född 1770. Inflyttningsattester 1809:134 och 1815:384. Enligt 1809 var hon född på Kärra Hammargård och var 1788 8/9 på 19:e året gammal när hon flyttade från **Säve sn** till Torslanda. Därifrån 1801 26/3 men oskrivet vart. Dock attest från Kville 1809 18/9 till Hönö "på Hisingen". Hon kan i hfl följas från Hönö Röd (i marginalen "från Torsby 1810) till Heden. Senare på Kalven och därifrån 1813 till Torslanda. Vigseln är registrerad i Torslanda 1815 22/10, båda då på Lilla Porsholmen. I hfl står hon som född 1769 och Johan cirka 12 år yngre.

Gunilla kan spåras via mtl. I **Kärra Hammargård** nämns en **Anders Olsson** 1762 (=gift 1761) till och med 1797, då till Bärby och den äldre brodern, nämndemannen Henrik Olsson. I mtl 1771 nämns dottern Gunla. Man skrev under några år in namnen även på småbarnen i mtl. Moderns namn är svårare, då det inte har gått att hitta någon bou efter Anders Olsson. I hfl 1814-16 står Gunilla skriven på Kalven, född 1769 4/12 och är struken och nämns i stället som 45-åring hos maken Johan Börjesson på Tommetaskan.

I attesten 1815 8/9 står att hon skulle gifta sig med drängen **Johan Börjesson** på Lilla Porsholmen. Denna attest är gemensam för båda. Johan vistades 1814 12/4 i Björlanda sn och fick i intyget 1814:338 födelseattest till tinget i Vedbacka som vittne. Han var född 1783 vid mikaelitiden. I det gemensamma beviset 1815 ges en fin biografi som inte relateras i sin helhet här. Han var född på **Nya Varvet**. Där finns han mycket riktigt **1783 20/9** som son till arbetskarlen **Börje Olsson ohh Maja Olsdotter** (Gbg:s Amiralitetsfs). På baksidan står att han på hösten 1814 flyttade från Björlanda till Torslanda och tidigare i beviset att han tjänat hos änkan Märta Berndtsdotter i Lilla Rya (=troligen Lilla Rödjan i Björlanda sn). Även Johan kan behöva komma med i problemlistan.



**Gustav, son till Peter Drath ohh Catharina Majquist i Lilla Rörvik**, död 1808 24/3, 9 månader gammal (=född 1807 i juni).

Familjen Drath som invandrade från Tyskland och etablerade sig i västra Göteborgsområdet innebar en svår utmaning för prästen i Torslanda pastorat. Han lyckades inte få ordning på familjemedlemmarna och skapade förvirring bland framtidens släktforskare. Själv såg jag att flera saker i Öckerös kyrkböcker inte stämde. Mina första försök att få fram det rätta via Gbg:s olika register lyckades inte helt. Men när jag hittade slakten Drath i släktnamnsregistret för Gbg och Bohus län, klarnade det hela. Centralt är förekomsten i Örgryte sn. Dess kyrkobokföring innefattade ursprungligen hela området runt stadskärnan, även de västra delarna.

m. **Gottfried Albrecht Drath/Draht**, kypare i Slottet vid Röda sten (nämnd där i hfl 1771-81), född 1737 (hfl) säkerligen i Tyskland, död 1801 20/3 i Marieberg sfs, 62 år gammal

gift 1761 22/11 i Örgryte sn med dåvarande jungfrun från Majorna

h. **Britta Eriksdotter Majquist**, född 1738 (hfl) som dotter till Erik Majquist (död före hfl 1773) ohh Kerstin Gerdsdotter (enligt hfl född 1697), död 1798 30/12, 63 år gammal

s. *Hans Christian*, född 1762 1/8, kypare i Majorna, gift där, död 1810 25/7

d. *Catharina Maria*, född 1764 26/11, död 1768 24/2 ("Maja Catharina")

s. *Jan Carl*, född 1767 8/12, död 1790 13/8 ("Johan Carl")

d. *Catharina Maria*, född 1770 5/1, gift 1793 13/1 i Örgryte sn med sjömannen Gantz

s. *Carl Erik*, född 1772 29/4

s. *Jan Petter*, född 1774 24/11, se vidare nedan

d. *Helena Dorotea*, född 1777 24/2, gift 1796 28/2 i Örgryte sn med tunnbindargesällen Gantz

m. **Johan (Jan) Peter Drath**, kypare i Lilla Rörvik, från 1811 grytgjutare vid Röda sten (sågs i hfl 1829-34 bo på Hisingen), f. 1774 24/11 vid Röda sten i Gbg, död 1833 11/6, 58 år gammal

gift 1803 5/6 i Öckerö sn med sin kusin

h. **Catharina Majquist**, f. 1777 8/4 i Majorna (Örgryte sn) som dotter till Gerdt Majquist (1739-1789 7/2) ohh Johanna Klint (g. 1774 14/8), död efter 1833.

d. *Helena Sofia*, född 1805 28/8, död 1805 3/9

s. *Johan Henrik*, född 1807 27/11, död 1808 24/3 (i dödboken "Gustav" och 9 månader gammal)

d. *Britta Stina*, född 1810 24/4, död 1820 4/6

s. *Carl Gustav*, född 1811 20/1, gift 1834 med Anna Johanna Mårtensson, levde i Gbg Karl Johan

d. *Britta Christina*, född 1819 17/6, död efter 1843 (piga i Gbg Karl Johan 1840-43)

oklar:

d. *Anna Sofia*, död 1806 9/11, 1 år gammal (första barnet, född våren 1804?)

Det ser ut som om det fanns två Drath i Öckerö socken, Peter och Johan. Men det var en och samma. Han hette Johan Peter ("Jan Petter" i fb). Inflyttningsattest 1811:121 i Gbg Marieberg sfs säger att makarna båda var födda i Majorna och hade bott flera år i Öckerö sn. Vid flyttningen (underskriven 1811 28/6) hade de en son (Carl Gustav, vilken dock föddes i Öckerö sn tidigare samma år).

HK 2021

**Gustav Olsson, mjölnare**, död 1827 5/12 i Skarvik, 58 år gammal (=född 1769). Född 1771 i hfl. Gift med Lisa Fransdotter från Västerlanda, född cirka 1781 (data enligt inflyttningsattest 1812:259). Hon flyttade 1803 till Säve pastorat och 1806 till Klädesholmen, samt därifrån till Öckerö sn 1812. Maken sjömannen Gustav Forij nämns i attesten. De hade gift sig sex år tidigare, och Gustav hade sedan inte hört av sig på 5 år.

Gustav är svår att härleda. Han nämns i hfl-registret för Klädesholmen 1801-09 som boende på Udden, i marginalen "borta". Hittas inte i mtl 1805. Nämns först i hfl för Öckerö sn 1814-16 som dräng på Skarviksholme (senare fiskare, därefter mjölnare), då med fästekvinnan (!) Fransdotter. I nästa hfl står det att Lisa var Gustavs kusin, men detta struket och ersatt av hustru. Lisas föräldrar hette Frans Nilsson och Kerstin Svensdotter och gifte sig 1770 2/9 i Västerlanda sn. De bodde då i Södra Amneröd (skrivs även Anneröd). Detta ger inget om ett eventuellt kusinskap. Inte heller forskning i mtl mm. Frans hette Nilsson överallt utom i dödboken: han drunknade (var "båtkarl") hösten 1789 och begravdes 1790 21/2, 40 år gammal. Han skrivs där Olsson, men det är nog fel. Hemorten var Sannersby Sörgård, och där återfinns änkan i hfl som börjar 1792. Hon dog 1794 24/1. Hennes ålder anges på mycket olika sätt, varför det inte är rimligt att leta efter födselnotisen (för ett ev kusinskap).

I flyttattesten 1812 kallas Gustav alltså "Forii". Detta namn går inte att finna någonstans vid sökning (inte heller om man utvidgar sökningen till Norge). Det kunde tänkas vara en form av Forus eller Forius, men det ger inte heller något. Den ende som kommer nära är besökaren ("halvt ursinnig") på Klädesholmen (hfl) Jacob Foerj(?), 46 år gammal, g.m. Maja Zetterberg, födda 1746 resp. 1745. De hade sonen Gustav, född 1784.

**Gustav Söderberg**=en son död 1814 6/3, 9 mån och 1 dag gammal.

Svår att hitta i hfl- och kyrkboksregister i Excel. Men i mtl för 1814 (SVAR sid. 2390) hittas fadern Johannes Gunnesson Söderberg ohh , 31 resp. 32 år gamla, och systemen Anna 15 år. Med dessa uppgifter går det att nysta upp familjen:

m. **Johannes Gunnesson, född 1783 2/5 i Öckerö Sörgård** som son till Gunne Börgesson ohh Anna Johansdotter, **död** efter 1835: Uttog bevis för lysning med Pig. Cath. Hansdr i (Örgryte) 14/7 35 (exclereg.). Bodde där som torpare resten av sitt liv. Åter som fiskare och änkling och på Kalven i hfl 1842-48 (med samma notering om lysning 1835 – men detta hittas inte i original-hfl, varför excelregistret behöver kollas mot detta), men inte i nästa och inte i dödboken. Ingen bou. Dock i Örgrytes hfl 1848-52, fortfarande med hustrun Catharina Hansdotter. Hon dog 1858 21/12 och Johannes **1859 15/9**. Då står han som f.d. skeppare.

Johannes syster Anna var född 1798 i Öckerö Sörgård, och de hade även brodern Börge Gunnesson där. Han kallade sig aldrig Söderberg, men Johannes tog det kanske av Sö(de)rgården på Öckerö. I hfl 1814-16 skrivs han tillfälligt bara "Söder". Börge på Öckerö fick en son Gustav 1813 24/7, vilket skulle stämma bra med den som dog 1814 ovan. Men Börge flyttade aldrig till Kalven, och hans son Gustav levde enligt hfl länge efter 1814.

**Johannes på Kalven måste ha fått en son Gustav 1813 5/6** (om man utgår från att prästen räknade rätt om åldern), nästan samtidigt som brodern Börjes son Gustav, och det var denne som dog 1814 6/3 på Kalven. Att Johannes fick en son Gustav i likhet med brodern Börge är ju inte så konstigt. Dessutom fick Johannes först en son Gustav 1809 6/7 medan han fortfarande bodde på Öckerö. Denne dog 1810 4/3. Nästa barn var en flicka, Catharina som föddes 1811 8/3. Nästa barn var då Gustav 1813: man fick vänta till dess för att få en son som kunde uppkallas efter den döde brodern. Vigseln skedde 1809 4/6. Hustrun Pernilla Jonsdotter kom 1808 från Kalven till Öckerö Sörgård. Hon nämns på Kalven fr.o.m. mtl 1802-07. Möjligen kom hon från Helgered i Björlanda (1792:433) men detta är mycket osäkert.

**Gustav, son till Elias Gustavsson ohh Sara Andersdotter i Skarvik, död 1807 22/2, 8 dagar gammal (=cirka 14/2).**

Ej införd i fb eller hfl. Föräldrarna gifta 1806 30/3, vilket stämmer bra med en **födelse** 10½ månader senare, **1807 14/2**. Nästa barn fött 1808 (enligt hfl Elisabet), men struket i samma hfl. Varken med i fb eller db. Säkerligen död liten. En Lisa föddes också 1816 1/4 (fb), men kallas i hfl Anna Britta, liksom den som föddes 1814 7/2 och dog 1816 14/2. Anna Britta bör vara rätt 1816 1/4 med namn som den första som dött strax innan. Men Gustav fick ingen bror med samma namn: en Alexander föddes 1819 1/3, i övrigt enbart systrar. I familjen tillämpades inte namngivningsprinciperna konsekvent (t. e.x föddes en Malena 1810 men borde ha hetat Elisabet eller Lisa efter den som föddes 1808).

HK 2021

**Handelsman Tobis** på Rammen, död 1807 1/5, 74 år gammal:

Till synes omöjlig uppgift. Ej mantalskriven på Rammens salteri, och inte med i hfl. Men som ofta kommer släktnamnsregistret för Gbg och Bohus län till hjälp. Där nämns en hustru Anna Beata Tobies som mor till fyra barn 1794-1800, födda i Torsby sn. Bland faddrarna fanns mademoiselle Fredrika Maria Tobies från Jönköping och m.elle Christina Rebecka Tobies (utan hemort), men framförallt handelsmannen hr. Gabriel Tobies (3 ggr 1796-1800).

Om man googlar på Gabriel Tobies hittar man trovärdiga uppgifter i geni.com. Han var mycket riktigt handelsman i Jönköping och hade bl.a. de här tre döttrarna. Anna Beata i Torsby var gift med bokhållaren Anders Andersson i Kovikshamn. Gabriel Tobies var skriven hos dem (hfl). Frågan är vad han hade med Rammen att göra (investerare i salteriet?). *Gabriel Tobies var född 1736 16/1 i Jönköpings Christine sfs.* I Jönköping är det inte lätt att hitta uppgift om vilken sorts handelsman han var (bou verkar inte finnas, och i hfl står det bara handelsman). Fadern var karduansmakare (garvare av tunt, finare läder).

HK-20

**Hans Andersson**, död 18060812 på Hälsö

Ser inte ut att vara något problem.

HK 2020

**Hans Hansson**, född 1802, död 1810 14/8, 8 år gammal.

Son till kyparen Hans Svensson ohh Marta Nilsson.

Marta/Märta Nilsson finns det en flyttsedel för 1798:199, där det framgår att hon 1797 11/6 gift sig med tunnbgesällen Hans Svensson från Torslanda pastorat. Vigseln skedde i hennes födelsesocken Stora Lundby, Vättele härad. Hon var född 1768 9/9 i Slätten som dotter till Nils Andersson ohh Annika Andersdotter. I fb hade hon namnet Maria. Maken Hans Svensson är svårare, för att inte säga omöjlig. De hade vid inflyttningen till Öckerö sn 1798 18/6 en kort tid bott i Kungshamn. Dock nämns de inte där i hfl 1797-99.

En fadder en gång var Anders Svensson på Kalven, jämnårig med Hans. Han var enligt ifl-attesten född i Valinge (N) och hittas där i fb. Men han hade ingen bror Hans.

Hans och Marta fick barn 1799, 1802 och 1805, samt 1808. År 1802 17/10 föddes sonen Nils Petter. Han kallas i hfl enbart Nils och stryks som död 1808-13. Det är då den som i db felaktigt kallas Hans. Inget i fråga om kända fakta i familjen säger att de borde haft en son Hans.

**Nils Petter Hansson, född 1802 17/10 på Kalven, död 1810 14/8 ibm.**



**Hans Jonsson** i Öckerö Nordgård, död 1809 26/2, 57 år gammal:

Går nog inte att få full visshet om. Nämns från mtl 1794 som dräng hos änkan Annika Jonsdotter (se nedan om henne) och från 1796 som inhyses hos henne. Ej nämnd i infl-längder eller –attester. Ej medtagen i Öckerö sockens födelsebok. Eftersom han skrivs som dräng och inhyses så länge innan giftermålet får man en känsla av släktskap. Efter änkan Annika skrevs hennes dotter Helena Jonsdotter för gården. Hon var född 1770 17/7, och fadern hette Johannes/Johan Helgesson. Han kom från Sunnebacken på Björkö, och Annika var hans tredje hustru, dotter till Jon Olsson i Ö.N.

Johannes (Helgesson) kunde tydligen bli Jon som fadersnamn. Han hade inga överlevande barn från första äktenskapet, och bara sonen Elias (uppfattades som en variant av Helge på den tiden – och betonades på E:et) från det andra. Ingen Hans noteras i det tredje heller, och faddrarna till barnen som föddes fram till hans död 1781 ger inget om den här Hans Jonsson.

Det är alltså omöjligt att fastställa Hans Jonssons födelseort och –år (1752, 1760). Trots att det finns fakta som kan tala för släktskap med familjen som Hans bodde hos (inte minst att han bodde där som dräng i så många år (6) innan han gifte sig och att hustrun fick bo kvar i lika många år efter hans död), tvingas man nog konstatera att han tillhörde den stora skara som i mer eller mindre ordnade former drogs till socknen under sillperioden, från hela Västsverige.

Hans Jonssons hustru **Britta Maria Wahlgren**, född 1780, gift 1800 24/6:

Hon flyttade enligt ifl 1799 26/4 till Öckerö från Uddevalla. Där finns hon som officiellt inflyttad 1797 21/12, med uä barn. Detta var dottern Maja Gustava, född 1797 25/11 i Hammarhagen. Modern var då 22 år gammal, alltså född cirka 1775, vilket stämmer någorlunda med 1780 i Öckerö sn:s hfl. Men hon kom inte direkt från Uddevalla till Öckerö utan mellanlandade på Gullbringa i Hålda sn, dit hon fick sedel 1798 1/10.

Inget i källorna från ovan nämnda orter säger vad det blev av dottern Maja Gustava, och dottern Inger ("Enger") född 1800 som nämns i hfl ända tills änkan och barnen ströks 1814-16 finns inte med i födelseböckerna för Öckerö eller Hålda. Efter makens död flyttade hon 1815 21/11 till Göteborg. De namn som står i marginalen i hfl 1814-16 jämte hennes har inte säkert med henne att göra och är lika svåra att hitta i register för släktnamn i Gbg och Bohus län och Göteborgs stad.

Änkan Britta Maria Wallgren och sonen Anders skrivs 1812-17 i hfl för Mariebergs sfs (Majorna). Hon påstås där vara född 1786, men det är sannolikt en felskrivning för 1776 eller 1780, Men sonen Anders uppgivna födelseår 1803 stämmer precis. De stryks inte i denna hfl, men finns trots detta inte med i nästa hfl och inte heller i register för utflyttade eller vigda. Britta Maria är inte med i mtl 1815-17 för kvarter 79, Bellona, i rote I, där hon bodde enligt hfl. Däremot kanske dottern Inger kan identifieras. En piga "Enger Olsdotter", född 1800 8/10, flyttade 1817 från Marieberg sfs till Tegneby sn. Någon ifl-attest där finns inte bevarad. Hon är inte med i Öckerös födelsebok, men kanske skrevs för sig, då hon var uä. Hans Jonsson kan alltså ha gjort denna vid vigseln ganska höggravida kvinna ärbar.

**Hans, son till Anders Nilsson och Bengta Hansdotter**, död 18090914, 2 år gammal

Denna familj var mkt rörig. Bengta var född 1769 16/8 på Hälsö. Hon fick 1795 24/10 hemma på Hälsö uå dottern Anna som senare blev kallad styvdotter till Anders.

Anders var med stor sannolikhet kommen från Romelanda sn via Gbg Christine (1791:383). Han sägs där vara 24 år gammal 1789. När han kom till Öckerö sn var det till Berndt i Västergård. Det fanns en Berndt där (Björkö Västergård), men det kom ingen Anders till honom. Däremot kom det en till Sven i Bångegården och försvann samma år som vår Anders Nilsson började skrivas på Hälsö, 1796.

I hfl står det att paret fick en son Nils 1797 25/4. Detta kan vara en missuppfattning: det fanns en annan Anders Nilsson i Röd. Det var i Röd Nils föddes 25/4, men det var 1799. Nils 1799 hörde i alla fall till Anders Nilsson i Röd enligt kommande hfl. Anders och Bengta gifte sig inte förrän 1798 4/3. Det fanns alltså två Nils födda på samma datum men olika år. Båda levde upp i tonåren och längre. Nils på Hälsö har inte kommit med i födelseboken.

Dottern Britta föddes 1800 29/9 på Tommetaskan. Man hade enligt hfl flyttat till "Kalven" 1801, något fel. De flyttade från Tommetaskan till Hälsö enligt samma hfl och fick där dottern Anna Catharina 1803 22/3.

Så har vi detta med sonen Hans. Det kan lösas ganska enkelt (logiskt): han nämns i hfl 1808-13 med födelseåret 1795 halvt utsuddat och år 1801 tillskrivet, samt "död". I hfl 1802-07 nämns han efter tjänstefolket (i originalet i marginalen) och där står han som **född 1807**. Alltså stämmer det att han var född 1807 (1801 fel i hfl 1808-13 och kanske lätt att förväxla en etta och en sju) och 2 år vid dödsfallet 1809. Men han kan inte hittas i födelseboken. Inte heller finns Anders Nilsson med i dödboken, men han dog 1811 enligt mtl.

**Helena Bengtsdotter**, hustru till Jonas Skutevik (se också denne), död 1812 26/7, 59 år gammal.

Skulle enligt db ha varit född 1753, men i hfl står det 1760. Det senare är säkert riktigt, då hon fick barn så sent som 1802 (sonen Sven i Fässberg sn). I ifl-attesten 1791:390 sägs hon ha varit född 1761 i Säve socken. Tyvärr saknas en stor del av kyrkoarkivet där. Faddrarna kommer inte till hjälp för att identifiera födelsegården (varken i Öckerö eller Fässberg sn). I mtl som täcker 1761 finns 12 stycken Bengt i Säve sn. När hon bör ha kommit till beskattningsålder 1777 var hälften av dem kvar, men utan dotter Helena. År 1791 var ingen av dem kvar, och en piga Helena fanns i fyra gårdar, samtliga dessa fyra borta 1792-93. Således ingen hjälp av det. De få bevarade bou från Säve pastorat ger inget heller.

**Sannolikt född 1760/61 i Säve sn.**

HK 2020

**Helena Margareta Lindström**, änka död 18061115 på Hälsö, 74 år gammal (=född 1732)

Gift med kyparen vid Hälsö salteri **Håkan Ågren**, död 18040723, 68 år gammal (=född 1736)

Inflyttningsattesten 1784:173 säger att makarna kom från Trelleborg och hade vistats där i ungefär 22 år.

I Trelleborg hittar man barn födda 1762-71 och kanske längre. Sonen Olaus föddes 1768 1/7 och var säkerligen den med samma namn som kom till Öckerö sn och så småningom dog där. Sonen Sven föddes 1771 18/6 och kom också till Öckerö sn. Men äldste sonen Hans Petter (ifl-attester 1787:259,274 och 293) nämns inte i Trelleborg nämnda år. Han borde ha varit född då, eftersom han var giftasgammal 1787 (vigd 24/10 med Anna Lisa Mattsdotter från Majorna). Trots tre flyttsedlar avslöjas inte hans födelseår (inte i fb för Trelleborg 1757-61 heller). Sonen Andreas föddes 1789 i Lilla Rörvik. I hfl fr.o.m. 1800 är det svårt att hitta Hans Petter Ågren. En Hans Ågren med familj flyttade 1813 till Torsby sn.

Ågren-Lindström hittas via DDSS som **gifta 1761 23/10 i Ystad S:t Petri** sfs, men går inte att spåra vidare via DDSS, faddrar i Trelleborg eller allmän nätsökning på namnen.

**Helge Engelbrectsson**, änkling, död 1807 23/10 i Björkö Sörgård, 68 år gammal.

Ej född i socknen. Inflyttningsattest 1807:81. Skall vara från Sörred i Björlanda. Det står där också att han avlidit efter sin flyttning. Ingen Engelbrect där i mtl kring hans födelseår. Vid sökning hittades en lämplig kandidat född i Skårby i Kareby. Han kan via mtl följas från hemorten till Västra Ringby och därifrån till Rämna i Jörlanda sn. Spåret tar slut 1793 då han är borta ur mtl.

För att kontrollera Sörred letades där i hfl som börjar 1786. Där fanns familjen i Sörred Kronogård. *Hustrun hette Kerstin Hansdotter* och skall ha varit född 1737. Hon dog 1795 27/1, 60 år och 3 månader gammal, alltså född 1734. Helge står i hfl som född 1731. I hfl 1802-05 är Helge borta från gården. *Barnen* i hfl var *Johannes*, född 1773 (tillskrivet), egentligen 1764 enligt angiven ålder, och *Anna*, född 1757 (eller 1759), förutom *Elias, Helena och Cornelia*. (Helge i Kareby hade också en son Johan och en dotter Anna).

I mtl nämns Helge i Sörred fr.o.m. 1780, innan dess en Bengt Svensson, och t.o.m. 1795. Vigslar i Björlanda avslöjar att dottern *Anna Helgesdotter* 1794 blev gift med änklungen Per Andersson i Härröd, Tuve sn. Mtl visar 1797 att i Härröd Nordgård fanns änkan Anna med styvsonen Olof och pigan Cornelia, samt fadern Helge. Alltså hade Helge efter hustruns död flyttat till dottern i Härröd och tagit med sig den yngsta dottern Cornelia.

Med tanke på namnet Johan/Johannes Helgesson kom jag att tänka på utredningen om Helge, son till *Johannes Helgesson* i Björkö Västergård. Han var född i början av 1760-talet och uppvisade attest (1797:135) från Sörred i Björlanda. Han var där 36 år gammal, alltså född cirka 1761 och skulle gifta sig med Anders Svenssons dotter på Björkö.

Dessutom fanns en *Cornelia Helgesdotter* med attest 1800:277 till Öckerö sn från Härröd i Tuve men född i Sörred i Björlanda. Hon nämns också i hfl som gift med Mårten Olsson. I och med henne hade alltså Helges familj till stor del kunnat klarläggas och gett svar på vart han tog vägen efter hustruns död och vart tre av hans barn blev av. Men Helge själv, och hustrun? I bou fanns 1767 en Hans Persson i Alleby med dotter Kerstin, men det visade sig via mtl att det inte var Helges svärfar. Men genom letande i mtl 1767 (i och med att Alleby var ur leken) hittades Helge. Han nämns i Lilleby Sörgård med sonen Johannes och dottern Anna. Genom att följa honom bakåt finner man 1758 Hans Ivarsson ibm med dottern Kerstin "g.m. Helge Engelbrectsson här nedan". Alltså gift 1757. Det stämmer med domboken (kollades året för vigseln, då det ofta finns något om arvsdelning då). Då (2 juni) sägs *Hans Ivarsson ohh Hindrika Arvidsdotter* ha sålt sin halva kronogård till sonen Arvid och dottern Kerstin, trolovad med fm Helge Engelbrectsson, yngre sonen Olof. Äldre sonen Cornelius "som på 12 åhret wistats utomlands och ei giordt them eller fäderneslandet minsta tienst" skulle inte få något arv. Troligen gifte sig Helge och Kerstin strax efteråt, vid midsommar. Helge nämns inte i Björlanda i den utförliga mtl 1757, varken som son eller dräng.

Alltså fås en ganska bra bild av Helge och hans familj, men hans födelseort förblir okänd.

**Helge i Björkö Västergård/Kolvik**, son till Johannes Helgesson ohh Börta Andersdotter, död 1812 6/5, 5 år gammal (=född 1807).

Via hfl ses att sonen **Zackarias som föddes 1805 30/10** dog i hfl 1808-13. Ingen annan av Johannes och Börtas söner dog då. Om vi antar att "Helge" i dödboken är en felkoppling av prästen genom att fadern hette Helgesson, kan man få det till att det i stället var Zackarias som dog 1812 i en ålder av 6½ år och inte 5. Att Zackarias dog ses också av att det föddes en till med det namnet, 1815.

En annan sak: sonen Elias föddes 1800 och levde till åtminstone hfl 1814-16 och ströks då. Han fick väl ut och tjäna som dräng. Namnet Elias uppfattades som en finare variant av Helge förr. Helge uttalades Helje och Elias E'ljás, ganska likt. Alltså hade man redan fått en son Helge, varför det är mindre sannolikt att det behövdes en ny. Det finns annars en teoretisk plats 1807 mellan barnen före och efter då det kunde fötts en son Helge, men sammanlagda fakta säger att det inte var så.

Så namnet och åldern måste vara fel i dödboken.

**Hindrik Jean Isaksson**, (eller bara Johan/Jan) fiskare i Skarvik, död 1811 12/10, 48 år gammal (=född 1763).

I hfl född 1766 24/11. Emellertid går det att leta sig fram till att han var son till Isak Söderholm och **född 1765 26/11 i Lilla Västby i Skee sn**. I inflyttningsattesten 1796:126 (20/10) står att han vårfrutiden 1795 kom till Säve sn och där 6/4 gifte sig med Gunnur Olsdotter som var född 1771 10/1 i Säve socken.

Fadern, **skomakaren Isak Söderholm** dog 1800 18/7 i Skarvik, 78 år gammal (=född 1722). Modern nämns i hfl 1802-07 ("svärmodern") och hette **Anna Maria Lund**, var född 1724 och dog enligt den hfl då, i db 1805 4/2, 88 år gammal (=född 1717). Troligen kommer 1724 närmast med tanke på makens födelseår och sonens födelse 1765. Isak förekommer inte i släktnamnsregistret under namnet Söderholm, varför han kan ha kommit från Finland där namnet Isak var mkt vanligt. Gbg och Bohusläns städer också genomgångna: napp i Gbg Domkyrkofs, dit han flyttade 1763:11 (7/12) som ogift skomakargesäll, ingen attest men anges närmast ha kommit från Söderköping (inga källor för hans tid där finns att leta efter honom i) och vara född i "Borgo". Födelseorten var alltså Borgå i Finland, lite öster om Helsingfors.

Vid sökning på nätet i de finländska kyrkböckerna uppkommer en stark kandidat till att vara bror till Isak (registret går inte tillbaka till Isaks angivna födelseår): byggmästaren Johan Söderholm i Borgå stad, vilken 1763 fick sonen Hindrik Johan och 1769 sonen Isak (död 1772). Johan gifte sig 1759 med en Kajsa Tomasdotter, då han var lots. Johan dog möjligen 1815 som änklings i Helsingfors, 85 år gammal. Kajsa kanske död 1807 i Borgå storkommun, 68 år gammal. Men det fanns många med de här namnen i registren från Finland. Man bör i alla fall kunna säga att **Isak var född i Borgå i Finland**.

Anna Maria Lund är omöjlig att hitta i alla här nämnda register. Paret bör enligt ovan ha gift sig mellan 1763 7/12 och 1765 26/11 (eller februari-mars 1765, då 26/11 avser barnafödelse). Men ingen vigsel i Skee eller Gbg stämmer. Kanske hon inte alltid skrevs med namnet Lund eller var änka efter en Lund. Det kan också vara så att hon kom från Kville och gifte sig där, men denna stora socken är ett svart hål för släktforskare pga brand i arkivet. Men inget om detta i mtl 1765 (Kville+Svenneby), där vigslar noteras i marginalen. I Skee fanns enligt mtl från 1760-talet en rotebåtsman Olof Lund med en dotter Maria, men hon blev gift med en Olof Olsson och bosatt på gården (Sandhåla i Skee sn). Isak med hustru nämns i Skee sn fr. o. m. mtl 1766 (=1766 12/2). Den förra mtl daterad 1764 30/10, så någon gång däremellan har man kommit till socknen. Isak med familj kom till Öckerö socken före mtl 1770, där han nämns som skomakargesäll i Björkö Västergård, och blev kvar till sin död. En dotter utan angivet namn eller ålder dog 1771 6/2.

Den ende Söderholm i övrigt i släktnamnsregistret är sjömannen Johan Söderholm i Majorna som gifte sig 1765 25/3 (Örgryte sn). Han var alltså jämnårig med Isak men går inte att härleda. En möjlighet i fråga om Anna Maria Lund är Karlstens slottsfs där en korpral Andreas Berg 1752 hade lysning med en jfr Anna Lund och vigsel i Gbg. Men det har inte varit möjligt att få fram vem hon var.

Bättre går det med Johan Isakssons hustru **Gunnur Olsdotter**. Hon skall ha varit **född 1771 10/1 i Säve sn**. Genom att leta i mtl 1773 för Säve sn hittas hon som dotter till **Olof Jönsson i Gunnesby Källaregård**. Året 1773 valdes då det avser 1772 när Gunnur var född och när även barn anges med namn i mtl. Längre fram nämns Gunnur hemma t.o.m. 1795 men är borta 1796. Bou för Olof Jönsson är lyckligtvis bevarad och ger det absoluta beviset: Olofs änka hette **Ingrid Nilsson**, och bland barnen fanns *dotter Gunnur gift med Johan Isaksson på Björkö i Öckerö socken*.

**Håkan Böö**, död 1807 13/12 i Öckerö Nordgård, 64 år gammal men med födelsedatum 1743 25/5 i hfl 1802-07 (1744 25/8 i hfl 1800-02):

Antogs enligt rullan 1781-95 som rotebåtsman 1773 5/2 och kallas där *Håkan Carlsson Böö*. Ingen hemort anges då, och rullorna så glesa att det inte finns någon i samband med hans tillträddande. Hade avgått 1800 10/5, då ny båtsman (Nils Larsson) hade ersatt honom. Håkan Böö börjar skrivas i socknen i mtl 1773 (daterad 14/1), som *res. båtsman*. Ingen ifl-notis kan hittas. Någon bou efter en möjlig far Carl finns inte bevarad i häradet (inkl. de felbundna i Inlands Södra härad). En Carl Håkansson fanns i Guddehjem i Ytterby sn och fick 1744 en son Per, men det finns inget som säger att han också fick en son Håkan. Han eller någon annan lämplig Carl i Inlands Södra härad har inte hittats via bou.

Håkan Böö levde och dog som ogift. Han bör uppföras under *Öckerö Sörgård*, där han alltid var mantalsskriven.

HK-20



**Håkan Hansson**, gift man på Tommetaskan, död 1803 6/10, 54 år gammal (=född 1749).

Kan inte återfinnas i fb, infl, hfl eller mtl.

Får betraktas som säsongsarbetare som inte hunnit ordna formaliteterna och bli registrerad, eller inte tänkte flytta till skärgården ö.h.t.

HK 2020

**Håkan Ågren, tunnbindarmästare i Lilla Rörvik**, död 1804 23/7, 68 år gammal (=född 1736). Hustrun Helena Margareta Lindström död i Öckerö sn enligt hfl 1802-07 (ej i db).

**Sven Ågren, kypare i Lilla Rörvik**, död 1804 3/7 i Lilla Rörvik, 34 år gammal (=född 1770).

Dessa nämns inte i hfl 1800-02 eller 1802-07, i den senare bara änkan till Håkan på Tommetaskan Lilla Rörvik. I mtl 1803 står det dock att Olaus Ågren i Lilla Rörvik hade föräldrarna Håkan och Helena, och nedanför dem skrivs en kypare Sven Ågren. Olaus m. fam. 1806 till Hälsö.

Sven sannolik son till Håkan och Olaus säker son.

Inflyttningsattest 1784:173 (10/6) säger att Håkan Ågren och maken kom från Trelleborg, där de bott i 22 år. Äldste sonen Hans Peter begärde också födelsebevis när han skulle gifta sig 1787 (med Anna Sofia Mattiasdotter från Majorna). Trelleborg har inte kommit med i DDSS, men vigseln mellan Håkan och Helena ägde rum 1761 i Ystad S:t Petri sfs. Håkan var redan då tunnbindarmästare. Via Trelleborgs originalböcker hittar man sedan parets barn.

## A. Håkan

### 1.

m. **Håkan Ågren**, född cirka 1736, tunnbindare i Trelleborg och Lilla Rörvik, död 1804 23/7 i Lilla Rörvik, 68 år gammal

gift 1761 23/10 i Ystad S:t Petri sfs med

h. **Helena Margareta Lindström**, född cirka 1732, död 1806 15/11 på Hälsö, 74 år gammal

d. *Christina*, född 1762 30/10 i Trelleborg, liksom övriga barn

s. *Hans Peter*, född 1763 19/10, med föräldrarna till Öckerö sn, gift 1787 24/10 i Öckerö sn med Anna Elisabet Matsson från Majorna (hon död 1795 14/11 som "änka från Rörvik", 38 år gammal – Marieberg sfs)

s. *Sven*, född 1766 7/3, död 1770 24/12

s. *Olaus*, född 1768 21/7, salteribokhållare, från 1806 på Hälsö, gift 1788 i december i Ödsmål sn med pigan Britta Jonsdotter i Hällesdalen

s. **Sven, född 1771 18/6**, kypare i Lilla Rörvik, död 1804 3/7

## Ytterligare Ågrenforskning

Man upptäcker efter hand att den ganska ovanliga namnkombinationen Håkan Ågren inte var så ovanlig som man skulle tro. Det fanns två med det namnet under samma tid i Trelleborgsområdet, vilket inte precis underlättar forskningen. Dessutom kommer vi in på fler Ågren med anknytning till Öckerö sn: *Isak* med sonen *Nils Jacob* som redan har gått igenom och som nu har kunnat uppdateras (se denna artikel), och Hans nedan. Den andre Håkan Ågren, förutom den med anknytning till Trelleborg, Ystad och Gbg-området, fanns i Trelleborg:

### 2.

m. **Håkan Ågren**, skomakargesäll

gift 1767 2/1 i Trelleborg med

**h. Gunnela Eskilsdotter**

s. Andreas, född 1769 26/10 (tvilling) i Trelleborg, liksom övriga barn

s. Nils, född 1769 26/10 (tvilling)

s. Nils, född 1770 23/12 (tvilling)

d. Kerstin, född 1770 23/12 (tvilling)

s. Jöns, född 1772 26/10

d. Elna, född 1777 4/2

d. NN, född 1784 7/4 (troligen fler däremellan)

Som synes vanliga allmogenamn tydande på annan härkomst än de övriga Ågren här, och inga andra tecken på släktsamband eller samband med Öckerö sn. Håkan möjligen död 1833 22/10 i Ystad S:t Petri sfs som handskmakargesäll, 52 år gammal.

**B. Hans**

1. I Öckerö sn fanns också en *kypare Hans Ågren* med en son Andreas, född 1789 14/1 och död 1789 28/1 i Lilla Rörvik. Dock ej nämnd i Lilla Rörvik i mtl 1788-90. Denne Hans har sedan visat sig vara Hans Peter, son till Håkan Ågren ovan. Se särskilt avsnitt här nedan.

m. **Hans Peter Ågren**, tunnbindare, född 1763 19/10 i Trelleborg, död före 1795 i flottan, då skriven i Majorna, Marieberg sfs

gift 1787 24/10 i Öckerö sn med

h. **Anna Elisabet Matsdotter** från Majorna, född cirka 1757, död 1795 14/11 i Majorna som "änka från Rörvik", 38 år gammal

s. *Andreas*, född 1789 14/1 och död 1789 28/1 i Lilla Rörvik

Denna familj såg länge att på släktforskningsvis ha gått upp i rök. Men genom två flyttsedlar i Gbg Marieberg sfs får vi en fin och tragiskt rörande biografi. Sedeln 1795:85 (Marieberg) visas därför här i avskrift (Sedeln 1787: 265 (6/8) gäller parets flyttning från Lilla Rörvik till Majorna):

*"Enkan Anna Lisa Mattsdotter, gift 1787 höstetiden med kyparen Hans Peter Ågren flytte med sin man efter vigslen til Östmåls Pastorat, försedlade härifrån, blefvo derifrån försedlade; han derpå tog hyra på Kongl. Orlogsflotta i Carlskrona, blef der död och hade deras gemensama Prestebevis hos sig, hvaraf hon nu mera ei hafver någon nytta, begärarm it intyg om sit lefverne härstädes: Under det mannen tog hyra i Marstrand flytte hon til Sina Svärföräldrar i Kalfsund, Ökrö Sockn, der hon föll i Barnsäng och födde 1 Son, som efter 14 dagar blef död och i Ökrö begrafven. På kunskapens sida i Christendomen är hon mig okend, såsom ock kan intygas, at hon hade icke njutit H. Nattvarden, men för öfrigt fört et stilla och anständigt lefverne, tils hon förledet år Posketiden flyttet il Grytebruket, der*

*hon nu skal vistas; Detta har på begäran kunnat meddela. Thorslanda Prästgd d. 21 febr. 1790. Arvid Gren. P. L.*

*Sedelvisande Enkan A. L. Matthisd.r har här begått d. H. Nattvarden och nyttjat nådemedlen, oförlofvad här i församl.n, och flytter nu til Thorslanda. Majorna d. 29 Martiis. Magn. Roempke. V. Pastor Loci."*

Baksidan:

*"Enkan Anna Lisa Mattsd.r som i år flyttat til Röstén och nu skal der vara död, lemnas på begäran til bevis, at hon här i Ökrö församling nyttjat nådemedlen ordenteligen och mig veterligen fört et oklandradt och stilla lefverne. Dess döda lekamen får sålunda begravvas i Maje kyrkogård. Thorslanda Pgd d. 20 Nov: 1795. Arvid Gren."*

Några kompletteringar: Hans Ågren (Hans Peter) nämns som gesäll hos fadern i mtl t. o. m. 1786 med är sedan borta. Paret bodde i Ödsmåls pastorat. Orten hittas via släktnamnsregistret som förtäljer att brodern Olaus 1788 gifte sig i Ödsmåls socken, i vigselboken trankokeriet Hällesdalen. Det visar sig i mtl att det var där Hans Peter och Anna Lisa bodde och verkade. De nämns 1788-89. Hans Peter tog hyra i Marstrand men bodde inte där. I Karlskrona hittar man en *Peter Ågren* som dog på Amiralitetssjukhuset 1789 16/4 av rötfeber, 27 år gammal. Troligen är det han. Åldern stämmer ganska bra. Ett problem var att det fanns två ytterligare Peter Ågren där då. Den ene var timmerman, den andre volontär. De var gifta, fick barn nästan samtidigt 1788. Men de var gifta med var sin Maria och kan väl uteslutas. Hans Peter står som kofferdikarl hos Stjerngranat. I april-maj 1789 härjade rötfeber (tyfoid eller fläckfeber) i örlogsstaden och skördade många hundra liv bland folket vid amiralitetet. Inflyttningsattest finns inte bevarat för Hans Peter (men han hade ju enligt attesten ovan med sig deras gemensamma dit).

2. Det fanns emellertid också en annan Hans Ågren i närheten, vilken genom denna forskning kunnat utredas. Han levde som änkling på Vannholmen i Torsby sn i hfl 1843-45 (född 1767). I så fall gift II med Inger Olofsdotter, död 1839. Hans och Inger nämns också på salteriet Strömsund i Torslanda sn i hfl som börjar 1812. Flera barn. Denna familj hade inget med ovannämnde Håkan Ågren att göra, trots namnet, yrket och orten. Då han blev undersökt här i tanken att han var identisk med Hans Peter Ågren redogörs här nedan för det jag fått fram.

m. **Hans Ågren**, född 1764-70 (enligt olika hfl) i Karlskrona eller Karlshamn (svårläst), kypare i Öckerö, Styrso och Torslanda socknar, på Tjörn, samt i Torsby sn, död 1849 21/6 som fattighjon på Vannholmen, Torsby sn.

gift I med **Christina Bergdal**, född cirka 1760, död 1804 6/4 i Rönnäng sn, 44 år gammal

s. Nils Johan, född 1791, oklart var

d. Gustava Carolina, född 1794 25/5 på Vargö, Styrso sn, död 1795

s. Carl Gustav, född 1796 30/9 på Resholmen, Stenkyrka sn

d. Carolina Maria, född 1802/03 (hfl), oklart var

gift II 1805 27/4 i Rönnäng sn (han då tunnbindargesäll på Krokholmen) med

h. **Inger Olsdotter**, född cirka 1785 på Orust (hfl), vid vigseln piga på Krokholmen, död 1839, bgr 8/11 på Vannhomen, Torsby sn

d. Christina, född 1807 24/2 (eller 6/2) på Hättan, Rönnäng sn

d. Maria, född 1810 2/2 på Strömsunds salteri, Torslanda sn

Födelse i Karlskrona eller Karlshamn har inte gått att verifiera genom fb för 1767 där. Familjen flyttade 1813 6/1 till Torsby sn och blev kvar där (se ovan). I den utförliga flyttningslängden står makarnas födelseorter (hans svårläslig) och barnens namn, födelseår och -orter.

HK 2021

**Ingegerd Olofsdotter (Hising) på Ryd, död 1812 10/5:**

Problemet är om hon var änka vid dödsfallet. I hfl 1808-13 är maken struken och Ingegerd änka. Hon finns sedan med i dödboken 1817 12/3 ("Ingrid" - enligt födelseboken "Ingier"=Ingegerd), 72 år gammal. Åldern stämmer med hennes födelse 1745. Maken Anders Olofsson skall enligt hfl 1808-13 ha avlidit i detta tidsintervall. I dödboken står att "Bomans svärmoder" dog 1812 10/5. Det har blivit fel med *svärmoder*. Om det skulle ha stått *svärfader*, hade det inte varit något problem och allting annat hade stämt. Tyvärr finns inget i mtl 1812-14, då de hade utgått pga ålder. Inte heller finns någon bou efter dem bevarad. Men det är ändå helt klart efter denna analys, alltså:

**Änkan Ingegerd Olofsdotter (Hising) på Ryd, död 1817 12/3.**

HK-20

**Inger Grotte i Bovik**, död 1800 4/4, 61 år gammal (=född 1739). Gift 1760 31/8 i Öckerö sn med Olof Jonsson (död 1786 25/12, 54 år gammal).

Inger var dotter till Erik Andersson Grotte. Om denna släkt har jag skrivit i en artikel i medlemsbladet (2014:1). Där står om Erik Grottes flyttningar innan han kom till Öckerö socken. Ingen Inlandsforskare har hört av sig efter detta för att kanske kunna komplettera med sådant som står i domböckerna. Beklagligtvis saknas både kyrkböcker och mantalslängder från hans vistelseorter tiden kring Ingers beräknade födelseår. Erik Grotte gifte sig i Västerlanda sn och bodde där de första åren. Sedan kom han till Harestad sn, och därifrån till Öckerö sn.

I mtl 1734 står han som bortflyttad från Fägran i Västerlanda. I mtl 1742-48 finns han i Östra Närestad i Harestad. Och 1752 i Bovik/Nolö. I RG finns olika längder även för de år då de vanliga mtl fattas. Erik tjänstgjorde vid vigseln 1728 hos kommandanten på Bohus. Det står i dessa RG-längder att denne hade 1-2 drängar, men tyvärr ges inte deras namn där. Då det finns inflyttningslängder för Öckerö sn 1747-49 och Erik Grotte inte är med där, kan man säga att han inflyttade till Öckerö sn 1750-51. Men när Inger föddes är det omöjligt att säga var familjen bodde. Det var inte i Västerlanda. Det kan ha varit i Harestad, om man inte fanns någon annanstans emellan.

När **Inger föddes omkring 1739**, kan det ha varit i **Harestad sn**, dit man kom senast 1741 26/11 (datum för mtl 1742), men **möjligen okänd ort**.

**Isak Söderholm och Anna Maria Lund** är undersökta i samband med sonen Hindrik Jean Isaksson.

HK 2021



**Jacob Krook**, död 1800 16/4 på Tommetaskan, 78 år gammal (=född 1722).

Infl.attest finns, 1789:329, där det står att han föddes 1734 31/1 och att hustrun Margareta dog 1787 22/10. Paret med 6 barn flyttade 1786 27/6 från Majorna i Örgryte församling. Den 13-årige sonen Johan Henrik flyttade dagen efter moderns död till "Sto[~~textförlust~~]holmen" i Torsby och kom tillbaka i oktober 1789 och uppvisade attest "utan påskrift".

Attesten 1786 begärdes tydligen i efterhand, då familjen var mantalsskriven i socknen redan 1785 (=1784 3/11), på Santessons salteri Röda Boden på Nolö. Senare var några av barnen verksamma vid Hedmans salteri och verkar vissa år ha drivit detta själv. Jacob nämns hos dem i mtl 1795-97 efter att ha varit borta några år (fr. o. m. mtl 1789).

Hustru Margareta finns inte med i dödboken, varför vi får ta flyttbevisets uppgift för god.

Så här var sakernas tillstånd efter en resultatlös sökning i Göteborgs alla register. Varför fanns de inte i Majorna? En allmän nätsökning och där en artikel i SBL löste problemet. *Namnet var egentligen inte Kro(o)k utan **Kruch** (med mellanformen **Kruck**)*. Kro(o)k blev sedan normalformen. Med detta namn hittades familjen i Örgrytes register och kyrkoarkiv. Resultatet blev enligt nedan.

m. Tunnbindaren/kyparen **Johan Jacob Kruch, född 1734 31/1 i Tyskland** (enligt namnformerna i familjen), gift 1762 26/3 i Örgryte sn med hemort Hästhagen. I hfl 1773-. År 1776 "England" och 1777-78 "Öijorne". **Död 1800 16/4 på Tommetaskan** i Öckerö sn (åldern 78 år betydligt överdriven).

h. **Margareta Hansdotter Westerdahl, född cirka 1734 (hfl), sannolikt i västra Göteborg**, då hon verkar ha haft tre syskon som gifte sig 1764-69 i Örgryte sn (Christina gift Hultengren som enligt exakt ålder i db var född 1725 7/2 (fb för Örgryte saknas då), Olof cirka 1736 (Margareta fadder 1770) och Britta cirka 1741). Fadern måste ha varit Hans Westerdahl men har inte kunnat beläggas (se nedan). OD har dock det namnet jämsides med Bengt Westerdahl som uppges ha kommit från Kungälv (ej funnen där i det glest bevarade kyrkboksmaterialet). Modern sannolikt den Anna Olsdotter Westerdahl som dog 1769 10/9 i Örgryte sn, 71 år gammal. **Margareta död 1787 22/10 på Nolö**, där familjen var mantalsskriven på ett salteri då – ej med i dödboken.

d. *Anna Greta*, född 1762 11/10 (tvilling), död 1763 17/1

s. *Gottfrid*, född 1762 11/10 (tvilling)

s. *Johan Gottlieb*, född 1764 20/10, död 1765 7/1

s. *Olaus*, född 1765 10/12

d. *Anna Greta*, född 1767 13/7

d. *Augustina*, född 1769 21/3

d. *Sofia Magdalena*, född 1771 4/1

s. *Johan Hindrik*, född 1773 23/3

h. Anna Olsdotter, född cirka 1698, död 1769 10/9 i Hästhagen

m l. Hans Westerdahl, död före 1743 (hustru omgift då) i Hästhagen, inte omöjligen den "avskedade roderkarlen" Hans Larsson som ibm nämns fr. o. m. mtl 1722 och avled 1741 1/2, 46 år gammal

(alltså född cirka 1695). I mtl står att han var död och änkan alldeles utfattig (sedan fattas mtl till 1748). Hon nämns inte i riksgälden 1742-43.

m II. Rotebåtsman Hans Olsson Tång, född cirka 1721, död 1752 26/7 i Hästhagen (nämnd i mtl 1748-53 (död då))

HK 2020

**Jan Andersson**, månadskarl på Rörö, död 1810 4/5, 38 år gammal:

Omöjlig att spåra. Ej nämnd (Jan, Johan, Jean) i socknen i hfl 1808-13, inte heller på Rörö i mtl 1810. Som anställd per månad var det nog tänkt att han bara skulle vara dräng på land eller vid fisket under sommaren, varför han aldrig blev bokförd i socknen. Med ett så vanligt namn är det svårt att leta i trakterna utanför Öckerö socken.

HK-20

**Johan/Hans Bergendahl (Borgendahl, Bergdahl), salteriidkare på Nolö och Rysbo huvud, död 1812 6/6.**

Han är tidigare undersökt. Se *Kerselius*. Nu ytterligare försök att härleda honom bakåt, men fåfängt. Enligt attesterna 1781 och 1787 ser hans flyttningar ut så här: 1781 från Visby till Göteborgs Domkyrkofs och 1783 till salteriet Strömsund i Torslanda sn. Nämns där i mtl 1783-84. År 1786 till herr Lakes trankokeri på Hästepallen i Lyse sn. Nämns där i mtl 1787. Från mtl 1789 vid Wetterlings salteri Kohagen. Gift 1791.

Johan nämns inte någonstans i Visbys omfattande register. Det står vid inflyttningen till Gbg att han kom från Visby, men var född på Gotland. Han var inte född i staden. I övrigt finns två häradar, Gotlands norra och södra. Ingen Bergendahl nämns där i bou-register, men det ena häradet har bara topografiska register, så det tar för lång tid för den här utredningen att läsa igenom (varje socken för sig).

Hustrun Elisabeth Hafverberg skrevs enligt hfl Håkansdotter, vilket bekräftar förmodandet i utredningen av Kerselius, att hon var dotter till Håkan Hafverberg. Hon skall ha flyttat till Göteborg 1818, men kan inte hittas där i någon församling under namnen Hafverberg eller Bergendahl.

I samband med forskningen efter Johan Bergendahl kom det fram uppgifter om familjen framåt i tiden som gör det lämpligt med en familjeöversikt:

m. **Johan Bergendahl**, född på Gotland

gift 1791 3/7 i Öckerö sn med

h. **Elisabeth Hafverberg** (Bergendahl som änka), född i Skåne, 1818 utflyttad till Göteborg (utflyttningslängden, men struken redan i hfl 1814-16), ej hittad i Gbg trots noggrant letande i alla register i alla församlingarna där

s. *Andreas*, född 1792 16/6, sannolikt död 1796-98 (bl .a. enligt namngivningen i familjen)

s. *Hans Petter*, född 1794 15/4, till Göteborg 1810 (hfl), därifrån 1816:93 (Domkyrkofs 9/2) som gesäll till Norrköping, men kan inte hittas där i inflyttning eller bou

s. *Johan Gustav*, född 1796 13/6, 1813:94 som målarlärling till Gbg Domkyrkofs, säkerligen den arbetskarl som med detta namn 1846 i december avled i Baracken i Gbg Christine sfs, 50 år gammal

s. *Andreas*, född 1798 26/8, till Tjörn 1810 (hfl) men ej återfunnen där i digitaliserade register

s. *Carl Fredrik*, född 1800, ej med i fb men nämns i hfl som född detta år, med modern 1818 till Gbg men hittas inte i register där eller i AD:s register över Sveriges befolkning 1840 och framåt

s. *Alexander*, född 1803 12/2, se Carl Fredrik

d. *Anna Catharina*, född 1805 3/8, se Carl Fredrik

**Johan Fredrik Ahlin, död 1802 7/12**, 2 år och 4 månader gammal (=född i augusti 1800). Enligt problemlistan född 1800 25/7. Det stämmer ganska perfekt, så det är rätt på det sättet. Dessutom enligt hfl 1800-02 död. En dotter föddes 1803 och fick namnet Johanna Fredrika. Men man kan se ett problem i alla fall, då fadern hette **Sven Hallin**. Alltså inte Ahlin. Det verkar inte ha funnits någon Ahlin i socknen enligt hfl eller flyttsedlar. Utredningen enligt denna linje visar:

m. **Sven Bengtsson Hallin** (Hallin enligt Halland), bokhållare på Ekmans salteri på Ängholmen, född 1772 12/7 i Veddige (infl 1792:42 till Gbg:s Christine sfs, varvid han kom från Veddige pastorat 13/4), född 1772 27/6 i Visborg under Östra Derome i Ås sn, tillhörigt Veddige pastorat, som son till Bengt Svensson ohh Ingeborg Andersdotter. Att detta är riktigt framgår av att systerdottern blev gift med en bleckslagare som kallade sig Hallin, men också av att de andra Hallin i Öckerö sn; Anna Britta och Johanna, också föddes av samma föräldrar, enligt fb 1781 26/10 (änka Sjöberg 1837 19/3 Öckerö sn, själv död 1842 2/10 i Gbg:s Domkyrkofs), resp. 1785 8/3. Sven Hallin utflyttad 1799:96 från Christine till Domkyrkofs (kanske fel, då det i hfl för Öckerö sn 1800-02 står att han kom från Gbg 1799) men snart vidare till Torslanda pastorat=salteri under Bovik – han var dräng 1792 men salteriinspektör 1799), bokhållare på Ekmans salteri, från Bovik 1814 21/11 till Örgryte sn och såpmästare vid det nya såpbruket Göta Lejon. Död 1817 17/12, 44 år gammal, boende vid Krokslätts bro.

Gift I 1800 11/4 i Öckerö sn med dåvarande jfr

h. I **Helena Mårtensson Lundström**, född 1772/75 (hfl) eller 1767 (mtl), liksom maken från Gbg 1799, död 1812 mellan 17/7 och 13/12 (mtl 1812 och 1813, den förstnämnda med ovanlig datering, ej i db). Helena möjligen dotter till Mårten Larsson ohh Karin Svendsdotter i Lundsgård, Kvibille sn (N). En piga Helena Mårtensdotter kom 1790:250 från Halmstad till Gbg:s Domkyrkofs och sägs då vara född i Kvibille. Då skulle födelsedatum stämma med 1767, då födseln i Kvibille skedde 1767 2/9. Tyvärr svårt att spåra henne via dessa orters register och mtl. Familjen nämns i mtl bara t. o. m. 1784 och måste ha flyttat från Lundsgård.

s. *Johan Fredrik*, född 1800 25/7 i Bovik, död 1802 7/12, 2 år och 4 mån gammal

Gift II 1813 28/3 i Öckerö sn med sin piga

h. II **Anna Beata Carlsdotter** (Carlsson), född 1780 3/4 eller 1781 på okänd ort, fick redan ett halvår efter vigseln och pigståndet överta den fina titeln "madam Hallin", till såpbruket Johannedal 1818 1/10, vidare till Ormås 1823. Detta ligger i Fässberg sn (men även i Hemsjö sn (P) där hon inte kan hittas, och som en kvarn mellan Munkedal och Hede). Ej hittad i Ormås i Fässberg som ligger nära och är mest sannolikt.

s. *Carl Gustav*, född 1802 14/2, sjöartillerist vid Nya Varvet 1826, avsked 1827 efter dom pga snatteri och då till Gbg:s Garnisonsfs som bleckslagare, nämns där i hfl 1878-97 utan anteckning om dödsfall

d. *Johanna Fredrika (Johanna)*, född 1803 3/1, blev väverska, på slutet inhyses hos systemen Eva, död ogift 1868

d. *Eva Maria (Eva)*, född 1804 4/10, blev väverska, fattig, död ogift 1886

s. *Emanuel*, född 1806 26/7, först spolgosse på väveriet vid Krokslätts Kongegård där systemen Johanna arbetade, sedan kopparslagare

d. *Hedda Helena/Lena*, född 1809 18/8, död i hfl 1808-13 (ej i db)

**Johan Lindholm**, död 1803 2/1, 7 år gammal (=född mest sannolikt 1795), son till kyparen Jöran Lindholm i Bovik.

Denne kypare var *Jöran Fredrik Lindholm*, född 1769, med hustru *Anna Britta*, född 1773, på Ekmans salteri i Bovik i hfl 1800-02. De flyttade enligt denna hfl 1799 till Tjörn, utan sedel till Lindstedts verk. Ett barn dog 1800 i Rönnäng sn. På Lindstedts verk som även fanns i Öckerö socken nämns familjen i nästa hfl, 1802-07. Där sägs de 1804 ha flyttat till Varholmen, vilket också kan verifieras i hfl där (i mtl redan 1802). Därifrån till Masthugget: i attesten 1811:119 står det att man kom till Majorna och att hustrun hette *Anna Britta Moquist*. De hade med sig tre barn, sönerna Nils Johan och Benjamin, samt dottern Britta Nora, född 1799. Denna dotter står med i hfl 1800-02 men längre ner, under makarna Hallin. Se i övrigt nedan om barnen.

Familjen flyttade till Masthugget eller egentligen Majorna, där Jöran Fredrik dog 1825. Hans härkomst har inneburit stora svårigheter att fastställa men lyckades till slut. Han nämns till synes först i källorna 1793, då han gifte sig i Stenkyrka sn. Det fanns i denna trakt starkt misstänkta släktingar till Jöran Fredrik, men inget som kunde visa hur han var släkt eller var han föddes. Det var inte i Göteborgs och Bohus län. Men efter nätsökning i Halland och Skåne gick det att hitta hans födelse. Den noteras rätt år (1767, enligt senare hfl och dödbok) långt borta i Ivetofta socken, vid Ivösjön öster om Kristianstad. Vad som hände honom under tidsglappet 1767-93 var svårt att få fram men gick så småningom. Tunnbindarna flyttade mycket under sillperioden. Salterier och trankokerier byggdes och revs och kunde finnas i flera orter med samma ägare, vilka ibland flyttade sitt folk mellan dem. Den här slakten är ett exempel på detta. Jöran Fredrik arbetade från 1802 vid Grill&Pettersons salterier på Varholmen, medan fadern Nils var bokhållare på dessas trankokeri i Rönnäng. Tunnbindare från Skåne var vanliga uppåt Bohuslän under sillperioden. De kom ofta via Göteborg och hamnade mellan Tjörn och Södra skärgården, ofta flyttande från det ena stället till det andra. Den här yrkeskategorin höll ihop. Yrket gick i familjen. Ibland blev flera söner tunnbindare efter fadern. När man hittar en tunnbindares födelse, finner man många gånger att även fadern hade detta yrke. Jöran Fredrik Lindholm är ett gott exempel på det.

Sammanställning. Mycket förvirrande uppgifter om barnen i olika källor.

m. **Jöran Fredrik** (ofta bara Jöran eller bara Fredrik) **Lindholm**, tunnbindare och timmerman, född 1767 11/10 på Årups gods i Ivetofta sn (L), död 1825 13/4 i Majorna i Göteborg, ej i dödboken (bou 1829:47, Sävedals härad). I mtl mm: 1788 4/4 flyttning från Gbg:s Christine sfs till Tjörn, 1794-95 på Koholmen i Stenkyrka sn, 1797-99 Ekmans salteri på Ängholmen i Öckerö sn, 1800 (db) i Rönnäng, från 1802 Grill&Petterssons salteri på Lilla Bollskär under Varholmen, från 1811 i Majorna.

Gift 1793 8/12 på Koholmen i Stenkyrka sn med

h. **Anna Britta Moquist** (släktnamnet enligt flyttsedel Gbg:s Marieberg sn 1811:119 och bou 1829 ovan), född 1774, okänt var, död 1846 5/3 i Gbg:s Karl Johan sfs, 72 år gammal. Flyttade som änkan Britta med dottern Britta Eleonora till Starrkärr pastorat 1828 29/10 (in- och utfl. I. Karl Johan 1826-69) men har inte följts där. Jfr svågern Berndts änka som också flyttade dit. Anna Britta har tydligen sedan flyttat tillbaka.

s. *Nils Johan*, född 1794 14/11 på Koholmen i Rönnäng (Stenkyrkas fb), troligen följande: sonen död 1803 2/1 i Bovik som "Johan Lindholm", 7 år gammal (=problembarnet, se vidare nedan)

Bovik 1797-1804

s. *Carl Magnus*, född 1796 7/8 i Bovik, död 1800 29/5 i Mölnebo hage i Rönnäng sn, 3 år och 6 mån gammal ("fallit uti en Brunn")

d. ***Britta Eleonora (Britta Nora)***, född 1799 4/6 (flyttattest) eller 13/7 (hfl och db) i Torslanda pastorat (flyttattest – ej i fb för Öckerö eller Torslanda kanske beroende på att man flyttade mellan dessa socknar det året), från Rönnäng till Majorna 1812, till Gbg Christine 1815, gift 1826 24/9 ibm med sockenskomakaren C. M. Andersson, hon död 1868 19/4 i Gbg:s Karl Johan sfs, 68 år, 9 mån och 6 dag gammal (=född 1799 13/7 enligt denna beräkning)

s. ***Carl Magnus***, född 1801 19/11 i Bovik, på utrikes sjöresa vid faderns bou 1829 och hördes aldrig av sedan (enligt olika svenska register)

s. ***Nils Johan***, född säkerligen som son NN 1804 27/6 (i hfl 1803) i Bovik, på utrikes sjöresa vid faderns bou 1829 och hördes aldrig av sedan (enligt olika svenska register)

Varholmen (Lille holmen under Stora Varholmen) 1802-11 (barn i hfl Carl Magnus, Nils Johan, Britta Nora och Benjamin)

d. *Anna Maria*, född 1806 30/10, död liten (ej nämnd sedan), sannolikt 1807 2/2 i Torslanda sn, "3 år och 2 mån gammal", men rätteligen bara 3 månader.

s. *Benjamin*, född 1808 1/1, död 1811 10/1 i Majorna (ej namngiven då), 3 år och 10 mån gammal

Majorna från 1811 (barn vid flyttningen Nils Johan, Carl Magnus, Benjamin och Britta Nora)

s. ***Carl Johan*** ("*Carl*", "*Jan*"), född 1813 14/1 i Majorna, skomakargesäll hos svågern Andersson (hfl KJ 1829-34) och landtullsvaktmästare i Domkyrkofs, där han var gift och fick tre barn 1836-43

Barn som vad man visste levde vid bouppteckningen 1829 16/6: Jan, Nils Johan, Carl Magnus och Britta Nora (i den ordningen), Britta Nora då g. m. sockenskomakaren C. M. Andersson.

Genom forskningen i olika källor och sammanställning av allt fler pusselbitar under flera varv i registren kan man tolka dem bättre och bättre. Det tar lite tid, men ger en hel del. På detta sätt har så småningom bilden av Jöran Fredriks föräldrar vuxit fram. Det kändes som om han borde vara son till bokhållaren Nils Lindholm i Rönnängs sn, eftersom han själv vistades där en tid omkring sitt giftermål och några år senare, och då Nils son Berndt, född 1770, fick barn med likadana namn som Jöran Fredriks (inte minst namnet Britta Eleonora som i så fall tre av Nils barn benämnde sina). Dessutom var Berndt fadder för J. F:s ena barn i Öckerö sn. Det blev så här (källangivelserna visar var pusselbitarna hittades):

m. ***Nils Lindholm***, tunnbindare/böckare i Årup, Ivetofta sn (mtl 1766-69) och på Gamla Varvet i Gbg (mtl 1770-73), senare bokhållare vid Grill&Petterssons trankokeri vid Mölnebo hage i Rönnäng sn (inflyttad 1776 13/5 med en summarisk remsa som attest), född cirka 1741, död 1812 6/3 i Rönnäng sn, 71 år gammal

Gift före 1767 med

h. I **Hanna/Anna/Johanna NN**, född cirka 1735 (hfl och db), död 1773 4/4 i Gbg:s Karl Johan sfs, 38 år gammal, i sviterna efter en svår förlossning

s. *Jöran Fredrik*, tunnbindare på Tjörn, i Bovik och Majorna, född 1767 11/10 på Årups gods i Ivetofta sn (L), död 1825 13/4 i Majorna i Gbg, (ej i db - bou 1829:47, Sävedals härad). Se mer ovan.

s. *Berndt*, tunnbindare och arbetskarl, född 1770 15/1 i Gbg:s Karl Johan sfs, från Klädesholmen till Gbg 1814, död 1828 24/4 vid Gamla Varvet ibm, 58 år gammal, (gift 1796 24/2 på Klädesholmen med Gertrud Jonsdotter född 1767, som med dottern Britta Eleonora född 1797 23/8 flyttade till Starrkärr pastorat - attest (tillfällighetsfynd, jfr Jöran Fredriks änka) 1828, bild 5670 i AD). Har ej följts vidare där men finns inte med i Gbg:s olika db-register.

d. *Ingrid/Inger*, född 1770 16/1 (!), tvilling med Berndt men född senare, tydligen efter midnatt), gift 1794 21/10 (samma dag som systemen Anna) i Stenkyrka sn med bokhållaren Nils Jonsson

s. *NN* dödfödd 1773 14/3 i Gbg:s Karl Johan sfs

Gift II 1773 10/10 i Gbg:s Domkyrkofs med dåvarande pigan

h. II **Britta Persdotter Hedman**, född 1737 (hfl, som ibland har 1741 som födelseår), om som änka från Majorna till Christine sfs 1813. År 1828 29/10 med styvdottern Britta Eleonora född 1799 till Starrkärrs pastorat men snart tillbaka (utfl. i. Karl Johan – jfr Berndt Lindholm ovan) död 1829 29/3 (hfl – ej med i db för KJ men finns i Gbg:s Christine sfs), 92 år gammal.

d. *Anna*, född 1774 19/8 i Gbg:s Domkyrkofs, gift 1794 21/10 (samma dag som systemen Ingrid) i Stenkyrka sn med kofferdikaptenen Christoffer Wulf, som änka boende i Göteborg

d. *Elisabeth*, född 1779 18/3 i Stenkyrka sn, gift 1798 1/3 i Rönnäng sn med tunnbindaren Christoffer Dahlgren

s. *Jöns*, född 1782 6/4 i Stenkyrka sn, bokhållare efter fadern, gift med Greta Hansdotter från Morlanda

Så till problemet: barnen som överlevde till vuxen ålder i fetstil. Son Nils Johan 1794 säkert den Johan som dog 1803 2/1, 7 år gammal. Borde då ha varit 9 år. Men dödsfallet mellan Carl Magnus 1801 och andre Nils Johan 1804 stämmer perfekt, även om redan hfl 1800-02 har Nils Johan d. ä. som död. Andre Carl Magnus stämmer också med att han föddes som förste son efter att den förste Carl Magnus dött. "Britta Nora" död 1807 2/2, 3 år och 2 mån gammal, i Torslanda sn (ej i fb Öckerö eller Torslanda kring december 1803) kan inte ha rätt namn, då den äldre Britta Nora född 1799 överlevde och det inte fanns anledning att ha två med det ovanliga namnet. Även födelsedatum enligt åldern vid dödsfallet är fel, då man inte kan ha fått barn redan ett halvår efter det förra (NN/Nils Johan II). Säkerligen fel på alla sätt om åldern är rätt angiven. Men jag kan våga mig på en gissning: det kan syfta på Anna Maria och att det var fel med 3 år och 2 månader. Om det bara var 3 månader skulle det stämma perfekt med detta. Därför har barnlängden ovan hyfsats enligt detta resonemang och ser då riktigt bra ut.



Johanna Andersdotter, ogift piga född 1768, död 1809 13/3, 48 år gammal (=rätteligen 41 år gammal eller född 1760):

Död i "Ökerö Skjutkjärr". I hfl 1800-02 finns hon hos Andreas Utbult i Öckerö Sörgård, men flyttad till "Skutkjär Ökerö". Skutskär motsvarade nuvarande hamnen med gamla namn som Skutskärs brygga och Skutskärs bôle utanför. Nämns i mtl först från 1802 (daterad 14/1) och kan inte hittas i socknen året innan. När hon flyttade till Skutskär var det till fiskaren Sven Jeansson (Johansson) ohh Börta Larsdotter som tydligen bodde där, under Öckerö Sörgård. Ej i flyttningslängderna eller bland attesterna (inte heller under namnet Anna).

Blir nog svår att spåra, då det inte finns något bestämt att gå på. I hfl ser det ut som om hon kunde hetat Johanna Christina Holm, då en sådan under en tid (hfl 1802-07) tjänade hos Andreas Utbult och år 1800 hade kommit från Kalven och mellanlandat hos Sven Jeansson. Hos Utbult står det bara Johanna Andersdotter, född 1768. I nästa hfl (1808-13) nämns ingen Johanna Holm ö.h.t. Tyvärr leder inte detta till något bestämt: inget i register för Göteborg eller i släktnamnsregister för Gbg och Bohus län. Visserligen finns Johanna Christina Holm med i inflyttningslängden för Öckerö sn 1799 17/8 från Gbg (kom till "Utbult på Kalven"), men staden är ju redan kontrollerad. Det står där att denna piga kom från Marstrand 1792 till Gbg. I hfl för Marstrand sägs hon 1790 bara vara 11 år gammal, så det kan inte vara hon. I födelseboken för Domkyrkofs 1768 finns hon inte med och inte heller i de andra församlingarna.

HK-20

Johanna Olsdotter, död 1808 23/4.

Min ana. Se utdrag ur Holger nedan.

---

1 **Anna Catharina Christensdotter**, född 1786-02-16 i Mellan Buslätt, Forshälla sn (O), död 1843-12-30 i Hult, Hönö, Öckerö sn (O).

[ [Far 2](#) ] [ [Mor 3](#) ]

Gift 1806-01-05 i Öckerö sn (O) med  
**Olof Larsson**, född 1783-12-01 i Heden, Hönö, Öckerö sn (O),  
död 1830-05-26 i Heden, Hönö, Öckerö sn (O). Lots och fiskare  
i Kalven och Heden, Öckerö sn (O).

Barn:

\* **Karin Olsdotter**, född 1806-01-02 i Heden, Hönö, Öckerö sn (O),  
död 1806-01-02 i Heden, Hönö, Öckerö sn (O).

\* **Olena Olsdotter**, född 1806-01-02 i Heden, Hönö, Öckerö sn (O),  
död 1806-01-02 i Heden, Hönö, Öckerö sn (O).

\* **Olaus Olsson**, född 1806-12-16 i Kalven, Öckerö sn (O). Lots.

\* **Erik Olsson**, född 1810 i Kalven, Öckerö sn (O), död 1812-07-24  
i Kalven, Öckerö sn (O).

\* **Carl Olsson**, född 1813-01-31 i Kalven, Öckerö sn (O), död 1838-07-27  
i Hönö, Öckerö sn (O). Lots i Hönö.

\* **Johan Fredrik Olsson**, född 1817-08-01 i Varholmen, Torslanda sn (O).  
Lots i Hönö Heden.

\* **Beata Olsdotter**, född 1822-11-10 i Kalven, Öckerö sn (O),  
död 1894-01-25 i Hult, Hönö, Öckerö sn (O) (av ålderdom).

Gift 1842-12-06 i Öckerö sn (O) med  
**Carl Andersson**, född 1818-06-20 i Hult, Hönö, Öckerö sn (O),  
död 1874-12-20 i Hult, Hönö, Öckerö sn (O) (av smittkoppor). Mästerlots  
i Hult, Hönö, Öckerö sn (O).

\* **Lars Edvard Olsson**, född 1826-06-30 i Kalven, Öckerö sn (O). Lots.

---

\*\*\* Generation I \*\*\*

f

2 **Christen Andersson**, född 1749-03-17 i Skådet, Harska, Håby sn (O),  
död 1817-07-22 i Kalven, Öckerö sn (O).

[ [Far 4](#) ] [ [Mor 5](#) ] [ [Maka 3](#) ] [ [Proband 1](#) ]

Gift 1772-12-13 i Forshälla sn (O) med  
**Anna Mattisdotter**, född 1730, död 1779-11-24 i Lilla Bratteröd,  
 Forshälla sn (O).

Gift 1781-01-14 i Forshälla sn (O) med nästa ana

Barn i andra giftet:

\* **Olof Christensson**, född 1781-07-05 i Mellan Buslätt, Forshälla sn (O),  
 död 1842-05-07 i Kalven, Öckerö sn (O).

\* **Anna Catharina Christensdotter**, född 1786-02-16, se ana [1](#).

\* **Anna Christensdotter**, född 1790-10-01 i Holmen, Forshälla sn (O).

\* **Annika Christensdotter**, född 1793-07-27 i Holmen, Forshälla sn (O).

\* **Anders Christensson**, född 1793-07-27 i Holmen, Forshälla sn (O).

\* **Helena Christensdotter**, född 1797-09-15 i Holmen, Forshälla sn (O).

m

3 **Johanna Olsdotter**, född 1758-12-10 i Mellan Buslätt, Forshälla sn (O),  
 död 1808-04-23 i Kalven, Öckerö sn (O).

[ [Far 6](#) ] [ [Mor 7](#) ] [ [Make 2](#) ] [ [Proband 1](#) ]

Gift 1781-01-14 i Forshälla sn (O) med föregående ana

---

\*\*\* Generation II \*\*\*

ff

4 **Anders Christensson**, född 1711, död 1786-12-19 (begravd 1787-02-25)  
 i Gateträdet, Håby sn (O). Torpare.

[ [Maka 5](#) ] [ [Son 2](#) ]

Gift 1745-12-29 i Svarteborg sn (O) med nästa ana

Gift 1777-06-13 i Håby sn (O) med

**Börta Persdotter**, född 1734, död 1782-06-08 i Skådet, Skådene,  
 Håby sn (O) (av håll och styng).

Barn i första giftet:

\* **Christina Andersdotter**, född 1746-10-24 i Kollebacken, Bräcke,  
 Svarteborg sn (O), död 1790-03-20 i Holmens hed, Håby sn (O),  
 (av hetsig sjuka).

\* **Christen Andersson**, född 1749-03-17, se ana [2](#).

\* **Anders Andersson**, född 1751-10-09 i Skådet, Harska, Håby sn (O),  
död 1772-05-17 i Kasa, Låghem, Svarteberg sn (O) (av håll och styng).

Barn i andra giftet:

\* **Johan Andersson**, född 1778-07-10 i Skådet, Skådene, Håby sn (O).

fm

5 **Johanna Persdotter**, född 1709, död 1770-07-24 i Kasa, Låghem,  
Svarteberg sn (O) (av modersjuka).

[ [Make 4](#) ] [ [Son 2](#) ]

Gift 1745-12-29 i Svarteberg sn (O) med föregående ana

mf

6 **Olof Christoffersson**, född 1711, död (begravd 1779-06-07)  
i Ryssås under Nordre Rössebyn, Forshälla sn (O). Bonde i Mellan Buslätt,  
Forshälla sn (O).

[ [Maka 7](#) ] [ [Dotter 3](#) ]

Gift 1741-01-06 i Resteröd sn (O) med

**Johanna Olsdotter**, född 1709-08-23 i Tolleröd, Resteröd sn (O),  
död 1756-05-06 i Ulvesund, Resteröd sn (O) (av kvinnosvaghet).

Gift 1757-06-01 i Forshälla sn (O) med nästa ana

Barn i första giftet:

\* **Nils Olsson**, född 1742 i Ulvesund, Resteröd sn (O).

\* **Torsten Olsson**, född 1745-05-04 i Ulvesund, Resteröd sn (O).

Barn i andra giftet:

\* **Johanna Olsdotter**, född 1758-12-10, se ana [3](#).

\* **Catharina Olsdotter**, född 1761 i Buslätt, Forshälla sn (O).

\* **Christian Olsson**, född 1763-03-06 i Buslätt, Forshälla sn (O).

\* **Jonas Olsson**, född 1765-04-16 i Buslätt, Forshälla sn (O).

mm

7 **Catharina Olsdotter**, född 1733 i Buslätt, Forshälla sn (O),  
död 1797-03-11 i Källarebråten under Hova Mellangård, Forshälla sn (O),  
(av bröstfeber).

[ [Far 14](#) ] [ [Mor 15](#) ] [ [Make 6](#) ] [ [Dotter 3](#) ]

Gift 1757-06-01 i Forshälla sn (O) med föregående ana

Gift 1782-05-26 i Forshälla sn (O) med  
**Olof Eriksson Rör**, född 1719, död 1796-05-21  
 i Källarebråten under Hova Mellangård, Forshälla sn (O) (av lungshot).  
 Rotebåtsman.

---

\*\*\* Generation III \*\*\*

mmf

14 **Olof Jönsson Hagman**, född 1708, död 1780-01-24 i Mellan Buslätt,  
 Forshälla sn (O). Skräddare i Mellan Buslätt, Forshälla sn (O).  
 [ [Maka 15](#) ] [ [Dotter 7](#) ]

Gift 1733-05-16 i Forshälla sn (O) med nästa ana

Gift 1748-02-26 i Forshälla sn (O) med  
**Karin Nilsson**, född 1723-11-03 i Västerby, Forshälla sn (O),  
 död 1776-02-21 i Källarebråten under Hova Mellangård, Forshälla sn (O),  
 (av hosta).

Gift 1776-12-29 i Forshälla sn (O) med  
**Britta Germundsdotter**, född 1745, död 1820-06-01 i Röd,  
 Forshälla sn (O) (av ålderdom).

Barn i första giftet:

- \* **Catharina Olsson**, född 1733, se ana [7](#).
- \* **Johannes Olsson**, född 1735-10-03 i Mellan Buslätt, Forshälla sn (O).
- \* **Isak Olsson**, född 1738-02-03 i Mellan Buslätt, Forshälla sn (O).
- \* **Jacob Olsson**, född 1741-09-04 i Mellan Buslätt, Forshälla sn (O).

Barn i andra giftet:

- \* **Jöns Olsson**, född 1749-01-03 i Buslätt, Forshälla sn (O).
- \* **Nils Olsson**, född 1751-09-22 i Buslätt, Forshälla sn (O).
- \* **Abraham Olsson**, född 1754-01-29 i Buslätt, Forshälla sn (O).
- \* **NN Olsson**, född 1756-09-16 i Buslätt, Forshälla sn (O),  
 död 1756-09-16 i Buslätt, Forshälla sn (O).
- \* **Agneta Olsson**, född 1758-01-11 i Buslätt, Forshälla sn (O),  
 död 1758-01-29 i Buslätt, Forshälla sn (O) (av koppor).

\* **Anders Olsson**, född 1758-01-11 i Buslätt, Forshälla sn (O).

\* **Börta Olsdotter**, född 1761-10-06 i Buslätt, Forshälla sn (O).

\* **Petter Olsson**, född 1764-01-25 i Buslätt, Forshälla sn (O).

Barn i tredje giftet:

\* **Tobias Olsson**, född 1778-03-08 i Källarebråten, Forshälla sn (O),  
död 1780-01-24 i Källarebråten, Forshälla sn (O).

mmm

15 **Agneta Larsdotter**, född 1711-08-08 i Solum, Forshälla sn (O), död 1747  
i Mellan Buslätt, Forshälla sn (O).

[ [Far 30](#) ] [ [Mor 31](#) ] [ [Make 14](#) ] [ [Dotter 7](#) ]

Gift 1733-05-16 i Forshälla sn (O) med föregående ana

---

\*\*\* Generation IV \*\*\*

mmmf

30 **Lars Nilsson**, född 1677 i Buslätt, Forshälla sn (O), död 1728-09-16  
i Buslätt, Forshälla sn (O). Bonde i Buslätt, Forshälla sn (O).

[ [Maka 31](#) ] [ [Dotter 15](#) ]

Gift 1703-04-12 i Forshälla sn (O) med nästa ana

Barn:

\* **Isak Larsson**, född 1704-01-23 i Buslätt, Forshälla sn (O),  
död 1724-01-12 i Buslätt.

\* **Jon Larsson**, född 1706-12-01 i Solum, Forshälla sn (O), död 1729-01-18  
i Buslätt, Forshälla sn (O).

\* **Helga Larsdotter**, född 1709-10-20 i Solum, Forshälla sn (O).

\* **Agneta Larsdotter**, född 1711-08-08, se ana [15](#).

\* **Elin Larsdotter**, född 1714-02-09 i Solum, Forshälla sn (O).

\* **Anna Larsdotter**, född 1717-04-29 i Solum, Forshälla sn (O).

\* **Per Larsson**, född 1719 i Buslätt, Forshälla sn (O), död 1803.

mmmm

31 **Olova Persdotter**, död 1732 i Buslätt, Forshälla sn (O).

[ [Make 30](#) ] [ [Dotter 15](#) ]

Gift 1703-04-12 i Forshälla sn (O) med föregående ana

---

*Forskare:*

© Henrik Karlsson. Adress: Villagatan 9, 432 44 Varberg, Sverige. Telefon: 0340/611185

Denna sida är skapad med datorprogrammet [Holger8](#) 2020-09-14

**Johanna, piga hos Anders Svensson**, död 18060604, 24 år gammal.

Kan inte hittas i hfl, mtl 1806 eller flyttattester. En piga Anna Persdotter på Kalven dog enligt hfl 1802-07. Hon tjänade hos Anders Svensson och finns inte med i dödboken under detta namn. En Johanna kallades ibland Anna. Men ingen ifl-attest finns i registret under Anna Persdotter, född ungefär 1782. Kanske hon kom till Kalven vid den allmänna flyttningsdagen om våren och inte hunnit visa upp sin sedel för prästen, och mtl skrevs ju inte förrän vid årsskiftet efter den förmodade inflyttningen och dödsfallet.

HK 2020



**Johannes Blomstedt, död 1809 17/2, 3 år och 2 månader gammal.**

Om denna familj kan läsas i utredningen om Kerselius. Olof Blomstedt gifte sig 1804 30/9. Första barnet **föddes** redan **1804 6/12** och kallades i fb Johannes. Nästa barn där var Catharina, född på julafton 1807. I hfl kallas barnet fött 1804 *Andreas*. Det kan bara vara så att hfl har fel namn. Både fb och db stämmer vad gäller namnet Johannes. Men prästen har räknat fel på ett år: han borde ha dött 4 år och 2 månader gammal.

HK 2020

**Johannes Johannesson i Hult**, död 18050626, 1 mån och 19 dagar gammal (=född 18050507)

Ej i Öckerö sn:s födelsebok enligt detta. Enligt db och hfl var föräldrarna Johannes Hansson och Christina Johannesdotter. Om man använder Hans och Johannes som synonymer, får vi att Johannes Hansson inflyttade 1805:503, närmast från Tegneby, och var född i Röra på Orust 1776 26/11. Christina var säkerligen den som inflyttade 1801:299 till Hönö efter några år i Torsby, född 1776 i Resteröd. Johannes uttogs till lantvärnet 1808, varför även attesten 1808:118 är av intresse. Den visar sig gälla just honom och var bara en födelseattest, säkerligen inför militärtjänstgöringen. Det är där man får uppgifterna ovan (+född i torpet Kanebol iRöra).

Men Hans och Johannes som synonymer går det att hitta mer: paret gifte sig inte förrän 1806 30/1. Sonen **Johannes föddes 1805 17/5**, så åldern i db är nästan rätt. En son föddes även 1807 (hfl): Hans. Han fick alltså samma namn som den som dött, men i annan form.

HK 2020

**Johannes Mattiasson på Hyppeln**, död 1813 i maj, 62 år gammal, i så fall född 1751. I hfl född 1752 i sept.

Johannes ej född i socknen, men gift där 1788 med Malena Andersdotter från Hyppeln, enligt mtl dotter till Anders Börgesson. De hade barnen Andreas, Olena och tvillingarna Mårten och Anders.

I mtl hittar man Johannes med föräldrarna Mattis och Elin under många år. Han försörjde dem.

**Fadern Mattias Svensson** dog 1778 29/1, 57 år gammal (alltså född 1721). **Modern Elin** nämns t.o.m. mtl 1798, men har inte kunnat hittas i dödboken<sup>3</sup>.

Det finns ingen inflyttningsattest som verkar höra till Johannes eller hans föräldrar. I ett försök att se om de kom från Inland genomsöktes mtl för 1774: familjen nämns inte på Hyppeln förrän från mtl 1775. Småningom blir det napp på Grinnan under Höga i Torsby sn. Där bodde då allmosehjonet Mattis Svensson med sonen Johannes Mattisson inhyses, försörjande föräldrarna. År 1775 har det blivit dubbelbeskattning, då de är med både i Torsby och Öckerö, men 1776 är Grinnan obesutten.

De bodde på Grinnan åtminstone från 1760, men 1752-55 eller längre inhyses i Glosed Östergård. Mattis skrivs ibland som krympling. I mtl 1748 ses ingen Mattis Svensson. I Riksgäldens längder över änkor och hustrur som inte beskattades nämns "Mattis Svenssons hustru" 1750 och 1751. Kanske de gifte sig 1748/49. I födelseboken som börjar 1760 har dottern Börta kommit med 1762 11/6 (nämnd på Hyppeln t. ex. i mtl 1786 som syster till Johannes). Hemorten var "vid Höga", alltså Grinnan. Som faddrar hade de då Maret Svendsdotter vid Flateby (bb) och Olof Svensson på Bräcke, kanske syskon till Mattias. Hustrurnas namn är ej medtagna i fb då.

Johannes Mattiasson var då född i Torsby socken, säkerligen i **Glosed Östergård**, där familjen var skriven hans födelseår (från mtl 1752, 1751 saknas) och högst sannolikt 1751 eller 1752.

HK 2020

---

<sup>3</sup> Efter detta fann Rolf Nilsson att änkan Elin dog på Knippla 1798, enligt dödboken 17/12, 77 år gammal. I Daniel Franssons bok om Knippla skriver han att Mattias och Elin kom från Brattön till Torsby. När jag kontrollerar detta visar det sig svårt, för att inte säga omöjligt, att hitta Mattias där. Han nämns inte i mtl 1748 eller tidigare (inte heller i Riksgälden), och det finns ingen Sven på Brattön åren omkring 1721 när Mattias enligt åldern vid dödsfallet bör ha varit född. Fb för Solberga fattas 1747-50, men vigselböckerna finns, och där ses de inte. Elin kan ha varit född i Vitsten Västergård 1723, dpt 13/10. Hon står i mtl 1748 som ogift jämte brodern Mattis Jonsson. Bou efter fadern Jon Mattisson finns inte. Elin nämns inte i vigselboken 1747-50. Man kan undra varifrån DF:s uppgift om Brattön kommer. Möjligen från domböckerna, eller intervju med ättling. Om brodern Andreas Mattisson också blev gift på Hyppeln, skall han enligt hfl ha varit född i november 1761 när familjen bodde i Torsby. Men fb börjar 1760, och han är inte med där. Andreas dog i hfl 1808-13, och det visar sig via mtl att det var 1811. Men han är inte med i db, så det går inte att få ett alternativ till födelseår. Mattis Svensson nämns aldrig på Brattön i mtl. Kanske han inte skrevs i mtl pga att han var krympling, men senare var han med i alla fall med den anm i marginalen. Och det föddes inte någon Mattis Svensson på Brattön. Om det var Elin som 1748 nämns som ogift i Vitsten som Mattis gifte sig med borde det kommit med i vigselboken för hennes hemsocken.

**Johannes Nilsson Öberg**, död 1801 9/4, 34, år gammal. Gift 1789 1/1 med Karin Svensdotter på Kalven.

Enligt dödboken skulle han alltså vara född 1767, men i hfl 1800-07 står det 1759. Vid vigseln står han som enrulleringskarl. Hustrun var dotter till lotsen Sven Andersson på Kalven. I mtl nämns Johannes 1789, men inte 1788. Det finns en ifl-attest 1781:118 som handlar om drängen Johan Nilsson, **född 1759** i Vrångstad i Bottna sn i Kville härad. Han flyttade det året till Hönö i Öckerö sn. Det står tillskrivet: "till Sören Andersson i Röd, Hönö". Han nämns där också i mtl 1782, men inte 1783. Det finns en ogift tunnbindargesäll Johannes på Kalven 1788 (ej 1789) och några år innan, men det är svårt att bevisa att det var han som sadlade om och enrullerades. Hur som helst fattas Johannes några år i mtl som skulle kunna knyta samman de här omnämningarna. Namnet Öberg kan ha antagits vid enrulleringen.

I fb för barnen 1789, -92 och -95 finns inget intressant om faddrar. I hfl 1800-02 står födelseåret 1759 och död 1801. I lotsrullan 1788: 28 år och fullmakt 1790 19/1. Sedan finns ingen rulla under hans livstid. I källorna kallas han omväxlande Johan och Johannes. I Bottna sn har kyrkoarkivet brunnit. Någon Nils i Vrångstad nämner inte mtl 1760 (=1759), Johans födelseår. Inte heller nämns han eller fadern i mtl 1782 (=1781) innan han gav sig av till södra Bohuslän.

Här är det alltså så som så många gånger att födelseorten nämns i flyttsedeln, ibland mycket exakt, men att det vid kontroll inte visar sig stämma alls. Inte ens i hela pastoratet kan många av dem återfinnas. Man kan undra varför prästerna skrev så.

Men det är mycket som talar för att det är denne 1781 inflyttade Johan Nilsson, född 1759, som är "vår" Johannes Öberg. Och det visar att åldern vid dödsfallet är alldeles fel: om det var rätt skulle han ha gift sig vid 14 års ålder.

**Johannes Olofsson**, dräng på Rörö, död 1812 5/7, 48 år gammal (=född cirka 1764):

Något måste vara fel här. I hfl 1808-13 finns ingen som stämmer med denna ålder, bara en Jonas Olofsson, född 1784, och en Johannes Olofsson, född 1783. Båda då "med flottan". Jonas i ifl-atteest 1802, född 1781 i Lundby sn, Vgtl. Ingen attest på Johannes. Ingen dräng Johannes på Rörö i mtl 1812.

HK-20

### **Johannes Olsson från Björlanda.**

Från Björlanda vid vigseln. Inget i fråga om faddrar eller bou (1810:88) som säger något närmare. Återstår mtl. Johannes nämns i Öckerö sn fr.o.m. 1780. I mtl 1779 finns 4 Johannes Olsson i Björlanda sn. Den ende av dem som är borta ur mtl 1780 är sonen till Olof Sörensson i Björlanda Mellangård. Det skulle stämma med orten Björlanda vid vigseln, om man med det menade gården och inte socknen.

För att kontrollera ytterligare får vi se på när Olof Sörensson gifte sig mm. Bou efter honom finns inte. Johannes skall enligt hfl ha varit född 1757 och enligt åldern vid dödsfallet 1756. Enligt mtl gifte sig Olof Sörensson med Maria Jonasdotter från Storegården mellan 1755 3/10 och 1756 4/10. Äldsta barnet var Johanna, som verkar ha varit född senast 1756. Johannes uppnådde skatteåldern (15 år) i mtl 1772 (1771 31/10), men blev befriad då han var klen och sjuklig. Det stämmer bra med födelseåret 1757, i så fall sent det året med tanke på systemen Johanna och föräldrarnas vigselår. Året 1757 kan också ses som ytterligare ett indicium på att Johannes på Hyppeln (sedan Knippla) kom från denna gård i Björlanda sn.

Johannes Olsson får enligt ovan åsättas födelseåret **1757** (inte 1756) och –orten **Björlanda Mellangård**.

Vad säger då Daniel Fransson? Jag tittade inte på detta innan för att se hur min metod fungerar. Jo, DF har en del att meddela. Johannes var äldre bror till Sören Olsson som också kom till Knippla (liksom Johannes via Hyppeln). Johannes födelseår sätter DF till 1756, säkerligen enligt åldern vid dödsfallet, men jag vill ändå i likhet med hfl ha det till 1757. Men DF och jag har samma födelseort. Sören har fått ett exakt födelsedatum av DF, troligen från prästens beräkning av åldern i dödboken.

**Johannes Svensson, dräng, död 18060812, 19 år gammal (=född 1787)**

Nämns inte i hfl 1802-07 eller i mtl 1806 (=Hälsö med salterier). Han står i dödboken som förolyckad, liksom två andra från Hälsö samma dag. Men om man tittar i nämnda hfl ser man en dräng Anders Larsson som står som förolyckad, och ingen annan på Hälsö. Kan det vara så att prästen har förväxlat Anders Larsson med en Johannes Svensson? Anders Larsson står som född 1785 och drunknad 1806 (ändrat och är 1806 med precis samma stil som 6:an vid en av de andra två och på flera andra ställen i hfl). Någon övertygande ifl-attest för en Johannes Svensson eller Anders Larsson finns inte.

Förslag till dödboken: Anders Larsson, född 1785. Men detta är en något halsbrytande analys och skulle behöva något bevis, kanske i domboken om drunkningarna. Någon bou finns inte.

HK 2020

**Johannes, son till kyparen Petter Sjölander i Bovik**, död 1806 17/2, 2 månader gammal (=född 1705 i mitten av december). Ej nämnd i hfl ö. h. t.

Här får man ta till funderingar på hur det gick till vid kyrkobokföring (som gång på gång visat sig vara högst ungefärlig), biologiska faktorer och hur lätt det kunde bli misstag. Jag vill kalla det *positivt* kreativt tänkande.

Familjen kom 1803 från Majorna (attest 1803:396) och hade med sig flera barn. I Öckerö sn föddes Johan Fredrik 1804 13/7, Johannes 1806 15/11, Petter samma datum (i hfl född 1807), i hfl 1808-13 död (ej med i fb), och Anna Kajsa 1809.

Kyrkboken fördes de åren med mycket vacker stil. Det är helt tydligt att någon skrivit rent en kladd eller skrivit ordnat och i lugn och ro i slutet av året eller under året efter. **Johannes och Petter var tvillingar, födda 1806 15/11**. Johannes kom aldrig med i hfl, och Petter förklarades i hfl 1808-13 som död men hamnade inte i db.

Slutsatsen blir att det döda problembarnet Johannes inte föddes i december 1805, utan var den ena tvillingen. Det går att förklara att han till synes dog före födelsen. Man har helt enkelt tagit fel på året när han dog (i samband med att kladdlappen från begravningen inte hade ett årtal utan bara månad och dag). **Han dog 1807 17/2**, och var då ungefär 2 månader gammal, egentligen 3.



**Jonas Skutevik på Kalven, rotebåtsman, död 1812 7/11.**

Enligt hfl född 1757. I bm-rullorna Jonas Olofsson Skutevik, antagen 1789. DF har skrivit om honom också: hustrun Helena Bengtsdotter kom från Säve sn. De gifte sig 1791 och bodde först på Björkö. Paret flyttade till Fässberg sn 1795. De återfinns där som torpare under Balltorp i 9 år, till 1805. Sedan åter till Öckerö sn.

I ifl-attesten 1805:502 (Jonas Olofsson, dräng och rotebåtsman) får vi hans födelseort: **Nybygget i Finnekumla sn** i Gällstads pastorat (Kinds härad). Han flyttade därifrån 1784 till Göteborg och 1786 till Torslanda pastorat. På baksidan av sedeln nämns detta med Fässberg.

I Finnekumla hittas han i fb **1756 20/11** som son till Olof Jonsson ohh Kerstin Persdotter. Olof dog tidigt, redan 1765, varefter modern gifte om sig med en Anders Andersson och fick några barn med honom. I bou efter A. A. nämns inte barnen från Kerstins första gifte. Det går inte heller att hitta Jonas i mtl 1772-79. Men vi kan vara säkra på att det är rätt, när allt annat stämmer.

**Jöns Bengtsson, dräng**, död 1802 4/3, 20 år gammal.

Här finns två möjliga attester; 1797:158 (Johannes Bengtsson) och 1797:186 (Jöns Bengtsson). Om den förste av dessa står det på attesten att han var hos Tönnes Olsson på Kalven. I hfl 1800-02 heter det att ha drunknade 1801 6/3, så då kan det inte vara han.

Den andre med exakt namn hade en attest från 1795 14/10 med flera delar. Han sägs ha varit född i Lindberg(a) och nu 20 år gammal. Till Partille kom han 1794 och därifrån efter ett år till Askim. Denna församling lämnade han efter två år, alltså 1797 (23/10) till Kalvsund. Det står då på attesten att han kom till Lukas Larsson i Skarvik. Och där finner man honom i hfl 1800-02. Sedan går det att följa honom via hfl-registret så här: från Björkö Västergård (troligen Skarvik som låg under denna gård) till Öckerö Norgård 1800 och samma år via Rörö (hos Erik Andersson) till Kalven. En mycket rörlig person med så många flyttningar på ett år.

I hfl står det hela tiden att han var född 1775. Enligt åldern vid dödsfallet skulle han ha varit född 1782, men "20 år" där kan ju ha betytt 20-årsåldern. **Lindberg** i Himle härad i Halland är en av fem församlingar i ett pastorat. Den ende Jöns Bengtsson i pastoratet som föddes 1774-76 var den som var son till rotebåtsmannen Bengt Åsberg ohh Anna Petersdotter i **båtsmanstorpet under Gunnestorp 3** och **född 1776 25/10**. Paret vigdes 1767 18/1 i Lindberg sn. Det finns inga källor i Lindberg som kan bevisa sambandet, men det mesta stämmer ju ändå. Bengt antogs 1740 och fick avsked 1784, samt dog efter 1788. Någon bou är inte bevarad. I mtl nämns ingen son Jöns, men någon sådan son hittas inte heller som död 1776-94.

HK 2020

Jöns Olsson Gullberg från Karingön död 1808 23/5 62 år gammal (ihjälfrusen):

I Gbg o Bohl släktnamnsregister hittas han som far till Abraham, född 1791 25/10 i Morlanda sn. Där står hänvisning till Gillberg. Under Jöns Olsson Gillberg hittar man datum för vigsel 1787 12/10 i Morlanda sn och fler barn, födda där fram till 1791. I hfl för Karingön 1806-08 heter han (rätteligen) Gullberg och står som 60 år gammal och struken som död. Hustrun Anna Gunnarsdotter var 50 år, och de hade en son Gunnar kvar hemma.

I Rolf Berlins register över Morlanda och fiskelägena hittar man Jöns Olson under fiskeläget Gullberg, varav namnet: son till Olof Rearsson ohh Maren Jönsdotter och född 1749 18/7. Det har alltså blivit några års fel i hfl. I registret står att han dog 1808 och var skriven på Karingön (som utsöndrats från Morlanda och i nutid återgått dit).

Här skulle Rolf Berlin kunna få dödsdatum och -ort och komplettera registret med. Jag känner honom och kan lämna det.

HK-20

**Karin Andersdotter i Björkö Västergård**, död 1828 18/2, 75 år gammal (=född 1753). I hfl född 1752. Gift 1779 30/5 med **Engelbrekt Olsson**. Han var enligt hfl lika gammal. Ingen av dem född i socknen. Hans attest finns bevarad; 1773:15. Där står att han var född 1752 i Romelanda sn och nu hade vistats i Ytterby sn i 2 år. Jag har dock inte hittat honom i mtl för de två socknarna (och Kareby) under ett par år han borde ha varit mantalsskriven där. Kyrkböckerna för Romelanda finns inte för hans födelsetid, och bou ger inget. I flyttbeviset sägs han tjäna hos änkan Börta Bryngelsdotter på Heden och ses där som dräng. Hon var gift med en Nils Engelbrektsson. I mitt för Engelbrekt Olsson resultatlösa letande i Ytterbys mtl gjorde jag ett fynd som i viss mån kan kompensera detta. I Hälltorp levde under 1750-70-talen en Engelbrekt Engelbrektsson som visade sig ha många barn, bl. a. söner Nils, Erik och Olof. Tre sådana kom till Öckerö socken, och det är så gott som helt säkert att de var från Hälltorp.

Via faddrarna som alla undersökts har det inte gått att finna något gemensamt, varken för Engelbrekt eller Karin. En fadder var lotsen Anders Olsson Trapp, vilkens hustru hette Anna Andersdotter. I hennes attest står att hon var född 1752 i Gamla Lödöse i Ale härad (=Sankt Peder). Men hon är inte med i födelseboken, inte heller Karin. Engelbrekt verkar ha varit salteriägare.

Deras härkomst förblir t.v. en gåta.

**Karin Eriksdotter på Knippla** står som död 18271014, men det avser maken Sven Andersson Wikströms andra hustru, Olena Andersdotter.

Denna familj är i hfl och andra kyrkböcker mycket rörig och svår att få grepp om. Men Daniel Fransson kommer till hjälp med sin bok om Knippla, där vi kan hämta en hel del.

**Sven Andersson Vikström** uppges av DF vara född 1767 17/12 i **Nolvik i Björlanda sn.** Kom till Knippla 1798. Jag vet inte hur han kommit fram till födelsedatum och -ort så exakt. Troligen har han hittat lappen bland flyttningsattesterna för 1771 som säger att gossen Sven Andersson var född där, men **1771 17/12** och inte 1767 17/12 (felskrivning i boken av DF?). I bou efter föräldrarna som jag hittat i Nolvik Östergård 1785 17/6 sägs Sven ha varit 14 år, alltså född 1771, vilket stämmer med ovanstående. Syskonen blev helt föräldralösa 1785 och en del av dem fick bo hos förmyndarna Olof Christoffersson och Olof Sörensson i Björlanda Mellängård (bou och hfl).

Vigseln 1802 är registrerad i Öckerö sn. Hustrun Karin var piga då. DF har fått fram att hon var född 1766 i Majorna och kom som piga från Tjörn till Knippla 1800. Oklart varifrån denna uppgift kommer. Jag har hittat en Karin Eriksdotter som inflyttade 1800 5/10 från Säve pastorat till Anders Matsson på Hyppeln. Hon hade varit i Säve pastorat sedan 1796 31/3, ditkommen från Majorna. Till denna stadsdel kom hon 1791 6/2 från Säve pastorat och skall då ha varit 22 år gammal, alltså född 1769. Alla åldersangivelser vid flyttningarna ger födelseåret 1768-69. År 1769 stämmer med åldern vid dödsfallet. Det blir alltså osäkert var och när Karin föddes. Jag får säga att det är troligare att hon var född på landet (Säve past) och tjänade en tid i staden (Majorna) än tvärtom. Det skulle vara orimligt tidsödande att leta igenom alla mtl och annat för att säkerställa Karins flyttningar ytterligare och ev kunna spåra henne tillbaka till födseln. I hfl för Björlanda 1786-94 hittade jag henne inte.

Paret bodde en tid i Högen i Björlanda sn (i hfl "till Saefwe pastorat"), under vilken sonen Olof föddes men blev ändå döpt i Öckerö sn. **Karin dog i mars 1813** och finns med i dödboken. Datum i mars ej utsatt.

Sven gifte om sig 1814 13/3 med sin piga **Olena Andersdotter**, född **1787 på Klädesholmen**: bör vara den Olena som föddes **10/7** som dotter till Anders Johansson ohh Christina Olsdotter. Det var hon som dog 1827 14/10. Det betyder att det bör vara Olenas namn som står i problemlistan som död 1827 (och med annat vigselår - 1814). Alltså inte Karin Eriksdotter två ggr.

Karin Erikdotter, inhyses änka från Tjörn död 1812:

I flyttningsattesternas register finns hon med under 1812 24/10 (nr 213). Där står det att hon var född 1759 3/9 och hade en son Erik, och en dotter Catharina född 1797 8/5. Attesten uskr 1812 31/5 av pastor A. Bonander. I Tjörns slf:s register över kyrkböckerna hittar man Karin född detta datum i Nedre Bråland i Valla sn som dotter till Erik Jacobsson ohh Börta Andersdotter. Hon gifte sig 1781 4/6 med drängen Anders Olsson från Tångeröd, bodde ett par år i Nedre Bråland, men sedan i Höviksnäs och fick bl.a. sonen Erik 1793 och dottern Catharina 1798 8/5 (=fel år men rätt dag i attesten). Anders dog 1805 2/12. I attesten står det att hon var död (strax före uskr-datum då=31/5) och fick begravas i Torslanda pastorat, vilket alltså enligt Öckerö sn:s dödbok skedde 8/6. Jag hittade henne inte i hfl kring 1812, så hon tog kanske inte ut någon flyttning (attesten bara för begravningen - och hon finns inte med i flyttningsregistren för Tjörn). Inte heller hittade jag någon Erik Andersson född 1793, i Öckerö sn 1812.

I flyttregistret kunde man skriva in en kommentar om henne, att det gällde en begravningsattest. Vet inte varför den dateras så sent som 24/10.

HK-20

**Karin Larsdotter i Gårda**, död 18120509, 62 år gammal. Född 17490427 i Gårda.

G.m. 17680814 Olaus Olsson Hising. Han död 1790 (mtl).

Olaus har jag undersökt tidigare utan resultat. Han kom till socknen i mtl 1766 och var då dräng hos Petter Eriksson Grotte på Grörö. Han var uppe i rätten några ggr men utan att hans födelseort avslöjas. Faddrarna till de nio barnen ger inget (en dotter fick namnet Rika – Ulrika? Fredrika?). Karins födelsedata riktiga. Hon ingår i mina anor som syskon.

HK 2020

**Karin Persdotter**, änka på Rörö, död 1809 3/1, 48 år gammal:

*Gift 1791 27/3 i Öckerö sn* med lotsen, änklungen Erik Andersson (enligt hfl född 1748, förut gift 1777 – utan ifl-attest - med Annika Svensdotter som dog 1790 16/3). Han vid vigsel I från Herrholmen (Härholmen) i Torsby sn. I problemlistan står inget vigselår eller –ort och är därför inte markerat med grönt, men dessa uppgifter är troligen redan noterade.

För Karin exakt födelsedatum i hfl, *1761 25/8*. Det finns en ifl-attest för henne från 1789 25/9, där det heter att hon var från *Kjellseröd (Källseröd) i Västerlanda sn*, men nu kommit via Torsby sn (dit 1779 25/9). I Västerlandas födelsebok hittar man henne på rätt datum och ort. Föräldrarna var Per Persson och Anna Andersdotter.

**Erik Andersson drunknade 1806** (hfl). Ej med i dödboken. Återfanns troligen aldrig. Om man skall nämna ett sannolikt datum, kan det vara 12/8, då tre män från Hälsö drunknade. Det var kanske dåligt väder den dagen. Någon bou finns inte heller. Men han var ju lots! I lotsrullan 1805 sägs han ha varit **född i mars 1748**. Dock sägs inget om födelseorten. Men här får vi också dödsdatum: han **dog 1806 28/3**. Han antogs som lotslärling 1778 20/6.

Erik är inte noterad som problem i dödboksregistret, men bör komma med i det. Det kanske går att få fram hans födelseort och datum: när han gifte sig I 1777 kom han ju från Herrholmen i Torsby. Om man går till hfl för Torsby sn som börjar 1785 (i letandet efter en ev far Anders där) hittar man under Erik Andersson med hustrun Annika Svensdotter änkan Annika Persdotter, 61 år gammal, och därunder Per Andersson, 28 år gammal, med familj. Annika till synes mor till Per och änka efter en Anders. Via geni.com på nätet (sökord Herrholmen Torsby) sägs denne Per Andersson och brodern Erik Andersson dock ha haft modern Karin Persdotter, död 1782 22/8, 67 år, 7 månader och 21 dagar gammal. Var detta fel (som så ofta i geni.com)? Den nämnda Annika Persdotter dog inte förrän 1800 3/3, 80 år gammal. I ett försök att hitta fadern Anders blev det nödvändigt att gå till mtl. Torsbys kyrkböcker finns inte före 1760, och någon bou från Herrholmen fanns inte.

I mtl 1776 sägs invånarna på holmen vara strandsittare. Per Andersson kallas "döv och fånig" (enligt nutida föreställningar betydde fånig då att en döv inte fick samma möjligheter att utvecklas och därför ansågs som mindre vetande). Men han blev ju enligt hfl senare gift och fick barn. I mtl 1780 sägs Per ha modern Karin, och 1771 heter det änkan Karin, sonen Per. Alltså hade geni.com rätt i detta fall! Eriks och Pers mor hette *Karin Persdotter* och dog 1782. Detta bekräftas också i mtl 1782, där hon står med som mor, och 1783 (daterad 1782 13/12) där hon är borta.

För att hitta fadern Anders blev det nödvändigt att leta bakåt. Tyvärr för Karin och mig var hon änka under en mycket lång tid. Hon kunde (via läsandet av serier i mtl för resp. gård och lusläsande av hela socknen det år hon försvann därifrån) följas bakåt från första omnämmandet på Herrholmen 1772 till Maden under Kärrhed, där hon nämns fr.o.m. 1767. Till 1766 (i mtl då sönerna Erik, Olof och Per, samt dottern Karin) bodde man i *Hermansby Sörgård*, från åtminstone 1748. Maken hette *Anders Olsson* och dog 1760 (mtl 1761, daterad 1760 5/11). Han måste ha avlidit före 10/8 det året, då dödboken börjar.

I detta fall ser man att en person (Erik) inte måste ha varit född på den ort han sägs komma från vid vigseln, och att det inte går att lita på en enda källa (här hfl som leder in på den nästan 10 år yngre änkan Annika Persdotter, kanske en syster till Karin Persdotter). Det är viktigt att följa en person genom alla giften. Man kan samla in uppgifter från olika källor. Mtl är nödvändiga, särskilt när kyrkböcker saknas, och ger många uppgifter om barn och flyttningar. Lotsrullor och båtsmansrullor kan ge födelse- och dödsdata som inte framkommer på andra ställen.



Alltså:

m. *Anders Olsson*, nämnd i Hermansby Sörgård, Torsby sn, från åtminstone 1748 (mtl – saknas från 1742 och då ej där), död 1760, före 10/8 (mtl och dödbok).

h. *Karin Persdotter*, nämnd med maken och som änka i Hermansby t.o.m. 1766, 1767-71 i Maden under Kärrhed, och från 1772 på Herrholmen, död 1782 22/8, 67 år, 7 månader och 21 dagar gammal.

Barn: *Erik, Olof, Per, Karin och Elsa* (hon gifte sig 1775 med Carl Svensson på Hälsö och flyttade dit – var då piga på Hyppeln – i vigselboken sägs det ha lysts i Torsby, och i vigselboken där verifieras detta, varvid hon sägs vara från Herrholmen, död 1818 26/10 på Hälsö, 65 år gammal).

*Erik* bodde alltså en tid som gift hemma på Herrholmen, åtminstone 1785-86 (hfl, mtl). Inga barn föddes i första äktenskapet, varken i Öckerö eller Torsby socknar. Familjen är ett exempel på förbindelser mellan Öckerö (inte minst Rörö) och Torsby. Här gällde det Herrholmen, men samma gällde det närbelägna Gillholmen, där Börge Andersson gifte sig till Rörö och hans brorson Anders Carlsson till Hönö.

HK-20

**Karl Fredrik Edvardsson**, konstapel från Karlskrona, död 1809 20/1 av hetsig feber, 38 år gammal:

Svår att härleda. Nämns inte i Karlskronas församlingars fb 1769-72. Han fick själv inga barn där 1806-08. Svårt att leta i mtl och hfl, då det rör sig om tre församlingar med väldigt många personer. Dessutom var han sannolikt ute på något tillfälligt uppdrag på Västkusten. En konstapel tjänstgjorde ofta inom artilleriet, t.ex. i arméns flotta. Han kunde också finnas ombord på handelsfartyg som behövde kanoner till försvar som ostindiefararna.

HK-20

**Karl Olofsson**, född 1810, död 1812 24/7.

Detta är en bror till min ana Beata Olofsdotter. Här har prästen förväxlat saker. I db står det att han var 2 år och 6 månader gammal, alltså 2½ år (om 6 månader menades exakt, borde det statistiskt sett även stått antal veckor eller dagar). Och ungefär 2½ år före dödsfallet föddes en son i familjen: 1810 23/4 (egentligen 2 år och 3 månader). Denne fick namnet **Erik**. Men i hfl 1808-13: Carl född 1810, struken.

Jag anser att barnet måste ha hetat Erik. Fb var primärkällan och som sådan mest rätt. Dessutom var namnet Erik ett starkt namn i slakten. Fadern Olof Larsson hade två farbröder som fick heta Erik, den förste död innan den andre föddes och fick då samma namn.

**Erik Olofsson, född 1810 23/4 på Kalven.**

HK 2020

**Katarina Larsdotter på Kalven.**

G.m. skräddaren Christian Törngren. Han var född i Falkenberg (ifl-attest 1787:271).

Hon var född i Burseryd i Småland (ifl-attest 1783:160).

Födelseorten var Holgryte, och ett sådant finns i Burseryd. Det stämmer helt med födsel **1765 28/5** enligt åldern i dödboken: detta datum föddes i soldattorpet under Utterkull en Catharina som dotter till soldaten Lars Månsson Mård ohh Marta Persdotter. Soldattorpet måste ha hetat **Lilla Holgryte under Utterkull**, eftersom det fanns ett Stora Holgryte som egen gård också.

Catharina flyttade 1780 till Ödesbacka, vilket visade sig ligga i Södra Hestra sn. Hon finns med i hfl 1764-91 som 14-åring men struken utan flyttningsort. Inga flyttningslängder eller –attester bevarade och ingen bou efter fadern. Men det är ändå helt säkert enligt hennes attest. Dessutom hade hon en bror Magnus som enligt hfl för Burseryd 1785 flyttade till Torslanda (=pastorat). Magnus var fadder för deras barn 1796. Han var då dräng på Rörö. Slutligt bevis: han hade en attest 1789:341 från Burseryd med födelseår 1771 och uppgiften att han tjänat 4 år på Rörö.

m. **Johan (ev Johannes) Kerselius (Kärselius)**, tunnbindargesäll i Uddevalla, och kypare på Lammholmen i Lycke sn från 1790 (attest 1794:43), samt från 1794 på Kalven, **född 1740 10/8 (exakt åldersuppgift i dödboken), okänd ort, död 1800 17/2 på Kalven**

**gift I 1772 10/6 i Uddevalla med Engela Britta Halvardsdotter, född cirka 1734, död 1797 3/9 (63 år gammal) på Kalven**

d. Sara Catharina (Sara Kajsa), född 1773 27/2 i Uddevalla<sup>4</sup>

s. Christian, född 1775 11/1 i Uddevalla

s. Carl, född 1777 21/8 i Uddevalla

**gift II 1798 30/12 med**

h. **Anna Nilsson (Hafverberg)**, enligt ifl-attest 1798:191 (uskr i "Helsingborg och Kvidinge") **född 1740 i Virke sn (L)**, dock utan motsvarande anteckning i födelseboken där, vid vigseln änka efter ryttaren Håkan Hafverberg (enligt Soldatregistret född 1737, antagen 1767, nämnd i Kumle fr.o.m. mtl 1769 (2 barn då), död 1784 14/10 i ryttarhuset i Kumle rote, Västra Sönnarslöv sn (Kristianstads län - L). I detta gifte åtminstone barnen (födda i denna socken 1768-81) Ola, Elna, Nils, Anders, och dottern Hanna, född 1775 8/5 i Västra Sönnarslöv. Änkan Anna Haverberg noteras på Tengbergs salteri på Florentinskäret (intill Tommetaskan) i hfl 1802-07 med sonen Anders, dottern Johanna (Hanna ovan) och dennas oä son Hans Peter (född 1805 27/9 på Tommetaskan): "till Bovik 1806". Dock omöjlig att hitta där då i hfl och mtl 1806-07 (Hanna född 1775 vistades 1798-1801 i Gbg Domkyrkofs enligt dess flyttningslängder).

Man kommer svårigen ifrån det antagandet att de hade ytterligare ett barn; pigan *Elisabeth (Lisa) Hafverberg* som enligt hfl var född 1766, och 1791 3/7 gifte sig med tunnbindargesällen Johannes Borgendal/Bergendahl<sup>5</sup>, död 1812 6/6, 57 år gammal. Deras hemort var Bovik. År 1818 21/8 flyttade hon med kvarvarande barn (de tre yngsta) till Göteborg. Se eget avsnitt om Johan Bergendahl.

m. **Christian Kjerselius**, kypare på Kalven och Rörö (flyttade dit, med systemen Sara Kajsa, som nybliven änking), **född 1775 11/1 i Uddevalla, död 1812/13** (anges som död i hfl 1808-13 och ur mtl 1813) i **Öckerö sn**. Mtl 1814 fattas.

**Gift 1802 22/2 med**

h. **Lotta Blomstedt (se nedan), född säkerligen 1777 7/11<sup>6</sup> på Kalven, död 1807 25/1 ibm**

s. Johan Abraham, född 1802

s. Isak, född 1804

<sup>4</sup> Gift 1798 11/11 ("Greta") med skräddaren Peter Håkansson, född 1768, inflyttad från Christianstad till Göteborg 1791 och senare vidare till Öckerö sn. Han död sannolikt 1804 (hustrun änka fr.o.m. mtl 1805). Barn Britta 1797 och Johanna 1802 (födda i Gbg, resp Öckerö sn). Sara Kajsa död sannolikt 1819 (i mtl t.o.m. detta år, borta 1820).

<sup>5</sup> Enligt ifl-attest 1787:288 var han ("Johan Bergdahl") född 1757 på Gotland och kom 1781 (ifl Gbg Domkyrkofs 1781:179) från Visby till Gbg, varifrån han 1783 kom till Torslanda sn och 3 år senare till Öckerö sn.

<sup>6</sup> En Lotta föddes i familjen enligt födelseboken både 1777 och 1785. Den 1785 säkerligen fel införd och avseende annat barn, då den Lotta som senare blev gift anges som född så tidigt som 1771 och då hon om hon varit född 1785 bara hade varit 16 år gammal vid vigseln. Dessutom ännu viktigare; en dotter Lotta anges i mtl fr.o.m. 1798 (son Olle fr.o.m. 1801). Lotta född 1777 var då 20 år gammal, och Olle när han kommer med 19/20 år gammal, vanlig myndighetsålder och skattskyldighet. En dotter född 1785 skulle inte vara skattskyldig 1798.

d. Kajsa, född 1807

m. **Anders Blomstedt**, jakt- och enrolleringskarl, nämnd på Kalven fr.o.m. mtl 1777 (daterad 1776 23/10), anges som rymd i mtl redan 1793 men 1800-01 ändå uppsatt för beskattning i mtl, **död sannolikt 1790** (nämns då och i många år men inte som död, hustrun änka i mtl 1802, se även nedan om hustrun)<sup>7</sup>

h. **Kajsa Börgesdotter**, född cirka 1745, död 1805 23/3 på Kalven (60 år gammal). Hon uppbar under många år fattigunderstöd (finns räkenskap t.o.m. 1800). Egendomligt nog skrivs hon ända från 1791 (27/2) som "Blomstedts änka på Kalfven".

d. Lotta, född 1777 7/11 på Kalven

s. Olle, född 1781 på Kalven

d. NN ("Lotta"), född 1785 7/5 på Kalven

m. **Olof Blomstedt**, sjöman, född 1781 (ej med i fb) på Kalven, till Majorna 1811 27/5, död 1827 27/2 i Majorna, Marieberg sfs

gift 1804 30/9 i Öckerö sn med

h. **Anna Maria Hölander** (Helander, Hylander), född 1783 13/1 i Göteborgs Domkyrkofs<sup>8</sup>, i Majorna 1811-28, död 1844 15/9 i Domkyrkofs

m. **Anders Hölander**, oklar härkomst, 1779-94 (mtl) inspekör vid Kinlocks salteri på Sörhallen i Lundby sn, död före 1802 (hustrun änka i hfl 1800-02 för Öckerö sn)<sup>9</sup>

gift 1779 7/3 i Göteborgs Domkyrkofs med

h. **Ebba Margareta/Greta Hök**, **Ebba Margareta/Greta**, född 1750 (dödboken) eller 1757 (hfl) i Göteborgs Domkyrkofs, gift Hylander, **död 1819 13/2 ("änkan Hylander") på Tommetaskan, 69 år gammal** (fick sedel - 1819:44 - för begravningen, från Domkyrkofs som hon sades tillhöra)<sup>10</sup>

s. Johannes/Johan född 1780 30/6 i Göteborgs Domkyrkofs<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Möjligen född i Göteborg, då det i RG:s mtl 1757 nämns en visitör Olof Blomstedt i rote II, nr 46 (dock inte åren före eller efter). Någon enrolleringslängd som nämner honom finns inte bevarad. Dock finner man i Gbg Garnisonsfs att besökaren Olof Blomstedt ohh Catharina Johansdotter 1749 25/6 fick tvillingarna Johannes och Ottiliana, av vilka Johannes strax dog. Olof dog 1784 7/11 ibm, 58 år gammal och hustrun 1792 10/5, 68 år gammal. Denne Olof säkerligen identisk med den förstnämnde. Dock omöjligt att i Gbg:s församlingar hitta Anders som född eller gift där.

<sup>8</sup> Fadern var salteriinspektorn på Sörhallen i Lundby sn på Hisingen, Anders Hölander (skrivs alltid så), se nedan.

<sup>9</sup> Skrivs alltid Hölander, men hustruns och barnens namn ändrade till Hylander. Mantalsskriven i Lundby, men barnen döpta i Domkyrkofs. Ingen träff under omfattande letande i register i Väst- och Sydsverige. Dock en sannolik broder Lars Hölander som var fadder vid dop av Anna Maria 1783.

<sup>10</sup> Trots omfattande letande i alla register för Göteborg, Bohuslän, Vgth eller Halland, förblir hennes föräldrar helt okända. En svårighet är att det inte finns några bevarade kyrkböcker för 1750-talet då hon bör ha varit född. Hennes här nämnda förmodade systrars härkomst framgår inte heller av dessa källor.

<sup>11</sup> Sonen, sjömannen Johannes (Johan) Hylander, född 1780 30/6, bodde en tid på Tommetaskan och var gift där (1811 10/2) med Sara Christina Rafstedt (född 1792 9/6 i Öckerö sn som dotter till kyparen i Stenkyrka sn, på Tommetaskan, och på Kalven, Jonas Rafstedt – född cirka 1744, från Tjörn till Lundby 1782, Lundby-Kalven 1784 (attest), död 1799 4/3 på Tommetaskan. Möjligen från Ravlunda sn i Kristianstads län, då en Jöran Rafstedt kom därifrån och också blev "salterikarl"

d. Anna Maria, född 1783 13/1 ibm

d. Ulrika, född 1785 10/7 ibm

d. Maja Stina (=Maria Christina), nämnd som piga i Öckerö sn i hfl 1800-02, 1802 till Kalven<sup>12</sup>

m. NN Hök/Höök, skall ha levt i Gbg:s Domkyrkofs (dottern Ebba Greta flödd där)<sup>13</sup>

h. NN

d. **Ebba Margareta/Greta**, född 1750 (dödboken) eller 1757/58 (hfl) i Göteborgs Domkyrkofs, se ovan

d. Anna Helena/Lena), gift 1784 25/4 i Domkyrkofs med betjänten, senare packhuskarlen ibm Nils Lagergren<sup>14</sup>

d. Sofia, nämnd som fadder vid Ebba Gretas barns dop 1783 13/1 och då hustru, troligen syster till Ebba Greta<sup>15</sup>

d. Anna Catharina, född 1745 eller -50, nämnd som inflyttad till Torslanda pastorat 1791 (1791:407), i hfl 1802-07 på Skarviks holme hos sjömanshustrun Kjerselius som då flyttade till Marstrand, och i hfl 1808-13 vid Norlings salteri på Skarviks holme ("Madame Hök"), död 1820 16/12 som änka på Kalven, 70 år gammal<sup>16</sup>

d. Anna Cecilia, nämnd i Gbg Domkyrkofs 1767-84, möjligen syster (eller t.o.m. mor) till Ebba Greta<sup>17</sup>

HK 2020

---

på Tjörn, död 1837 26/10, 72 år gammal. Hustrun hette Karin Olofsdotter (gifta 1782 12/5 i Stenkyrka sn). Syster Ulrika Hylander, född 1785 10/7 i Domkyrkofs (g.m. Andreas Eriksson, senare ändrat till det rätta=Engelbretsson). Änkan Karin Rafstedt, född cirka 1757, bodde också hos dem på Tommetaskan. Johan och Sara flyttade från socknen 1820-24. Sara Christina död 1834 14/8 i Gbg:s Garnisonsfs av kolera, Johan död 1857 16/6 ibm. Hennes mor Karin Rafstedt försvann samtidigt men har inte hittats i dödboken för varken Öckerö sn eller Garnisonsfs. Övriga Rafstedt i socknen: pigan Lovisa 20 år på Fotö i hfl 1816-19, bortflyttad: visar sig vara Lovisa Christina, född 1798 9/6 på Flaterön i Torsby sn som dotter till tunnbindaren Johan R. ohh Petronella Persdotter.

<sup>12</sup> Oklart om hon existerade och i stället var en felskrivning av namnet då hon är borta i nästa hfl, då i stället Maria (=Anna Maria) nämns som hustru till Olof Blomstedt.

<sup>13</sup> Svår att få grepp om. I Riksgäldens fullständiga mtl för Gbg hittas vid lusläsning en tänkbar far 1757, när Ebba Greta skall ha varit född: visitören Anders Hök i IV:85, men han finns inte där åren före och efter.

<sup>14</sup> Bedöms som syster då hon var fadder vid dop av Ebba Gretas barn 1783 13/1, då piga. Fick själv 1784 10/10 sonen Niklas, varvid en fadder var madam Margareta Hök (Ebba Greta?). En son Niklas föddes även 1791 16/6 (sjöman, 1822 till Stockholm).

<sup>15</sup> Trots ihärdigt letande i register inget napp.

<sup>16</sup> Sannolik dotter i familjen (enligt namn, ålder och hemvist).

<sup>17</sup> Äldre än de övriga och inget säkert samband med Ebba Greta, annat än genom namnet och åldern. Gift I för 1767 med kyparen Jacob Berg. Sju barn födda 1767-80 i Domkyrkofs (fadder 1772 var visitören Anders Hök). Blev änka och gift II 1784 19/12 med besökaren Christian Petter Möller. Sedan som bortblåst. Obs att Domkyrkofs vid den tiden även omfattade Masthugget (XI roten). Troligen bodde och verkade flera av dessa personer där.

**Kerstin Carlsdotter i Björkö Sörgård**, död 1827 27/3, 36 1/2 år gammal. Gift 1815 29/1 med Elias Gunnesson ibm.

Inflyttningsattest 1810:175. Där sägs hon ha varit **född 1790 10/5 i Harestad**. Då föddes en Kerstin till Carl Larsson ohh Gertrud Börgesdotter i **Kyrkeby Mellangård**. Bou efter föräldrarna finns inte. I mtl 1808 nämns Lars Carlsson i Kyrkeby Mellangård med "system Kerstin". Därefter finns hon inte med men fick väl tjäna som piga i några år innan hon flyttade till Björkö.

HK 2020



## Knippla

**Bengt Falk:** omöjlig. Flera Falk/Falck från vitt skilda delar av Sverige passerade Öckeröarna de åren, men ingen med anknytning till Bengt. Kan inte hittas i ifl, hfl eller mtl. Inget i register över släktnamn i Bohuslän eller Älvsborgs län. Inget i register från olika församlingar i Göteborg. Troligen tillfällig arbetare, född cirka 1762.

**Brita Stina Lundström,** änka efter kyparen Hammargren. Gift 1793 i Öckerö sn med Magnus Hammargren. Var då änka Lundström. Hammargren dog 1800. De bodde då på Rörtången i Solberga sn (1798-1803) enligt ifl-attest. I hfl 1800-04 där uppges hennes ålder till 40 år. Kom med tre barn. Dessa var enligt hfl i Rörtången Lorentz Petter, 14 år, Joakim 7 år och Christina 4 år. De två yngsta födda i Öckerö sn 1794 och 1796. Den äldste borde då vara född i första äktenskapet med en Lundström som bör ha avlidit 1786-92. Men en sådan är omöjlig att hitta i några register i Bohuslän, Gbg och Marstrand. Verkar omöjlig att lösa.

**Karna,** piga, död 1804, 59 år gammal: omöjlig. Nämns inte i andra källor. En möjlighet är hfl 1802-07, då det nämns en struken icke namngiven syster till en änka och piga Catharina Pilström, men denna var född 1768 och en hel generation yngre än Karna som bör ha varit född cirka 1745. Pigan Pilström flyttade till Gbg 1809. Namnet Karna tyder på födelse i Skåne.

**Kristina**, uä dotter till Annika Olofsdotter, död 1812 7/9, 2 månader och 2 dagar gammal.

Här finns inga lätta uppslag att arbeta vidare med: ingen motsvarande i fb. Ingen Annika Olofsdotter på Kalven i hfl 1808-13. Ingen nyss inflyttad. Otillfredsställande kyrkobokföring där och då. T.ex. har jag en bland mina anor som fick barn 1811, vilket då inte infördes i fb. Modern till det barnet hette Annika Olofsdotter, men de bodde på Tommetaskan.

Men det går i alla fall att lösa. Om man letar baklänges i fb hittar man **Christinas födsel 1812 2/3**. Det står där att hon föddes uä och att modern var Annika Olofsdotter på Kalven. Prästen har räknat fel på åldern vid dödsfallet: den borde vara 6 månader och 5 dagar. Dessutom fanns bland faddrarna en Per Larsson och en Anna Christina Olofsdotter på Kalven. De var gifta med varandra och hon enligt hfl född 1779 13/9. Detta datum hittar vi henne som född på Björkö Huvud som dotter till Olof Andersson ohh Sara Corneliusdotter. Letar vi sedan framåt i fb hittar vi Annika född 1783 14/12 med samma föräldrar och födelseort.

Vidare forskning i denna familj ger vid handen att fadern Olof Andersson och hustrun Sara flyttade till Kalven (finns där i den första hfl 1800-02), där han blev lotsdräng och avancerade i graderna. Han dog (drunknade) 1808 9/12 och var då kronolots.

Annika Olofsdotter bodde hos föräldrarna på Kalven men fick under en period fel födelseår: 1786. Hon flyttade till Mittsund (Marstrand) men kom tillbaka 1806. Svår att hitta där. Till Masthugget 1810. Var åter hemma 1820, men flyttade 17/3 det året till Lilleby Mellangård i Björlanda för att gifta sig med den 34 år äldre änklingen Olof Olofsson. I hfl då står att hon fött två uä barn (det andra i Gbg eller Marstrand, då man inte hittar något sådant i Öckerös fb, men omöjligt att hitta där heller i registren). Dottern Ingrid föddes 1820 15/3. Annika levde sedan resten av sitt liv i Lilleby. När hon efter inte så lång tid blev änka fick hon bo i ett hus som fattighjon och dog 1855 10/2, 72 år gammal.

**Anna Catharina, dotter till kypareänkan Hedvig Ågren, död 1808 8/9, 6 månader gammal.**

Ej i födelseboken. Inflyttning 1801:304 (23/10) för Nils Jacob Ågren och Hedvig Stephansdotter från Bratteberg. Attesten uskr i Vinberg pastorat. Bratteberg hör till Torslanda sn, och där finner man dem vigda 1801 11/10, han som kypare, hon "Andersdotter". I hfl för Torslanda 1802 nämns på Bratteberg kyparen Isak Ågren och hans andra hustru Johanna Christina med sonen från första giftet Nils Jacob, född 1777, och dottern Justina, född 1791 12/6 på Krossholmen i Torslanda sn (flera barn 1785-95 i Torslanda sn). Isak med familj står som utflyttad till Skåne, men kan inte hittas där via DDSS. Under dem i hfl har man uppfört sonen Nils Jacob som gift med Hedvig Stephansdotter, född 1781.

Isak Ågren verkar ha kommit från Trelleborg enligt attest 1784:183 (9/6) och via Göteborg sedan till Torslanda. Han föddes 1752 (hfl), men var inte säkert född i Trelleborg (ej i fb 1752). Se nedan.

Nils Jacob kallas ibland bara Nils, ibland bara Jacob. En son Carl Gustaf föddes 1802 1/1 på Bratteberg under Torslanda sn. Nils Jacob bör ha avlidit före mars 1808 och efter juni 1807, om Anna Catharina var son till honom och inte uä. Borta från Bratteberg i mtl 1805). Dock ej med i db varken för Torslanda eller Öckerö. Ö.h.t. är inte änkan Hedvig skriven i Öckerö eller Torslanda sn i mtl 1808. Kanske hon vid barnets död var på besök hos en släkting på Kalven, som det fanns flera av. Varför kommer att framgå av följande. **Se vidare nedan (rödmarkerat).**

Vid en sökning i DDSS på vigda i Halland, dit Vinberg (attesten 1801) hör, finner man detta par uppfört i vb i Stafsing C:2, alltså dubbelt! Stafsing hör till Vinbergs pastorat. I fb hittar man Hedvig 1781 24/3 som dotter till Stephan Andersson ohh Anna Sörensdotter i Björnhult. Vigselåret skrivs Hedvig dock i Skogstorp Bengtsgård. En bou går också att finna via Hallands bou-register. Det är efter modern Anna Sörensdotter. I denna sägs barnen ha varit 7 stycken. Hedvig levde och hade varit gift enligt ovan "i Göteborgs skärgård". Dessutom hade systemen Helena också varit gift med en kypare i Göteborgs skärgård, Olof Malm! Han gifte sig i 1789 i Öckerö sn med Ulrika Berg (född i Gbg Domkyrkofs cirka 1762 och kom med brodern Andreas 1789:323 – den enda Ulrika där dotter till tunnbindaren Nils Berg ohh Christina Strömberg och född 1763 4/12, dock utan bror Andreas) och i 1796 med "Gunilla" Stephansdotter. Gunilla bör vara Helena. De bodde på Kalven och fick barn 1796 och 1797 men går inte att finna via hfl 1800-02 eller i db. Ulrika dog i barnsbröd 1790 ett par veckor efter enda barnets födelse; Christina Beata som också dog, strax därefter. I mtl nämns de t.o.m. 1798 (=1797) på Wedelins salteri på Kalven. Men hittas senare i hfl 1793-1802 på Krossholmen under Torslanda sn med hustru Helena och barnen Ulrika f. 1796 och Anna Lovisa f. 1801 (ej i fb Torslanda eller Öckerö). Olof Malm finns dock inte på Krossholmen i mtl 1801-03 eller i mtl-uppg. 1804 19/1, däremot sistnämnda datum och källa på Bratteberg med ett minderårigt barn.

**Nils Jacob Ågren, fortsättning 20201105**

Genom en slump hittades Nils Jacob en tid efter vistelsen i Torslanda pastorat. I utflyttningslängden för Gbg Mariebergs sfs 1807, nr 23, meddelas att man flyttat till Tjörn 6/11 det året. Innan dess, 1806 22/6 föddes sonen Johan Peter och dog 18/7 s.å. (Karl Johan sfs). Då **Klädesholmen** var en vanlig ort för tunnbindarna letades efter Nils Jacob som död 1807/08 (enligt ovan). Och då fanns han där på **Lilla Koholmen**, död 1808 27/2 (drunknad med två andra). I hfl nämns änkan Hedvig med sonen Carl, född 180-, och **dottern Juliana, född 1807 24/12**. Snart flyttade änkan tillbaka till Gbg (via Öckerö sn där dottern i fråga dog 1808) och nämns i fb för Marieberg 1810 23/11 då sonen Christian Peter föddes, och 1813 30/12 då han dog (Karl Johan). Hedvig nämns i hfl 1822, men flyttade bort 1823 24/9 (Amiralitetsfs), tyvärr med missad utflyttningsort ("till ---"). Lösningen på detta problem är alltså att dottern som dog 1808 8/9 inte hette Anna Catharina utan Juliana!

Ytterligare forskning om Ågren i Skåne ger följande om Nils Jacob ovan:

m. **Nils Håkansson**, åkare i Ystad S:ta Maria sfs

gift möjligen före 1745 (möjlig dotter Hanna född 1745 3/1 i Ystad S:t Petri sfs ) med

**Anna Nilsdotter**

s. *Håkan*, född 1746 3/10

d. *Anna Christina*, född 1748 1/9 i Ystad S:ta Maria sfs

d. *Bengta*, född 1750 9/9

s. **Isak**, född 1753 30/9

s. *Jacob*, född 1755 19/6

m. **Isak Ågren**, född 1753 30/9 i Ystad S:ta Maria sfs (härstamning från Nils Håkansson genom Isaks relativt ovanliga namn, hans ålder, samt att "piggen Bengta Ågren" var fadder vid Nils Jacobs födelse 1777)

gift I 1777 9/2 i Ystad S:ta Maria sfs med

h. I. **Ingrid Olsdotter Herrström**, död 1779 4/10 i Ystad S:ta Maria sfs, 31 år gammal (bou 1780:60). Se särskild utredning nedan.

s. **Nils Jacob**, född 1777 24/4 i Ystad S:ta Maria sfs

gift II 1780 8/11 i Trelleborg med

h. II **Johanna Christina Möllerström**, dotter till timmermannen i Trelleborg Hans Möllerström (född 1726 21/9 i Vånga sn (L) som son till ryttaren Hans Möllerström ohh Anna Jeppesdotter i Vånga mosse, död 1776 19/7 i Trelleborg) ohh Johanna Nilsdotter. I bou 1776:969 nämns dottern Johanna, och i mtl kan man följa familjen via Hans Möllerström, hans änka Johanna med dottern Johanna och sedan på samma plats Isak Ågren.

### **Herrström (skrevs oftast Herström)**

m. **Olof Olsson** (Herrström enbart vid hustruns dödsfall, namnet enligt födelseorten), vagnman/åkare i Ystad nr 13 efter svärfadern, från mtl 1755 i nr 59, född cirka 1700 i Stora Herrestad sn (M), död 1768 26/3 i Ystad S:ta Maria sfs (YSM), 68 år gammal

gift 1741 30/10 i Ystad S:ta Maria sfs (då borgare och åkare) med

h. **Kerstin Jeppesdotter**, född 1719 10/6 i YSM, död 1779 18/5 i YSM, 57 år gammal

s. *Olaus* (vid dopet Olof), född 1742 1/8

d. **Ingrid**, född 1744 24/11, gift med Isak Ågren ovan

s. *Jeppe*, född 1747 26/4

d. *Karna*, född 1749 26/11

s. *Lars*, född 1755 7/9

s. *Jacob*, född 1743-50 (hfl och db), ej införd i fb

Kommentarer:

*Olaus* blev murmästare i Ystad. Vann burskap 1768 11/1 som murare i Ystad. Gift 1770 12/6 i YSM med Elna Christina, dotter till bryggaren Mohr ibm, hon död 1817 15/2 (bou 1817). Flera barn, bl. a. sonen Nils Jacob, född 1776 10/12, död 5 dagar gammal, med samma namn som Ingrids son med Isak Ågren. Olaus död 1780 8/3, 39 år gammal (bou 1780:38).

*Ingrid* födde ett uä barn 1771 19/3 i YSM (särskild fb för uä barn); dottern Elna Petronella. Fadern

*Jacob* blev också murmästare och bosatt i Ystad. Gift 1770 28/11 i Everlöv sn (M) med Petronella Catharina Severin från Humlarehuset (född 1746 i Bus ibm som dotter till vävaren Ola Severin ohh Anna Kempe). Jacob död 1809, hustrun 1812. Tre barn, en dotter överlevde barnaåren.

*Lars* följde samma bana som bröderna. Han står i mtl som murarlärling jämte bröderna. Bedöms vara den murarmästare Lars Olsson Herrström som 1787 19/8 i Genarp sn (M) gifte sig med änkan efter murarmästaren Mårten Eneroth (1743-87) i Lilla Draman (barn i det giftet Else Cathrina och Maria Jacobina, vilka sedan står som döttrar till Lars och Eva i hfl). Hustrun Sigrid Eva Delin var född 1759 26/4 i Sövde sn (M) som dotter till mjölnaren Måns Larsson Delin ohh Ingeborg Persdotter i Hovgårdsmöllan, död 1803 24/8, 48 år gammal. Deras barn Gustav Martin och Olavus. Lars omgift med Christina Borgström, född 1758 26/12 i Balkåkra som dotter till grovsmeden och hovslagaren Jacob Borgström ohh Anna Stina Törnevall på Marsvinsholm. Lars död 1825 26/5 i Lilla Draman, 70 år gammal.

*Jacob Borgström* har varit svår att följa. Han fick barnen Christina (1758) och Abraham (1761) i Balkåkra sn. Sedan är han borta, men nämns i svärfaderns, mjölnaren Lars Törnevall bou från Svartemölla i Balkåkra sn 1779-80:30. Då var han vid Skånska husarregementet i Ystad och nämns i mtl 1779-84 som "fahnsmed" med hustru och tio barn som man kan räkna in via mtl (NN 1779 - Abraham, sedan Isak, sedan Christina och sist Jacob namnges) och nedan via fb. Mellan 1761 och 1779 var det svårt att se var han höll hus, men vid en genomsökning av YSM:s fb hittades han och sex av de återstående barnen (dessutom att han fick burskap 1768 12/9): 1769 16/2 Mattias, 1771 3/8 Marcus, 1773 9/2 Märta Christina, 1776 21/9 Ingrid Benedicta, 1780 3/8 Maja Lisa och 1783 28/3 Johannes. Dock omöjligt att där finna Isak och Jacob. Efter 1785, då han bodde i 22 kvarteret nr 235 som hovslagare, verkar familjen inte ha blivit kvar i YSM. Någon i denna stora familj borde ha satt spår i källorna, men ingen av dem nämns i bou i något av Skånes härader eller i någon av städerna.

Sonen *Isak Borgström* blev grovsmed i Ystad t. o. m. minst 1792 (burskap 1788 10/11). Han gifte sig 1787 20/7 i Karlshamn med Maria Stenbeck (kallas då Jonas Borgström). Efter tre barn födda i YSM 1788, 1791 och 1792 försvann han helt.

DDSS är ett bra verktyg, men i fråga om Ystad och Trelleborg lämnar det oss i sticket på grund av ofullständig registrering.

### Övriga Herrström

Under forskningen i denna släkt dök det upp två andra Herrström i Ystadstrakten, vilka inte har kunnat kopplas till den. Men även de de bör på grund av namnet ha härstammat från Herrestad.

**Lars Herrström:** änkling som 1778 1/5 gifte sig i YSM med pigan Botilla Herrström. Han var "styrtare", vilket via nätet har förklarats betyda ett yrke i hamnen, där de hällde eller öste ("störtade") t. ex. säd ner i lastrum. Det fanns flera sådana i Ystad då. Lars kallas i mtl Eriksson, men när han 1789 blev strandfogde tog han sig namnet Herrström. Han fick dock flera barn åren efter vigseln utan säkra faddersamband med de ovannämnda, utom med Jacob ovan. Lars dog 1806 7/11, 62 år gammal. Hustrun efterlevde åtminstone till mtl 1815.

**Martin Herrström:** skomakargesäll född i Ystad (hfl) som 1807 27/12 i Balkåkra sn (M) gifte sig med Elsa Cathrina Borgström, född 1791 30/3 i ett av Kadesjöhusen i Katslösa sn (M) som dotter till smeden Sven Borgström (född 1767 på Marsvinsholm i Balkåkra sn som son till smeden Martin Borgström – 1731-91 - ohh Elsa Catharina Svensdotter) ohh Catharina Hollbeck, inflyttade från Katslösa/Sjörup till Balkåkra 1807 (hfl). Han då från Härkeberga, hon från Balkåkra. Inflyttningsattester finns för familjen 1789-1810, bild 6170, 6280 och 6380. I hfl anges Martin vara född i Ystad 1783 28/10, ibland bara 1783. Det finns en Martin född 1782 28/10 i YSM, vilken är en stark kandidat: det var vanligt att hfl hade fel. Men föräldrarna Truls Mårtensson ohh Lussa Larsdotter har följts via mtl och inte uppvisat sonen Martin. Han kanske försvann tidigt som dräng och gesäll. Det är inte på något sätt uteslutet att det var de bara för att de inte kallades Herrström. Men namnet kan tyda på härstamning från Trelleborg. Martin förefaller inte ha haft släktskap med de övriga här undersökta personerna.

I samband med detta problem har vi kommit in på **släkten Malm** som kan behöva en översikt. Mtl 1794 skriver dessa tydligt som en familj, och det går att få ihop dem med kyrkböcker och flyttsedlar mm.

m. Niclas Malm, kypare (1804 18/1 - mtl-uppg. - på Wedelins salteri på Lilla Kalven – dock inte där i hfl 1802-07), född 1732, död 1806 på Kalven

gift 1766 17/7 varvid han sägs ha kommit från Karlskrona och hon från Ödsmål

h. Laurina Olsdotter, född 1733, död 1816 på Kalven (bou 1817 29/9, nr 75)

s. Olof, född 1766 22/12, se ovan, levde 1817 (moderns bou)

s. Petter, född 1770, död 1771

s. Petter, född 1772, gift 1794 på Kalven med Britta Stina Persdotter från Svenarum i Småland (1791:398 och 1798:228, dock varken hon eller modern Catharina Assarsdotter i fb där), 1763-1833. Han död 1836 14/9 som fattighjon (i db "Enk" vilket i registret tolkats som änka, men i hfl 1835-42 står att "Anders Petter" Malm, född 1775, dog då).

d. Anna Britta, 1775-77

d. Anna Britta, 1778-78

d. Anna Britta (Anna), född 1780 11/1, död 1833 som änka, gift 1803 med Ola Jeppsson från Köpinge (1802:378), död 1815 17/4 (enligt bou 1815 11/9, son Nicolaus 12 år), hon omgift 1817 med lotsen Hans Andersson (död före 1833)

**Kyparen Hörbecks hustru, död 1814 19/4.**

Hörbeck i dödboken och hustrun utan namn där. Men i hfl 1814-16 står det på salteriet Teneriffa: **Nils Hörberg, född 1757, och hustrun Gunilla Andersdotter, född 1781**, samt sonen Nicolaus, född 1794 19/1. I hfl 1808-13 var de skrivna på Hegarts salteri på Kalven och hade även dottern Karin eller Catharina, född 1787. Hustrun skrivs då Gunla. I hfl 1802-07 (den första där de nämns i Öckerö sn) på samma ställe har de dessutom döttrarna Anna (född 1791 29/5 på "Kråsholmen Kalfsund") och Maria Beata (denna född 1798 4/8, liksom en tidigare död syster med samma namn 1796 18/11 – både Anna och den yngre Maria Beata döda små). Paret bodde på Krossholmen till 1792 och skrivs på Hegarts salteri fr.o.m. 1793 (mtl).

Inflyttningsattester: 1787:275 (fel med 285 i GLA:s register), 1806:58 och 1814:332.

I den första står det att hustrun Gunnil Andersdotter från Utterås som var född 1761 vigdes 1786 19/8 med "böckaren konstefarne" Nils Hörberg från Krossholmen i Torslanda. Det verifieras i Tvååkers vigselbok. Dottern Karin var född här (Tvååker som i uskr 1787 27/6) 1786 7/10. I hfl som börjar 1768 nämns Gunnil 7 år gammal hos föräldrarna Anders Nilsson ohh Kerstin. I min Tvååkerbok får man veta Kerstins fadersnamn Svensdotter. I alla tre flyttsedlarna har man skrivit till en hänvisning till de andra två, vilket visar att det rörde sig om samma familj.

Sedeln från 1806 dateras 1805 21/12 och uppvisades vid mantalsskrivningen 1806 samt 1808 21/11. Paret skrivs då som varande från Kalvsund med två små barn. Det står också i marginalen "Haegarts verk".

Och i den från 1814 är det bara ett bevis på sonen Niklas födelsedatum 1794 19/1 i Öckerö sn (Kalvsund enligt fb).

Gunnil (normaliserat Gunhild) Andersdotter **född 1761 i Utterås, Tvååker sn (N)**, död 1814 19/4 på Kalven. Hon har fått en 20 år för ung ålder i hfl, troligen genom en felläsning av prästen.

**Kyparen Olof Skånberg/Schånberg**, död 1808 22/4. Född cirka 1740 (hfl).

Hans födelsedatum och -ort blir svårt att knäcka. Visserligen hittar man en del om hans liv, men inget som visar var han var född. Han dog på Kalven. På 1790-talet bodde han i Nolö/Bovik. I mtl-uppg. 1804 18/1 skrivs han på Wedelins salteri på Lilla Kalvsund och där skrivs hans änka i mtl 1808 (daterad 1807 19/12). Men 1809 står både mannen och hustrun i mtl som fattiga, men hustrun gammal och bräcklig. Man hade väl missat hans dödsfall tidigare under året för mantalsskrivningen 1809.

De hade även fostersonen Stephanus (född 1784 enligt hfl) som var vanför (hade svårt att tala). Han fick anta namnet Skånberg. I mtl 1810 är de borta ur mtl, Stephanus "till Börjesson" som dräng, dvs Bengt Börjesson på Hegardts salteri. Denna längd dateras 1810 31/7, och man hade tydligen missat att skriva den vid årsskiftet. Troligen hade de gått ur mtl pga fattigdom och handikapp: de är kvar i hfl 1814-16, hon som fattighjon och sonen tillbaka. Man kan sedan följa dem i hfl: Ingrid död 1816-19. Stephanus så småningom fiskare och senare arbetskarl. Han kom åter i mtl, men blev befriad i hfl-perioden 1835-42. Han gifte sig 1822 16/6 med änkan Britta Jonsdotter, född i Ytterby, tidigare gift Lundgren. De hade det knapert under sitt liv efter sillperioden och bodde de sista åren i en koja. I senare hfl sägs Staphan(us) ha varit född i Marstrand. Man finner en sådan född 1781 19/8 som son till en tunnbindare Magnus Holmström, död 1796 22/8, ohh Anna Berg. Familjen nämns inte där efter hfl 1795. Stephanus dog 1849 12/8, och änkan vistades sedan hos en son i Fässberg.

Födelseåret anges i olika källor till 1739-44. Han flyttade med hustrun från Lundby till Torslanda pastorat 1785 (1785:204). Inga barn nämns. I släktnamnsregistret hittar man ingen Olof Skånberg som född på landsbygden i Bohuslän. Därför till Gbg. Då hittar man honom i Mariebergs och ev Amiralitetets församlingar.

I Marieberg 1779:14 sägs Olof Skånberg vara tunnbindargesäll, 35 år gammal och "född i Solberga". Hustrun **Inger Malmström** var 24 år gammal och född "härstädes", dvs Marstrand där attesten är uskr **1778** 18/4, och gifta "19/2 sistl". De ämnade sig då till Gbg. Det finns nederst en påskrift: 19/2 1779 av en H. Sandberg som inte var kyrkoherde. Till Marstrand: där finns vigseln införd men **19/10**, vilket bör vara det riktiga. Vigseln där pga att det var hennes hemort. Inget i hfl där. Och Inger var verkligen **född i Marstrand: 1755 1/10** som dotter till båtkarlen Nils Malmström ohh Britta Henriksdotter.

I Amiralitetsfs 1795:265 har vi en Olof Skånberg, tunnbindare och änkling, vilken för 6 år sedan flyttat från Tjörn där han vistats i 18 år, och tydligen till Amiralitetsfs. Denna attest är uskr av kyrkoherden över Tjörn Kleverström. Han hade tydligen hela Tjörn ("Tjörn" står ibland som synonymt med Stenkyrka). Alltså har denne Olof kommit till Tjörn 1771 och 1789 därifrån till oangiven ort, samt från denna 1795 till Gbg:s Amiralitets- och Varvsfs. Det kan knappast vara den rätte Olof, då han ju inte var änkling 1795 (hustrun överlevde honom).

Åter till Solberga: där fanns 1716 en ryttare/dragon Per Skånberg som det året fick en son Anders. Han var enligt soldatregistret född 1695 och avgick 1724. Roten var Åseby. Dock nämns ingen sådan i Åseby (eller ö.h.t. i pastoratet) i mtl 1715 och 1718. Kanske dessa hade samband med vår Olof, men han var en generation yngre än nämnde Anders. I Kungälv föddes 1719 en dotter till ryttaren Lars Skånberg. Sedan saknas fb 1731-95. Alternativet är att Olof föddes med vanligt sonnamn och därför inte kom med i registret.

Tillägg



Genom tillfällighetsfynd hittades tunnbindargesällen Olof Skånberg i inflyttningslängden 1772 28/8 till Gbg Domkyrkofs. Han anges som född i Solberga och hade kommit från Stockholm och Marstrand (denna tillskriven under Stockholm). Ingen attest bevarad. Utflyttningslängden börjar 1795 och är inte aktuell här. Det här leder inte vidare. Stockholm är svårt att kontrollera. I och med att det inte går att hitta något i olika register, kanske det var så att Solberga avsåg Solberga i Malmöhus län. Skånberg borde ju betyda att han kom från Skåne. En tunnbindare Hans Skånberg, född i Skåne, nämns i Marstrands hfl på 1790-talet och var född cirka 1756. Men Solberga i Skåne har inga kyrkböcker före 1771, och bou nämner ingen Skånberg.

#### Extra

I ifl-attesterna till Solberga pastorat åren kring 1754 under letandet efter den andre Olof ovan hittades 1754-56 flera av Stabeus angående drängar från Tjörn som vistats ett år i Torslanda pastorat (bild 1400, 1410, 1420 och 1780).

HK 2020

**Lars Andersson i Skarvik**, död 1809 12/2. Gift med Laurina Persdotter från Tanum (attest 1796:113).

Enligt hfl gift 1801, men ej i vigselboken. Eftersom Laurina kom till socknen 1796 (till Axel i Skarvik) och kan följas där via mtl och hfl, borde vigseln ha noterats i Öckerös vigselbok. I hfl står att hon 1800 flyttade till Björkö Västergård (varifrån maken kom) och 1801 noteras hos makens familj med anteckning om gift 1801 i Skarvik.

Första barnet föddes 1801 26/9. Med stor sannolikhet är vigselåret rätt angivet i hfl. Det var ju vanligt att man gifte sig när det verkade bli ett barn av förbindelsen, här kanske i samband med påsken eller i alla fall första kvartalet.

HK 2021

**Lars Börjesson**, salteriidkare på Kalven, död 1812 31/12. I mtl-uppg. 1804 19/1 på Hegarts salteri med 4 minderåriga barn. Han skrivs där under föreståndaren Bengt Börgesson. Lars med familj står i hfl 1808-13 som bokhållare på Grens och sedan Volfarts salterier, med alldeles fel födelseår (1776).

Född 1768 1/10 enligt ifl-attest 1799:239. I denna sägs han vara född i "Bodsberg i Gödestad sn" detta datum. Han kom enligt sedelns fram- och baksida 1789 till Torslanda pastorat, 1790 till Gbg Domkyrkofs, därifrån till Christine sfs och sist 1799 därifrån till Kalven.

Båtsberg (som jag själv härstammar från) ligger i den lilla **socknen Gödestad** i Hunnestads pastorat strax öster om Varberg. I hfl (fb saknas för åren kring 1768) 1777-1810 hittar man Lars i **Båtsberg 3** som son till Börge Larsson ohh Anna Larsdotter. I hfl har man satt ut hans exakta födelsedatum **1768 1/10**.

**Lars Eriksson**, död 18100918, 49 år gammal (=född 1761, men i hfl 1759)

Gift 1789 19/7 i Öckerö sn med Greta Olausdotter (tidigare avhandlad)

Inget om Lars i faddrar, bou eller flyttning. Den enda härledning man kan göra är via Jacob Eriksson, men den är svår att bevisa: Jacob föddes 1770 15/5 och kom till socknen före 1790, var i Styrso sn 1790-94 och kom då tillbaka till sn samt flyttade som dräng likadant som Lars via Hönö och Gårda till Hälsö (men var inte fadder för något av Lars barn). Jacob föddes i Tådene sn som son till soldaten Erik Myrberg ohh Maria Gerhardsdotter. Dessa fick även en son Lars, 1764 19/8. De lämnade inga bou efter sig. Av Lars fyra döttrar fick ingen namnet Maria.

Det är alltså en inte så liten sannolikhet att Lars var bror till Jacob och född 1764 19/8 i Tådene sn, men det går knappast att föra in i dödboken.

HK 2020

### Lars Grottes hustru Greta Pet(t)ersdotter.

Som vanligt slarv av prästen. Hon står visserligen med namn och födelseåret 1774, samt död i hfl 1800-02, men sedan är det stopp: i vigselboken 1800 20/4 nämns inte namnet, och i dödboken förekommer hon inte alls. Ändå finns en ifl-attest för henne, mer om den nedan. Greta var Lars andra hustru. Den första var Anna Maria Helgesdotter; gift 1797 30/7, son Johannes, hon död 1799 14/1. Lars och Greta fick sonen Petter 1800 16/9. Vart han tog vägen efter föräldrarnas död har inte varit tydligt, men Johannes kom till Per Utbult på Kalven.

I flyttsedeln 1798:225 för Greta står att hon var född 1774 i **Svenarum** (=Jönköpings län) och 1793 5/10 fick attest till grannsocknen Malmbäck, varifrån hon 1798 8/9 fick ett tillägg om flyttning från Malmbäck, alltså till Torslanda pastorat. I Svenarum hittar man Greta i fb **1774 15/8** som dotter till Peter Petersson ohh Gertrud Nilsdotter i **Åsen under Mörhult**. I hfl 1789-1806 har de dottern Greta. I marginalen står att hon tog ut flyttning till Jönköping 1795, men detta kan inte beläggas på något sätt. I mtl nämns Greta hemma t.o.m. 1794 (=bort 1793 8/11-1794 20/10). Bort måste hon enligt attesten 1798 ha flyttat till Malmbäck med uttag av flyttsedel 1793 5/10 och kan ha dröjt lite med själva flyttandet: mtl skrevs en månad efter sedeln. Det är emellertid svårt att finna Greta i Malmbäck genast. Men i mtl 1797 var den enda pigan Greta i Malmbäck den som fanns i Korpabo och var borta året efter.

Gretas föräldrar dog 1804, bou vol. 16, nr 645. Beklagligtvis fördes inte barnens namn in i bou i detta område. Likadant med detta var det när fadern dog 1818 (bou Fl:24, 1231). Fadern Petter Persson gifte sig 1770 (mtl), säkerligen i en grannsocken. Han var före vigseln stockhuggare/stockläggare (kanske han byggde hus) och hade i mtl 1767 (23 år gammal) modern Kerstin (51) och mormodern (81) att försörja. Petters hustru Gertrud dog 1804 2/8, 68 år gammal, "ihjälslagen av åskan".

Britta Stina Persdotter, född 1763, skall också ha kommit från Svenarum till Öckerö sn. Se avsnittet om "Anna Catharina" och där Peter Malm, hennes make. Jag har dock inte kunnat finna henne som född 1760-66 där. Med tanke på vigseln 1770 (ovan) kan hon på sin höjd ha varit släkt genom att vara Gretas faster.

m. **Lars Jonsson Hallgren**, bokhållare och lotsålderman, född 1766 5/5, död 1829 20/10 på Kalven  
gift I före 1795 med

h I. **Anna Maria Svenningsdotter**, född cirka 1770 i Eklanda Gökegård som dotter till Svenning Larsson (enligt bou 1797 ref. här död 1787 25/4) ohh Kerstin Larsdotter, Fässberg sn, död 1803 24/3 på Varholmen, Torslanda sn (bou 1803:77, förmyndare barnens morbror Lars Svenningsson i Fässberg – denne död 1815, bou 1815:27 vari Lars Hallgrens familj nämns, dock utan sonen Sven)

s. Sven(ning), född 1795 (8 år gammal i moderns bou 1803 och på 9:e året i mtl-uppg. 1804 19/1)

d. Maria Christina, född 1797/98 (på 6:e året 1803, men även i mtl-uppg. 1804 19/1) på Stigbergsliden i Gbg

s. Johan (Jan) Petter, lots, född 1802 22/2 på Varholmen, död 1829

Kommentar:

Lars kallas Jonsson i ifl-attest 1797 i Gbg nedan, men finns som Lars Hallgren också 1806:31, 1815:385 och 1816:396 för Torslanda pastorat och i bou för Fässberg 1797, bd 11:158 (bunden och inlämnad 1822 17/10), samt 1815:27. Han skrivs ibland Hallengren. I bou 1815 för svågern i Fässberg var Lars frånvarande. För honom var det en Anders Hallgren som skrev under, möjligen en bror. Han kan inte hittas i Fässbergs register, men i Örgrytes finns en timmerman Anders Hallgren i Hästhagen och sedan Masthuggsberg som gifte sig 1775. Men hans fadersnamn var Olofsson och av hans barns faddrar fanns ingen Lars Hallgren.

Bokhållare 1797 och 1815 m fl år. Kallas handelsbetjänt 1806, men avser troligen detsamma som bokhållare. Blev lotsålderman 1820 28/9 (lotsrullan, där han även sägs vara **född 1766 5/5**). I rullan ingen karriär som lots inskriven som i fråga om övriga lotsar, vilket stämmer bra med att han gick direkt från att ha varit salteriinspektör. Åldermanssysslan innebar att man inte var ute på sjön utan hade ansvar och tillsyn över aktiva lotsar och navigationsmedel i farlederna och inom flottan. Familjeförhållandena bevisar också att det vara samma person som var bokhållare och lotsålderman.

Lars med familj sägs i bou Fässberg 1797 bo på Stigbergsliden. Stigberget tillhörde Gbg:s Mariebergs sfs som lydde under Örgryte sn. Han har dock inte hittats i någon av Gbg:s församlingar åren före 1800. I fb 1802 och db 1803 sägs han bo på Varholmen, men återfinns i mtl 1802 och bou 1803 på Stora Bockeskär intill Varholmen. Efter giftet 1806 skrivs han på herr Liedbecks salteri i Lilla Rörvik under Tommetaskan och senare på Tranbergs salteri på Kalven. När han blev lotsålderman 1820 flyttade han till en annan del av hfl för Kalven, och i rullan står han som sådan alltid under Kalven.

Lars Hallgren förekommer i ifl-attester i Torslanda pastorat, men också i Gbg Domkyrkofs. Där visar det sig 1797:272 och 278 att han först varit förlovad med Anna Maria Rydberg (som han senare kom att gifta sig med i alla fall), men att denna förlovning och lysning upphävts genom gemensamt beslut av dem båda. Anna Maria blev först gift med en annan. Se avsnitt om henne nedan.

Barnens åldrar i gifte I osäkra. Kanske bou:s uppgifter är bäst. I hfl 1802-07 är de flesta av familjens verifierbara födelseår felaktiga.

Gift II 1806 6/5 i Gbg Christine sfs med

H II. **Anna Maria Andersdotter Ry(d)berg**, född cirka 1768, död 1821 23/2 (53 år gammal) på Kalven, i hennes andra gifte av två (gifte I se nedan)

s. Lorentz Gustaf, född 1807 28/2 på Lilla Rörvik, död efter 1821 (nämnd i moderns bou)

d. Anna Christina, född 1811 5/8 på Lilla Rörvik, död 1816 27/11 på Kalven

Kommentar:

Anna Maria kallade sig Anna Andersdotter i ifl-attesten till Domkyrkofs 1797. I övrigt är hennes ursprung okänt.

Gift III 1822 10/2 med

H III. **Christina Hasselgren**, född 1777 8/6 på Kalven (ej införd i fb, men fadern mantalsskriven där då) som dotter till tunnbindargesällen, bokhållaren (i mtl-uppg. 1804 19/1 på Nystedts verk Torneviken på Kalvsund – kanske med sonen Lars som då står som gesäll under honom) och senare jaktlöjtnanten Lorentz Hasselgren (död 1813, bou 1813:128) ohh Gunilla Wengren (död 1797 13/7, bou 1797:128), gifta 1773 10/10 i Gbg Domkyrkofs. Christina död 1851 14/5 på Kalven (bou 1851:165)

Kommentar:

Christina Hasselgren gift I 1797 22/5 med bokhållaren Bengt Börjesson, född 1761 6/12, död 1820 17/2 på Kalven. Hon kallade sig som änka Börjesson efter maken, liksom barnen efter fadern. Det hade alltså blivit ett släktnamn.

s. Berndt Gustaf, född 1798 7/3

s. Arvid Gabriel, född 1800 12/2

s. Lorentz, född 1802 2/5

s. Aron Benjamin, född 1804 11/1

d. Christina, född 1806 29/4, gift Gadd

m. **Johannes Ljungberg**, betjänt och sedan vaktmästare vid Göteborgs fästning, född cirka 1766, död 1804 25/8 i Gbg:s Garnisonsfs

gift 1798 27/7 i Gbg:s Garnisonsfs med

h. **Anna Maria Andersdotter Rydberg**, född cirka 1768, död 1821 23/2 på Kalven, i hennes första gifte av två

s. Johan Adolf, född 1799 8/1 i Gbg:s Garnisonsfs, till sjöss i hfl 1816-19, död efter 1821 (moderns bou) och före 1840 (ej med i Sveriges befolkning 1840-1947)

d. Britta Christina, född 1802 8/10 ibm, död 1809 21/1 i Lilla Rörvik

Kommentar:

Sonen Johan Adolf fick först fel födelseår, men det rättades (ifl-attester Torslanda 1815 och 1816 ovan).

HK 2020



**Lars Jacob André**n, jaktkarl/jaktbetjänt, född cirka 1767 i Torsby, död 1828 10/5 på Kalven, 61 år gammal.

Ifl-attest 1792:404: Född i Torsby församling. Till Bovik 1787. Baksidan på attesten: Skulle till Alingsås 1791, men ändrade sig. Nytt brev om äktenskap i Herrljunga i Skara stift 1792 11/3. Blev dock gift 1795 i Öckerö sn med Anna Maria Carlsdotter Sundberg (ifl-attest 1793:7) från Vänersborg.

Ej nämnd i födelseboken för Torsby eller annan församling i Gbg och Bohus län (släktnamnsregistret). Dock finns en bou från Torsby sn efter skraddaren Henrik Hartvig André'n ("Andrii") på Brunskär, drunknad 1785 28/3. Där (1786 band 7, sid. 1133) sägs denne ha en son Lars Jacob (m. fl. barn). I hfl från 1785 nämns drängen Lars Jacob André'n 17 år på Brunskär. På Bräcke mark föddes sonen Johan Fredrik 1770, men inga innan dess (inte heller i Lycke eller Harestad, eller Marstrand eller övriga städer i Bohuslän eller Göteborgs församlingar). Mtl fattas 1768-69. Åren 1767 och 1770-85 är skraddaren inte skriven på Brunskär och det sista året, året före hans dödsår hittas han inte i hela Torsby sn (det är bara i kyrkböckerna det står Brunskär). År 1770 nämns han inte under Bräcke.

Alltså fullständigt omöjligt att hitta födelseorten för Lars Jacob. Man får ändå förmoda att hans far verkligen bodde på Bräckes mark och sedan Brunskär, eftersom Lars Jacob nämns där ensam som 17-åring i hfl som börjar 1785. Men frågan kvarstår: varför skrivs han där i kyrkböckerna (inte hfl, men de börjar inte förrän 1785 då han dog) och inte i mtl???

**Lars Larsson** död 1809 10/7 på Öckerö Bratten, 59 år gammal, ohh **Börta Andersdotter**, gifta 1782 8/2 (oangiven källa):

I ifl-attesten står att paret kom till Öckerö sn från Torsby pastorat, Lycke sn, Holmen Bron 1790 14/7. De hade då med sig de två äldsta sönerna, födda där 1787 och 1790. Han var 31 år gammal, hon 33. Det ger födelseåren 1757 och 1759. Lars skulle alltså ha varit betydligt yngre än dödboken säger. I samma attest sägs de ha gift sig 1782 8/2, så det är väl därifrån uppgiften ovan om vigsel kommer. Vigseln är noterad på detta datum i *Solberga sn*. Han kom då från Åseby och hon från Solberg.

Paret kom till Lycke 1787. De hade då 1782 8/5 fått dottern Ingeborg (död 2/11 s.å.), boende vid Släbo (där de nämns i mtl 1783, men inte 1782 eller -84). Och 1783 5/12 fick de sonen Lars. De bodde då i Ryrs Hed (ibland skrivet Rysshed) under Nedre Knaverstad. I mtl börjar de nämnas där 1784. Året innan nämns inte Ryrs Hed alls och var kanske ett torp som de tog upp vid vigseln. I mtl 1782 fanns en dräng Lars i Åseby Östergård, och en piga Börta i Solberg Västergård, båda borta året efter. Det vore dock ganska fåfängt att försöka spåra bakåt i mtl. Det föddes flera Börta Andersdotter i Solberga sn 1757, men ingen av föräldrarna lämnade någon bou efter sig. En Lars Larsson har inte gått att hitta alls i födelseböckerna för Solberga eller Lycke sn aktuella år.

År 1783 hade man en Jerp Larsson på Koön som fadder, en möjlig bror till Lars. Koön låg, då som nu, under Marstrand. I registren därifrån hittar man Jerp som död 1806, 66 år gammal och var alltså betydligt äldre än Lars Larsson. Jerp var inte född där, och gifte sig inte där heller. Namnet Jerp var ganska vanligt på Orust och Inland. Bl.a. fanns en Jerp Larsson i Nordre Aröd i Solberga sn i mitten av 1700-talet (ej identisk med Jerp Larsson på Koön).

Det går inte att finna någon koppling till Lars Larsson, men i samma gård (Nordre Aröd) nämns samtidigt som Jerp (1773-79) syskonen Sven, Olof, Ingeborg, Börta och Maret Anderssoner och – döttrar. Tidigare hade noterats att Lars och Börta 1782 hade Olof Andersson i Solberg som fadder. När så Svens hustru i Halltorp var fadder för dem 1783, gick halva pusslet ihop (=Börtas, men inte Lars): Sven Andersson flyttade nämligen till Halltorp och nämns där i mtl innan han kom till Solbergs by (Östergården). Dessutom kom även brodern Olof Andersson till Solbergs by (Västergården). Bröderna blev syskongifta med döttrar till Mattis Jonsson ohh Börta Andersdotter i Vittsten (Solberga sn), något som ytterligare styrker broderskapet mellan de här två. En del av familjepusslet kan ses i geni.com som till stor del är riktigt i detta fall, men har särmarkerat systemen Börta, den som vi letat efter här. Hon anges där född 1751(oangiven källa) och inte säkert hörande till familjen. Hon bör kunna sägas vara *född i Nordre Aröd som dotter till Anders Svensson (1704-76) ohh Ingeborg Andersdotter (1710-76)*, men ett absolut bevis saknas. Någon bou efter de sannolika föräldrarna finns inte. Börta upptas inte bland problemfallen. Hon stryks i hfl 1824-27 och kallas där Larsdotter och svärmor till Lars Larsson (sonen född 1790), men åldern stämmer med födsel 1751. Hon kan dock inte hittas i dödboken, men bör som varande i 70-årsåldern ha avlidit i socknen och inte flyttat.

**Lars Olsson, dräng på Hyppeln**, död 18140812, 29 år och 2 månader gammal (=född 1785 i juni, men i hfl 1787 i mars).

I inflyttningsregistret finns en Lars Olsson 1803:424, född 1782 och inflyttad från Tjörn, född i Höviksnäs i Valla sn och till Hyppeln. Men i hfl för Höviksnäs och i fb 1782-88 hittar man ingen Lars Olsson. Det måste vara en annan med samma namn: det fanns en som kom till Hyppeln i hfl 1802-07 men flyttade vidare till Knippla och försvann. Men i hfl 1808-13 finns i alla fall två Lars Olsson på Hyppeln. Den som föddes 1787 i mars gick till flottan och ströks.

Men på **Hyppeln** har vi då fiskaren **Olof Olsson ohh Karin Andersdotter**. De hade en son Lars som sedan skrivs som bror till deras dotter Olena (född 1780) och som svåger till hennes make från 1803, Petter Magnusson. I mtl betecknas han som krympling. Om vi följer dem i mtl ser vi att han nämns t.o.m 1814, men är borta 1815, vilket stämmer med dödsfallet. Det måste vara han. En Lars **föddes** 1785 27/9 i denna familj men dog strax efter födseln. Datum stämmer ganska bra med åldern i dödboken och beror säkert på en förväxling med den yngre Lars som inte infördes i fb. Det finns ett långt glapp mellan barnen Lars 1785 och Kristina 1793. Däremellan måste det ha fötts en ny Lars som fick samma namn eftersom den förste dött. I mtl 1804 sägs Lars vara 15 år och 1806 17 år gammal (=samma födelseår i båda längderna). Det betyder att han uppfattades som **född 1788**, vilket stämmer bra med luckan mellan barnen.

**Laurina Larsdotter**, död 1812 4/8, 28 år gammal.

Nämns som piga hos Daniel Gadd i hfl 1808-13, men inte innan. I ifl-attesten 1809:149 står att hon var **född 1782** i Gustav Adolfs Kapellförsamling. Uskr av N. Svanberg i Gravarne 16/9. Gustav Adolf var ett namn på Kungshamn sn, tidigare del av **Askum sn**. Kyrkböckerna där har brunnit, men hfl finns från slutet av 1700-talet. Dessutom finns rekonstruerade sockenlängder för varje 10-årsperiod i Arkiv Digital. Där hittar man dock inte Laurina i Gravarne. Vid lusläsning av hfl 1799-1805+1808 nämns hon dock i **Smögen**: piga som inhyses hos Christen Larsson (född 1773) ohh Maria Andersdotter. I sockenlängden för Smögen 1780-90 finns en översikt över familjen med Fadern Lars Nilsson och modern Johanna Larsdotter, samt sonen Christen och dottern Laurina, båda med rätt födelseår, och många fler. Christen har man hittat exakt födelsedatum för, men inte för hans syskon. Laurina kan bara sägas vara född 1782.

Laurina rätteligen 30 år gammal vid dödsfallet.

HK 2020

**Lena Corneliusdotter**, död 1808 3/2 i Skarvik, 58 år gammal (=född 1750). G.m. klockaren i Öckerö sn Anders Olsson.

Inflyttningsattest 1779:111 från Torsby pastorat (=14/8), då "på 26 året" gammal (=född 1753). I vigselboken för Lycke sn 1779 4/7 sägs hon komma från **Bremsegården**. Denna ligger på **Klåverön**. Familjen tidigare utredd av mig i samband med Olof Norin (född 1718), publicerad via ÖÖSF. Olof Norin var bror till **Cornelius Svensson**, Lenas far. Modern **Karin Larsdotter**. Lena kallas även Oleana (fb) och Helena (attesten ovan). Hon föddes rätteligen **1757 16/2** (införd i Marstrands fb).

HK 2021

**Lena Persdotter, sillgälerska på Rammen, död 18060327, 24 år gammal.**

Klan inte hittas i hfl eller mtl. Skall enligt dödboken ha kommit från Lena församling. Troligen inte hunnit skrivas in i längderna. Ingen inflyttningsanteckning eller –attest. Lena kan vara Lena i P län eller (Kungs)lena i R län. På inget av dessa ställen (hela pastoraten kollade) hittar man någon Lena Persdotter i födelseböckerna 1782 plus minus 5 år. Inga bevarade flyttningshandlingar i nämnda socknar.

Får läggas ner.

HK 2020

**Lisa Andersdotter, piga i Kohagen** under Nolö, död 1814 1/11, 32 år gammal (=född 1782).

Svår att hitta i hfl och mtl. Det fanns en i mtl 1813-14 hos Arvid Nilsson på Nolö, men hon var då bara 20-21 år gammal. I hfl 1802-07 (ej 1800-02) finns en piga Elisabet Andersdotter på Rörö Salteri (utan angiven ålder), flyttad till Bovik 1806 men svår att hitta där. Inflyttningsattest 1802:351 för en Lisa Andersdotter, född 1778 i Götene pastorat. Kom 1802 29/9 via Kungälv till Björkö. Otillfredsställande.

I stället prövar vi med attesten 1807:91 för en piga Elisabeth Andersdotter. Hon var **född 1785 9/11** i Öckerö sn och tjänade i Gbg:s Christine sfs 1805. Flyttade med samma sedel tillbaka till Torslanda pastorat 1807 17/4. I Christine sfs hittar vi flyttningsnoterna men ingen attest (det var väl samma som återanvändes enligt ovan): In till Christine 1805 25/10, ut 1807 och åter in 1808 27/11.

I fb för Öckerö 1785 9/11 nämns **föräldrarna Andreas/Anders Olsson ohh Ingrid på Nolö**. De fick även döttrarna Johanna och Lotta. Vigseln förrättades 1785 30/1. Anders drunknade 1791 2/12. Vid bou 1792:45 anges hemorten till Kohagen vid Bovik, och de tre döttrarna levde då. Ingrid gifte om sig 1793 ¼ med Lars Hansson. Två barn föddes i det äktenskapet; Hans och Anna Lena, vilka båda dog små. Lars dog också ung. Han drunknade 1795 8/7. Bou 1795:93. Ingrid gifte sig ytterligare en gång, och nu hade hon större lycka med makens livslängd. Sven Olsson hette den tredje maken. De gifte sig 1797 1/2. De levde minst t. o. m. hfl 1824-27 och ströks då. Ingrid dog 1826, bou 1826:119 (5/7). Dödbok för 1826 fattas. I denna bou nämns bara de två yngsta döttrarna, varför den äldsta, Lisa, måste vara avliden.

Sammantaget visar detta att den eftersökta pigan bör vara den som föddes 1785. Åldern anges olika men ofta helt eller ganska korrekt. Hon har inte kommit med så ofta i hfl som vuxen, och i Gbg har det inte gått att hitta henne i någon bevarad hfl. I inflyttningslängden för Öckerö sn står att pigan Lisa Andersson inflyttade 1814 16/12, att hon var född i Torslanda (pastorat), var 28 år gammal, och var "död härstädes". Någon motsvarande attest har inte hittats. Alla församlingarna i Gbg har kontrollerats. I Marieberg finns en flyttattest 1810:15 för Samuel Andersson Ryberg, vilken som änklings i maj det året skulle gifta om sig med en piga Lisa Andersdotter, men det är svårt att komma vidare för att se om vigseln blev av eller ställdes in.

**Lisa Pettersdotter** på Rörö, g.m. Per Berntsson:

Anges som problem, men alla uppgifter verkar finnas i listan, och inga grönmarkeringar är gjorda. En detalj angående vigselregistret i Excel: jag läser namnet som *Per Berntsson* och inte som Bengtsson, och i problemlistan står det också Berntsson.

HK-20



**Lisa Ros**, änka, död 18011210, 75 år gammal. Make Bengt Rodin, död 17931110.

Denna utredning har krävt så mycket att det blivit nödvändigt med en utvidgad famljeöversikt och en särskild sammanställning av den ene maken. Det har gått att hitta några data om de efterfrågade personerna, men inte det viktigaste; exakt födelsedatum och -ort.

h. **Lisa Ros/ Roos** (anges vara född Roos och kallas i bou 1770 ½ efter make II – se nedan – ”Elisabet Ros”, samt inte minst viktigt: hon skrev sig själv Elisabet Roos i bou 1794 efter make III och var alltså skrivkunnig), född 1719 (hfl) eller 1726 (db), död 1801 10/12 på Kalven. Bou 1802:46 som ”gammal skeppareänka”. I brist på bröstarringar och andra levande arvingar testamenterat allt till Johan Landgren ohh Emerentia Johanna Hellström på Kalven mot skötsel och begravning.

Sägs vid vigsel I (1763 14/12) vara änka från Malmö. Nämns som fadder 1763 26/10 och bodde då på Kalven. Även noterad i mtl 1763 (=1762 18/12) på Kalven, ”som kvinnspersonen Lisa” hos änklungen von Osten som sedan blev hennes förste make (gift med honom i mtl 1764). Det går inte att hitta Lisa i några av de fina kyrkboksregister som finns för Malmö i AD. Att hon kallas änka vid vigseln och kvinnsperson i mtl kan gå ihop: det hände att en ogift kvinna i någorlunda mogen ålder med lite dåligt rykte (”kvinnsperson”) kallade sig änka när det inte gick att kontrollera så noga. Lite om Lisas familj vet man säkert: i mtl 1766-70 skrivs först von Ostens och sedan Bengt Rodins (Lisas make III) *svärfar N. N.* (1766-69) och *svärfar Anders* 1770 hos familjen. Han dog 1770 7/5 som ”Lisa Mejers far”, 73 år gammal, alltså född cirka 1697. Att vi inte får hans förnamn är oturligt för fortsdatt sökande. Men han bör ha hetat Roos, i och med att Lisa sägs vara född Roos. I DDSS finns två tänkbara poster som rör Lisa. En av dem kan vara rätt. Hon kom i så fall inte direkt från Malmö (möjligen via Malmö). En Lisabet föddes 1720 28/9 i Farstorp sn som dotter till ryttaren 1709-24 *Tor Roos* ohh Elna Danielsdotter. En Elisabet föddes **1721 4/11 i Bara sn** som dotter till sergeanten *Andreas Roos* vid Malmö garnison ohh Maria Andersdotter. Dessa fick barn 1721-(41). Det är Andreas Roos som jag tycker är mest sannolik, ja nästan helt säker: han var stationerad i Malmö, och Bara ligger mycket nära staden. Farstorp ligger mitt i norra Skåne, långt från Malmö. Lisa är ju en kortform av Elisabet (och hon kallas enligt ovan vid ett tillfälle också Elisabet Ros), och att hon var två år yngre än man menade i Öckerö sn är inget hinder alls. Och hennes far hette Anders i mtl 1770. Dock är det egendomligt att det inte går att hitta Andreas Roos i mantalslängderna i Bara eller Malmö garnison.

Gift I 1763 14/12 i Öckerö sn med änklungen

m. I **Martinus Arnt/Aronsson von Osten**, sillfiskare och skeppare från Holland, född cirka 1718 (db), död 1768 2/4 på Kalven.

Inga barn i detta äktenskap, åtminstone delvis pga Lisas ålder. Att Martin kallas skeppare efter att ha varit sillfiskare kan ha berott på att han skaffade sig en liten fraktbåt för sill. Jag har inte hittat honom vid en snabbtitt i registret till Öresundstullen. Se vidare längre ner om hans första äktenskap.

Gift II 1769 13/8 i Öckerö sn med

m. II **Johan Petter/Johan Christian Meijer**, skeppare från Marstrand vid vigseln, död 1769 2/12.

Inga barn. Detta äktenskap blev kort, bara 3 ½ månader. I bou (1770 ½, andra serien) sägs han ha omkommit på sjön. Man lyckades bärga en del saker, vilka kom att något

förhöja tillgångarna vid arvsskiftet. Det har inte gått att hitta Meijer i Marstrand, inte heller i Lycke sn, där man ofta använde Marstrands kyrka. Hans namn skrivs på de två sätt som anges i början: i kyrkböckerna Johan Petter, i mtl och bou Johan Christian. Namnproblemet är olösligt i brist på födelsebok.

Gift III 1771 10/2 i Öckerö sn med

m. III **Bengt Rhodin**, fiskare på Kalven, född cirka 1731, död 1793 10/11.

Bengt har visat sig omöjlig att spåra till sin härkomst. Alla tänkbara söksätt har använts. I hans bouppteckning 1794:80 framgår att, i brist på bröstarvingar, testamente skrivits mellan makarna. I domboken 1772 nämns detta, daterat 1771 5/7. I bou fanns en fordran hos en Olof Olsson i Svenseröd (=Västerlanda i Inlands Torpe härad), men där finns inget om någon Rhodin, och inte heller i Kungälv som ju ligger i närheten. I mtl upptäcktes en sjöman Petter Rodin under Bengt med familj på Kalven. Petter nämns 1783-89. Det framgår inte hur, men man måste anta att han var släkt med Bengt.

m. **Martinus Aronsson von Osten**, sillfiskare och skeppare från Holland, född cirka 1718 (db), död 1768 2/4 på Kalven.

Gift I 1755 27/4 i Öckerö sn med

h. I **Maria Andersdotter**, född 1729 29/3 på Kalven som dotter till Anders Andersson (död 1755) ohh Angelica ("Engelken") Apelman, död 1761 16/4 ibm.

d. *Elisabet*, född 1755 11/7 på Klippan, Örgryte sn, död 1755 5/11 (enligt registret; originalet ofullständigt och datum beräknat från födelsedatum plus 3 månader och 24 dagars ålder vid dödsfallet)

s. *Andreas*, född 1757 25/1 på Klippan, nämnd i mtl först som son till von Osten och sedan som styvson till Lisa Ros och hennes make II och III. Även nämnd 1770 som styvson i Meijers bou. Sjöman; "reser på utländska skepp" (mtl 1779).

d. dödfödd 1760 27/3 på Klippan

d. dödfödd 1762 29/8 på Klippan

Martinus var alltså sillfiskare på Klippan innan han slog sig ner på Kalven som skeppare. Det har inte gått att hitta honom i mtl under Örgryte sn, så det är obekant när han kom till Klippan. Han bodde i alla fall där till 1762 (fr.o.m. mtl 1763 på Kalven), även om hustrun begravdes med hemort Kalven året innan.

**Lovisa Larsdotter på Kalven**, död 1812 4/10, 2 år gammal.

Kan inte vara någon annan än den dotter "Sophia" som **föddes 1810 25/11** (fb): i hfl 1808-13 "Cajsa född 1810 - död". Fadern lotsdrängen Lars Svensson fick dessutom en dotter Olena 1808 2/12. En dotter Sophia föddes 1802 11/10. Zackarias 1804 15/12. Berndt 1806 (men i hfl Zackarias igen: i fb född 1806 16/3). Anna Britta 1812 8/10 (även om fadern i fb kallas Larsson). Lars Svensson död 1814 (mtl 1815 – ej i dödboken). Änkan till Lundby i hfl 1814-16, dock omöjlig att hitta i Lundby och Tuve vid lusläsning av motsvarande hfl och mtl, och ingen bevarad flyttsedel bland alla som ändå finns från de åren. Änkan Britta inte gift i Lundby-Tuve 1815-20. Ej heller i Sveriges register från 1840 i AD.

Troligen skall det vara Lovisa och inte Sophia. Den Sophia som föddes 1802 levde till efter hfl 1814-16, så det fanns ingen anledning att kalla barnet 1810 Sophia. Cajsa helt fel och svårt att förklara hur det uppstått. Att det kom att stå Sophia i fb 1810 kan ha berott på att prästen förväxlat Lovisa med Sophia, då nästa barn i fb alldeles under också hette Sophia (Gadd). Då är detta ett exempel på att primärkällan inte alltid har rätt (men oftast).

Här är det mycket förvirrande med barnens namn, födelse- och dödsår, och vi kan bara göra mer eller mindre kvalificerade gissningar.

HK 2020

**Magnus Wahlgren**, kypare, död 1829 ¼ i Skutevik, 78 år gammal (=född 1751). I alla hfl född 1760.

1. Han kallas i alla hfl utom den sista **Petter (eller Peter) Wahlgren**, vilket namn bör vara det rätta. Rätt **födelseår bör vara 1760** som det står i flyttattesten 1787:270. Enligt denna skall han ha varit född i Christianstad och 15 år gammal flyttat till Karlshamn, varifrån han alltså kom till Öckerö sn 1787. Fb för Christianstad 1759-61 har genomgåts utan positivt fynd, likaså grannsocknarna Vä, Nosaby och Råbelöv. Hans födelseort kan bara sägas skrivas: **"sägs ha varit född i Christianstad"**. Att han kallas Magnus beror nog på ett slumpmässigt fel av prästen. Annars kan det bero på att Petter Wahlgren var son till en Måns/Magnus.

2. Det fanns tre Petter Wahlgren i detta område vid samma tid. I släktnamnsregistret kommer två av dem inblandade med varandra, varför det kan synas som om det var en enda. Dock var den i Lycke och Torsby inte den som kom till Öckerö: bl. a. ser man det på att de fick var sitt barn nästan samtidigt. Den i Lycke gifte sig 1783 1/10 i Marstrand med en Britta Stina Bergbom som inte har kunnat identifieras. Denne Petter visade flyttattest 1784 till Torsby från Marstrand. I hfl där 1778 sägs han ha kommit från Listerby sn (i Blekinge). Möjligen var han uä son till en Måns Persson i Listerby 9. I mtl för Stensholmen i Lycke sn kallas han Jonas Wahlgren.

3. Den tredje med samma namn och yrke var den som inflyttade 1802:364, var verksam på herr Särnströms salteri och var gift med en Christina (son Anders 1808), samt dog 1809 4/3 (bou 1814:13). Han var enligt attesten född 1775 på Tjörn och kom via Morlanda, Marstrand och Gamla Varvet till Öckerö sn.

1. Den eftersökte Petter Wahlgren var först (1789 13/4) gift med en Christina som då kallas Svendsdotter. Hon gick ur tiden 1798 14/4, 44 år gammal, men kallas i bou 1798:142 Stina Larsdotter. Barnens registrering i kyrkböckerna kräver en del för att få ihop rätt. Vid moderns död 1798 fanns fem barn: Lars Petter, Andreas, Zackarias, Ingrid Stina och Anna Sofia. Sönerna stämmer. Ingrid Stina är troligen den Ingrid som var äldst och föddes 1789 14/10 på Nolö (enligt mtl på Wetterlings salteri i Kohagen). Anna Sofia kan jag inte finna i födelseboken men kan vara en felskrivning för Anna Catharina som föddes 1792 22/12 och sedan inte nämns i dödboken.

År 1801 17/4 föddes Christina i andra äktenskapet, med Sara Olsdotter (1800 13/7). Hon dog 1802 17/1. Ett dödfött barn registrerades 1802 7/10. Olena föddes 1804 7/4 och dog liten (hfl 1802-07) men kom inte med i db.

**Mannen Per Olsson, död 1806 6/12 på Apelvik på Rörö, 40 år gammal.**

Skulle då ha varit född 1766.

I hfl 1802-07 nämns en dräng Per Olsson på Rörö, född 1785, kommen 1806 från Tegneby sn med sedel. Han var enligt denna född i Frändefors i Dalsland och kom 1802 från Morlanda till Brattås i Röra sn, efter 5½ år i Morlanda, samt var då (1802) på sitt 18:e år, alltså född 1785. I Brattås Västergård finner man en dräng Per hos Jon Andersson. Åldern i mtl 1803-06 stämmer med födelse 1785. Men det är knappast denne, då han i hfl 1808-13 är struken: "med flottan". Det fanns också en lots med samma namn på Rörö då, men han levde efter 1806. Någon Per Olsson nämns inte på Apelviks salteri i hfl eller mtl. Frändefors ger inget.

Här finns spretande åldersuppgifter och brister i omnämmande i källorna, varför det knappast går att komma längre. Födelseåret borde ligga kring 1766, då det verkar vara en alltför stor skillnad mot 1785 för att prästerna skulle ha räknat så fel. Alltså bör han i dödboken inte sättas som född cirka 1785 (det gäller en annan person), utan cirka 1766 (med okänd ort).

HK 2020

Maret Pettersdotter, gift hustru i Öckerö Sörgård, död 1810 20/9:

Felskrivning för Maret Andersdotter, född 1737 8/6 (1736=felskrivning i hfl) i Björkö Västergård som dotter till Anders Olsson d.y. från Lilleby, vilken 1736 14/11 gift sig med änkan Anna Persdotter (Per Nordtmans ena dotter) som varit gift med Bryngel Andersson i Bj. V.

Maret Andersdotter var först g.m. Petter Magnusson (gift 1763 6/4), då hon kom från Björkö Västergård. Petter dog 1772 7/7, och Maret gifte om sig 1774 10/4 med Mårten Larsson i Öckerö Sörgård. Det kan vara detta med Petter som gjorde att man skrev Pettersdotter i st. f. Andersdotter. Hon kan ju ha kallats Maret Petters som gift med och änka efter honom.

Någon Maret Pettersdotter finns inte registrerad de aktuella åren i fb, vb eller db. Mårten Larsson hade hustru (bräcklig) i mtl t.o.m. 1810, men utan 1811. Detta tillsammans med uppgifterna ovan gör det tillräckligt säkert enligt min mening.

HK-20

**Maria Christina Larsson.**

Hon bör enligt åldern vid dödsfallet 1809 ha varit född i mars 1805. Letade mig fram till bokhållaren Peter Larsson (född 1778) ohh Anna Maria (född 1775) på Knippla i hfl 1814-16. Det var ett salteri som kom efter Källö-Knippla och Damholmen i längderna. Innan dess hade jag sett familjen i mtl 1806-09, där 1808 även barnen Lars, Petter, Lena och Karin nämns. Genom detta verkade Petter för ung, och ett omgifte kunde mistänkas. I hfl 1814-16 finner man namnet Östergren hos två av barnen.

Nu tog jag hjälp av DF igen. Han har skrivit en hel avhandling om familjen. Kort sagt: Maria Christina föddes **1805 11/3 som dotter till Abraham Östergren ohh Anna Maria** på "Damskären". Anna Maria gifte om sig med Petter Larsson, så Maria Christina var dennes styvdotter.

HK 2020

**Maria Elisabet Boman i Bovik**, död 1804 1/6, 4 år gammal (=född 1800). Dotter till Johannes Nilsson Boman (född 1775) ohh Inger Andersdotter (född 1769). Först en sammanställning av familjen:

m. **Johannes Nilsson Boman**, född 1775 14/2 i Bovik (bror till Carl och Hans Boman där, söner till Nils Jöksson)

h. **Inger/Ingrid Andersdotter**, född 1769

s. *Nils Petter*, född 1798 30/9

s. *Bryngel*, född 1800 10/3

d. *NN*, dödfödd 1802, bgr 19/7

d. *Maria Elisabet*, född 1805 26 eller 28/4 (kladdigt)

d. *Anna Britta*, född vid årsskiftet 1807/08 i januari, död 1808 7/7

s. *Johannes*, född 1811 27/4 (enligt prästbevis, ej införd i fb)

Makarna med sonen Johannes flyttade 1822 till Gbg:s Karl Johan sfs (attest där 1824:7). Bryngel 1825:3. Maria Elisabet 1834:142 (ej i AD – har där födelseåret 1803). Johannes som blev arbetskarl dog 1836 14/10, 61 år och 7 månader gammal och Ingrid 1734 3/8, 69 år 7 mån och 3 dag. Kan vara pigan Ingrid som sedan mtl 1794 tjänade hos släktingen Arvid Nilsson. Det enda flyttbeviset som stämmer med namn och födelseår är den som 1787:248 kom från Bollebygd, men det kan vara svårt att bevisa om det var hon.

Nu till själva utredningen av problemet.

I fb 1805 är det kladdat i olika omgångar och med olika stilar. Först står det Son och på nästa rad tomrum för namnet och därefter ordet "vitt" för vittnen. Sedan är det tillskrivet dotter ovanför Son och på platsen för namnet "Maja Lisa", där Lisa är delvis överskrivet vitt. Tredje steget är att dotter är struket (Son kvar hela tiden) och namnet har ändrats till Johannes. Fjärde och sista steget innebär att Johannes är struket och Johan tillskrivet i marginalen. Hur ser det då ut i hfl? Jo, Maja Lisa=Maria Elisabet står med och har födelseåret 1805. Senare kommer en Johannes född 1811. Men i hfl 1816-19 ar man kastat om födelsedata för de här två barnen. Saken borde vara klar! Men så enkelt kan det inte vara. Redan i hfl efter har man gått tillbaka till det ursprungliga.

Vi får följa de två barnen framåt i tiden. Johannes får födelsedatum 1811 27/4 i prästbevis från 1824, då de flyttade "till Varvet". Han, Bryngel och Maria Elisabet blev alla tre gifta i Karl Johans sfs. I en hfl där nämns Johannes Boman född 1811 med systemen Maria född 1805 innan de gifte sig. Bryngel var sjöman, liksom brodern Nils Petter som i hfl 1820-24 för Öckerö sn anges som död. Vid bou 1837 (i registret 1837:237 men skall vara 1837:1447) efter arbetskarlen Johannes Boman levde Bryngel, Johannes och Maria Elisabet.

Tolkning:

Någon Maria Elisabet kan inte ha dött 1804 och varit 4 år gammal då. Det finns egentligen inget utrymme mellan barnen enligt ovan för att klämma in ytterligare en Maria Elisabet. Problemet verkar olösligt. Något fel har det blivit, men det går inte att räkna ut hur.



**Maria Malmgren, dotter till Olavus Malmgren ohh Maria Margareta Wallström** (oftast, felaktigt, kallad Hellström), död 1803 8/1, 1 år och 7 månader gammal (=född i juli 1801). Här finns mycket att reda ut, inte minst då det fanns två Olavus/Olaus Malmgren nästan samtidigt. Dessutom fanns en mängd andra Malmgren samtidigt, utan något säkert samband med de här förutom tunnbindaren Jacob Malmgren med attest 1802:362, vilken var brorson till Olaus Malmgren den yngre av de två nedan. Diskussion om problemet längst ner här i artikeln.

Först den Olaus som det inte var (för att undanröja eventuell sammanblandning):

m. **Olaus Malmgren**, tunnbindare i Bovik, född 1762 18/12 i Landskrona (attest 1790:349 och forskning i kyrkböcker och mtl i Lkr) som son till tunnbindaren Jacob Malmgren ohh Anna Elisabeth Möller (barn i åldersordning enligt ovanligt utförlig mtl 1778: Hans Hindrik, Johan Magnus, Olaus, Gertrud, Isak och Abraham), död 1795 28/9 i Bovik, 32 år gammal. Fadern Jacob Malmgren bodde i Gamla stadens norra rote, nr 22, senare 42, nämnd t. o. m. mtl 1782 men borta i mtl 1783. Jacobs bror Hans blev också tunnbindare och bodde i nr 47, där han även hade sin verkstad.

Genom ett tillfällighetsfynd hittades familjen i Stenkyrkas attester 1793, bild 1280 i AD. Det framgår att Jacob år 1783 (underskrift i Landskrona då) var 50 år och från Malmö och hustrun 51 år och född i Landskrona. Ett år senare befann man sig i Konga och Ask pastorat (L). Årtalet 1793 gällde dottern Gertrud som då flyttade från Torsby sn till Tjörn. Attesten, som också kan användas för att spåra parets föräldrar, förklarar varför man försvann från Landskrona 1782. Tydligt kom man till Tjörn.

Gift 1787 29/12 i Ödsmåls sn (han då från Hogs brygga, hon från Grönvik) med

h. **Marta/Maria (döpt Maren) Jermundsdotter**, född 1766, dpt 8/5 i Berg, Grinneröd sn (inte Ljung som det står i attesten ovan, rätt födelsedata enligt attest i Ödsmål 1787:309) som dotter till Jermund Rasmusson ohh Kerstin Olsdotter, struken i hfl 1820-24 och sedan svår att följa

s. *Johan Jacob*, född 1788 17/9 i Hjälmarne, Norum sn, död 1793 18/4 i Bovik

d. *Anna Christina*, född 1790 (hfl), till Kalven 1808 (hfl), sedan vidare till Gbg 1813 (hfl)

d. *Catharina*, född 1793, till Tjörn i hfl 1802-07

d. *Helena*, född 1795 8/9 i Bovik, 1822 till Lundby (hfl)

Maria omgift 1797 23/7 i Öckerö sn med

m. **Anders Svensson Ljungberg** (Jungberg), lots i Bovik, född 1759 26/8 i Lynga, Morup sn, som son till Sven Andersson ohh Kerstin Larsdotter (i lotsrullan fås exakt födelsedatum, varefter han hittas bland flyttsedlarna 1782:140 som Anders Svensson, inflyttad via Styrösö sn, först till kypare Ågren på Huvud holme, och sedan hittad i Morups fb)

Barn i Öckerö sn i detta gifte: *Sven, Carl, Christina, Johannes och Olena*.

Sedan den Olaus Malmgrens 14-barnsfamilj som problemet gäller:

m. **Olaus Malmgren** (även skriven O. S. Malmgren, S som i Svensson), tunnbindare och krögare i Bovik och salteriinspektör och -bokhållare i Masthugget (enligt hfl 1820-24 frånvarande, i nästa alla boende i Masthugget och i nästa igen formellt utflyttade), född 1775 8/6 i Malmö S:t Petri sfs som son till tunnbindarmästaren och traktören/krögaren Sven Malmgren ohh Maria Helena Silow, död

1872 8/3 i Göteborgs Karl Johan sfs i 96 år och 9 månaders ålder. Fadern Sven Malmgren död 1817 18/12, då han försökt dränka sig i vallgraven men räddats, dock ändå död två dagar senare.

Gift 1800 8/3 i Öckerö sn med

h. **Maria Margareta (Maria Greta) Wallström**, född 1778 30/10 (enligt hfl och åldern vid dödsfallet) i Falköpings sfs som dotter till skomakaren Isak Wallström ohh Ingrid Henzel (enligt attest Öckerö sn, när man vet det rätta efternamnet, 1793:32), död 1844 25/11 i Gbg:s Karl Johan sfs, 66 år ch 26 dagar gammal

d. *Maria Cecilia* (i vissa hfl kallad Helena Cecilia), född 1800 16/9 i Bovik i Öckerö sn, liksom de andra

d. **Ingrid Maria**, född 1802 1/1, död 1803 8/1 ("**Maria**"), 1½ år gammal

s. *Johan Hartvig*, född 1803 12/3

s. *Lars Daniel*, född 1804 4/7, död i hfl 1802-07 (ej i db)

d. *Ingrid Maria*, född 1806 6/4

d. *Lovisa*, född 1807 20/8, död i hfl 1808-13 (ej i db)

d. *Sara Charlotta*, född 1809 15/1 (datum enligt hfl)

s. *Svante Vilhelm*, född 1810 21/5

d. *Gustava Vilhelmina*, född 1811 6/10 (son Gustav Vilhelm i hfl Öckerö sn), gift i Gng

d. *Laura Matilda*, född 1813 20/8

s. *Olof Frans*, född 1815 24/3 (enligt hfl 1814-16 ff Öckerö sn och 1825-28 Marieberg sfs sid. 395)

d. *Susanna Theodora*, född 1817 9/1

s. *Svante Tomas*, född 1819 29/12

s. *Albin Fredrik*, född 1822 16/4

Problemet:

Dottern Maria, död 1803 8/1, 1½ år gammal. Enligt dödboken ett halvt år äldre än i verkligheten, men måste vara denna som i födelseboken kallas Ingrid Maria. Maria Cecilia 1800 och Ingrid Maria 1806 överlevde barnåldern. Ingrid Maria 1806 fick dessutom samma namn, tydande på att den äldsta dött innan dess.

**Mariana Emerentia Lindström**, död 1809 25/1, 18 år gammal.

Inflyttningsattest 1805:514 under namnet **Mariana Hellström**. Var född i Trelleborg 1789 17/1. Hittas där detta datum som dotter till skepparen, senare klockaren Christian Hellström och hans första hustru Metta Jönsdotter (död 1796 8/10). Mariana står i hfl som systerdotter i fam. Landgren, men var brorsdotter. Frågan är om hon skall kallas Mariana Emerentia, när det i fb, flyttsedeln och hfl bara står Mariana. Kan vara en sammanblandning med de andra där som hette Emerentia.

Det var flera personer i denna släkt som flyttade till Öckerö sn och samlade sig i hfl under kyparen Johan Landgren. Christian Hellström ovan var son till klockaren Anders Hellström ohh Elisabeth Wulff. Dessa hade även dottern Emerentia, g.m. "Tracteuren Johan Landgren på Kalfsund" (traktör här av misstag, då man inte visste att kypare var tunnbindare). Emerentia skrivs i hfl *Emerentia Johanna*. Det står så även i fb 1764 5/2. Efternamnet stavas mkt olika: Hallström, Hällström, Hollström och t.o.m. Lindström som ovan (detta senare kanske en sammanblandning med Lindstedt, då en systerdotter till Emerentia Johanna var *Christina Elisabeth Lindstedt*, född (hfl) 1796 i Trelleborg, dotter till timmermannen Olof Lindstedt ohh Helena Christina Hellström (gift i skepparen Borgström, död 1784 i Rostock). Hon föddes emellertid 1795 13/1.

*Johan Landgren* hade en flyttsedel från 1795:91. Han var född i Skredsvik och flyttade till Gbg 1785 och därifrån (Domkyrkofs) till Torslanda pastorat 1795. Han var född på Stocken, där föräldrarna Jonas Larsson och Kerstin Larsdotter var torpare.

**Niklas Malm, tunnbindare**, gift 1766 17/7 i Öckerö sn med Laurina Olsdotter.

Han sägs vid vigseln komma från Karlskrona och vid dödsfallet 1806 18/7 ha varit 74 år gammal, alltså född cirka 1732. Karlskrona har kontrollerats. Stadsfs har inga kyrkböcker före 1760-talet. Tyska fs har ingen sådan med 1730-34. Amiralitetsfs har en kammardräng Anders Malm som gifte sig 1725 26/10 med Annika Modig och fick fyra barn jämnt utspridda 1726-33, men ingen Niklas.

Födelseböckerna med ett par hundra barn per år har kollats 1725-37 utan napp i övrigt. Dock hittar man en kofferdikarl Jöns Malm som sökte burskap 1734 20/3. Det kunde kanske vara han, men det är svårt att undersöka honom vidare, då det liksom för Göteborg saknas mtl under en stor del av 1700-talet. I bou som börjar 1765 finns inget tänkbart. Jöns Malm kan ha varit gift innan och kommit dit med familjen. Han kan ha fått en son Niklas efter 1734 och att åldern i dödboken är några år fel.

Se även under **Anna Catharina** (med Ågren).

HK 2020

**Nils Andersson i Björkö Sörgård**, död 1827 12/4 (ålder ej angiven och noten tillskriven mellan två andra – kanske drunknad). Gift man. Gift 1827 16/2 med Catharina Olsdotter i Björkö Sörgård.

Nils födelsedatum enligt hfl 1826-29 var 1800 eller 1801 12/5. Hans står som måg till Olof Magnusson ohh Ingrid Pettersdotter. Nils civilstånd förvirrande angivet. Han kan med viss tveksamhet följas via hfl. En Nils Andersson med rätt ålder nämns med och utan strykningar i Röd, Öckerö Norgård, på Hälsö och i Björkö Sörgård.

Det visar sig finna en bou 1827:151 (16/8) som löser det hela. Det står där att Nils var född i Röd av Anders Nilsson ohh Karin Andersdotter och att han (trots sin låga ålder) hade varit gift innan, med en Britta Olsdotter. Då får vi genom användande av de olika register som finns:

m. **Nils Andersson, född 1799 25/4 i Hönö Röd**, död 1827 12/4 i Björkö Sörgård

Gift I 1824 14/3 med **Britta Olsdotter** från Björkö Sörgård, född 1800 27/7 i Björkö Sörgård som dotter till Olof Magnusson ohh Ingrid Pettersdotter, död 1824 26/9 ibm av barnsbörd. Inget överlevande barn.

Gift II 1827 16/2 med **Catharina Olsdotter** från Björkö Sörgård, syster till hustru I och född 1797 21/9. Omgift 1830 14/3 med änkemannen Carl Reinhold Rabe.

Två korta barnlösa äktenskap, det första ett halvår, det andra bara två månader. Sedan ingifte i den framstående släkten Rabe.

m. **Nils Askengren**, arbetare, skräddare och fiskare i Marstrand (nr 152), född cirka 1757 i Halland, nämnd i Marstrand i födelseboken från 1786 och i hfl 1793-1815-16. I mtl med t.o.m. 1813. Mtl 1814 saknas, och 1815 bara hustrun på nr 152. Kan alltså ha avlidit 1813-14.

Gift I före 1786 med

h I. **Kerstin (Christina) Engberg (Engelberg)**, nämnd som mor till barn 1788-90. Ej med i dödboken, men maken änklings i mtl 1792 och då i nr 146 (=27/2)(1790-91 svår att hitta i mtl) och vid nytt gifte i början av 1793.

s. Berndt, född 1786 12/10 i Marstrand sfs, död som barn ibm

s. Olaus, född 1788 22/9 i Marstrand sfs, död som barn ibm

s. Petter, född 1789/90 oklart var, död 1807 i Marstrand, 7 år gammal

Gift II 1793 16/1 i Marstrand sfs med

h. II. **Christina Olofsdotter**, piga vid vigseln, född cirka 1770 i Värmland, nämnd t.o.m. 1819 i Marstrand, *död 1827 26/1 på Rörö, Öckerö sn ("Nils Askengrens hustru")*.

d. Britta Stina, född 1793 5/8 i Marstrand sfs

s. Nicolaus, född 1797 15/2 i Marstrand sfs, död 1798 20/9 ibm

s. Hans Peter, född 1802 5/2 i Marstrand sfs

Kommentarer:

Det bör inte råda något tvivel om att det är denne Nils Askengren som avses i Öckerö sn:s dödbok 1827. Namnet var inte så vanligt, och det fanns sedan urminnes tid upparbetade förbindelser mellan Öckerö sn och Marstrand. Han nämns dock inte i hfl eller dödbok för Öckerö sn efter att han försvann från Marstrand. Nils inflyttning till Marstrand är inte dokumenterad. I mtl förekommer han på nr 152 fr.o.m. 1788 (1787 obebyggd). Han sägs först liksom hustrun II ha varit född i Västergötland, men det är senare ändrat till Halland, resp. Värmland. Namnet Askengren tillsammans med Vgtl och Halland leder tankarna till Askims härad, men där finns han inte i släktregistret och inte i vigselböckerna för Halland via DDSS. Andra hustrun från Värmland är omöjlig att spåra med de få bevarade uppgifterna.

Angående sonen *Hans Peter Askengren* kan nämnas att han fås fram via sökning på nätet. Han flyttade 1835 från Göteborg till Fässberg sn som handelsbetjänt men är svår att hitta i Gbg före det året. Han blev lantbrukare (arrendator) i Bosgården och gifte sig (möjligen: det finns ingen vigselanteckning, bara en notis om att hustrun 1835 kyrktogs som hans hustru) med Laurina Hallberg, född 1810 i Göteborg. År 1842 flyttade de till Göteborg. Hans Peter hade 1848 problem med rättvisan. De verkar ha kommit till Christine sfs, där Hans Peter åter verkade som handelsman, och där de dog 1856 24/4 resp. 1867 6/1.

**Nils Engelbrektsson** på Heden och i Hult.

Här har det inte gått att hitta mer än redan känt: född på Inland i september 1744. Inget att hitta i Tjörns samlade register. Han verkar enligt mtl ha kommit till socknen något år före vigseln 1775 (om inte "drängen Engelbrekt" hos änkan Börta Bryngelsdotter (som han gifte sig med) är en felskrivning för Nils, i så fall ytterligare ett par år tidigare). Ingen flyttsedel finns bevarad.

Senare har denne Nils sannolikt hittats som son till Engelbrekt Engelbrektsson i Hälltorp, Ytterby sn, nämnd som son i mtl t.o.m. 1774. Ganska säkert: i mtl för Hälltorp nämns Erik Engelbrektsson som sjöman. I mtl 1780 skrivs Nils Engelbrektsson på Heden och nedanför honom "brodern sjömannen Erik E..."). Och den dräng Engelbrekt som tjänade hos änkan ovan var Engelbrekt Olsson som sedan slog sig ner på Tommetaskan (infl-att 1773:15 – född 1752 i Romelanda sn, men inte nämnd i mtl 1772 där.

**Nils Göksson i Bovik**, död 1801 4/8 i Bovik, 82 år gammal (=född 1719). I hfl 1838 i mars.

Nils har kortfattat avhandlats i avsnittet om *Nils, son till Ulrika Nilsson i Bovik*. I problemlistan har han hittats som född 1738 14/11 i Valla socken på Tjörn. Det är solklart att det är han, med detta unika namn, även om åldern i db kraftigt överdrivits (borde varit 62 och inte 82, troligen en felläsning av kladdlappen av prästen). Föräldrarna var enligt listan och Tjörns släktforskarens register **Gök Björnsson och Hedvig Larsdotter**. Nils hade en i Bovik gift mycket sannolik syster Gertrud (gift med Arvid Nilsson). Om man letar i det ovannämnda registret finner man att Gertrud verkligen var syster till Nils och att hennes mor hette Hedvig Jacobsdotter. Problemet kan lösas genom en familjeöversikt:

m. **Gök (Giök, Giöck, Giögg) Björnsson** i Höviksnäs, Valla sn på Tjörn, född i Kil i Valla sn (se nedan), sannolikt död 1771 (ej i db, borta i mtl 1772). Stavas med G i denna artikel, för att ansluta till anfadern Gödick. I olika källor skrivs namnet mest Jök (liksom i registren).

s. *Bernt*, född 1721 3/11 i Sörby av Gök och Anna som inte gifte sig förrän 1726, nämnd som son i mtl 1742, antogs som enrollerad båtsman efter fadern som avgick pga sjukdom, verkar ha börjat tjänsten före faderns avsked och var på huvudflottan 1741-43 (Hattarnas krig som krävde många båtsmäns närvaro i Stockholmstrakten, av vilka en hel del dog med angivande av datum i den här rullan från 1746 men som inte kom med i db), "nu åt Ostindien med lov" (med enrolleringssedel fick man efter ansökan hålla på med handelssjöfart eller fiskeexpeditioner, men måste vid behov inställa sig till tjänst). Kan ha dött på resan och nämns inte hemma i källorna efter detta.

Gift I 1726 28/12 (båda från Kil) med

h. I **Anna Arvidsdotter**, säkerligen född 1698 24/11 i Kil Västergård som dotter till Arvid Persson (enligt mtl död 1718 – ej i db) och hans första hustru av tre Tora Persdotter, hon sannolikt född i Stora Sörby, då mtl visar att Pers dotter försvann när Arvid kom dit, innan de strax flyttade till Kil. Anna död 1733 27/9, 35 år gammal.

Obs att Arvids dotter Anna och hennes man/trolovade (vigsel först 1726) i fb skrevs i Sörby när sonen Bernt föddes 1721. **Arvid** sannolikt gift I (ovan) 1688 (mtl): **Tora** enligt mtl död 1705-09 (ej i db), gift II 1710 16/10 med **Karin Engelbrektsdotter** från Myggenäs (1667-1711 24/8), gift III 1712 20/2 med **Åsa Björnsdotter** från Orust (1681-1716 30/12). Arvids barn: Per 1689 (enligt db 1751), Börta 1693, Elin 1696 (enligt db 1719), Anna 1698 och Tona 1713 (i db 1741 5/1 Kolleröd, Klövedal sn har det i registret blivit "son Tore Arvidsson, 7 år gammal", men det står i originalet "dotter Tona Arvidsdotter, 27 år och 3 veckor gammal").

I Stora Sörby var sannolikt Per Toresson (1635-95) och Gertrud Persdotter (1638-1718) föräldrar till Tora ovan. Deras son Börge tog över gården efter dem. Se under Anna Börgesdotter nedan. Namnet Berndt förekom i denna släkt. Det uppfattades som en variant av Börge och kom på modet i början av 1700-talet under inflytande av sjöfarten och holländska influenser.

Gift II 1734 24/7 med

h. II **Hedvig Jacobsdotter**, född 1706 15/2 i Nedre Bråland som dotter till Jacob Larsson ohh Gertrud Henningsdotter, vid vigseln från ibm, död 1755 14/2 i Höviksnäs, 50 år gammal

d. *Anna*, född 1735 3/2 i Höviksnäs, död 1739 27/5 ibm

s. *Nils*, född 1738 14/11 ibm, gift i Bovik

d. *Anna*, född 1743 24/10 ibm, död 1751 8/1 ibm



d. *Gertrud*, född 1747 2/12 ibm, gift i Bovik, död 1830 1/10 ibm som den sista att bära namnet Gök som förts vidare i 300 år.

Gift III 1755 24/9 med

h. III **Anna Börgesdotter**, född 1722 4/11 i Stora Sörby som dotter till Börge Persson ohh Kerstin Torkelsdotter, död 1771 3/6 i Höviksnäs, 50 år gammal. Annas far Börge Persson var bror till Tora Persdotter g. m. Arvid Persson. Arvid var far till Göks första hustru. Därför var Gök gift med två kvinnor som var kusiner, möjligen, på grund av stor ålderskillnad, halvkusiner.

Inga barn i detta gifte.

**Gertrud Göksdotter** föddes 1747 2/12 i Höviksnäs. Modern hette Hedvig Jacobsdotter liksom vid alla andra barns födelse före och efter Nils, då det i fråga om honom står "Larsdotter". Det kan vara ett misstag beroende på att Hedvig var dotter till Jacob Larsson ohh Gertrud Henningsdotter. Det är ju helt uteslutet att Larsdotter skulle vara rätt. I hennes db-anteckning 1755 hänger detta felaktiga Larsdotter envist med, men även där säkert beroende på tankeöverföring från faderns patronymikon.

HK 2021

**Nils, son till Ulrika Nilsdotter** i Bovik (eller Sunnebacken), död 1808 26/8, 9 månader gammal (född i november 1807). Införd i födelseboken **1807 19/12** utan angiven far, men nämns inte i hfl.

I hfl 1802-07 står att Ulrika (Johanna Ulrika i fb 1779) tjänade i Gbg, men det är överstruket. En piga Ulrika står i en odaterad notis som utflyttad till Gbg. Ulrika Nilsdotter med rätt födelsedatum flyttade till Gbg 1810 och nämns sedan inte i Öckerö socken.

Även om det står att Nils var 9 månader vid dödsfallet, stämmer det med födelse 1807 19/12: han blev 8 månader och 1 vecka gammal.

I smb med denna forskning kom jag in på modern till Ulrika Nilsdotter. Hennes familj var ganska sammansatt. Allt detta skall inte vidröras här. Johanna Ulrika föddes 1779 28/8 som dotter till Nils Jöksson ohh Maret Larsdotter. Maret var dotter till Lars Persson ohh Johanna Ulrika Carlsdotter Ekengren. De gifte sig 1734 12/5, och hon sägs då vara från Karlskrona. Hon dog 1778 30/11, 79 år gammal. Denna ålder är dock överdriven, då det, om den vore riktig, skulle innebära att hennes sista barn föddes när hon var 53 år gammal. Troligen föddes hon 5-10 år senare än 1699.

Jag försökte finna Ulrika Ekengren i Karlskrona. Det är dock inte lätt med tätbefolkade stad, särskilt Amiralitetsfs (som är den mest troliga att hitta något i). I födelseboken 1707 hittar man en volontär Johan Ekegren som gift 8/2, men inget mer 1702-10. I födelseboken 1705 finns ingen Ekengren som far till ett barn (varje år omfattar 10 tätskrivna sidor i fb och 4 i vb). Mantalslängder finns inte för den tiden (liksom Göteborg). Tidigast finns längder från 1719 i Riksgälden. De verkar som fullständiga mtl. Det året nämns i tredje kvarteret "Capit. Nils Ekengren" med fru och piga men hittas inte därefter. Kanske någon Carl Ekengren skulle kunna hittas (som bror till Nils) om man dammsög kyrkböckerna, men det skulle föra för långt här. I bou för Karlskrona nämns under 1800-talet en mängd Ekegren som möjligen tyder på att det funnits en sådan släkt där länge och med tiden tappat bort n:et.

En positiv effekt av ett så stort arbete med Karlskrona skulle vara att finna flera av de sjöfarande militära och civila personerna från Västkusten, både i rullor och kyrkböcker. Jag fann t. ex. Joakim Utfall som underlöjtnant vid Amiralitetet 1709 och Johan Bogman som skeppskapten 1707-09.

Ulrika Ekengren var gift tre gånger. Bou finns för svärfadern och förste maken Lars Persson. Lars dog 1742 men finns inte med i dödboken. Orsaken är att han enligt båtsmansrullan dog på huvudflottan 1742 12/8. Ulrika Nilsdotters far Nils Jöksson hade sannolikt en syster Gertrud Jöksson som blev gift med Arvid Nilsson, halvbror till Nils hustru Maret Larsdotter. Jök, även stavat Giök, var ett mycket ovanligt namn som är svårt att hitta i litteraturen. Men det kan gissningsvis vara en kortform av Joakim på samma sätt som Jåp och Ib är kortformer av Jacob.

**Ola/Olof Andersson på Heden, född 1801-02-02:**

var född då och dog inte efter ett halvår. Han kan inte sättas som död 1801 i ett dödregister. Han nämns i faderns bou 1832, men inte i hfl då med det födelsedatum. Strykningen i hfl kring 1820 måste betyda att han flyttat ur socknen. Tyvärr står hans hemort inte efter underskriften i bou som den kunde gjort och gjorde ibland. Hans dödsnotis kan ha avsett systemen Pernilla född 1799, som i den tidigaste hfl står som död (och en annan Pernilla föddes 1802 - och dog 1805), men inte kan hittas i dödboken. När det blev fel barn och man trodde att det var Ola som dött, letade man fram hans födelsedatum och skrev 6 månader i st f Pernillas 2 år och 6 månader.

HK-20

**Olena Niklasdotter**, Öckerö Nordgård, död 1812 16/3, 6 år gammal:

Ej införd i födelseboken. Missad. I hfl står det att hon var född 1807, men det året går det inte heller att hitta henne. Inte heller införd i Bergums födelsebok, varifrån fadern Niklas (eller Nicolaus) Olsson kom (inflyttad 1801 12/10 via Björlanda sn – och inte heller där i födelseboken). Det går inte att komma närmare än att hon var *född 1806 eller 1807* (båda lika rätt). Troligen född kring årsskiftet mellan de två åren.

HK-20

**Olena Olsdotter**, död 18280324 på Hälsö, 70 år gammal (=född 1758, i problemlistan född 1775 – oklar källa, vilken?)

Det stora problemet är att identifiera denna person. Det går inte att hitta någon på Hälsö i hfl som dog 1828 och inte i alla hfl innan 1828. I den sista publ. mtl 1820 finns ingen. I infl-att finns ingen. Av alla Olena Olsdotter som var födda efter 1767 och gifte sig inom socknen går det inte att hitta någon som kom till Hälsö förutom Olena Grotte som gifte sig 1803 med Olof Ingesson/Ingelsson och blev bosatt på Hälsö. Denna Olena var född 1778 5/11 men var inte änka 1828 – maken dog 1836. Det finns ingen bou bevarad för en Olena Olsdotter död 1828.

Det går alltså inte att identifiera personen i dödboken, inte ens om åldern 70 år är felaktig. Hälsö felskrivning?

HK 2020

**Olle Andersson från Huvud, lots på Kalven.**

Han gifte sig **1775 15/10 i Lycke sn** med pigan Sara Corneliusdotter från Bremesegården. Kollade detta, men visste att jag hade tittat på detta i samband med utredningen om Norin. Jag hittade också en flyttsedel till Torsby 1775 17/8 (bild 4980 i AD) där det heter att han ämnade gifta sig på Klåverön i Torsby pastorat.

Dessutom hittades en flyttsedel från Torsby 1779 26/5 som säger att Lena Corneliusdotter (syster till Sara ovan) gifte sig med klockaren Anders Olsson 28 år på Björkö Sörgård. Hon står där med hemorten Klåverön Bremsegård. Anders var bror till Tönnes Olsson som har en egen titel på problemlistan.

HK 2020

**Olof Olsson på Hyppeln**, död 1807 26/1, 68 år gammal (=född 1739). Men i hfl står födelsedatum 1754. Gift 1780 16/4 i Öckerö socken. I mtl fr.o.m. 1780, troligen även 1779 som dräng på Hyppeln.

Här finns attest 1778:109 som säkert gäller denne man med ett så vanligt namn. Han var då född i Västerlanda socken, 22 år gammal, och hade 1776 flyttat till Ytterby och 1778 till "en ö i Öckerö socken".

I Västerlanda föddes 1754 17/3 en son Olof till Olof Olsson ohh Anna Olsdotter i Arboskogen. Detta låter mycket sannolikt. Men så måste bou kontrolleras för att säkerställa härstamningen. Det visar sig då 1789:253 att de hade två söner Olof (och en dotter Kerstin). I fb hittar vi så den äldre brodern till den som föddes 1754, han född 1751 1/8 (föräldrarna gifta 1750 30/9). Dessa måste följas för att se vem som kan ha flyttat från socknen 1776.

Mtl visar då tyvärr att ingen av de två bröderna med samma namn kan vara den eftersökte. Åtskilliga årgångar är genomgångna, men den som bäst visar hur det förhöll sig är den från 1775: där fanns då i Arboskogen Olof Olsson och brodern Olof, ogifta. Den yngre gifte sig 1776 27/5 och flyttade till hustruns hem i Långeröd och finns där t.ex. i hfl 1795 med åldern 41 år, samt död 1800, 44 år gammal. Den äldre blev kvar och gifte sig 1786 1/10 samt dog 1806 16/4, 58 år gammal (borde stått 55).

Av Olof Olsson födda i Västerlanda omkring 1754 har vi två alternativ: 1753 17/10 som son till soldaten Olof Olsson Glorin ohh Bengta Andersdotter och 1754 22/11 som son till Olof Rasmusson ohh Maret Andersdotter, båda familjerna i Skörsbo. Ingenting i bou eller mtl visar vad det blev av de här två Olof. Olof Glorin dog redan 1768 och levde då i Prästeröd, och hustrun levde länge som fattig änka. Olof Rasmusson dog också tidigt, 1767, då han var omgift med en Kerstin Olsdotter som sedan i sin tur blev omgift med en Anders Jacobsson och snart försvann ur socknen.

Resultatet blir att Olof Olsson som kom till Hyppeln sannolikt var **född i Västerlanda socken 1753 eller 1764**, men mer går inte att säga efter att ha använt de ovannämnda källorna.

**Olof Olsson på Tommetaskan**, gift man död 1806 3/3, 53 år gammal (=född 1753). Det står i db att han avled på Tommetaskan och att han var från "Wette" eller Wetle" härad (Vätte eller Vättle, svårt att avgöra pga handstilen). Troligen var han i socknen tillfälligt och hann inte med att införas i hfl eller mtl.

Kan omöjligen lösas om det inte dyker upp någon tillfällighetsuppgift från hemorten.

HK 2020



**Olof Persson**, död 1808 5/10, 68 år gammal.

Enligt ovan född 1740, i hfl 1743. Gift 1775 12/4 i Öckerö sn med pigan Anna Bengtsdotter från Falkenberg. Hon enligt hfl född 1746. Ströks i samma hfl som maken anges som död i.

Inflyttningsattester: 1788:303 (=1781 10/1 och 1788 14/9) och 1789:347 (1789 9/3). I dessa nämns båda makarna, och hustrun kallas i den första bara Anna, i den andra Anna Britta. Det framgår att paret samma år som vigseln (vid Michaeli tid, dvs månadsskiftet sept/okt) flyttade till Björlanda sn utan bevis och därifrån till Torsby sn, samt sist 1787 åter till Öckerö sn och Björkö Västergård. Vigseln i sedeln dateras till 17/3 men det råder inget tvivel om att det är rätt par. En förklaring till diskrepansen är att vigseln innan i vigselboken ägde rum just 17/3, varför det kan ha blivit en felläsning när prästen skulle skriva flyttningsbeviset.

Alltså: enligt första beviset till Björlanda 1775. Från Torsby till Öckerö 4 år före bevisets datum (=1784), med en "vid pass" 12-årig son. I andra beviset sägs de inte ha tagit ut bevis till Öckerö, förrän då, 1789 9/3. Olof kallas här "ålderstigne mannen", (vid en ålder av 46 år!). Nu sägs de ha flyttat till Öckerö sn 2 år tidigare (=1786/87) efter att ha vistats i Torsby sn i 8 år (=från 1778/79).

I mtl hittar man dessa makar i Sävedal under Nolvik Västergård, Björlanda sn 1776-77 (=1775-76). I Torsby finns de på Fjällsholmen i mtl 1780-88 (=1779-87). Åtminstone är det de som stämmer bäst med flyttningsmönstret i attesterna, och det fanns ingen mer Olof Persson i dessa socknar då (konstigt nog, då det naturligtvis fanns en mängd Olof, men med andra fadersnamn). Detta hjälper inte mycket, då kyrkböcker saknas för Björlanda och Torsby då (i Torsbys hfl som börjar 1786 finns de inte med).

Sonen bör ha fötts i Björlanda sn 1775/76. Att han var 12 år är nog överdrivet. I så fall skulle han ha fötts 1772. Men kanske prästen menade att han var 12 år vid året för sedeln, 1788. Då stämmer det. Hustrun Anna Britta kan som vigselboken och hfl säger ha varit född 1746 i Falkenberg. Där föddes en Anna Britta 1746 2/4 som dotter till stadsbåtsmannen Bengt Andersson Strandberg ohh Britta Jönsdotter (bou 1758, varvid dottern och hennes bror Berndt ännu levde).

Som synes får man veta en hel del om familjen, men tyvärr inget om Olofs födelsedatum och -ort.

**Olof Pettersson**, död 1828 12/1 ("21 år gammal"), modern Olena Carlsdotter.

Här finns en ifl-attest: 1823:137. Där sägs pigan **Anna Catharina Pettersdotter** vara född 1803 10/10 i Öckerö Sörgård. Hon flyttade då till Harestad för en tid och varit skattskriven hos sin mor Olena Carlsdotter på Kalven. Hon dog 1824 och fördes till Öckerö, då modern ville begrava henne där. Hon är införd i **dödboken 1824 12/3**. Hon finns inte med i Harestads dödbok. Kanske hon kom hem dödssjuk innan hon dog. Hon är inte med i problemlistan och är kanske redan löst.

Olof Pettersson var alltså bror till Anna Catharina. I hfl för **Öckerö Sörgård** hittar man Peter Larsson och hustrun Olena Carlsdotter med sina barn. Olof **föddes 1805 17/8** enligt både hfl och födelsebok. Han har alltså fått fel ålder i dödboken. Det var Olofs syster Kajsa som föddes 1807 (på julafton).

HK 2020

**Olof Svensson Knappe i Bovik**, död 1801 7/5, 21 dagar gammal (=egentligen "3 veckor" men det är ju detsamma=född i mitten av april). I fb finns en Olof 1799 23/7 som son och första barn till Sven Olsson (född 1761 26/3) ohh Ingrid Jonsdotter (född 1762 16/9). Det skulle då bli så att han var 1 år 9 mån och 2 veckor gammal och inte bara 21 dagar.

Sven (från Björkö Västergård) och Ingrid gifte sig 1797 1/2. Då hade Ingrid varit gift två gånger innan, med Andreas Olsson (1785 30/1) och Lars Hansson (1793 24/3). Första barnet borde då ha hetat Lars efter den senast avlidne maken till Ingrid. Men Svens far Olof Persson var död sedan länge, Sven var uppvuxen med en styvfar, och det kan ha blivit så att hans biologiske far prioriterades vid namngivningen. Den stackars Lars fick inget barn uppkallat efter sig. Nästa barn, 1800 11/6 fick i stället heta Andreas efter Ingrids förste make. Sedan verkar hon ha blivit för gammal för fler barn.

Ingen av sönerna Olof och Andreas överlevde och nämns aldrig i hfl som börjar 1800. I db finns bara problembarnet Olof med, inte Andreas. Obs att det samtidigt fanns en Sven Olsson i Björkö Västergård som fick barn. Det var den här Svens äldre bror som sedan flyttade till Rörö. Namnet *Knappe* finns inte med i dödboken för Olof 1801 7/5 och kan inte kopplas till den här familjen, däremot en annan. Jag vet inte varifrån uppgiften i problemlistan kan ha kommit. Det fanns i fb en husman Sven Knappe på Kalven 1798 22/3, som då fick dottern Elin. En Sven Knappe, troligen densamme, fick i Hult 1800 27/9 en son Elias, vilken med namnet Erik avled 1800 24/11, ett par månader gammal. Sven Knappe nämns inte i mtl 1799-1801. I hfl 1800-02 fattas Hult, och på Kalven fanns där ingen Knappe. Men det finns ett flertal flyttsedlar som löser det mesta i fråga om Sven:

*Sven Knappe* var den reservbåtsman som 1794 14/2 i Torslanda sn gifte sig med pigan Karin Eriksdotter i Lyckorna. De bodde på Varholmen och fick sonen Anders (1794 11/7-1794 14/8) och dottern Maria (1795 29/11). Egendomligt nog går det inte att hitta Sven Knappe på Varholmen i hfl för Torslanda som börjar 1793, och inte heller i mtl 1794-95. Flyttsedlarna som berör den här familjen är 1792:426, 1805:511, 1818:24 och 1821:76. Båda kom från Skaraborgs län. Sven hette Torstensson. Vid sonen Anders födelse bodde man i Röd i Torslanda, och där finns de i hfl (Lyckorna skrivs alldeles före), men skall ha flyttat till Smedmans (salteri), var det nu låg.

Problembarnet Olof Svensson kan ha varit *Andreas som föddes 1800 11/6*. Han skulle då ha varit *ett år minus 3 veckor* gammal vid dödsfallet, och att ett år bortfallit i texten. Tre veckor är mindre exakt än 21 dagar och kanske bara betydde *några veckor*. Egentligen rörde det sig om 35 dagar. Det är svårare att få det till att det var Olof 1799 23/7, som ju kommer ännu längre bort ifrån det problematiska dödsfallet. Och det finns inget utrymme för ännu en son Olof mellan Andreas och det här dödsfallet. Och Andreas har ju ingen notis i db.

**Olof Verniksson på Knippla, född 1760 i Svenneby.**

Inflyttad 1781 24/9 (attest nr 129), från Svenneby sn. **Född 1760/61** enligt hfl, ifl och dödbok. Född i **Huset under Sundal i Svenneby sn**. Fadern var fattige reservdragonen Vernik Andersson. Fr.o.m. mtl 1762 sägs han bo i Sör Eigde i Kville, och detta hus då öde. Redan 1763 var han tillbaka i Svenneby och bodde då på Heden (åtminstone t.o.m. 1780). Faderskapet säkert, dels genom det ovanliga namnet och den ende i Svenneby med det när Olof föddes, dels genom mtl 1770 som nämner Verniks barn Olof, Anders, Hans och Anna. Verniks hustrus namn framkommer inte i de använda källorna i detta stora svarta hål som Tanums pastorat utgör i fråga om bevarade kyrkböcker. Bou efter Olof 1814:194 ger inget nytt av genealogiskt värde.

Brodern *Hans Verniksson* arbetade sig söderut i Bohuslän och kom 1808 (attest nr 125) till Öckerö socken, närmast från Tjörn, "där han vistats från sin barndom". Attesten var ny, då den gamla från 1806 förkommit, så han kan ha kommit till Öckerö sn tidigare än 1808. Han gifte sig 1809 i Öckerö sn, men har då hemorten Röda sten.

Av någon anledning skriver DF inget om dessa Vernikssöner i egna avsnitt i sin bok om Knippla. Sonen Magnus har det, men där sägs inget om Olof.

**Per Eriksson**, död 18120214, 38 år gammal (=född 1774, men i hfl 1786)

Bou 1813:146. Där nämns modern och syskonen, vilket bevisar att han var född 1776 25/4. Inga barn.

I bou nämns hans änka **Kerstin Johannesdotter** (som hon själv skriver under bou med). Någon vigsel i Öckerö sn finns inte noterad i vb. Hon var enligt hfl född 1787 2/11, och det datum finner man henne som dotter till Johannes Corneliusson ohh Kerstin Andersdotter. Via mtl ser man att Per och Kerstin noteras jämte varandra 1811, och 1812 står Per med hustru (han 35 år, hon 24).

Vi har här att göra med kända personer i socknen. Att de inte finns med i vigselboken får anses som ett av de många felen i kyrkböckerna (eller kanske de inte var gifta utan bara trolovade). Året bör i alla fall vara **1811** (mtl). I bou ovan står Kerstin som änka.

Kerstin blev 1815 18/11 omgift med Hans Baltzarsson i Hult. Kerstin står då som piga(!) Men i mtl ser det ut som om de gifte sig 1813 enligt markeringarna för man och hustru. I mtl 1814 (=1813) står han som 35 år gammal, hon 26, tydande på att det är Kerstin. Sonen Gustav föddes 1814 14/3, alltså före vigseln (åter bara trolovning?) Hans Baltzarssons förra hustru Greta Gunnesdotter dog senast 1812 (bou 1813 19/1, nr 136). De gifte sig 1808 29/3 (mtl+vigselbok). Greta kan ha varit dotter till Gunne Eriksson i Björkö Västergård och född 1776. Greta hittas inte i dödboken. Hans och Greta nämns i mtl t.o.m. 1810 och han som änkling 1811. Gretas bou finns 1813 19/1 (nr 136). Där nämns dottern Christina 3 år. Hon hittas inte i fb de aktuella åren (i hfl står hon som född 1807 eller 1809). Intressant är att de båda bou har samma datum.

HK 2020

**Per Svensson i Gårda**, dräng död 18121207, 34 år gammal: född cirka 1778.

Bör vara den fiskare Petter Svensson, född 1779, som står som död i Gårda Västergård i hfl 1808-13. Kan då hittas bland flyttattesterna 1800:295, kommen via Gbg Garnisonsfs. Född 1779 i Vassända församling (Vassända-Naglum (P)). Där finns en Petter 1779 3/11 som son till Sven Andersson ohh Kerstin Olsdotter i Munkebo. I bou 1782 efter Kerstin Olsdotter fanns bara omyndige sonen Petter i familjen. Efter Sven Andersson finns ingen bou bevarad.

HK 2020

**Pernilla Andersdotter i Björkö Ryd**, död 1827 2/11. 54 år gammal (=född 1773). Gift 1814 30/10 med Erik Bengtsson i hans andra gifte. Hon då från Hönö Heden.

I hfl född 1769 och dotter till Börta Bryngelsdotter. Hon var gift I (1754 24/2) med Anders Svensson från Tjörn och II 1775 6/1 med Nils Engelbrektsson från Inland (egen utredning, sannolikt son till Engelbrekt Engelbrektsson i Hälltorp, Ytterby).

Anders och Börta fick enligt fb barnen Bryngel (1754), Stina (1756), Sven (1758), Ingeborg (1761) och Nils (1766 6/2). De föddes i Hult. I mtl 1766 (1765 18/12) ännu där, men fr. o. m. 1767 (=1766 18/11) på Heden, Börtas födelseort. Pernilla ej införd i fb: åldern i dödboken stämmer inte med Börtas ålder. Börta skulle ha varit 53 år gammal om Pernilla föddes 1773.

Lösningen på Pernillas födelseår fås i bou efter Anders Svensson, införd i Inlands Södra Härad 1773:393 (26/6). Av barnen levde då Sven, Nils, Ingeborg och Petronella. Åldern på barnen anges helt riktigt, och Petronella sägs vara 5 år. Hon skulle då vara född 1768, varför man får ta hfl:s 1769 som ganska precis rätt (om hon fyllt 5 år=född 1768 före 26/6 eller om hon var på 5.e året=född 1768 efter 26/6 eller 1769 före 26/6). Alltså **födelseår 1768/69. Födelseort Hönö Heden.**

Tillägg: Anders Svensson kan sannolikt härledas. Som förmyndare hade man hans halvbror Petter Andersson i Stenkyrka sn och en (också halvbror?) Sven Andersson på Dyrön.

**Pet(t)er Jonsson.**

Född 1757 enligt hfl men 1755 enligt åldern vid dödsfallet. Gift 1786 i Öckerö sn, dräng utan angiven hemort. Inget i fråga om faddrar. Ingen ifl-attest eller bou för honom eller hustrun.

Hustrun **Börta Mattesdotter/Mattiasdotter** enligt problemlistan född **1762** i Torsby. Enligt DF var brodern Sven Mattiasson född 1750 på Brattön i Solberga sn. Petter och Börta nämns först i Öckerö sn i mtl 1787. Året innan är ingen av dem nämnd i mtl för Brattön.

DF skriver om familjen men har inte hittat något om Petters härstamning. Han skriver om Börta att hon var född i Höga i Torsby, dit föräldrarna flyttat. Det kan verifieras i födelseboken: **11 juni**. Men fadern Mattias Svensson nämns inte på Brattön i de bevarade mtl 1748 eller 1752. År 1748 nämns han inte i någondera av de två socknarna, men 1752-55 inhyses i Glosed Östergård i Torsby sn och från 1756 i **Grinnan under Höga**, vilken är Börtas rätta födelseort. Efter makens död flyttade hon till Kvillebäcken, vilket ligger i Lundby sn. Hon nämns där i en tidig hfl, men är sedan svår att följa då dessa är mkt röriga.

I mtl 1766 nämns även sonen **Sven Mattiasson**. Sven med familj beskrivs av DF i boken. Han har dock inte skrivit något om hans exakta dödsdatum, och det är inte så konstigt för han är inte med i dödboken. DF vet dock att berätta att han dog 1812 i utfattigt tillstånd. Däremot står han i hfl 1808-13 som död, med födelsedatum oktober 1750. Om han föddes i Solberga sn då, kan han inte hittas i den födelseboken som har en lucka 1746-51.

Petter Jonsson är nog omöjlig att hitta genom en sökning utgående från honom själv.



**Petronella Hansdotter på Rörö**, död 1811 3/2, 3 år och 7 månader gammal:

Dotter till Hans Svensson ohh Lena Mårtensdotter. Ej införd i födelseboken, men i hfl 1802-07 och 1808-13 nämns hon med namn men utan födelseår eller ålder. Man kan bara spekulera i varför hon inte införts. Det var i likhet med många andra. Familjen fick två söner Olof 1803 och 1805, vilka blev döpta. Det kan ha varit praktiska svårigheter som gjorde att de inte kom med i födelseboken. Vanligen säger man att prästen eller klockaren slarvade med införandet av dopet. Var det den enda förklaringen? Det hände ganska ofta. Men det kan ha varit så att seglingssäsongen gjorde att sjömän var borta och inte kunde ta hustrun och barnet med sig till kyrkan för dop. Ibland kunde det kanske bero på isvinter med transportsvårigheter. När så tiden gick tänkte man inte på att döpa barnet.

I dödboksregistret bör man kunna skriva in att hon var **född på Rörö i april eller maj 1807**.

HK-20

**Petronella/Pernilla Larsdotter**, piga på Kalven, död 1814.

Vid dödsfallet 40 år gammal, alltså född cirka 1774. Men i hfl från 1808 och framåt född 1758. Kallas gammal ("Gam.") och bräcklig ända från hfl 1802-07, men 31 år då!? Det ser ut som 31 i originalet, men står 51 i hfl-regisatret i Excel. Verkar enligt mtl ha flyttat in 1807 (se nedan), utan sedel. Om hon var 31 år då, stämmer det ganska bra med födelseåret 1774. Men varför ändrades det i nästa hfl till så tidigt som 1758 (som ju stämmer bättre med "gammal")? Kan inte hittas i födelseboken kring 1758.

*Skrivs på Kalven under Anders Andersson ohh Kerstin Larsdotter.* Denna Kerstin var född 1779 17/2. Det visar sig att Kerstin var dotter till Lars Larsson och Kerstin Larsdotter i Hönö Bergegård. Vid en kontroll av alla deras 13 barn (tre tvillingpar) hittas en tvilling **Pernilla född 1775 13/5**. Hon nämns sedan hos fadern och efter denne hos tvillingbrodern Lorentz som sjuklig och senare "dumbe" (stum/dövstum). När man kommer till hfl 1802-07 står det att hon *flyttat till Kalven*. I mtl finns hon kvar på Hönö t.o.m. 1808 (=1807). Tydligt var syskonen överens om att dela vårdnaden av henne, varför hon flyttade till sin yngre syster.

HK 2020

**Petter Andersson Åberg**, fiskare på Rörö, död 1807 11/5, gift 1790 14/3 med änkan Lena Larsdotter. Petter uppges i problemlistan vara född 1769 i Kungälv (källan okänd):

I hfl 1802-07 sägs Petter vara född 1762. Paret fick många barn fr.o.m. 1790, men faddrarna till de tre första ger inget. Bou finns inte. Men det finns en ifl-attest: 1782 5/10 (nr 142) kom drängen Petter Andersson till pastoratet. Det bör vara han. I så fall var han född 1762 på Nya varvet, hade vid inflyttningen 1782 tjänat ett år i Frölunda sn och ett år innan dess kommit från Partille. Tyvärr finns han inte med i födelseboken, varken för Nya varvet (tillhörde kyrkligt Örgryte eller Frölunda socknar då) 1760-70 eller Partille sn omkring 1762. I Partille finns i mtl 1781 en dräng Petter i Lexby Smedjegård, vilken är borta 1782, men detta är alltför vaga uppgifter för att gå vidare med.

Kungälv's stads- och landsförsamlingar har dåligt bevarade kyrkböcker vid tiden för hans födelse.

Man kan alltså säga att han kan ha varit född 1762 på Nya varvet (enligt ifl-attest), men det går inte att bevisa. Ett indicium för att han var född i Gbg ges i RG:s mtl 1757, där det nämns en bodbetjänt Anders Åberg hos en handelsman i rote IX, nr 22, sannolikt död 1768 19/11 i Domkyrkofs som handelsman, 37 år gammal. Men det fanns också enligt Olga Dahl en annan Anders Åberg i Gbg vid den tiden; stadstimmermannen Anders Åberg i X:100 åren 1748 och 1759-75, och hans änka 1785-87.

Hustrun **Lena Larsdotter** skall enligt hfl ha varit född 1766 8/5. Hon var gift i 1787 21/10 med lotsdrängen Anders Svensson (dotter Anna 1788, död liten). Lena hade systemen Kerstin, född 1782, som i hfl 1800-02 flyttade till Björlanda. I ifl-attest 1785:213 sägs Lena vara från Björlanda. Hon levde kvar som änka på Rörö till sin död 1835 18/7.

I ett försök att spåra Lena i Björlanda noteras att hon i hfl 1800-02 hade en syster Kerstin Larsdotter, född 1782, som då flyttade till Björlanda. Det är nu mkt säkert att Lena verkligen kom därifrån och det bekräftas av hennes ifl-attest 1785:213. För att hitta fadern Lars där är ett sätt att titta i bou efter en Lars i Björlanda efter 1766 och helst efter 1785 då Lena kom till Öckerö sn. Jag noterade sju stycken Lars, den förste 1803:68. Ibland har man tur, och det hade jag nu: det var den Lars med bou 1803 som var Lenas far! Det var Lars Olsson i Björlanda Prästgård (kr ¼, prästänkebolet) ohh, nu änkan Johanna Olsdotter. Inga barn nämns i bou, men under gäld och skuld hittar vi överst Petter Åberg på Rörö som hade att fordra hela 159 daler. Denna summa tyder på nära släktskap. I övrigt nämns med höga summor (innestående arv) Johannes och Sören Olssöner på Knippla, Olof Larsson i Björlanda och döttrarna Ingeborg och Anna (dessa i arv efter *modern*). De två på Knippla visade sig vara från Björlanda när de gifte sig dit.

Familjen levde när hfl för Björlanda börjar 1786. I Prästgården hittar man dem; Lars född 1732 och Johanna 1753. De hade barnen Olof (född 1768), Sander (1782), Ingeborg (1760), Britta (1776), Kerstin (1783), Maria (1785) och Olena (1789), samt Johannes (1792). Således helt klart två kullar barn med Olof och Ingeborg i den första. Fanns där en Lena också? Först behövde då året för första hustruns död säkerställas via mtl. Det visade sig vara 1772 (mellan 1771 31/10 och 1773 13/1). I mtl 1770 hittar man så barnen nämnda, även om de inte var skattskyldiga: Olof, Ingeborg, Anna och Lena. Här var Lena! I hfl sägs Olof vara född 1768 11/1 och Ingeborg 1762 6/1. De bodde ännu hemma. Vi följer nu familjen bakåt i mtl vartannat år för snabbhets skull och kommer till 1759. Då nämns Olof Andersson med en sjuk hustru och pigan Britta i Prästgården och under honom Lars Olsson, ogift. År 1760 är pigan Britta "gift med Lars härnäst", och nedanför: Lars Olsson, man och hustru. Med detta flyt fortsätter vi med familjen. Finns det en bou efter Britta efter dödsåret 1772? Ja, den är bevarad och daterad så sent som 1774 3/10 (det berodde som ofta på att man inte gitte

göra en bou förrän man tänkte gifta om sig, då det blev mera tvingande). Lars står ännu i mtl 1775 (1774 23/11) som änklings och med hustru 1776 (1775 21/10), vilket stämmer med detta. Han bör ha gift om sig strax efter mantalsskrivningen till 1775.

I bou står att den avlidna hette Britta Larsdotter och att hon och Lars hade barnen Olof, Ingeborg, Anna och Lena.

Lena Larsdotter dog enligt ovan 1835 och hör till problemperioden 1800-40, men är inte med som problem. Kanske hon redan är känd, men kanske det finns något här att komplettera med.

HK-20

**Petter Månsson**, dräng, död 1810 17/1, 64 år gammal.

Skulle vara född 1746 enligt db, men 1748 och 1750/51 enligt hfl. Nämns både på Tommetaskan och Kalven i de första hfl 1800-02 och 1802-07. Det måste vara en och samma person. Står som död i hfl 1808-13 på båda ställena och bara en med det namnet i dödboken. Kan inte hittas i mtl åren före och efter 1800. Kanske redan då var skattebefriad pga sjukdom. Var i alla fall det i hfl 1802-07. Ingen inflyttningsattest. Andra attester för Månsson eller Månsson dotter ger inget.

Kan inte lösas.

HK 2020

**Petter Ullström**, sockenskomakare på Öckerö, född 1758 i Värmland, död ogift 1809 14/5, 48 år gammal:

I ifl-attest 1787 22/11 från Domkyrkoförsamlingen kom Petter från Göteborg, dit han hade anlänt 4 år tidigare. I hfl 1800-02 står att han kommit från Björlanda och då bodde i Öckerö Norgård. Båda dessa saker är fel. Han var aldrig i Björlanda, och han var hela sin tid i socknen mantalsskriven på Ryd, allra först som gesäll men sedan utlärd skomakare. Konstigt nog finns även en odaterad notering i ifl-registret från 1800-01 som säger att han kom från Björlanda och flyttade till Norgård, Hans Svensson. I hfl står han dock inte precis hos denne Hans. Det kan vara så att man gjort upp en flyttningslängd med hjälp av uppgifter i hfl eftersom det inte finns någon ifl-längd från de åren, men då undrar man varifrån detta med Hans Svensson kommer.

Vi går vidare med ifl-attesten. Där framkommer att Petter 1787 hade bott i Göteborg i 4 år och ankommit från Kristinehamn. I Gbg finns en ifl-notering från 1783 3/1 med inflyttning från Kristinehamn och födelseort Ölme härad. Ölme härad är också en socken. Annars kunde man tro att han kom från någon av Ullerud socknar (Övre och Nedre) och i likhet med många andra flyttat in till en stad för att gå i hantverkslära. Vid kontroll av födslar i Ölmehärad sn 1758 hittar man bland många Peter en som föddes 3/12 som son till Lars Bengtsson ohh Marta Kajsa Råbock i Östra Ullsjö (även skrivet Ulvsjö, som nu), något som skulle kunna förklara namnet Ullström. I hfl för den familjen ses att Peter, född 1758, år 1777 flyttade till Kristinehamn som "gossen Peter Larsson" (i hfl från hemsocknen: "i läran i Kr.hamn") och där skrevs hos *skomakaren* Anders Fernberg. Den hfl går t.o.m. 1780, och det året står att han flyttat till Stockh(olm), men det är samtidigt struket. För år 1781 finns ingen hfl, då nästa börjar 1782. Mellan åren 1780 och 1783 har han antagit namnet Ullström, men det är oklart var han bodde då (det blev nog inget av med flyttningen till Stockholm – varför skulle det annars vara struket?). Man bör nu kunna vara säker på att man hittat rätt man.

Tilllägg om skomakare:

Fanns det två sockenskomakare samtidigt? Fanns en på Öckerö för de västra öarna och en på Björkö för de östra? Odenvik har i avsnittet om hantverkare inget om detta, bara att det fanns flera under en ganska kort period omkring år 1800. I hfl 1808-13 noteras en skomakare på Hönö Heden; Johannes Bengtsson, 30 år gammal, med lärgossen Olof Johannesson, 18 år gammal. Var han verksam samtidigt som Ullström? Troligen inte. Johannes kan följas tillbaka till mtl 1809 (daterad 1808 21/11). Ullström levde då och var mantalsskriven på Ryd. Johannes kallas samtidigt i mtl skraddare, men året efter och allt sedan skomakare. Ingen annan skomakare (utöver Ullström) fanns i socknen i hfl 1808-13. Det kan tydas som om Johannes kanske sysslade med skradderi under sitt första år, men övertog skomakeriet efter Ullström. Men skraddare kan ha varit en felskrivning i längden. I vilket fall som helst borde han ha visat upp ett gärningsbrev att han var utlärd skomakare för att få bli sockenskomakare. Sådant kom in i domböckerna (både för anställningen och för betalning av hantverksskatt (gärningsören), men dem har jag inte gått igenom.

I hfl 1814-16 flyttade Johannes till Öckerö Sörgård, och då har man rätt födelsedatum; 1777 22/2. Han hade uppvisat en flyttsedel daterad 1814 4/6, där födelsedatum står med. Han uppges vara född i Harestad men finns inte med i födelseboken för varken Harestad, Torsby eller Lycke (Ytterby har ingen födelsebok bevarad för det året). Det framkommer att han vistats i Öckerö sn i flera år och att han *uppges sig vara sockenskomakare*. Han skall 1805 ha hävdat en piga i Harestad och måst betala saköre, men inte genomgått kyrkoplikt. I mtl 1808 för Harestad nämns *två* sockenskomakare men inte att någon av dem haft Johannes som lärling. I mtl 1805 nämns dock en "Johannes 26" i kolumnen jämte den ene skomakaren, men inte 1806. Någon Bengt ses inte i mtl 1778 vid tiden för

hans uppgivna födelse. Någon flyttsedel yill Torsby pastorat 1793-1806 finns inte bevarad. Får t.v. lämnas med detta. Men i hfl-registret 1808-13 kan frågetecknet före Olof Johannesson på Heden tas bort och i stället skriva *lærgoss(e)*.

I Öckerö Sörgård gav han upp skomakeriet och blev arbetskarl. Han gifte sig och fick 1818 en son Bryngel. Har sedan inte följts.

HK-20

**Petter, död 1806 9/1**, 2 år gammal (=född i början av 1804). Egentligen född 1804 24/9 som uä son till Marta NN i Skarvik.

Frågan är vem Marta var. Fadern till barnet troligen omöjlig att få fram. Som fadder fanns bl. a. Erik Gunnesson. Denne hade en syster Marta, född 1771 22/11 i Björkö Västergård som dotter till Gunne Eriksson och hans andra hustru Gunnur Andersdotter. Inga bou efter dem bevarade. De hade denna dotter som emellertid i hfl kallas Maret och flyttade omkring en hel del som piga innan hon 1804 11/6 (då på Grötö) gifte sig med Erik Hansson från Lundby sn. De bodde i Skarvik och Kolvik. Maken avled 1812 (mtl). Hon dog i hfl 1816-19 men finns inte med i db. Inte heller finns dottern Elin med där. Hon dog i samma hfl och var enligt denna född 1804 men inte med i fb. Alltså en familj som hanterats mycket slarvigt vid kyrkobokföringen.

Att en dotter föddes 1804 gör att det inte verkar vara denna Maret som fick sonen Petter. I fb föddes en uä Erik 1804 22/8 som son till Maret Gunnesdotter på Grötö. Detta tyder på att Marta och Maret inte var identiska. Var de systrar? Men det fanns ingen Marta Gunnesdotter i hfl 1802-07. Några till går att hitta i den hfl, men ingen med en son Petter: om han blev 2 år (1½) borde han kommit med i en hfl.

Problemet svårlöst.



**Pigan Barbro** på Kalven, död 18000322, 48 år gammal.

Går inte att lösa. Dessutom felaktigheter i källorna. Står i db som död på Kalven, men i hfl 1800-02 piga (Barbro Jacobsdotter, 48 år, alltså född cirka 1752) hos komminister Gadd i Öckerö Sörgård. I mtl står Gadd under Öckerö Norgård! Det verkar som om Gadd, liksom en skräddare bodde på gränsen mellan Norgård och Sörgård och skrevs på båda i olika källor. I mtl inget om någon piga Barbro där. I hfl står det att hon dog 12/3, men i db 22/3, vilket är det rätta. Ingen flyttattest. Gadds son Daniel på Kalven fick ett barn 1799, men hade ingen Barbro Jacobsdotter som fadder.

HK 2020

**Pigan Ingrid**, född 1746, död 1810 24/9, 64 år gammal.

Pigan Ingrid Persdotter skrivs i hfl 1802-07 och 1808-13 under Anders Sörensson ohh Anna Persdotter. Kan inte hittas i hfl 1800-02. Anna född 1754 27/8 i Gårda. Föräldrarna gifta 1754 9/6. Ingen Ingrid (eller Inger, Ingegerd) i den familjen eller född 1742-60 i socknen.

Till inflyttning. I en attest 1806:59 sägs pigan Ingrid Persdotter vara född i "Lena församling och Bergstena socken" (troligen=Lena pastorat) och nu vistas på sillsalteriet Rammen i "Torsby sn": förväxling med Torslanda pastorat. Men ingen Ingrid nämns på Rammen i aktuella hfl. Kanske det är den ovannämnda på Kalven som ju inte nämns i socknen före hfl 1802-07. I mtl (ej i hfl) finns en piga Ingrid hos Johan Landgren 1807 (=1806) men inte åren före och efter, om det nu var hon. Kan i så fall ha kommit till Kalven 1806 och var enligt hfl 1802-07 befriad från skatt (sjuk).

I Lena och Bergstena hittas ingen Ingrid Persdotter i fb åren omkring 1748. I bou några Per inom rimlig tid efter hennes födelseår, men ingen av dem med dottern Ingrid.

Här återstår en stor osäkerhet, och det verkar omöjligt att komma vidare.

HK 2020

**Påvel Brodd**, kypare, änklings i Skarvik, död 1802 26/4, 72 år gammal (=född 1730). Hustrun Anna Cecilia död 1796 4/7 i Öckerö sn, 42 år gammal (=född 1754). Inflyttningsattest 1789:337. Enligt åldern där födda 1749 resp. 1753. De hade bott i Majorna i flera år men de senaste 4 åren på Käsö och i Bovik. Vid inflyttningen hade man med sig sonen Peter, 12 år gammal.

Namnet Brodd var ganska sällsynt under 1700-talet och verkar mest ha använts i fråga om soldater. Enligt attesten kom de långt ifrån och var okända av prästen. I Göteborgs register för Majorna har jag inte hittat dem. Var de gifte sig och var sonen Peter föddes förblir okänt. Ändå har jag lagt ut ett stort söknät efter dem i Bohuslän, Västergötland (P och R), Gbg, Halland, Skåne, Visby och Finland. Flest Brodd/Brådd där hittar man i Gudhems härad och Broddetorp sn, men ingen som verkar ha anknytning till Påvel Brodd.

Öckerö sn: i mtl nämns Påvel Brodd *fr. o. m. 1790*, vilket stämmer med inflyttningen. Han skrivs mest vid Wetterlings och Ekmans salteri (efter Kalvhagen). Hustrun Anna Cecilia dog 1796 4/7 och sägs då ha varit 42 år gammal. Hon står i originalet som hustru (i registret har det blivit syster).

Sonen Peter Brodd går att hitta mer om. Han gifte sig 1802 15/2 i Vinberg sn (N) som tunnbindargesäll från Torslanda (pastorat) med pigan Nilla Hansdotter i Jonstorp (DDSS). Peter var senare sjöman. Han dog 1815 (bou 23/6). Sonen Nils var då 14 år gammal men har inte följts vidare.

**Sara, dotter till Andreas Andersson ohh Kerstin Larsdotter, död 18051202, 21 dagar gammal.**

Ej i fb. Fadern änkling vid vigseln 1802 4/7. Fick sönerna Anders (1803 21/8), Lars (1807 23/7) och Lorentz (1810 14/11). Sara skulle ha varit född ganska exakt 1805 11/11, vilket stämmer bra med de andra barnen (prästen borde ha räknat rätt då det bara gällde 21 dagar). En dotter Sara föddes 1814 29/7. Andreas första hustru hette Sara Sörensdotter, och de gifte sig i Gårda.

Det finns enligt ovan två anledningar till att man verkligen fick en dotter Sara 1805: första hustrun hette Sara, och dottern 1814 fick namnet Sara efter (eller i stället för) den Sara som dog 1805. Prästen har helt enkelt inte fört in Sara i fb 1805, **11 november** (eller i alla fall november).

HK 2020

**Snickaren Jonas Bostedt** på Grötö, död 1809 17/1, 64 år gammal (=född 1745) men i hfl 1733.  
Hustrun Britta född 1743.

Båda inflyttade 1791:379 från Gbg Amiralitets-varvs-fs. Hittas där som gifta 1771 6/10, han då jaktkarl, hon piga. De fick dottern Henrica Charlotta 1774 3/6 (död 1776) och sonen Nils Olaus 1776 16/2. I fb har hustrun namnet Britta Cajsa Jernberg. Han var då timmerman.

Omöjligt att hitta dessa i register i Gbg och i Bohusläns och Älvsborgs läns släktnamnsregister. Efter Jonas död står det i hfl att änkan flyttade till Tommetaskan men ses ej i hfl 1802-07 där, utan bodde kvar och avled 1829 20/4, 81 år gammal (=född 1748).

Övriga städer har också kontrollerats. Det fanns Bostedt/Boustedt i Marstrand och Kungälv. Av dessa blev Kungälv intressant, då det i bou 1765 nämns en sjötullvaktmästare Peter Bostedt som bodde i Gbg. Han var avliden i bou 1783 och 1794 men barnlös. I dessa får man upp ett spår till Partille, och i hfl där ses att en Jonas Bostedt enligt hfl var född 1748, men enligt fb 1750 13/7. Denne Jonas var son till Anders Bengtsson Utberg ohh Karin Jonasdatter. Han finns då med i släktnamnsregistret under Utberg. Han och en bror bytte namn till Bostedt. Tyvärr nämns Jonas hemma i hfl 1771, samma år som vår Jonas gifte sig i Gbg. Och han flyttade till Lilla Edet 1785.

**Son Erik Persson på Fotö**, död 1809 9/6 av slag, ½ år gammal (=född 1808/09), son till Per Claesson (ibland kallad Carlsson) ohh Ingrid Andersdotter. Barn föddes 1796, 1798, 1799, sannolikt 1801 (eller 1802 enligt hfl; dotter Lena död 1809 12/4, 8 år gammal), 1804 13/12 Erik och 1808 28/8.

En Erik kunde inte ha fötts ½ år före dödsfallet i juni 1809, då man fick sonen Claes 1808 28/8 (död s.å.). Tyvärr saknas bou efter makarna, så man kan inte se vilka barn som levde när de dog på 1820-talet. Men i hfl ses klart att sonen Erik född 1804 levde till vuxen ålder.

Föddes det två Erik i familjen och att den som dog var tvilling till Claes? Han uppges ha dött av slag, vilket brukade sägas om spädbarn när man inte visste vad de dog av. Två syskon dog 1809, 6 och 12/4, säkert av någon smittsam sjukdom ("feber"). Eller hade prästen helt fel för sig så att det inte fanns någon Erik som dog 1809? Omöjligt att veta.

Kanske man kan säga att dödboksanteckningen troligen är fel, då det inte finns belägg för en son med den åldern, och att det inte verkar ha funnits något annat barn att förväxla med. Alla barn i fb finns också i db, utom just Erik som var den ende av de fem barnen som överlevde till vuxen ålder. Ingen annan Erik i socknen går heller att förväxla med.

**Son till kyparen Hans Svensson, död 1808 19/1, i månad gammal.**

Här står det i fb- och db att det föddes tvillingar den 17 januari: dottern Christina överlevde och döptes den 21. Tvillingsonen (enligt dödboken) dog den 19 och begravdes den 25 januari. Det måste ha varit så att sonen bara överlevde 2 dagar och inte hann döpas. Prästen har virrat till det genom att säga att han var 1 månad gammal, men omständigheterna och kyrkböckerna är tydliga med hur det var.

Alltså inget namn: **son NN född 1808 17/1.**

HK 2020

**Son till Olaus Andersson**, död 18250518, 1 år gammal(=född 1824)

Via hfl fås att dottern Petronella föddes 1823 23/8, varför en son 1824 inte borde kunna vara född precis ett år före dödsfallet. Dessutom föddes enligt hfl en son **Anders** 1821 10/5, vilken dog i hfl 1824-27. En ny Anders föddes 1826 29/1. Det visar att en annan son Anders hade dött innan denne föddes. Föräldrarna vigdes 1821 23/4.

Slutsatsen blir att den döde 1825 inte var ett år då utan 4 och **född 1821, kanske 10/5** men det är svårt att belägga utan en fb-anteckning. Dock är det av olika andra källor och ett allmänt resonemang ytterst sannolikt att det avser en Anders född 1821, varför man bör kunna skriva detta i dödboken.

HK 2020



m. **Anders Stachell** (Stackel(l)), född 1777 19/2 på Gammalstorps gods i Tun sn, Åse härad (nära Lidköping), som son till "hovskomakaren" Peter Stackel ohh Britta Maria Reiter. Anders nämnd på Rammen vid Rörö, Öckerö sn, senast 1808 21/11 vid dotters födelse. Var då bokhållare eller "salteribetjänt". Död senast 1814 (änkan nämnd i mtl från 1815 daterad 1814 6/12 – ej i mtl 1813, och 1814 saknas), oklart var (ej nämnd i Torslanda eller Öckerö dödböcker).

*Flyttningar:* Tun-Uddevalla 1792 på hösten. Uddevalla-Dragsmark 1798 i augusti, Dragsmark-Fiskebäckskil 1801, Fiskebäckskil-Torslanda (pastorat) 1805. Sannolikt från Torslanda pastorat 1809, oklart varthän.

Gifta 1799 26/7 i Dragsmark sn på Bokenäset, boende i Munkeby

h. **Anna Catharina Nordqvist**, född 1769 i Bolstad på Dal (Catharina Nilsdotter enligt flyttbevis, i hfl juni eller juli 1769, ibland 1768), sannolikt i Västergårdstorp i Erikstad sn tillhörande Bolstad pastorat som dotter till torparen Nils Johansson ohh Elin Olofsdotter (enda Catharina Nilsdotter född i pastoratets fyra socknar 1768-69). Död 1834 10/8 på Bur, Torslanda sn (av kolera).

*Flyttningar:* 1812-15 änka på salteriet Örnekulen, Torslanda sn, 1824-29 hushållerska i Bur, Torslanda sn, 1831-33 i Askim sn, 1833-34 åter i Bur.

s. **Nicklas**, född 1799 26/1 i Munkeby, Dragsmark sn, död 1808 4/8 (drunknad) på Rammen, Öckerö sn. I dödboken felaktigt kallad Johannes, men det råder inget tvivel om att det avser Nicklas, vilken sedan aldrig nämns mer i familjen.

d. **Britta Maria**, född 1802 19/2 vid Lännestaden, Morlanda sn. Sägs i flyttbevis vara född på Sandviken i Fiskebäckskil, där det fanns ett litet trankokeri, men det kan ha kommit av att fadern arbetade där men bodde vid Lännestaden. Gift 1830 1/12 i Gbg Domkyrkofs med torparen Anders Bengtsson från Ugglum Storegård i Partille sn. Död där 1853 11/12.

*Flyttningar:* 1812-15 på Lilla Bockeskär, Torslanda sn, 1816-20 på Stora Varholmen, Torslanda sn, 1820 till Masthugget, 1828 till Fässbergs pastorat, 1829 till Göteborg.

d. **Edla**, född 1804 29/11 på Rammen. Nämnd i hfl för Torslanda sn 1812-15. Sedan ej följd.

d. **Petronella**, född 1807 8/1 på Rammen. Till Gbg 1826 25/10. Till Karl Johan 1834.

d. **Anna Catharina**, född 1808 21/11 på Rammen. Till Gbg 1824 23/10 (vidare till Örgryte 1826, Karl Johan 1829/30, Gbg 1834).

Kommentarer:

Namnet *Stachell* uttalades troligen med betoning på första stavelsen. Han tillhörde den stora skara som arbetade i Göteborgs skärgård under sillperioden och som flyttade hit och dit och inte alltid var så noga med kontakter med församlingarnas präster. Det kan ha varit svårt pga att många bodde på små holmar och kanske bara var där något år. Det var ett stort antal personer i hfl och mtl, och det kan vara som att leta efter en nål i en höstack. Han går i hfl 1802-07 bara under beteckningen "bokhållare Stackell" på Södra Rammen (ett Västra Rammen fanns också), utan några familjemedlemmar. Anders Stackell gick att spåra främst genom släktnamnsregistret (som går fram till 1800) där det avslöjas att Anders Stackell ohh Catharina Nordqvist 1799 26/1 fick uä sonen Nicklas i Munkeby i Dragsmark sn. Sedan har familjen kunnat följas genom flyttsedlar och hfl. Genom en googling gick det att hitta Anders i en uppställning av Bohuslänforskaren och Morlandaspecialisten Rolf Berlin. Med ledning av att dottern Britta Maria dog 1853 i Partille gick det att leta sig bakåt i

tiden för att spåra familjen som försvann från Rammen 1809. Mtl kan vara till stor nytta, men även leda in på fel spår. Det är t.ex. helt fel i mtl 1809, då det för Anders Stackell räknas upp sönerna Olof, Carl, Jonas och dottern Cajsa. De måste ha hamnat på fel rad i högermarginalen och avsett en annan familj.

Hustrun *Anna Catharina Nordqvist* blev fattig som änka och drog sig fram som hushållerska i Bur; "änkan Stackel". Hon blev 1834 ett av de många offren för koleran. Hennes ursprung i Dalsland är något svårt att bevisa, då det inte finns någon bou som kan styrka sambandet. En kypare Olof Nordqvist var också skriven på Rammen och var fadder för något av familjens barn. Kanske han var bror till Anna Catharina (som måste ha tagit sig namnet Nordqvist efter flyttningen hemifrån). Dock dog en äldre bror till henne som hette Olof i barnåldern enligt hfl från Dalsland.

*Olof Nordqvist*, kypare, g.m. Anna Strömberg. Möjlig bror till Anna Catharina Nordqvist ovan. Olof hittas första gången i Norum sn, då han 1798 16/9 gifte sig med Anna, båda då från Norums holme. De fick där barnen Anna Sofia och Carl. De flyttade till Pjunken under Bovik 1803 och därifrån till Rammen 1806. Till Masthugget 1807 och sedan till Lundby, där hustrun dog 1810 13/5 (på Sörhallen). Olof gifte senare s.å. (9/12) om sig med pigan Sara Duva (Gbg Amiralitetsfs). Senare (hfl 1812-17) återfinns resterna av familjen i Marieberg sfs: Olof och sonen Carl (Kalle). De har inte följts efter detta. Anna Strömberg kanske var dotter (född 1772) till kyparen Mattias Strömberg som bodde i Lundby sn och därifrån flyttade till Öckerö sn. Något som kan tala för sambandet med Olof Nordqvist är att denne liksom Anna Catharina fick en dotter Britta Maria och en Petronella och fadderskap.

**Sven Andersson, lots**, gift 1762 10/1 i Öckerö sn med Maret Sörensdotter från Kalven. Han död 1806 14/7.

Vid vigseln kom han från Säverna ("Sefwerna"). I lotsrullan står att han var född i Björlanda sn, senare bara "på Hisingen". Där står också att han var **född 1735 11/10**. I rullan 1805-06 skriver man dödsdatum 1806 5/1, men dödboken bör ha rätt. Sven och hustrun fick sex barn 1762-75, men av faddrarna var ingen från Björlanda sn. Någon bou efter makarna är inte bevarad.

Säverna är en lite knepig ort. Den står egentligen under Tuve sn och streds om mellan ett par gårdar där. Man kan följa en släkt där någorlunda via mtl och komplettera med kyrkböckerna. Jag har utrett detta i annat sammanhang och kan skriva en sammanfattning här.

I Tuve sn **hfl 1762-63** - *Säverna, en backstuga under Härröd Sörgård*:

m. Sven Andersson

h. Maret Sörensdotter

modern Helena Toresdotter

**I hfl 1761-64:**

Avsk. Rotebåtsman Sven Olsson Fiskare, 74 år, död

h. Helena Toresdotter 55 år

m. Sven Andersson: "flyttat hit till pastoratet från Torslanda och flyttat tillbaka sedan sillfisket upphört".

h. Maret Sörensdotter

Sven Olsson Fiskare dog 1761 27/10, 74 år gammal. Han blev 74 år gammal och var då född 1687. Han gifte sig I 1717 31/3 i Tuve/Lundby sn med Börta på Tången och kom då från Björlanda sn. Sven Olsson gifte sig II 1751 4/1 i Tuve/Lundby med Helena Toresdotter. Hon kan inte ha varit mor till Maret, utan måste ha varit det till Sven och då varit gift med en Anders före Sven Olsson. Det går dock inte att hitta någon sådan död i T/L åren före 1751. Helena var född cirka 1706. Möjligen hade de en son Olof Svensson Fiskare, också rotebåtsman, gift 1744 29/1 i T/L sn.

En möjlighet till en Anders som far till Sven är den Anders Svensson som nämns som husman under Syrhåla Sörgård och under honom samtidigt, i Säverna, Sven Olsson (gammal, utfattig), i mtl 1757. Men det kan knappast ha varit han, då ju Helena levde och var omgift. Man kan följa denne osalige ande bakåt genom mtl: 1757 ovan i marginalen "vid Sörred Winningsbog" (=Björlanda sn). Där står det då 1758: "i Säfwedahl und. Nolwijk" (Västergården). Och där står det samma år: "På Lijdorne i Tufwe Sockn". Och där står han i slutet av längden (dock inte i hfl). Men där blir han kvar till sin död 1775. Han hade enligt mtl åtminstone döttrarna Ingeborg och Elin. Om man följer Anders Svensson bakåt i mtl hamnar man i Torslanda Mellangård (1753) och där står det "inhyses: husman under Syrhåla Sörgård i Tuve sn". Dit kom han från Bur (1752). Där är mtl glesa. I den för 1748 finns en utfattig Anders Svensson i Syrhåla Nordgård, borta 1752, kanske han. Även i mtl 1742 finns han där också men inte 1736. Här tappar man spåret. Inget om denna familj går att hitta i fb för T/L eller Torslanda, vilket kanske talar för att det var Björlanda. En Anders Svensson med hustru Elin Olsdotter i "Härröds torp" fick 1743 23/1 en son Sven och 1745 10/9 en dotter Helena, men inga fler 1726-46. Någon Anders Svensson i ett Härröds torp ses inte i mtl 1742, om det inte skrevs under Syrhåla Nordgård. Närvaron i Tuve 1743-45 stämmer med flyttningarna i mtl, men det går inte att på något sätt knyta honom till vår Sven Andersson, om det inte i längderna rör sig om två olika personer med

samma namn. Födelsedatum för ovannämnde Sven stämmer ganska bra med det som anges i dödboken 1806 (=1742). I lotsrullorna har han så vitt skilda födelseår som 1735-41, innan man verkar ha rättat till det till 1735 i den sista rullan.

Möjligen finns något i domböckerna om dessa personer. Sven Olsson Fiskare nämns i dem, vet jag, när han bodde i Björlanda sn. Helena Toresdotter behöver inte ha varit mor till Sven. Hon kan ha varit styvmor.

Tills vidare kan nog födelsedatum skrivas in som överst här och –orten Björlanda sn.

HK 2020

**Sven Jonsson** på Rörö, död 1827 18/1, 40 år gammal:

Han gifte sig 1811 22/12 med änkan Anna Andersdotter på Rörö (vid vigseln Jonasson). Det finns en Sven Jonsson/Jönsson i socknen som kan följas från hfl 1800-02 på Kalven, 1802-07 på Hälsö och 1804 därifrån, sannolikt till Rörö. Fiskare och före giftermålet under något år dräng hos änkan (mtl 1811, avseende förhållandena 1810). Om det rör sig om samma person har han vitt skilda födelseår: från 1760 till 1787 (dödboken=40 år gammal, men uteslutet om han befann sig i socknen som dräng redan i hfl 1800-02). Mest sannolikt född under 1770-talet (de flesta åldersuppgifterna hamnar där). Då det inte finns något bland faddrar, flyttningar eller bouppteckningar verkar det vara omöjligt att få fram hans ursprung. Mtl ger inte så mycket heller.

HK-20

**Sven Olsson i Björkö Bångegård** (står ibland Västergård, men i mtl alltid Bångegård), död 1825 18/2, 66 år 3 mån och 9 dagar gammal (=född 1758 9/11). I hfl född 1759 12/12. Gift I 1790 24/1 som ungarl med Britta Gunnesdotter, född 1767 14/9 på Björkö, död 1791 2/5. Gift II 1792 16/9 med Kerstin Arvidsdotter, född enligt inflyttningsattest 1792:437 i Lilleby och 28 år gammal (=född 1764). På attesten står att hon skulle äkta änkemannen Sven Olsson i Björkö Västergård. I hfl 1800-02 nämns drängen Anders Arvidsson i Sörgård, född 1777, "hos Sven Olsson 1801" och där som svåger), bror till Kerstin. I hans attest 1796:125 står att han var född 1777 17/5 (som senare i hfl) och var son till Arvid Hansson ohh Maria Johannesdotter i Lilleby. Magdalena Arvidsdotter var syster till Kerstin och ett av flera syskon som kom till öarna. I attesten 1796:130 sägs hon vara född 1767 17/4 i Lilleby och står i hfl hos Sven och Kerstin. Hon dog 1800 av tärnande sjukdom och fick ett barn uppkallat efter sig; Svens dotter född 1800 (om det stämmer: i fb står det "Dot. -" men ändrat till "son Lars". I hfl står i stället dotter Malena född 1800 och död i hfl 1803-07 men ej i db då. Lars nämns aldrig i hfl.)

Sven Olsson nämns först i mtl 1790 (=1789 8/12) och kan inte spåras via infl-attest. Åldern i dödboken skiljer sig ett helt år från hfl. En svårighet är att Bångegården ofta kallas Västergården.

Om den i db vore rätt skulle det betyda att Sven var son till Olof Svensson på Grötö. Dennes son Sven gifte sig emellertid redan 1787 med en Christina Larsdotter som dog 1790 12/3, cirka 30 år gammal. Hon var enligt attest från Hunnebostrand, men är inte lätt att hitta i sockenregistret för Tossene sn (det finns mer än en Lars som hade dotter Christina). Efter hennes död försvann Sven ur mtl.

Faddrarna för Svens och Kerstins barn 1793, 95 och 97 ger vid en första anblick inget om hans härstamning. Se dock nedan. Inte heller i mtl för Björlanda (hustruns födelseort) nämns han 1789, året innan han kom till Björkö. Så har vi barnet i första giftet Anna Greta, 1791 25/4. Faddrarna var Olof Olsson (säkerligen i Björkö Västergård), Mårten Olsson och hustru Maret (svårbestämd). Mårten var son till Olof Persson ohh Ingrid Persdotter i Västergård. Dessa fick 10 barn, bl. a. två söner Sven; 1751 9/7 och 1761 26/3. I mtl nämns en Sven t.o.m. 1773 och en 1776-97. Namnen i mtl kan stå för de båda bröderna, och då är den äldste en kandidat till vår Sven Olsson. I så fall har prästen räknat rejält fel i dödboken. Bou finns inte att stämna av med.

Problemet verkar med dessa källor svårlöst. Den exakta åldern vid dödsfallet kunde tyda på att Sven var född i socknen, liksom att det inte finns någon inflyttning. Faddern Mårten Olsson hade de två bröderna Sven Olsson som nämns i mtl ovan, den yngste även i vigselboken 1797 1/2 och sedan bosatt i Bovik. De var styvsöner till Anders Helgesson efter faderns tidiga död och moderns omgifte. Som fadder hade vår Sven 1795 16/3 både Mårten Olsson och Sven Olsson i Västergård. Denne Sven var säkert den yngste av de två bröderna och då ännu ogift. Detta talar starkt för att vår Sven i Bångegården var den som **föddes i Västergården 1751 9/7**. Det kan vara så att prästen tagit fel på alla Sven Olsson och hittat Sven på Grötö i fb och räknat åldern från honom. Då förklaras det stora räknefelet på 7 år. F.ö. fanns också en jämnårig Sven Olsson i Björkö Sörgård och en på Rörö.

Vidare forskning om faddrar bevisar att vår Sven verkligen var den äldre av de två ovan: det fanns ömsesidigt faderskap mellan Sven i Västergård och flera av de 10 barnen till Olof Persson. Särskilt starkt blir det efter 1798 när den yngre gift sig till Bovik och bara den äldre var kvar i Västergård. Olof Olsson i Västergård var en flitig fadder. Han var gift med Johanna Arvidsdotter (född 1761 enligt hfl), säkerligen en syster till Kerstin och alltså svägerska till Sven. Hon finns inte med i vigselboken för Öckerö eller Björlanda som börjar 1793 och inte heller i hfl 1786 eller bland inflyttningsattesterna, men det gör inte så mycket. **En anledning till den täta kontakten med öarna är säkert att Arvid Hansson deltog i vadfisken och nämns i ett vadlag i början av 1770-talet, då man sökte premier.**

**Lotsen Sven Andersson**, död på Kalven 1806 14/7, 64 år gammal, g.m. **Maret (Marta) Sörensdotter**, död ibm 1809 27/3, 66 år gammal:

Sven Anderssons födelseort anges som Sefwerna (se nedan). Detta nämns i vigselboken 1762 10/1, Bou finns inte. Svens födelseår beräknas i källorna till 1735 eller 1742, och Marets till 1743 eller 1749. Hon var från Kalven, född 1737 6/10. Sven hittas inte i Tuves födelsebok 1735-45. Men genom uppgiften om vigseln 1762 är det möjligt att leta i mtl: Sven nämns i Säverna i 1764 med notisen att han flyttat till Kalven i Öckerö sn, men inte i mtl innan det året. Senare blev han lots. Han blev enligt de rullorna lotsdräng 1774, och då sägs han vara 39 år gammal och född i Björlanda sn. Tyvärr har det inte gått att identifiera honom där i mtl 1763 innan han kom till Säverna. Faddrarna för de fem barnen ger inget, och några bou efter någon Anders i Björlanda med son Sven finns inte. Det finns ingen Anders med son Sven i Björlanda 1753 eller 1755 när han bör ha varit myndig, men det kan bero på flera tänkbara orsaker (dräng tidigt eller modern omgift, mm).

Vi får ändå födelseorten och ett ganska säkert födelseår; 1735.

#### **Säverna** ("Sefwerna"):

Nu obebyggt område, förr bevuxet med säv. Hemmansdel under Härröd Sörgård i Lundby sn på Hisingen (i boken Lundby, men i mtl Tuve). Nämnt i olika källor 1765 och 1785. Bönderna i Syrhåla gjorde anspråk på detta 1785. Först i mtl 1755 hittas Säverna och då under under Syrhåla Sörgård. Platsen nämns dock som hemort för två personer som var faddrar 1751.

Fås fram via googling på Tuve-Göteborgs historia (Ortnamnen i Gbg och Bohus län del II, Gbg stads områden)

**Trankokare NN och skeppskock G Tallgren.**

Dessa båda är omöjliga att hitta mer om. Ö.h.t. står inte titeln **trankokare** i hfl eller mtl, och inte 1804 i mtl-uppg. Död Ingen i hfl vid dödsfallet står som död på annat ställe då som skulle kunna vara han. Trankokerier fanns i Öckerö sn men var ofta kombinerade med salterier, så alla skärgårdsverk kallades väl sillsalterier. Wedelins verk som han arbetade vid kallades salteri i mtl.

**Tallgren** som var skeppskock låter som en tillfällig besökare i skärgården. Han kan ju ha varit på ett skepp som låg där tillfälligt. Namnet verkar vara finskt, och en snabb sökning i allmänna register visar också att det inte var många svenskar som hette så, åtminstone inte i Gbg och Bohus län. Tyvär ligger den finska databasen över alla f-v-d nere för uppdatering för tillfället (16/9), annars vore det inte omöjligt att hitta honom som född där. Ålder och förnamn finns ju någorlunda.



**Tyska kaptenerna Bellman och Meijer** på Kalfsund, död 1812 20/9, 32 år gammal.

Han dog samma dag som tyske kaptenen Meijer som var på sjöresa ”uti Belt”. Detta tillsammans kan tolkas som om de seglade tillsammans med sina skepp och var på hemresa (Meijer död i Stora Bält och kom till Kalfsund och begravdes). Sannolikt seglade de i konvoj under kontinentalblockaden. Dessa två kaptener nämns inte i Öresundstullen tidigare under 1812. Ö.h.t. var det mycket få poster i detta register 1812. Kanske de stora konvojerna under de åren inte betalade denna tull. Fadern George Bellmann (nedan) går dock att hitta i Öresundstullen ett par ggr 1783. Han seglade då från Honfleur (i Normandie) till Königsberg och sedan från Pillau till Amsterdam.

Inflyttningsattesten är en mycket vacker avskrift på tyska av födelseboken i staden **Pillau** (på ryska Baltijsk) i **Königsberg** (nuvarande ryska enklaven Kaliningrad) med välbevarade sigill. **Johann Daniel Bellmann föddes där 1781 19/6**. Föräldrarna var skepparen och borgaren i Pillau George Bellmann ohh Dorothea Catharina. Det var alltså Johann Daniel som dog och begravdes i Kalfsund (=sundet, på sitt fartyg).

**Meijer** (absolut vanligaste stavningen i Öresundstullen Meyer) är nog omöjlig att spåra utifrån dödboken. Kanske han drunknade i Stora Bält och att hans personbevis förlorades då. Kanske han inte hade med sig ett så ordentligt som Bellmann. Inget bevis finns bland flyttsedlarna. Båda står som tyska kaptener. Man kanske här i Sverige inte gjorde någon skillnad mellan Königsberg och Tyskland i övrigt. Bodde och verkade de i Tyskland eller Königsberg 1812? Var Meijer egentligen från Tyskland och inte från Königsberg? I Öresundstullen finns ingen i egentliga Tyskland heller, 1812 och åren innan.

**Tönnes Olsson**, gift 1792 2/9 med Anna Olsdotter.

Oklart varifrån Anna kom. Verkar inte ha varit född i socknen, men står som flicka i Björkö Sörgård vid vigseln. Säkerligen den piga Anna som skrevs hos Tönnes familj i mtl 1792, men var borta som sådan 1793 när Tönnes hade gift sig.

Om Anna var inflyttad kunde det finnas någon ifl-attest. Det visar sig finnas tre tänkbara pigor med det namnet före 1792: 1785:235, 1788:308 och 1789:328, alla födda cirka 1761. De två första av dessa fanns kvar i mtl 1793 i de gårdar som de kommit till enligt attesterna (Bengt Nilsson på Ryd resp. bokhållare Hult på Wolfarts salteri). Men den tredje kom till Kalvhagen och Anders Gabrielsson. Hon nämns där t.o.m. 1792 men inte 1793, vilket skulle stämma. Emellertid var ju pigan Anna som Tönnes gifte sig med skriven hos hans familj samma år, 1792, så det borde inte kunna vara hon. Möjligen om hon blivit dubbelbeskattad, vilket ibland hände men rättades till i efterhand. I så fall var hon enligt sedeln född i Kallhed i Björlanda. Där fanns en Anna som 20-årig dotter till Olof Christoffersson i hfl 1786-94.

Anna står som född 1764 i hfl. Hon gifte 1810 om sig med den 17 år yngre Andreas Johansson. De ströks i hfl 1814-16 men är inte med i utflyttningsregistret. Tönnes dog 1808. Han och Anna fick bara ett barn. Ingen fadder visar var hon var född.

Närmare än så här går det inte att komma med dessa källor.

**Änkan Anna Catharina (Åhsberg) i Bovik**, död 1806 6/2, 74 ½ år (=född 1731). Enligt hfl född 1725. Gift med kyparen **Magnus Å(h)sberg**, död 1791 22/4 i Bovik, 59 år gammal. I hfl född 1733 **11/11**.

Inflyttningsattest 1777:97 (18/9) som säger att familjen kom med fyra barn (den äldsta dottern nyligen konfirmerad) från Gamla Varvet, där man vistats "nu på femte året". Detta hörde då till Örgryte socken. Bland attesterna där finns en från 1773:313 (16/7) som meddelar att Magnus var styrman och att hustrun hette Catharina "Jonssons dotter". Flyttsedeln är underskriven i Karlshamn.

I Karlshamn hittas Magnus som född på nämnda månad och dag men **1732** som son till borgaren och tobakspressaren **Jonas Åsberg ohh Edela Andersdotter** (modern Bengta död 1737 6/11 i Karlshamn), som gifte sig där 1727 8/4. Tyvärr går det inte att hitta Magnus och Catharinas vigsel i Karlshamn, varför det inte varit möjligt att hitta hennes födelsedatum och -ort. Barnen i familjen Åsberg i Karlshamn var följande:

*Andreas* 1728 18/2, inflyttad till Göteborgs Domkyrkofs 1764:16, tunnbindargesäll som 27/7 s. å. blev gift med änkan Britta Christina Berg

*Helena* 1729 27/6

*Andreas* 1731 4/10 (död 10/10)

**Magnus** 1732 11/11

*Dödfödd son* 1735 23/3

*Johannes* 1740 23/9

m. **Magnus Åsberg**, född 1732 11/11, sjöman, styrman och tunnbindare, död 1791 22/4 i Bovik

Gift cirka 1758 med

h. **Catharina "Janssons dotter"** (Janssons, Jonssens), född 1725-31 (har i hfl 1800-02 fått födelsedatum 1733 11/11), död 1806 6/2 i Bovik

d. *Annika*, född 1759 19/12 i Karlshamn (liksom nästa tre syskon), medflyttad till Öckerö sn, 1779:159 sedel till Gbg:s Domkyrkofs, gift 1784 med kyparen Jonas Malmström, dotter Anna Greta född s. å., till Morlanda 1808

s. *Johannes*, född 1761 14/5

s. *Andreas*, född 1762 19/10

d. *Beata Christina*, född 1764 5/11, död 1768 7/11

d. *Lena Kajsa* (sannolikt döpt till *Helena Catharina*, dotter enligt hfl), född 1768 8/12 (hfl) eller 1762 (dödboken, men med tanke på syskonens födelseår och namngivningsprinciper mera troligt med 1766-68, kan dock ej hittas i Karlshamns fb), död 1800 14/5 av barnsbörd (tvillingfödsel, båda döda efter ett par dagar), gift 1791 11/9 i Öckerö sn med kyparen Lars Hammar, flera barn som dog små, Lars Hammar senare omgift

d. *Beata Christina*, född 1774 22/9 i Gbg:s Amiralitetsfs

**Änkan Anna Olsdotter på Fotö**, död 1811 27/8, 64 år gammal (=född 1747). I hfl hittas ingen Anna Olsdotter, och inte heller i andra kyrkböcker med anknytning till Fotö. Därför uppkom tanken att det var en felskrivning för Cla(e)sdotter. En **Anna Claesdotter** vigdes 1772 29/3 i Öckerö sn med Erik Olsson från Synneröd i Tuve/Lundby.

Paret kan följas via mtl och kyrkböcker. År 1780 var Erik ur mtl, och i bou finns Erik Olsson 1779:25 med änkan Anna Claesdotter och dottern Maret, född 1772. I dödboken (under Lundby) hittas han i november 1779 som drunknad på Vikefjorden, 38 år och 5 månader gammal, då båten kantrade av en stark virvelvind.

I tanken att Anna flyttade tillbaka till socknen uppletades en attest från 1802:344 över en änka Anna Claesdotter. Det var hon. Hon bodde kvar i Tuve/Lundby till 1781, då hon flyttade tillbaka till sin bror på Fotö (säkerligen Per Claesson). Efter 14 år där tog hon 1796 ut flyttning till Styrösö pastorat och vistades på Asperö hos dottern Maret och mågen Bernt Larsson (gifta 1791), varefter hon 1802 återvände till hemsocknen. Där kan hon lätt följas via hfl som Per Claessons syster. Födelseåret i de två första hfl anges till 1746 (=rätt, **född 1746 31/12**, dotter till Claes Hansson ohh Maret Hansdotter). I hfl 1808-13 stryks hon pga dödsfallet. Det står också att hon gick ur skatt då, vilket förklarar att hon inte kunde återfinnas i mtl 1811 och ett par år innan.

**Änkan Annika på Kosa under Bovik**, död 1814 4/12, 76 år gammal (=född 1738). Enligt hfl född 1739.

Enligt hfl **gift med** Hans Andersson, **född 1730 19/11**. Vid **vigseln i Öckerö sn 1790 25/7** var han arbetskarl och änkling, hon "gammal piga" på Kosa i Bovik.

Inflyttning 1784:174 gäller **Hans Andersson**. Han sägs där komma **från Stället i Ytterby sn** och vara född där. På beviset står hans födelsedatum enligt ovan, samma som i hfl 1808-13 då han dog (1809 27/1 i Bovik, 72 år gammal – borde varit 79). Sannolikt fel födelsedatum i de två hfl innan. Via mtl ses att han var son till Anders Hansson som också var född där: fadern Hans står 1731 (=1730 28/11) som änkling och död, därunder Anders, man och hustru. Hans Andersson står med hustru fr. o. m. mtl 1752 (fattas 1749-51) och har troligen, med tanke på födelsedatum, gift sig året innan. Hustrun hette Ingeborg (mtl 1782, nämns ännu 1783 men är borta 1784) och måste ha avlidit 1783 (kyrkböckerna börjar 1794). Inga bou går att hitta efter dem. Enligt mtl hade de barnen Per, Anders, Ingeborg och Anna.

Annika kallas Annika i hfl, men Anna i mtl: bedöms vara den *piga Anna* som nämns hos Hans i mtl 1789 och 1790, innan han står med hustru fr. o. m. 1791. Via faddrar svårt att avgöra vad hon hette. En Anna Olasdotter inflyttade 1789:328 (daterad 24/1, men kom vid Mikaeli, alltså i september året innan) och var då från Björlanda sn och Kallhed. I beviset står att hon kom till Anders Gabrielsson i Kalvhagen. Nu blir det knepigt. I Kalvhagen nämns en piga Anna redan i mtl 1788, daterad 1787 18/12, och så länge som 1792. Denna borde inte kunna vara den som flyttade in från Björlanda: denna kom ju ett år senare. Hur många pigor Anna det fanns på dessa orter de åren är svårt att säga, och hur de kan ha flyttat mellan dem är omöjligt att få fram med de källor som står till buds.

För att utgå från Kallhed har mtl mm kontrollerats. Olof Christoffersson var far till många barn, bl. a. Nils, Christoffer, Anders, Lars, Petter, Berndt, Magnus, Maret och Anna. Olof nämns åtminstone från mtl 1736. Anna nämns fr. o. m. 1765, vilket stämmer helt med födelseår i hfl och dödbok. Tyvärr finns ingen bou efter Olof Christoffersson eller makan, vad hon nu kan ha hetat.

Man får alltså veta en hel del om Annikas familj på Kosa, men inget med säkerhet om hennes härstamning, bara **född 1738/39, möjligen i Kallhed, Björlanda sn**.

**Änkan Johanna Svartz på Tommetaskan**, död 1812 24/6, 69 år gammal (=född 1743). Den enda Johanna på Tommetaskan som dog i hfl 1808-13 var **Johanna Svensdotter**, änka efter Sven Andersson som dog 1800-02 (hfl) men inte infördes i db. Hon var enligt hfl **född 1732 i november**, således mkt tidigare än åldern vid dödsfallet anger. Makarna skall enligt mtl ha fått söner Henrik och Anders. Deras födelseår stämmer med båda moderns alternativa födelseår.

Anders nämns i mtl fr.o.m. 1784 och gifte sig 1793 och flyttade till Kalven. Han skall enligt hfl ha varit född 1768 i september, inte i socknen. Henrik nämns fr.o.m. mtl 1787. Han gifte sig 1794 med en flicka från Bovik och bodde kvar på Tommetaskan några år, men flyttade sedan till Hönö Västergård. Han dog 1829, bou 1830:15 (inget intressant för denna utredning).

I mtl 1784 står att Sven Andersson hade systerdottern Inger hos sig. Hon flyttade med Anders till Kalven. Det ser ut som hon var den Inger Andersdotter som dog 1802-07 och var född 1755. I så fall kan hon ha varit dotter till Anders Torsson ohh Annika Andersdotter i Björkö Västergård. Denna Annika var sannolikt dotter till Anders Olsson i Västergård. Födelsedata stämmer. Men Anders Olsson hade ingen son Sven.

Inflyttningsattester finns för en Anders Svensson och en Henrik Svensson, vilka leder till Morup och Valinge i Halland, men de hade inte föräldrarna Sven Andersson och Johanna Svensdotter.

Längre än så här är svårt att komma med vanliga källor.

**Änkan M. Andersdotter** i Bovik, död 1806 18/4, 64 år gammal (=född 1742). Hon var gift med **Nils (Johan) Stenström** som enligt flyttbevis 1808:119 dog 1808 3/8.

Här finns mycket att leta efter. Om vi börjar med **Nils** (som i problemlistan kallas Nils Johan men i övrigt bara Nils – det fanns en annan kypare Stenström i Öckerö socken samtidigt; Johan Erik eller bara Johan född 1771 men det var inte han), får man fram ett kringflackande leverne som tunnbindare och ett tragiskt slut. Enligt sedeln hade Nils när han dog 1808 uppehållit sig i hemförsamlingen i 4 år och åkt till Öckeröarna för att hämta hem sina två flickor, Olena och Anna Maria. Säkerligen var det när deras mor dog som han hämtade dem till Skåne, där de blev kvar tills fadern dog. Därefter fördes de upp till Öckerö socken igen och hamnade hos två familjer på Rörö. Vad det blev av dem sedan kommer vi till längre ner.

Nils dödsnotis i Löderup kan tolkas som om han begick självmord. Det står att han dog ”av olycklig påföljd av åderlåtning genom hans eget förvållande”, 56 år gammal. Familjelivet var svårt. Flera barn dog små. Och tydligen separerade makarna de sista åren.

Nils Stenström skall enligt uppgift i dödboken ha varit född i Hagestad, och i övrigt finns där lite biografiska notiser som också finns på andra ställen. Löderup socken består av de två stora byarna Löderup och Hagestad. Jag har gått igenom födelseboken för åren kring 1752 och mtl däromkring men inte funnit någon Stenström. Det kan vara så att Nils far inte använde det namnet. Det föddes flera Nils 1751-53 i Hagestad, så det är omöjligt att få fram vilken som är den rätte. Bou finns inte. Något exakt födelsedatum finns inte angivet i källorna på alla de orter där han vistades. DDSS har ingen Stenström som lämplig far.

Det har gått att pussla ihop familjens vistelseorter och barn genom släktnamnsregistret och andra register i städerna, liksom flyttsedlar. Jag skall här inte gå igenom allt detta. Dock vill jag gärna framhålla att det gick att leta sig fram till Marstrand genom att det verkade fattas detaljer i släktnamnsregistret som bara omfattar landsbygden. Och i Marstrand löstes problemet med hustrun M. Andersdotter.

**Makarna gifte sig 1780 16/5 i Marstrand**, hon då pigan Maria Andersdotter. I hfl-registret hittar man en enda med det namnet då, och hon var piga hos en vaktmästare på fästningen. Och i hfl 1778 står att hon var född i Angered och 26 år gammal, alltså född cirka 1752, samma år som maken men 10 år senare än åldern vid dödsfallet. För Angered fattas många år av kyrkböckerna. Då vi inte hade faderns namn gick det inte att använda bou. Men i mtl gick det bra. Mtl 1775 har en enda Maria/Maja i Angered. Barn och tjänstefolk anges i marginalen. I Gunnared Sörgård står Anders Hansson med hustru och dotter Maja. Maja kan följas t. o. m. mtl 1778. I Marstrand nämns hon enbart 1780 i mtl som är mer exakt än hfl som tar upp en längre tid än ett år. Mtl har henne hos samma vaktmästare som hfl. Det visar sig sedan att Maria finns med i födelseboken som är bevarad från 1753. Hon **föddes 1754 6/10 i Gunnared Sörgård**. Föräldrarna gifte sig före 1753 (en dödfödd dotter 1753 16/9) och är inte med i vigselboken. Inte heller står moderns namn i fb.

Via mtl ses att **Anders Hansson** 1756 kom till Sörgården från Nordgården, där han nämns fr. o. m. 1754 (=1753). Det står i marginalen ”pigan Anna till hustru”, kanske Anders Hanssons hustru. De levde till åtminstone 1794 (mtl 1795). Åtta barn föddes i familjen.

Barn:

Johannes, född 1780 16/5 i Marstrand

Christian, född 1781 11/12 på Kalven (Nils Stenström där i mtl 1782)

NN, dotter född 1785 i mars, död 1785 14/9 i Gbg:s Karl Johan sfs

Olaus, född 1787 i oktober, död 1788 13/7 på Gullholmen, Morlanda sn

Anna Maria, född 1789 17/6 i Lysekil (familjen där från mtl 1789), till Gbg:s Garnisonsfs 1810 och 1812

Olena, född 1796 10/8 i Lysekil (modern kallas då Maren, en form av Maria), till Torsby sn 1810

Mellan 1781 och 1788 fanns familjen i Göteborg (Amiralitetsfs). Detta enligt attest Lysekil 1788 9/8. Dock ingen attest vid ankomsten till Amiralitetsfs.

HK 2020



Änkan **Petronella Olofsdotter** på Kalven, död 1828 15/12, g.m. Hans Isak Kamp, död 1816.

I ifl-attesterna 1809:141 nämns denna familj, inkl barn. Attesten underskriven i Torsby. Kamp född i Värmland. Detta ledde till letande i Sunne sn i Värmland, där tätorten Torsby ligger. Det gav inget. Men fortsatt letande utgånget från barnen ledde till födelseorter för sonen Hans Isak 1806 så olika som Frölunda och Örgryte. Fanns inte där. Då kom jag på att de funnits i området när barnen föddes, och kanske hade bott i Torsby på Inland. Och där fanns de.

m. Hans Isak Kamp(h)/Kampf, skräddare, född 1760/61 i Värmland, död 1816 6/1 i Öckerö sn  
gift 1801 31/7 i Torsby sn med

h. Petronella Olofsdotter, **född 1769 5/2 på Brunskär** som dotter till Olof Svensson ohh Karin Nilsson, död 1828 15/12 på Kalven

d. Anna Christina, född 1800 24/9 (trolovningsbarn)

s. Carl, född 1801 17/10

d. Anna Elisabeth, född 1804 17/2

d. Catharina, född 1805 15/4

s. Hans Isak, född 1806 15/8

s. Samuel, född 1808 22/10

Kommentar:

Intressant fall. Helt klart med Brunskär, där alla sex barnen föddes och hälften av dem dog och inte kom med till Kalven. För att leta vidare om var i Värmland Hans Isak var född (han kallades ofta Kampf också) gjordes en sökning på nätet. Då framkom att en snickare Hans Isak Kampf i Karlstad var arvinge till en Hieronymus Kampf i Göteborg som avled 1763 (bou bild 568 i AD). Men han återfinns inte alls i Karlstad, där det finns utmärkta register. Däremot hittar man honom (med största säkerhet) i Södra Ny i Värmland. I likhet med Gbg och Bohus län finns register över släktnamn i Värmland i AD:

**Hans Isak Kamph/Kampf** var uä son till en Annika i Hällbostad i Södra Ny sn och **född 1761 11/9**. Fadern uppgavs ha varit snickaren Isaac Kampf (ej ort – men i register nämns en "mäster Kampf" i Botilsäter sn i Värmland, dock bara med namn och utan familj). Födelseår och ovanliga namn stämmer ganska perfekt. Fadern kan ha varit född 1710 i Skåne och på äldre dar rotehjon (hfl).

Fortsatt forskning ger att han kallades Isak Kamph, skräddargesäll från Värmland, född 1763, i ifl-attest 1788:309. Han fick sedel 1788 13/8 från Domkyrkofs och bodde då i Marstrand. Om man följer honom i Gbg, hittar man inflyttningen 1780, sidan 169. Han kom då från Millesvik i Värmland. I denna socken finns ett Kampetorp, som skulle ha kunnat ge namn åt honom, men det finns ingen födelseboksanteckning som stämmer. Däremot tillhör Botilsäter sn detta pastorat, där ju mäster Kampf bodde. Det ger ju ytterligare stöd för sambandet ovan.