

Strömner¹

Länsmannen Carl Anderssons fastigheter

Vid tinget 1651 30/10 var Carl Andersson fullmäktig för sin hustru och andra och genomförde deras byte av Skomakaregården i Åby, Fässberg sn, mot lika jord i Per Olssons gård i Helgered, Kållerred sn, till honom och hustrun. De övertog samtidigt en annan del av denna gård för del av Helgered och 30 daler silvermynt.

Sannolik far till länsman Carl Andersson

m. **Anders Toresson**, nämnd 1606–35 (mtl) i Spårred, Kållerred sn²

h. **NN**, nämnd med maken 1606³

¹ Skrivs ibland "Strömmer", men det rätta är Strömner, bl.a. då det vid något tillfälle stavades "Strömnehr", vilket jag tycker betyder att det då uttalades med betoning på e.

² Sannolik son till Tore i Spårred, vilken var över 60 år gammal 1606 (mtl). Anders nämnd till åtminstone 1635 (mtl). Nätets adliga släkt Strömner har en "nämndeman Anders Carlsson i skattegården Spårred" som far till Carl. Detta påstående innehåller flera fel. Ingen Anders Carlsson, bara en Anders Toresson, nämns i denna gård (en änka Anna fanns också där 1621–26). Spårred var dessutom en halv kronogård och inte en skattegård. Någon annan nämndeman än Olof Nilsson i Kållereds socken fanns inte 1593–1619. Något som skulle tala för att Carl Andersson i stället kom från Våmmedal i samma socken är dmbk 1688 (bild 239) som säger att hans sonson Erik ägde ¼ eller 1 pund smör i Våmmedal Västergård och då bytte bort den. Men detta var den andra gården i Våmmedal och inte den där Anders Carlsson bodde (som dessutom inte var nämndeman). Här verkar man ha hittat på saker, kanske för att ge Carl Andersson "finare" anor. Den halva kronogården Spårred kan ha varit lönegård för en tjänsteman, i likhet med Pixbo och Lilla Kullbäckstorp i Råda sn. Tyvärr har det inte gått att se i LR eller dmbk att Anders Toresson skulle ha varit en sådan. I dmbk 1656 9/10 (not 3) framkommer att Anders Toressons i Spårred hustru var omgift efter hans död och att hon inte hade några barn i de två äktenskapen. Möjligheten återstår att Anders Toresson själv varit gift före äktenskapet med henne och då fått sonen Carl. Dessutom är det inte sannolikt att Anders Carlsson i Våmmedal var fadern, eftersom det redan i mtl för 1603 nämns en Carl i Våmmedal som inte kan vara länsmannen Carl Andersson.

³ I dmbk 1656 9/10 skrev hustru Ingrid Andersdotter och hennes make Bengt Anundsson i Spårred ett testamente, där det framgår att hon varken i detta äktenskap eller det förra med Anders Toresson hade några barn. Tredjedelen (1 pund smör) som ägdes i Spårred hade skatteköpts av Anders och Ingrid 1635 19/8.

A

m. **Carl Andersson**, kommissarie och länsman i Askims härad 1631–53⁴, f. cirka 1590 i Spårred⁵, Kållered sn, bosatt i Åby Sörgård⁶, Fässberg sn, d. f. 1656 12/2 (not 4)

h. **Ingegerd Arvidsdotter**⁷, nämnd 1656 som änka i Åby Sörgård

barn=B1–3 nedan

B1

s. **Erik (Carlsson)**, länsman i Askims härad⁸, nämnd med hustru 1656–75⁹ i Åby Sörgård

h. **Anna Grönling**¹⁰, nämnd som änka 1678–81¹¹ och åter 1700–16¹²

barn=C1-5 nedan

⁴ Tillsattes efter länsmannen Bengt Anderson som då var avliden och på sin "yttersta sotsäng" hade åhört och godkänt en restlängd, vilken nu vid tinget 1631 8/2 befanns vara rätt. "Carll AnderBon i Spårredh" godkändes samtidigt som ny länsman av allmogen. En änka Karin i Åby nämns i LR 1637, troligen i denna gård och möjligen anhörig till Carl Andersson. Tjänstgjorde sista gången vid tinget 1653 3/11. Efterträddes av sonen. Oklart om dödsfallet. I mtl 1654 "änkan Ingegerd i Åby" (hustrukolumnen). I mtl 1655 "hustru Ingegerd i Åby" (makekol.) och i en särskild del av mtl 1655 som anger personer över 63 års ålder som inte behövt skatta men nu måste göra det efter förmåga: "hustru Ingegerd i Åby", markering i kolumnen för *make*. I dmbk 1655 19/9 om ålfiske som berörde Åby nämns "fordom länsmannen Carl Andersson" utan "salig". Han var i alla fall död 1656 12/2 då hans änka tvingades försvara dottern Annas heder när hon felaktigt påståtts ha haft ihop det med en båtsman. Anna hade vid den tiden minst två syskon. Carl Andersson var alltså född betydligt tidigare (cirka 1590) än vad som sägs på nätet ("cirka 1612").

⁵ Halv kronogård, vilken 1635 11/7 sades ha köpts till skatte.

⁶ Hel kronogård, senare förmedlad till 3/4 och under 1700-talet skattegård, enligt kungligt brev 1637 skattebefriad som länsmansgård.

⁷ Hade bordsrätt i Helgered (dmbk 1651 30/10), dock ingen Arvid återfunnen där.

⁸ Nämns först som länsman vid tinget 1654 30/5 hemma i Länsmansgården i Åby men inte i ingressen till protokollet. Påstås i gamla herdaminnet som far till Arvid Strömner ha varit kronofogde, vilket inte är detsamma som länsman.

⁹ Levde 1675 7/1, då regementsskrivaren Björn Röhrling (måg till nedanstående två kvinnors syster Karin Jönsdotter) avslutade sina köp av halva Hovås som börjat 1673, hälften av Kerstin Jönsdotter och hälften av Maria Jönsdotter.

¹⁰ Anna och Britta var systrar och deras makar var bröder, en vanlig allians på den tiden. Systrarna var döttrar till Arvid Börgesson Grönling (1600–68) i Hovås och Pixbo.

¹¹ Mtl saknas 1676–78. "Hustru Anna i Åby" i LR 1678. Ej nämnd i mtl 1682, och i mtl 1683 och framåt inget namn angivet. I KR 1684–85. Änka (ibland med släktnamnet Grönling) i mtl 1700–16. Under barnen i mtl 1716 och skriven därunder Jonas Strömner.

¹² Åren däremellan nämns inget namn för denna gård i mtl, då den var "fri enligt K. M. brev". I dmbk 1717 28/2 tvistas om ett fäderne- och modernearv till en Karin Persdotter (g.m. Hans Jacobsson i Haga), vilket Anna Grönling emottagit. Det framgår att Anna vid detta ting var död. Det hänvisas till ett skifte 1683 7/10, kanske efter maken Erik Carlsson. Arvid Strömner hade 1716 13/2 skrivit intyg om vad hans sal. moder berättat om arvet i fråga. Anna Grönlings arvingar friades, men det fanns också skulder efter henne som avhandlades vid samma ting. Erik och Anna bör även ha haft dottern Engel (en form av Ingegerd), född cirka 1664 i Fässberg och g.m. kyrkoherden Petrus Caludii Bruhn i Skeplanda.

B2

s. **Anders (Carlsson), adlad Strömner**, myntmästare i Stockholm, f. 1646 20/11 i Åby Sörgård, d. 1730 31/5 i Stockholm

h. **Britta Grönlings**, f. 1650 20/12, d. 1722 bgr 3/9 i Stockholm¹³

B3

d. **Anna (Carlsdotter)**, nämnd ogift 1656 12/2 (dmbk)

C1

m. **Carl Eriksson**, son till Erik Carlsson ovan (B1), länsman, kommissarie och befallningsman i Askims härad 1681–1709¹⁴, bosatt i Pixbo fr. o. m. 1695 (mtl), d. 1709 (mtl)

h. **Anna Pihl**¹⁵, d. 1710/1713 i Pixbo.

barn=D nedan

C2

s. **Arvid (Eriksson) Strömner**, magister i Göteborg och kyrkoherde 1711¹⁶ i Stora Lundby, Vättle härad, f. 1666¹⁷, nämnd 1708 och 1712 (OD), d. 1727 bgr 5/12 i Stora Lundby

gift 1710 25/9 i Stora Lundby med

h. **Christina Kjellander**, nämnd som änka i mtl 1728¹⁸

d. *Anna Christina*, f. 1712 dpt 25/6

d. *Britta Catharina*, f. 1714 dpt 2/4

s. *Anders*, f. 1716 dpt 2/9

¹³ Dotter till Arvid Börgesson Grönlings. Paret fick ett helt dussin barn; Carl 1674, Erik 1676, Engel 1677, Anna Catharina 1679, Anna Catharina 1681, Maria 1683, Birgitta 1685, Anders 1686, Christina 1688, Charlotta 1691, Carl Gustaf 1692 och Arvid 1695 (enligt Elg).

¹⁴ Nämnts som "Mons. Carl Eriksson" i Rådas KR i oktober 1678. I KR 1681–82 står han som länsman och 1688–92 som kommissarie. I Marks härads dmbk 1683 18/10 "mantalskommissarie i Halland", då han företrädde (brodern) "bokhållaren i rikens banco välb.e Andreas Strömner" om en obligation med pant i detta härad. Hade någon befattning i kyrkan: skrev under i KR åtminstone 1688–92 (efter hans död Anders Pihl d.y.). År 1691 blev han befallningsman efter svågern Torkel Pihls död. Carl död 1709 (mtl, och salig i Rådas KR omfattande perioden 1704–10).

¹⁵ Dotter till befallningsmannen Erik Andersson Pihl i Pixbo, Råda sn. Se vidare under denne.

¹⁶ Nämnts fr. o. m. mtl 1711 (=1710) efter änkan Catharina. Kallas även i Stora Lundby magister.

¹⁷ Enligt åldern vid dödsfallet ("61 år och några månader").

¹⁸ Dotter till företrädaren Per Kjellander ohh Catharina. I mtl 1730 meddelas att hon flyttat till Kullings härad.

C3

s. **Jonas (Eriksson) Strömner**¹⁹, häradsskrivare i Askims härad²⁰, ägde tomt 2:60 i Göteborg 1706–08 (OD), ägde 1709 Ängås, Frölunda sn (OGB), d. 1716²¹

h. **Isabella**²², änka utan namn nämnd 1717–21 (KR), med namn som fadder 1746

d. *Sophia Elisabeth*, född 1694, d. 1776 11/4 i Änggården, Örgryte sn²³

d. *Christina*, f. 1708 12/5 i Göteborgs Garnisonsfs²⁴

s. *Erik*, nämnd 1746²⁵

C4

s. **A. (Eriksson) Strömner**, häradsskrivare (bror till J. Strömner, OGB s. 50)²⁶

C5

d. **Ingegerd eller Engel (Eriksdotter) Strömner**, nämnd i dmbk 1717 17/6, f. 1664, d. 1748 4/6²⁷

¹⁹ Även skriven som Johan Strömner.

²⁰ Efterträdare i tur och ordning E. Engström, B. Ahlgren och N. Bruhn (OGB).

²¹ Enligt dmbk 1713 6/10 farbroder till Erik Strömner (sonen till Carl Eriksson). Nämns med hustru i Åby Sörgård i mtl 1716.

²² "*Isabella Strömner*" i mtl 1716 och 1718 (1717 saknas). Klandrade 1717 att Erik Strömner försålt 1/3 i skattegården Näset, Frölunda sn, utan att erbjuda henne och de andra hennes mans syskon jorden. Men hennes man Jonas, brodern Arvid Strömner och system Ingegerd Eriksdotter hade redan 1704 överlåtit den på brodern, befallningsmannen Carl Eriksson. Dottern Sophia Elisabeth född 1694, död 1776 11/4 i Änggården, Örgryte sn, gift med länsmannen och hejderidaren Lars Grönbom (1697–1778) som står med hustru 1721 (mtl), då Isabella skrivs under barnen. Han kom efter befallningsmannen Erik Engström som då flyttade bort. Lars Grönbom skrevs i Åby Sörgård i mtl 1734 men köpte Änggården (OGB) i Örgryte sn och var skriven där från omkring 1735. Han var sannolikt son till befallningsmannen Erik Grönbom, vilken enligt mtl hade en son t. o. m. 1720 men som var borta 1721 samtidigt som Lars kom till Åby. Erik Grönbom köpte Änggården 1719 (OGB). Han nämns i mtl 1719 och möjligen redan med hustru 1708, men då bara som "Erik". Hans sannolika hustru Anna dog i Fässberg sn 1740 bgr 29/9 som änka, 75 år gammal. Isabella möjligen nämnd i Gbg 8:35 (Kronhusgatan) 1725 som madam Strömner, men det kan också ha rört sig om hustrun till brodern Arvid.

²³ Se not 22.

²⁴ Gift med landsgevaldigern Daniel Rydell (1705–62, född i Lerum sn, död i Jönsegården, Lundby sn). De fick 1735 sonen Andreas (hfl 1753), 1739 dottern Maja (död 1751 bgr 6/2) och sonen Jonas 1740 15/7 i Kvillebäcken, Lundby sn. De hade då som fadder bl.a. Brigitta Catharina Strömner, g.m. fänrik Forsell. Enligt släktnamnsregistret föddes dottern Anna Christina 1743 24/5 men återfinns inte i själva fb. År 1746 6/12 föddes dottern Elisabeth. Då var Rydells svärmöder Isabella Strömner bärerska till dopet. En fadder var åter Britta Catharina, vilkens make Bengt Forsell nu var löjtnant. En fadder var räntemästaren Erik Strömner, troligen en bror.

²⁵ Sannolik son. Räntemästare 1746 som fadder för Christina (Jonasdotter) Strömners barn.

²⁶ Möjligen den Anders Eriksson i Åby som står för gården i en skattelängd från 1678 i LR. Ovan, i OGB, bara kallad "A. Strömner".

²⁷ Skrivs även Engel. Identisk med pastorskan Ingegerd Strömner som avled i Skepplanda sn 1748 4/6, 84 år gammal (dödsdatum enligt bou 1748:483 – fått 6 söner, nu 3 levande, den äldste sannolikt född i Säve, ägde ett stort antal mynt som uppräknas och kan vara av intresse för myntsamlare genealoger). Var gift i 1686 (mtl) med kyrkoherden i Säve från 1686 och Skepplanda från 1692 Petrus Claudii Bruhn, född 1662, död 1704 (mtl).

D

s. Erik (Carlsson) Strömner²⁸

s. Carl²⁹

d. Margareta³⁰

d. Rebecka³¹

s. Arvid³²

Osäkra:

Herr M. Strömner som var fadder i Göteborgs Christine sfs 1708 23/10 för skepparen Caspar Jörgenssons barn.

Räntmästare Erik Strömner som var fadder i Göteborgs Christine sfs 1742 10/4 för sekreteraren Brun Janssons barn, och 22/12 s.å. för Hans Brunjeanssons barn.

HK 2022

Gift II 1705 (mtl) med efterträdaren Erik Palmberg (1673–1719). Kallas ibland Palmberg, men skrev själv under mtl med Palmberg.

²⁸ Nämnd i dmbk 1713 6/10 som "Mons." och alltså ung och ogift. I Pixbo i mtl 1715 med hustru. I dmbk 1717 17/6 "förridare vid dragonerna". Det året avslöjas i dmbk en betydande osämja i släkten i samband med fastighetsaffärer. Anders och Olof Pihl stämde Erik Strömner för att ha bortpantat halva Pixbo för en mycket högre summa än den värderats till. Det framgår där att Anders Pihl och syskonen förärat Erik Strömners mor denna halva Pixbo. Även nämnd 1717–21 som gåvogivare till kyrkan. I mtl 1718 sergeant och "härifrån". Barnen som anges här sannolika pga namnen som inte tyder på tjänstefolk.

²⁹ Nämnd 1715 som dräng hos Erik Strömner i Pixbo och 1716 hos Jonas Strömner. Sakerligen bror till honom.

³⁰ Nämnd 1715 som piga hos Erik Strömner i Pixbo. Sannolik syster till honom.

³¹ Nämnd 1716 som piga hos Jonas Strömner. Sannolik brorsdotter till honom.

³² Nämnd 1716 som dräng hos Erik Strömner i Pixbo. Sannolik bror till honom.