

Gloshed Östergård

m. **Rasmus Kjellsson**¹, nämnd i mtl 1672-1723 (=1722, då under barnen)

gift I 1672 (mtl 1673) med

h. I **NN**, nämnd i mtl fr. o. m. 1673, d. 1703 (mtl 1704)

s. *Anders*, här nedan

gift II 1704/07 (maken änklings i mtl 1704-05, åter med hustru fr. o. m. mtl 1708)

h. II **NN**, nämnd i mtl 1708-1719, troligen 1722²

m. **Eskil**³, nämnd med hustru 1703-22

h. **NN**, nämnd säkert t. o. m. mtl 1718, troligen 1722

s. *Olof*⁴, ostindiefarare, och lots på Hönö, f. 1708/1714⁵, g. 1744 4/1 till Hönö Heden, d. 1777 2/10 ibm

d. *Ingeborg*, g. 1742/47 med Hans Olsson ibm, d. efter 1754 och före 1764 (bou nedan)

d. *NN*, d. före 1764⁶

m. **Olof Andersson**, nämnd med hustru i mtl 1723-34⁷

h. **Karin Svendsdotter**, f. 1694, nämnd som hustru utan namn i mtl 1723-34 och med namn i bou 1764 nedan, d. 1764 4/1

s. *Hans*, nämnd 1742 som ogift (mtl), 1748-54⁸ som gift, d. 1754 (bou 1764), se nedan

s. *Per*, nämnd i bou 1764⁹, bodde då i Dotorp¹⁰, Torsby sn

d. *Maret*, f. 1727, nämnd i mtl 1766 som änka (se nedan), d. 1782 2/1

¹ Nämnd med patronymikon i bm-rullan 1702. Han kan ha varit född i Gloshed, då en Karin Kjells erlade treårstaga för en halvgård i Gloshed 1650/51.

² Bara en markering för hushållet pga fattigdom: hustrun levde sannolikt då, eftersom mannen ännu nämns vid namn och hustrun inte står som änka.

³ Det råder viss tveksamhet kring de tre Eskil som fanns i Torsby socken från sekelskiftet 1700 och några årtionden framåt. I ett försök att reda ut detta har jag upprättat ett Excelark över dessa tre med barn.

⁴ Nämns i systemen Ingeborgs bou som ett av tre syskon.

⁵ Olika uppgifter i db (1714) och lotsrullan (1708/09).

⁶ Hade ett barn då, vilkens förmyndare var Erik Andersson i Lexby Smedjegård, Björlanda sn. Han var son till Anders Eriksson ibm och var död 1773 (mtl 1774), samt hade änkan Maret Olsdotter.

⁷ Mtl 1735 fattas och 1736 brandskadad.

⁸ I mtl det året (både han och hustrun) "sängliggande och aldrig mer skattepliktiga, varför de nu skrivs under Anders Rasmusson som är g. m. hans syster, pigan Börta".

⁹ Skrev under med Maret och Börta och bedöms ha varit bror till dem.

¹⁰ I Dotorp Nordgård med hustru fr. o. m. mtl 1748.

d. *Börta*¹¹, f. 1731, nämnd som piga i mtl 1752-54¹², d. 1774 9/10 (se nedan)

m. **Anders Rasmusson d.ä.**, nämnd med hustru från mtl 1723, d. efter mtl 1742 (ej med i nästa bevarade mtl 1748, ingen änka i Riksgälden)

gift 1722 (mtl) med

h. **NN**

inga kända barn

m. **Hans Olsson**, f. i Glosched Östergård, nämnd ogift i mtl 1742 och med hustru fr. o. m. 1748¹³, i mtl 1754 under svågern Anders Rasmusson, d. 1754 (bou 1764 24/4, FII:6, 923)

h. **Ingeborg Eskilsdotter**, d. efter 1754 och före 1764 24/4 (bou 1764 FII:6, 919)¹⁴

inga barn¹⁵

m I. **Anders Rasmusson d. y.**, f. 1722, nämnd med hustru¹⁶ fr. o. m. 1754 (mtl), d. 1765 16/6

gift 1753 (mtl) med

h. **Börta Olsdotter**, f. 1731 i Glosched Östergård, nämnd som änka fr. o. m. mtl 1766, d. 1774 9/10 ibm omgift 1766 10/11 med sin dräng

m II. **Per Bengtsson**

Tillägg 1

Änkan Maret nämns plötsligt i mtl 1766 och kom troligen flyttande dit 1765. Hon var syster till Börta Olsdotter. Marets söner var födda i slutet av 1750-talet, men det är svårt att få fram vad maken hette och var de var födda.

m. **NN**

h. **Maret Olsdotter**, f. 1727, nämnd som änka i Glosched Östergård i mtl 1766-67, d. 1782 2/1 ibm

¹¹ Var Hans Olssons yngsta syster

¹² Var i mtl 1754 g. m. Anders Rasmusson (=gift 1753).

¹³ Alltså gift 1742/47.

¹⁴ Död före 1760, emedan hon inte finns med i db som börjar det året.

¹⁵ Testamenterade 1753 15/10 gården och lösöret till sin yngsta syster Börta mot skötsel. Gården på 3/8 mantal fäderneärvd till 1/3 och löst från syskonen till 2/3.

¹⁶ I mtl står det att han då blivit g. m. system till Hans Olsson.

s. *Hans*, nämnd i mtl 1773 som under 15 år och 1777 som under 18 år¹⁷

s. *Johan*, nämnd i mtl 1773 som under 15 år¹⁸

s. *Olof*, nämnd i mtl 1667

Tillägg 2

Det fanns en *Per Hansson* i Glosed Östergård, vilken var för gammal för att ha varit son till Hans Olsson. Det framkommer via nätet att han var född i Kärrhed. Hustrun *Anna Stefansdotter* kom från Glosed Brattegård. Det finns ingen uppgift om varför paret flyttade till Östergården. Frågan kanske kan besvaras med att Annas farmor Anna Rasmusdotter, som var född 1708, kunde vara dotter till Rasmus Kjellsson. Men i Annas bou 1810 (Fil:9, 207) upptas ingen fast egendom. Det sägs i samma uppställning på nätet att dottern Elin troligen föddes 1758 i Kärrhed, medan alla de andra föddes i Glosed. Det är knappast troligt, då familjen hela tiden var skriven i Glosed. Om hon sägs komma från Kärrhed när hon gifte sig, betyder det inte att hon var född där.

m. **Per Hansson**, f. 1733 i Kärrhed¹⁹, nämnd med hustru i mtl 1756-72²⁰, d. 1772 26/10 i Glosed Östergård

Henrik Karlsson 2021

¹⁷ Om han skulle fylla 18 år 1776, bör han ha varit född 1758.

¹⁸ Redan i mtl 1766-67 nämns även en son "N. N.". Det kan vara en av de två här namngivna. Man medtog också minderåriga i mtl den här tiden (även småbarn).

¹⁹ Son till Hans Maltesson (1703-62) och hans första hustru Elin Öjersdotter (bou 1749 22/5, B:5, 817) som nämns där i mtl vid tidpunkten för Pers födelse. Andra hustrun hette Ingeborg Amundsdotter. Dessutom visar mtl att Per försvann från Kärrhed när Per kom till Glosed, samt att även äldsta systemen Anna (f. 1733) kan följas på samma sätt (särskilt mtl 1757 är tydlig i fråga om detta). Anna 1759 åter till hemmet efter ett par år som piga.

²⁰ Alltså gift 1755. Hade i mtl 1766 söner Anders (äldst och född 1756) och Erik, samt döttrarna Elin, Inger och Helena. Via fb fås de yngstas exakta födelsedata fram, liksom att ytterligare en dotter föddes 1767 26/5; Regina. Hustrun gifte senare om sig med en Nils Andersson.